

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

orde voor de dienst op zondag 27 augustus 2017, 10^e van de zomer
in de Stefanuskerk te Noorddijk

voorganger, ds. Jan Wilts
organist, dhr. Tymen Jan Bronda
ouderling van dienst/lector, dhr. Henk Heidekamp
diaken van dienst, dhr. Bert van Dop

INTREDE

aansteken tafelkaarsen

moment van stilte

groet en bemoediging [*wie kan, gaat staan*]

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.

A: Amen.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn handen.

eerste lied, psalm, Liedboek nr. 100

gebed van toenadering

[*Dienstboek nr. 33*]

V: Trouwe God,
vergeef ons dat wij uw licht niet hebben gezien
en aan U zijn voorbijgegaan.

... gebedstilte ...

Wij vragen U:

**A: Zie ons weer aan
en leid ons uit de duisternis.**

**Kom uit uw verre verte
naar ons toe, Heer.**

V: Schenk ons een nieuwe toekomst.

A: Amen.

[*hierna: allen gaan zitten*]

DE SCHRIFTEN

lied bij de opening van de Schriften Liedboek nr. 984, 1

lezing uit het oude testament

Prediker 3, 16-22

lied Liedboek nr. 984, 2,3,4,5

lezing uit het nieuwe testament [*wie kan, gaat staan*]

Matthéüs 16, 24-28

acclamatie Liedboek nr. 984, 6

[*hierna: allen gaan zitten*]

uitleg en verkondiging

orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN

toelichting van de diakonie

gebeden

dankgebed

voorbeden

stil gebed

onzevader *gezongen*, Liedboek nr. 396B

inzameling van de gaven

diaconie

kerk

ZENDING EN ZEGEN

slotlied [*wie kan, gaat staan*] Liedboek nr. 913

zegen *beantwoord met*

A: Amen

MEDEDELINGEN

na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom

liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie downloaden: <http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie>

kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar Groningen en dan PKN Stefanuskerk of PKN Emmaüskerk. De diensten blijven ongeveer een half jaar staan.

slotlied

In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer hebben we in een bezinningsronde elkaar verteld welk lied uit het Liedboek ons persoonlijk raakt. De komende weken zullen we telkens - in de regel als slotlied - één van die liederen zingen. Vandaag is dat lied 913.

Prediker

In de vorige zomer heb ik een begin gemaakt met doorgaande lezing uit Prediker. In deze dienst pakken we de draad weer op bij waar we gebleven waren in Prediker 3. Het zomerrooster ziet er zo uit:

zondag 27 augustus: Prediker 3, 16-22. Daar staat iets intrigerends en actueels over de verhouding tussen mensen en dieren. Waar zijn ze verschillend, waar gelijkwaardig? Uit Matthéüs de klassieke lezing voor deze zomerzondag uit hoofdstuk 16: vers 24-28, over het loslaten, het afstand doen, misschien ook van vermeende voorrechten in de schepping.

zondag 10 september: Prediker 4, 7-12 over wie de ene mens voor de ander kan zijn, twee zijn sterker dan één. Die relatie behelst ook het vastlopen en opnieuw kunnen beginnen, zo vormt Prediker een mooi tweeluik met de zondagslezing uit Matthéüs 18, 15-20.

zondag 17 september Prediker 4, 17- 5, 6 over de beweging van mens naar God. Wat is het de tempel van God te betreden, hoe doe je dat, wie kun je voor God zijn? Wat doet het met je. Daar werpt ook de gelijkenis uit Matthéüs 18, 21-35 een licht op.

eerstvolgende zondag: zondag 3 september oecumenische viering bij het afscheid van de VVKL

In Lewenborg was de VVKL een begrip. Verschillende kerken die samen werkten in een vereniging: “de Vereniging van Kerken in Lewenborg en omstreken”. De tijden zijn veranderd en de besturen van de twee overgebleven leden, dat zijn de Walfriedparochie (toen nog) en de Protestantse Gemeente Damsterboord hebben besloten de VVKL op te heffen. Het besturenoverleg van de Walfriedgemeenschap en Damsterboord neemt de taken over van de VVKL. Dit besturenoverleg informeert u daar nader over.

Het besturenoverleg heeft ook gevraagd aan de projectgroep oecumene om in de oecumenische viering van 3 september aandacht aan de VVKL te besteden. De projectgroep doet dat graag. Omdat het wat kort dag is, kunnen we hier nog niet alle informatie over die viering geven. Die komt een paar dagen van tevoren wel op de website te staan. Kijkt u daar vooral nog even. We hopen van harte u te mogen verwelkomen op 3 september!
Namens de projectgroep oecumene,

pastor Hilda van Schalkwijk en ds Jan Wilts.

zondag 24 september, vredeszondag

Op 24 september vieren we de vredeszondag samen met de Pepergasthuisgemeente. Vanuit twee diensten (10.30 Pepergasthuiskerk en 10.00 Stefanuskerk) maken we een vredeswandeling. De wandelaars komen samen in het Bevrijdingsbos. Daarna zullen beide gemeenschappen elkaar in een agapèmaaltijd ontmoeten in Kerkenheem, afgesloten met een gezamenlijke muzikale viering in de Stefanuskerk.

Programma

10.00 dienst in Stefanuskerk

10.30 korte viering in Pepergasthuiskerk

ong 11.00 uur, vertrek wandelaars Pepergasthuis

ong 11.35 uur, vertrek wandelaars Stefanuskerk vanaf P Bevrijdingsbos

ong 12.15 uur, ontmoeting beide groepen in Bevrijdingsbos

ong 12.45 uur, aankomst gezamenlijke groep wandelaars in Kerkenheem

ong 12.50 uur, agapèviering en -maaltijd in Kerkenheem

ong 13.45 uur, muzikale viering in Stefanuskerk

ong 14.30 uur, afsluiting