



ROTONDE

Maandelijks oecumenisch informatieblad van de
Gemeente Damsterboord Gemeente voor Lewenborg,
Beijum en omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 55, NR. 5

3 mei 2026 t/m 7 juni 2026



Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669, Passieserie: Hemelvaart,
olieverf op doek (93 × 69 cm), 1636, Museum Alte Pinakothek, München

ROTONDE

Rotonde is een kerkblad van de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260
E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl
Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl
Predikant: ds. Raymond Poede 06-25472658
Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl
Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord
Ledenadministratie: Dhr. Evert Benthem
ledenadministratie@damsterboord.nl
Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: www.hildegardparochie.nl
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl
Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl
Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004
Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen
Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115
Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken van de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De Oecumenische diensten worden voorbereid in een voorbereidingsgroep met beide voorgangers.
- De oecumenische diensten beginnen om 10.30 uur.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een 'Samen Ontdekken!' viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.



Japan is best dichtbij

De lente hangt alweer een tijdje in de lucht. Als ik bij mij op de veranda zit, zie ik langzamerhand het blad in het bomen komen, alles wordt groener. Mijn uitzicht wordt wel steeds minder, omdat de begroeiing dicht trekt en de omgeving aan het zicht onttrekt. Het is echter heerlijk om weer buiten te kunnen zitten met een kopje koffie en de krant en zo te genieten van de eerste zonnestrallen van het jaar.

Maar wat echt prachtig is, is de Japanse kersenbloesem. De prachtige roze blaadjes die kortstondig een keer per jaar bloeien. In Japan staat deze boom, deze bloesem, omdat hij zo kort bloeit, voor vergankelijkheid en nieuw begin.

In Japan is men dan ook nogal bezig met deze bloesem. Televisiezenders zenden wekenlang al speciale weerberichten uit om het verloop van de bloei bij te houden.

De Japanners wachten met smacht op deze bloei, het is een belangrijk moment in hun cultuur. Het ritueel, Hamani genoemd, is al eeuwenlang een traditie in Japan, Hamani betekent letterlijk bloem kijken, het is voor hen het begin van de lente. Dit ritueel gaat al terug tot in de 12e eeuw, een melodramatische monnik schreef toen al: Wat ik wens is, onder ontloken bloesems, te sterven in de lente. Dat is misschien wel heel enthousiast, maar het laat zien hoe belangrijk rituelen zijn.

Ook ik geniet van de Japanse kers. Ik zie ook de vluchtigheid, slechts een korte tijd bloeit ze, om daarna te verwaaien in de wind.

Mensen over de hele wereld verschillen vaak niet zo veel van elkaar. We hebben dezelfde vragen in het leven, we zoeken allemaal naar voorspoed en geluk en proberen de tegenslagen in het leven te overwinnen. Daarbij maken mensen allemaal gebruik van rituelen, die verbonden zijn met de cultuur en het geloof. Daar waar de Japanners met de komst van deze bloesem een nieuw begin vieren die hen inspireert. Mensen zoeken houvast in rituelen. Dat doen ook wij in Nederland. Misschien niet met de kersenbloesem maar wij hadden vroeger en ook nu her en der nog de meiboom. Die zet men op 1 mei neer als symbool van groei-kracht, vruchtbaarheid en nieuw leven. We willen het onzichtbare graag zichtbaar maken. Dat is ook de kracht van de rituelen. In het ritueel doen we iets en ervaren dan de achterliggende gedachte. We kijken naar de bloesem, maar voelen de kracht van het nieuwe begin.

In de kerk vieren we een dezer dagen ook een feest van een nieuw begin: Pinksteren. De geboorte- het begin van de kerk. Uitstorting van de Heilige Geest noemen we dat, dat symboliseren we door een duif. Een duif die vliegt waarheen hij wil en zich niet laat beperken.

En als ik dus kijk naar de kersenbloesem zie ik dat allemaal en voel mij verbonden met de wereld om mij heen. We zullen het uiteindelijk samen moeten doen, in het groot, maar zeker ook in het klein. Een nieuw begin is nooit te laat.

Ds. Raymond Poede





Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen.

Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

De openingstijden voor het doordeweekse uitlenen van boeken wordt van de donderdagavond naar de donderdagmiddag verplaatst. Dit vanwege het feit, dat wij als ouderen wat voorzichtiger willen zijn in het donker. Wij zullen dan van 14:00 u. tot 15:00 u. aanwezig zijn.



Nieuws van Overstag

De afgelopen periode hebben er weer verschillende activiteiten plaatsgevonden van Overstag. Hierbij een inkijkje, en ook gelijk een vooruitblik naar wat op de planning staat.

Samen Ontdekken

Op Eerste Paasdag was het feest bij Samen Ontdekken! We vierden samen Pasen. We begonnen met eieren zoeken. Al snel waren alle eieren gevonden, en vormden de letters erop samen een boodschap: 'Goed nieuws, Jezus leeft!'. Hierna gingen we uiteen in groepjes om een activiteit naar keuze te doen: Creatief gingen sommigen aan de slag met 'happy stones' maken (wellicht vindt u er wel één ergens in de wijk!) en anderen met kaartjes met droogbloemen maken. Binnen werd het 'Wie ben ik' spel gespeeld en buiten vond een actief renspeel plaats, waarbij teams tegen elkaar streden om zo snel mogelijk plaatjes met scènes van het paasverhaal te verzamelen.



Vervolgens ontdekten we samen het Paasverhaal verder waarbij kinderen actief mee konden doen. Arie-Pieter vertelde over Maria die ontdekte dat het graf leeg was en Jezus leeft. Als afsluiting genoten we samen van de door veel mensen meegebrachte lunchgerechten.

De volgende Samen Ontdekken is op 3 mei, vanaf 11.00 uur in IKC 't Kompas. Dan pakken we de draad weer op van het thema 'Verhalen over water'. Welkom!



Sportcommunity



De sportcommunity van Overstag staat elke woensdagavond van 19.00-20.30 uur in de wijk. Onder leiding van een enthousiast team van christelijke, sportieve jongeren wordt er gevoetbald op de Krajicek playground bij de Swoaistee. Inmiddels hoeven de lampen niet meer mee om het veld te verlichten, omdat de avonden weer langer licht zijn. Elke week is er een vaste groep tieners (12+) die komt voetballen. Daarnaast zijn er tieners die af en toe aansluiten en uiteraard ook nieuwe tieners die eens komen kijken.

Wat doen wij nou eigenlijk? Iedere avond beginnen we met voetballen, waarbij het aantal tieners tijdens het voetballen nog wel eens toeneemt, omdat sommigen pas iets later kunnen aanhaken. Er is ruimte voor goede voetballers, maar ook voor tieners met minder ervaring. Iedereen wordt betrokken bij het spel. Tijdens de pauze wordt een Bijbelverhaal gedeeld en de impact daarvan op het leven van teamleden. Daarover wordt in kleinere groepjes doorgepraat. Speelt het thema van de avond ook in hun leven en wat vinden ze daarvan?

De onderlinge banden die inmiddels zijn ontstaan gaan soms best diep. Er worden moeilijke dingen gedeeld, maar er is ook ruimte voor grapjes. Tijdens het voetballen wordt een sfeer gecreëerd die wordt omschreven als: positief, rustig en vredig.

Ouder Kind Koken

Zoals elke 3e maandag van de maand, was er op 16 maart weer Ouder Kind Koken in het Dok. Met een leuke groep kinderen en ouders hebben we zelf sushi gemaakt. Het maken van sushirollen blijkt nog een hele kunst, maar al gauw kreeg iedereen er handigheid in. Uiteraard hebben we na het werken in de keuken genoten van het opeten van de heerlijke sushi. Tijdens het koken en eten ontstonden er mooie gesprekken en werden ervaringen gedeeld.



Gesprekskring Kraaienest

Op dinsdag 7 april kwam een groep bewoners van Kraaienest weer samen in het Kraaienhonk om met elkaar in gesprek te gaan over 'Woorden waarin je kunt wonen'. Het thema is onderdeel van een serie gesprekken over 'zin in de ouderdom'. In het gesprek deelden we onder andere met elkaar de tradities waarin we zijn groot gebracht en op welke manier de woorden van die tradities met ons zijn meegegaan en ons leven beïnvloeden.

In de gesprekken zoeken we naar wegen en wijsheid in alle zin- en levensvragen die bij ons bovenkomen om zo zin in de ouderdom te hebben en te houden. Woon je in de Kraaienestflat en ben je benieuwd of de gesprekskring ook iets voor jou is? Schuif dan aan op de eerste dinsdag van de maand van 10:30-11:45 uur. (Wel interesse maar geen mogelijkheden op dinsdagmorgen? Neem dan contact op met Arie-Pieter (0640312897 of pionier@overstag-lewenborg.nl)).

Overzicht van komende activiteiten

- 18 mei: Ouder Kind Koken, 16:00-18:30 (opgeven via info@overstag-lewenborg.nl)
- 12 mei: gebedskring, start 19:45 (meer informatie via Arie-Pieter: 0640312897)
- 6 mei, 13 mei, enzovoorts: Sportcommunity 12+, 19:00-20:30 op de Krajicek playground bij de Swoaistee
- 3 mei: Samen Ontdekken, 11:00 inloop, start 11:15-13:00 in IKC 't Kompas
- 5 mei: Gesprekskring Kraaienest, 10:30-11:45 in Kraaienhonk (Kraaienest 125)



Oproep!

Het Emmauskoor
in Lewenborg/Walfriedlocatie zoekt versterking!
Het koor verzorgt de zang, meestal 4-stemmig en veel van Huub Oosterhuis,
eenmaal per maand in de DOLP-vieringen of met een gastpastor èn met de
hoogtijdagen.
Onze liederen zijn daarbij van grote liturgische waarde!

Deze oproep is specifiek voor “koorloze” zangers, voor mensen die graag de
teksten van Huub Oosterhuis zingen of mensen die graag in meerdere koren willen
zingen.
Ons koor bestaat uit 18 mensen uit alle oecumenische en humanistische gelederen.

Je bent van harte uitgenodigd om eens te komen sfeerproeven op onze **wekelijkse
repetitie** op dinsdagmiddag van half 3 tot half 5, met een korte thee/koffiepauze
o.l.v. Cas Straatman.

Als je je van tevoren even meldt zorgen wij dat er een mapje met muziek klaarligt.
Je bent van harte welkom!

Rita Bergman, secretariaat Emmauskoor (ook voor meer info!)
Telefoon: 050 5420 383
Email: cjmbergman@hotmail.com

Bijzonder concert

Op vrijdag 8 mei 2026 vindt er van 14.00 tot 15.30 uur weer een concert plaats in
de Emmaüskerk, Ra 4 in Groningen. Het is een vervolg op het herfstconcert dat
Trio Con Moto vorig jaar gaf en dat zoveel succes oogstte bij de 60 mensen die
toen waren komen luisteren, onder wie ook wijkbewoners die niet tot de parochie
horen.

Het trio van Chris van Wissen (besklarinet), Els Verhey (altviool) en Tom
Hoogkamer (piano) speelt een overwegend licht klassiek programma, met ook nu
weer een paar bijzonder momenten.
De bekende Drentse zangeres Marianne Twikkeler zal – begeleid op piano - enkele
liederen ten gehore brengen.

En de Brabantse componist Geert Hendrickx die vorige keer wegens ziekte uiteindelijk helaas moest afzeggen, ziet ernaar uit om de reis naar het noorden te ondernemen.

Con Moto speelt enkele delen van een nieuwe, nog onvoltooide compositie die hij apart voor hen heeft geschreven. Een primeur!

U bent ook nu weer van harte welkom. De zaal is open vanaf half 2. De toegang is gratis. Na afloop staat bij de ingang een hoed klaar voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Martin Nieboer

VOORJAARSCONCERT
TRIO CON MOTO
in de EMMAÜSKERK (Lewenborg, Ra 4)
VRIJDAG 8 MEI 2026, 14.00-15.30 uur
klarinet, altviool en piano

i.s.m. zangeres
Marianne Twikkeler
(Drenthe) &
componist / gitarist
Geert Hendrickx
(Brabant)

met o.m. delen van
nog onvoltooid werk
IJSLAND-SUITE
en verder
lichtklassieke muziek

Geysir – hete bron

IJSLAND
REYKJAVIK
Vingavell
Keravallur

PUFFINS

ELS VERHEIJ
ALTUILOOL

TOM HOOGKAMER
PIANO / COMPIST

CHRIS VAN WISSEN
BES KLARINET

MARIANNE TWIKKELER
ZANG

GEERT HENDRICKX
COMPIST / GITAR

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 6 juni 2026 t/m 4 juli 2026 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 15 mei 2026**

Per email: redactie@kerkbladronde.nl



STEFANUSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord

Predikant: ds. Raymond Poede

Telefoon: 06-25472658. U kunt te allen tijde bellen. Als ik niet kan opnemen bel ik terug.

E-mailadres:

raymondpoede@damsterboord.nl

Vieringen

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
3 mei 4^e van Pasen	10:00 uur Stefanuskerk	O.l.v. gemeenteleden	
10 mei 5^e van Pasen	10:00 uur Kerkenheem		Digitaal te gast bij de kerk van Woltersum
17 mei 6^e van Pasen	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Raymond Poede	
24 mei Pinksteren	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Raymond Poede	
31 mei Trinitatis	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Lieuwe Giethoorn	

Bij de diensten

Belijdenis 17 mei,

Op 17 mei zal er een bijzondere en vreugdevolle dienst zijn. In deze dienst zal ons gemeentelid Roel Scheeringa belijdenis doen van het geloof, een bewuste en diep doorleefde keuze van Roel. Voor degene onder u die denken, dat hoort toch eigenlijk bij Pinksteren, dat klopt, maar soms zijn er goede persoonlijke redenen om daarvan af te wijken.

Wij hopen u allen te ontmoeten op 17 mei! De dienst begint als gebruikelijk om 10.00 uur in de Stefanuskerk.

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering d.d. 13 april

Er is nagedacht over het probleem van de preekvoorziening. Waar het in het verleden vrij eenvoudig was om gastpredikanten voor een dienst te krijgen, is dat tegenwoordig een stuk moeilijker geworden. Er zijn minder predikanten maar nog veel (kleine) gemeenten die graag een eigen viering willen. Daarnaast worden gastpredikanten al ver van tevoren vastgelegd. De vraag is dan ook hoe we dit slimmer kunnen aanpakken.

Om de gaten in het rooster te dichtten kunnen we ook als gemeente zelf een aantal diensten invullen. Een paar zondagen per jaar hebben we gastdiensten bij de Walfried, dat zijn zondagen die niet ingevuld hoeven te worden. Daarnaast heeft de diaconie in hun werkplan een themadienst in april opgenomen.

We zullen ruim van tevoren moeten nadenken wie we kunnen benaderen om een dienst op zich te nemen. Naast het feit dat er gastpredikanten ingeroosterd moeten worden, kan het ook gebeuren dat een gastpredikant uitvalt waardoor je plotseling toch nog zonder voorganger zit. We hebben daarom de volgende afspraken gemaakt:

1. De gastvoorganger valt uit maar heeft al wel een liturgie ingeleverd: we volgen de liturgie zonder de preek.
2. De gastvoorganger valt uit voordat de liturgie aangeleverd is: we volgen de noodliturgie. Indien de gastvoorganger ruim van tevoren afzegt kijken we of we zelf mensen kunnen vinden die de dienst op zich willen nemen.
3. We willen met ingang van komend jaar meer diensten onder leiding van gemeenteleden organiseren. Frequentie zal zijn om de maand met uitzondering van de zomerperiode.

Als er mensen zijn met een goed idee voor een dienst onder leiding van gemeenteleden en dit ook graag ten uitvoer willen brengen: schroom niet en laat het ons weten!

Qua bezinning zijn we verdergegaan met ons jaarthema over de 7 hoofdzonden en de 7 deugden. Voor vandaag waren dat lust en gematigdheid.

Lust komt van het Latijnse woord luxuria wat 'grenzeloos verlangen' betekend. Het heeft een bredere betekenis dan men doorgaans denkt, denk bijvoorbeeld aan de lust naar het schermpje van de smartphone, het online klikken en direct willen hebben. Lust gelinkt aan consumentisme.

Tegenover lust staat gematigdheid, de deugd van de middenweg, consuminderen, je niet laten regeren door je lusten. Je kiest zelf. Maar we zijn minder vrij dan we denken.

Hoe gematigd zijn wij als kerkgemeente? We willen meer mensen in de kerk, meer inkomend geld op de kerkbalans... Is dit ook een vorm van lust?

En in welke lust zoeken wij onze gematigdheid? Wat is je lust en je leven? Dan is lust juist een positieve kracht. Een negatieve kracht van lust is machtswellust.

Al met al geven deze deugd en zonde genoeg stof tot (zelf)reflectie.

Sinds het wegvallen van de oecumenische diensten op de eerste zondag van de maand heeft onze organist wel heel veel zondagen te vullen maar ook hij heeft natuurlijk recht op vrije dagen. We hebben contact met een aantal organisten die

wellicht met enige regelmaat onze zondagsvieringen muzikaal kunnen ondersteunen. We gaan ze vragen om een keer bij ons te komen spelen. Ons beleidsplan heeft een update. Dit gaan we oppakken en wanneer we dit geactualiseerd hebben gaan we dit met de gemeente bespreken.

We hebben al enige tijd geen afzwaaidienst gehad voor de mensen die zich ingezet hebben voor Damsterboord en ondertussen hun taken hebben neergelegd. Zoals het er nu uitziet zal deze dienst ergens in juni plaatsvinden. We zijn eenieder die zich ingespannen heeft zeer erkentelijk voor hun inzet. Dank!

Het is mooi als je mensen erkentelijk bent voor hun inzet, dankbaarheid mag ook getoond worden. We zijn aan het nadenken over een gezellige middag voor onze vrijwilligers. Wat, waar en wanneer ligt nog niet vast.

Tot slot nog nieuws van de gemeente Groningen met betrekking tot de tijdelijke bewoning van de pastorie: ze hebben twee gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Een groot gezin met (deels meerderjarige) kinderen en een gezin met jongere kinderen. Wij laten de gemeente Groningen weten dat onze voorkeur uitgaat naar het gezin met de jongere kinderen.

Immy Klöpping

Berichten van de Werkgroep Pastoraat.

De Werkgroep Pastoraat bestaat uit vier permanente leden en een lid, wat gedeeltelijk bij de vergadering aanwezig is.

Op 14 april is er een vergadering geweest, waarbij er aandacht besteed is aan o.a. de volgende onderwerpen.

- Toerustingsbijeenkomst voor ouderenbezoekers en belangstellende gemeenteleden. In het verleden was het gebruikelijk op minimaal één keer per jaar een toerustingsbijeenkomst te houden, waarbij de deelnemers op een interactieve manier betrokken worden bij onderwerpen als: 'omgaan met emoties', 'hoe kun je troost bieden bij ernstige levensgebeurtenissen' etc. In de maand oktober zal er weer een dergelijke bijeenkomst georganiseerd worden rond een thema. De bedoeling is om niet op een avond, maar op een middag bijeen te komen. Datum en onderwerp zullen t.z.t. bekend worden gemaakt.
- In de zomerperiode zal er een gezellige middag georganiseerd worden voor de ouderen in onze gemeente en daarbuiten. Evenals vorige zomer zal deze middag in Kerkenheem zijn en kunnen ouderen, die niet zelfstandig naar Kerkenheem kunnen komen, opgehaald en thuisgebracht worden per auto. In de volgende Rotonde kunt u hier meer over lezen en zal ook de datum bekend gemaakt worden en waar u zicht kunt opgeven.
- Zoals in een vorige Rotonde van maart te lezen was, is er de mogelijkheid om de gespreksgroep "Bijbelkring" weer op te starten. Deze Bijbelkring is bedoeld voor gemeenteleden, die zich willen verdiepen in bepaalde bijbelgedeeltes. De predikant zal hierbij aanwezig zijn en het is verrassend hoe verschillend je soms een Bijbeltekst kunt lezen en interpreteren vanuit de oorspronkelijke taal. Helaas

heeft zich maar één persoon aangemeld en er zijn toch wel tussen de vijf tot tien personen nodig om een groep te vormen. In het nieuwe seizoen, na de zomervakantie, zal er opnieuw een uitnodiging gedaan worden om deel te nemen aan deze gespreksgroep. Misschien goed om te weten dat deze gespreksgroep overdag is, op de woensdagmorgen.

Pastoraat betekent dat we aandacht hebben voor elkaar, elkaar steunen als dat nodig of gewenst is. U kunt altijd per mail of telefonisch contact opnemen. Dat kan met de predikant maar ook met de werkgroep pastoraat.
E-mail: pastoraat@damsterboord.nl of tel. 06-20418266. (Ellen Rigtering).

Van de Diaconie

Bloemengroet:

De bloemen van de gemeente zijn in de afgelopen periode gegaan naar Jan Rienstra, Gerrie ter Avest, Alice Henkel, familie van der Deen, fam. van Dijk en naar Erwin.

Soberheidsmaaltijd:

De diaconie kijkt terug op een geslaagde soberheidsmaaltijd, op witte donderdag. De maaltijd was wellicht iets minder sober dan waar men rekening mee had gehouden, maar het was een fijn samenzijn.

We hebben met elkaar een openingslied gezongen, daarna genoten van de soep van Henk van Dijk. Er waren Turkse broden met dip, matses met jam en zoet, melk en karnemelk, en fruit. Door het met elkaar eten kom te tot elkaar en zin er mooie gesprekken gevoerd. Na een afsluitend gebed zijn we met elkaar naar de kerk gelopen voor de avonddienst van schrift en tafel. Een fijne avond, voor herhaling vatbaar.



Geluksdubbeltjes:

In de periode van mei, juni juli en augustus start een nieuw doel voor het geluksdubbeltjesproject. Deze keer een lokaal doel, namelijk stichting Bazes. Stichting Bazes is een benefiet organisatie van 7 studentenverenigingen in de stad Groningen. Ze zamelen geld in, middels acties, voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met armoede. In de volgende Rotonde volgt hierover meer informatie.

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 juni 2026 t/m 4 juli 2026 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 15 mei 2026**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Miriam Oosting - tel: 06-39175000 - pastor.oosting@hildegardparochie.nl

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secre.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie:
Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 3 mei Emmauskerk	11.15	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
Zondag 10 mei Emmauskerk	11.15	Woord- en communieviering	pastor H van Schalkwijk
Zondag 17 mei Emmauskerk	11.15	Woord- en communieviering	?? M.m.v. het Emmauskoor
Zondag 24 mei Pinksteren Emmauskerk	10.30	Ala Kondre, Woord- en communieviering	Dolp viering
Zondag 31 mei Emmauskerk	11.15	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema



Maandelijks Koffieochtend

Op dinsdag 9 juni 2026 zal in de Emmauskerk weer de maandelijks koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 juni 2026 t/m 4 juli 2026 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 15 mei 2026**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl

Palmpasen: een vrolijke rondgang vol zang, kleur en verbondenheid

Op Palmpasen vierden we in onze Walfriedgemeenschap opnieuw een prachtige traditie. Al op de zaterdag ervoor kwamen de kinderen samen om hun Palmpasen stokken te versieren. Met linten, broodhaantjes, kleurige slingers en veel enthousiasme maakten zij er ware kunstwerken van. Het resultaat mocht er zijn: op zondag stonden er zo'n tien kinderen klaar met schitterende stokken, trots en een beetje gespannen voor wat komen ging.

We stonden ook even stil bij de kinderen die erdoor ziekte of andere omstandigheden niet bij konden zijn. Zij werden gemist, door de leiding, door de groep en zeker ook door de gemeente.

Voorafgaand aan de viering trokken de kinderen, begeleid door ouders en gemeenteleden, in een feestelijke rondgang door zorgcentrum Mercator. Eerst bezochten ze de zaal waar bewoners koffie en theedronken. Daarna ging de stoet drie verdiepingen omhoog, door de gangen van het huis. Overal klonk luid en helder gezang, aangemoedigd door Mayke, die zoals altijd vooropliep en de kinderen aanspoorde om "flink hard te zingen, zodat iedereen het goed kon horen!". De bewoners zwaaiden vrolijk terug en genoten zichtbaar van dit kleurrijke en muzikale bezoek.

Beneden in de zaal werden de kinderen getrakteerd op ranja, iets lekkers en een stukje cake. Daarna keerden we terug naar de kerk, waar de palmtakjes werden uitgedeeld en de kinderen opnieuw zingend door de kerk trokken. Dit keer hadden ze ook muziekinstrumentjes in de hand, wat de feestelijke sfeer nog verder versterkte.

Pastor Myriam ging voor in de viering en betrok de kinderen warm bij het begin van de dienst. Na het zingen en de rondgang gingen de kinderen naar hun eigen vieringen: Mayke met de oudere kinderen, en Genie en Helga met de jongere groep.

Het was een ochtend vol licht, kleur en verbondenheid, een moment waarop jong en oud elkaar raakten. De foto's die gemaakt zijn, laten zien wat we allemaal voelden: Palmpasen bracht ons samen in vreugde en geloof.

Vanuit de Kindernevendienst waren we blij om dit weer te organiseren.



