



ROTONDE

Maandelijks oecumenisch informatieblad van de
Gemeente Damsterboord Gemeente voor Lewenborg,
Beijum en omgeving:

Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 54, NR. 9

7 september t/m 4 oktober 2025



Vredeszondag 21 september

ROTONDE

Rotonde is een kerkblad van de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260
E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl
Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl
Predikant: ds. Raymond Poede
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord
Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl
Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord
Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl
Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: www.hildegardparochie.nl
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl
Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl
Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004
Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen
Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115
Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De Oecumenische diensten worden voorbereid in een voorbereidingsgroep met beide voorgangers.
- De oecumenische diensten beginnen om 10.30 uur.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een 'Samen Ontdekken!' viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.



Van 20 tot en met 28 september is het de Vredesweek. Het is een initiatief van PAX en er worden allerlei activiteiten in het land georganiseerd om vrede te bevorderen. Ook de kerken besteden op de Vredeszondag, 21 september, bijzondere aandacht aan vrede. Bij onze gemeente zal dat zijn in een oecumenische dienst.

Het thema van de Vredesweek 2025 is: "Niets doen is geen optie". Zo'n thema roept eigenlijk meteen ook de vraag op: "Maar hoe dan? Wat kunnen wij doen, als gewone mensen?"

Maar als we tegen elkaar zeggen dat 'niets doen geen optie is', dan moeten we de moed kunnen vinden om iets samen te beginnen. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken wat wel binnen onze mogelijkheden ligt om de wereld een beetje vrediger te maken. En zoals prachtig beschreven in dit gedicht, we staan er niet alleen voor!

Dichtbij en ver

*Overal zijt gij
onzichtbaar gegeven
sprekend nabij*

*de stilte verwacht u
mensen bestaan u
zien en beleven u.*

*mensen van vlees
van licht en gesteente
hard en van bloed
een vloed niet te stelpen
mensen u volk
uw stad hier op aarde.*

*aarde is al
wat wij zijn, wat wij maken.
adem ons open
maak ons uw aarde
uw nieuwe hemel
vrede op aarde.*

Huib Oosterhuis uit de bundel 'Bid om Vrede'.

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE

Viering oecumenische vredesavond 21 september, **10.30 uur**, Emmauskerk in Lewenborg (Ra 4) met het Emmauskoor.

Niets doen is geen optie

"Het betekent dat je bewust kiest om niet weg te kijken. Om niet te wennen aan onrecht. Het betekent dat je durft te handelen, juist als het ongemakkelijk voelt. Dat je beseft: vrede begint vaak bij iets kleins. We mogen niet vergeten: vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van menselijkheid. En menselijkheid zit in de kleine dingen – de daden die zo gewoon lijken, dat ze juist bijzonder zijn. Dus voor iedereen voor wie de machteloosheid te groot voelt: doe iets. Al is het groot. Al is het klein. Al is het iets.

Op 21 september willen we als geloofsgemeenschappen uit Beijum, Noorddijk en Lewenborg met elkaar in gesprek over bovengenoemd thema. Samen een kleine stap zetten. Dit doen we tijdens de viering, die om **10.30 uur** begint in de Emmauskerk in Lewenborg.

Opgeven is niet nodig. Kom en vier samen Vrede. Wensen we elkaar de vrede op 21 september.

Namens de voorbereidingsgroep,
Mieke de Vries en Piet van Gijssel

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Graag zou ik u willen vragen om op de donderdagavonden (van 19:30 tot 20:30 uur), als Jacoba van Mourik en/of ik aanwezig zijn, voor uitleen/en of terugbrengen van boeken in de Emmauskerk te komen.

U bent van harte welkom.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik (Restoration Church)

Nieuwe boeken zomer 2025

We hebben weer een drietal boeken aangeschaft:

‘Psalmen voor kinderen’, Corien Oranje en Annemiek ten Cate

Deze vertaling van de psalmen voor kinderen is gebaseerd op de bijbel in gewone taal van 2020. Er zijn woorden gebruikt, die door kinderen herkenbaar zijn.

‘Hoogteverschillen’ Julian Barnes

In de 19^e eeuw maakte de ballonvaart een ‘hoge vlucht’ Hier worden vier ballonvaarders beschreven uit de begintijd in Engeland en Frankrijk. Daarna komt de schrijver met een verslag vol herinneringen na de dood van zijn vrouw. Rouwen is ook wat anderen erover zeggen. Heel herkenbaar.

‘Toekom(s)t’ René de Reuver

Ter gelegenheid van zijn afscheid als scriba van de PKN-kerk schrijft hij zijn ervaringen van de afgelopen 9 jaar en de toekomst van de kerk. Bijzonder is dat hij het aan de Geest van God overlaat wat de toekomst zal brengen. Een bemoedigend boek voor een kerk die krimpt en voor diverse geloven.

Graag zien we u komen op de donderdagavonden van 19.30 u. tot 20.30 u. na de basisschoolvakantie. En ziet u een boek in de kast om te lezen, aarzel dan niet, neem het mee met achterlating van naam en telefoonnummer. Schrijf dat op de kaart in het boek en doe de kaart met uw gegevens in de daarvoor bestemde doos in de boekenkast.

Jacob van Mourik en Ineke Siersema



Terugblik op Samen ontdekken van zondag 6 juli met als thema “Ontvangen en doorgeven”

In de serie inspirerende vrouwen stond deze keer als laatste het verhaal van Priscilla centraal. Zij bewerkte leer en maakte tenten. Zij ontmoette Paulus die bij haar en haar man Aquila kwam werken en leerde zo veel van hem over Jezus. Deze kennis kon zij in haar omgeving weer doorgeven.

We begonnen zoals altijd met bijpraten onder het genot van koffie, thee, limonade en wat lekkers. Deze keer had Ingrid heerlijke brownies gebakken voor ons. Baukje vertelde ons wat er zoal te doen was en Wikje zong het lied “In vuur en Vlam” van Elly en Rikkert. Ze werd hierbij begeleid door een kinderorkest met allerlei instrumentjes en de gitaar van Michiel.

Daarna ging iedereen aan de slag. Er was van alles te doen. Van leer kon je een sleutelhanger maken voor jezelf of om weg te geven. Ook werd er een prachtige grote tent gebouwd en er was een estafette waar jong en oud aan meedeed. Hierbij kwam het aan op zowel snelheid en behendigheid als weetjes. Ook was er een groepje aan de hand van kaartjes met vragen met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld wat drijft jou of hoe kun je impact maken. Veel te snel was het alweer tijd voor het verhaal. Baukje vertelde in rol van Priscilla dat zij na hun vertrek uit Italië Paulus ontmoet had en welke impact dat had op het leven van haar en haar man. Zij reisden met Paulus mee naar Efeze. Arie-Pieter was de verteller die tussendoor even uitlegde waar we waren in het verhaal. Toen Paulus weer verder trok troffen Priscilla en Aquila de geleerde Apollos, gespeeld door Lex. Hij wist veel over de Bijbel maar niet de laatste ontwikkelingen over Jezus. Dat konden zij hem vertellen. Priscilla vervulde door haar betrokkenheid, gastvrijheid en onderwijskundige gaven een sleutelrol in het verspreiden van het evangelie.

We genoten weer van de lunch met heerlijke soep van Dirk, natuurlijk de tosti's en andere broodjes met beleg. Vooral de verschillende soorten hagelslag waren favoriet bij de kinderen en ook de jam van Annie werd aanbevolen. Dit was de laatste Samen ontdekken voor de vakantie.

Zondag 7 september beginnen we weer. Dan volgen we tot de kerst het leven van Mozes.

Bij mooi weer zijn we waarschijnlijk op het veld bij de Swoaistee waar ook de zomerweek was. En anders, zoals altijd, in het Kompas aan de Valreep

Ben je nieuwsgierig naar wat we doen? Kom een keer langs of kijk op onze website <https://overstag-lewenborg.nl/>

Namens het team, Annie van Dam



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 oktober 2025 t/m 1 november 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 19 september 2025**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



STEFANUSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord

Predikant: ds. Raymond Poede

Telefoon: 06-2547265. U kunt te allen tijde bellen. Als ik niet kan opnemen bel ik terug.

E-mailadres:

raymondpoede@damsterboord.nl

Vieringen

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
7 september 12^e van de zomer	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Ynte de Groot	
14 september 13^e van de zomer	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Raymond Poede	
21 september 1^e van de herfst	10:30 uur Emmauskerk	Pastor Myriam Oosting, ds. Raymond Poede	Vredeszondag Oecumenische dienst
28 september 2^e van de herfst	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Evert Jan Veldman	Oogstdienst

Vanuit de kerkenraad van 3 juli 2025

Op 3 juli was de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer en ook de laatste kerkenraadsvergadering die door Lieuwe Giethoorn als voorzitter geleid werd. Het onderwerp voor het bezinningsmoment van deze vergadering is gekozen naar aanleiding van een brief, eind mei ontvangen van de kerkenraad van een buurgemeente. Deze brief was gericht aan de classis en de PKN met de oproep zich uit te spreken over de situatie in Israël, Gaza en de Palestijnse gebieden. In de begeleidende e-mail stond het verzoek aan ons om ook een brief te sturen naar de PKN. Na een uitgebreide gedachtewisseling hebben wij besloten om zelf een brief op te stellen en deze niet alleen te laten ondertekenen door de kerkenraad, maar ook door gemeenteleden die dat graag willen. Na de kerkdienst op zondag 13 juli is deze brief neergelegd in Kerkenheem en is tijdens het koffiedrinken ondertekend door veel aanwezige kerkgangers. De brief is verstuurd naar de classis en de PKN

en voor wie de brief nog graag wil lezen: hij is gepubliceerd op de website van Damsterboord.

Naast het bezinningsonderwerp stonden er ook zakelijke onderwerpen op de agenda, zoals de jaarrekening 2024 van de Kerkrentmeesters. Deze is goedgekeurd door de kerkenraad en staat inmiddels ook gepubliceerd op de website. Een ander agendapunt was de 'Veilige gemeente'. Wij zijn bezig met het opstellen van een gedragscode. Daarnaast moeten er nog vertrouwenspersonen aangesteld worden voordat wij verder kunnen met onder andere het aanvragen van VOG's voor vrijwilligers die daarvoor in aanmerking komen. Dit onderwerp blijft op de agenda staan, wordt dus vervolgd.

Een ander punt dat weer op de agenda stond waren de vacatures, zoals die van secretaris van de kerkrentmeesters. Deze vacature is helaas nog niet ingevuld. Voor de vacature voorzitter van de kerkenraad had zich 1 persoon kandidaat gesteld, namelijk Immy Klöpping. Zij is tijdens de vergadering unaniem verkozen en de kerkenraad is erg verheugd dat zij deze taak van Lieuwe over wil nemen. Zij blijft daarnaast ook secretaris van de diaconie. Aan het einde van de vergadering heeft Lieuwe de voorzittershamer overgedragen aan Immy, die hiermee de vergadering gesloten heeft.

Janny Wieringa

Ouderenmiddag



Wat hadden wij een supergezellige middag 14 augustus j.l. Het thema voor deze middag was "Groningen stad en Ommeland". We hebben dit op verschillende manieren vormgegeven. We startten met het lied "t Hogeland" van Ede Staal. Het Hogeland, de regio in Groningen, waar Ede Staal woonde en leefde is het decor van het lied.

Het lied vertolkt een weerspiegeling van het romantische gevoel van de Groninger voor de schoonheid van de streek in de meest ruime zin des woords.

In aansluiting op dit lied ontstond er een levendige discussie over het onderwerp: wat is jouw favoriete landschap, b.v. van je jeugd, waar je het liefst in de vakantie naar toe gaat, waar je mooie herinneringen aan hebt.

Groningen stad hebben we verkend door middel van een quiz.

Een twaalfstal, soms pittige vragen, hebben onze kennis verrijkt over de stad waarin wij wonen.

Onder meer vragen over het ontstaan van de “Hanze”stad Groningen in de elfde eeuw tot heden.

Een hapje en drankje verhoogden de plezierige sfeer.

Het was voor het derde jaar dat we een ouderenmiddag hebben georganiseerd.

De enthousiaste reacties van de bezoekers geven aanleiding om, voor zover mogelijk, volgend jaar opnieuw een dergelijke middag te organiseren.



Namens de Werkgroep
Pastoraat,
Ellen Rigtering
Corrie van Dijken (ouderen
coördinator).

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 oktober 2025 t/m 1 november 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 19 september 2025**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000 - pastor.oosting@hildegardparochie.nl

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secre.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie:
Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED SEPTEMBER 2024

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 7 september Emmauskerk	11.15	Woord- en communieviering	DOLP viering
Zondag 14 september Stefanuskerk	11.15	Woord- en communieviering	Pastor Myriam Oosting
Zondag 21 september Emmauskerk	10.30	Vredeszondag Oecumenische dienst	Pastor Myriam Oosting, ds. Raymond Poede
Zondag 28 september Stefanuskerk	11.15	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema



Maandelijkse Koffieochtend

Op dinsdag 7 oktober 2025 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

Feestelijke dag voor familie Wiashi

Op zondag 29 juni was het groot feest in de Emmauskerk: pastoor Arjan Jellema diende de Eerste Heilige Communie en het Vormsel toe aan leden van de familie Wiashi.

De kinderen – Djamayra, Amirah, Jahlynn, Anyellah en Aaliyah – ontvingen voor het eerst de communie. Hun ouders en familieleden – Tamali, Roberto, Shairad, Shamirah en Dylan Rokette – bevestigden hun geloof tijdens het Vormsel.

In hun prachtige witte kleding straalde de familie, en samen met de aanwezigen genoten zij van dit bijzondere moment. Na afloop was er gelegenheid om te feliciteren, waarna de familie de dag verder feestelijk doorbracht met familie, vrienden en kennissen.



Dienst m.m.v. het koor uit Uithuizen

Zondag 20 juli werd de viering muzikaal ondersteund door het St. Caeciliakoor uit Uithuizen, onder leiding van Eddy Mul. Zij zongen zowel bekende als minder bekende liederen, wat de viering extra kleur gaf.

Het Caeciliakoor had voor deze dag een gezellig uitje in Groningen gepland. Via Theo Huizinga (oud-lid van het Emmauskoor) ontstond het idee om die dag in de Emmauskerk te zingen — een uitstekend plan!

Na de viering hebben we samen koffiedronken en het koor heeft geluncht. Er waren mooie en gezellige gesprekken. Ook is afgesproken dat het Emmauskoor binnenkort in Uithuizen zal zingen. Uiteraard is het Caeciliakoor ook in de Walfried, Emmauskerk weer van harte welkom.

Hieronder enkele foto's:





KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 oktober 2025 t/m 1 november 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 19 september 2025**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl

Hildegardviering

Op 6 juli hebben we een gezamenlijke viering gehad van de 4 kerken met beide voorgangers: Arjan en Myriam,

De Kerk was alvast ingericht met zitjes en het was een mooie viering (zie foto's). Spontaan hadden 22 mensen zich opgegeven vanuit de 4 kerken voor een gezamenlijk koor.

De 22 personen waren ruim een uur eerder aanwezig om alvast de liederen te oefenen onder leiding van Cas Straatman en dit gaf een mooie muzikale ondersteuning aan de viering.

Na de dienst was er gezellig samenzijn met koffie en daarna broodjes.

Na de lunch kon men kiezen voor een wandeling door het Le Roy gebied of de kerk-quiz (afleiding van de pub-quiz). Uiteindelijk zijn er 3 groepen gaan wandelen onder begeleiding van Marian, Piet en iemand van Le Roy.

Gelukkig bleef het mooi weer en was men voor de regen weer in de kerk alwaar men nog bezig was met de quiz. Er waren leuke vragen over het bisdom, onze kerkgebouwen en heiligen et cetera. Hierbij waren ook wat leuke prijzen.

We sloten af met een hapje en drankje en een gezamenlijk lied.

Uiteraard hebben nog velen geholpen met het schoonmaken en het inrichten van de kerkzaal. Iedereen bedankt voor de komst, de hulp en de gezelligheid; we kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

