

Op weg naar Pasen.

Op maandagmiddag 24 maart jl. zijn we met een groepje gemeenteleden bij elkaar geweest om vorm te geven aan onze nieuwe paaskaars; en niet alleen aan de grote kaars in de kerk, maar ook aan de kleinere kaars voor de Samenkring in het Roer en eenzelfde kaars voor de liturgische momenten in Kerkenheem.

Dit gaven we door aan Joke Gerds uit Vries, die ons zou helpen in dit proces.

Het was voor ons allemaal onbekend terrein!

Ja, een paaskaars kennen we allemaal wel, maar een paaskaars waarbij door gemeenteleden is nagedacht over welke thema's juist bij onze gemeente zouden passen, daar gaat eerst een heel gesprek aan vooraf. De gekozen symbolen vinden wij belangrijk voor wie wij als gemeente zijn.

Joke, die bekend is met de techniek om dit te doen heeft onze wensen geschetst en samengebracht en op maandagmiddag, na onze goedkeuring, heeft zij er "malletjes" van getekend, die wij uit was konden snijden en die middels de warmte van onze handen op de kaarsen gezet werden. Een heel zorgvuldig werkje..... Met veel overleg en hulp van elkaar en van Joke (wanneer het niet zo vlot ging), waren we allemaal tevreden over het resultaat.

Onder het genot van thee, cake en "ouderwetse" Stefanuskoekjes was het een hele gezellige, geslaagde middag!

Op eerste Paasdag zult u het resultaat kunnen zien wanneer het Licht van Christus de kerk wordt binnengedragen.

Het thema van de landelijke PKN voor dit jaar is: '**verwondering**'.....

Froukje van der Deen, Ellen Rigtering, Danielle Raap, Grietie Hollenga, Alice Henkel, Ria van Dijk