



ROTONDE

Maandelijks oecumenisch informatieblad van de
Gemeente Damsterboord Gemeente voor Lewenborg,
Beijum en omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 54, NR. 3

2 maart t/m 5 april 2025



Begin van de veertigdagentijd

ROTONDE

Rotonde is een kerkblad van de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260
E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl
Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl
Predikant: vacant
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord
Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl
Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord
Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl
Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: www.hildegardparochie.nl
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl
Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl
Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004
Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen
Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115
Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De Oecumenische diensten worden voorbereid in een voorbereidingsgroep met beide voorgangers.
- De oecumenische diensten beginnen om 10.30 uur.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een 'Samen Ontdekken!' viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.



Het einde van het Kerstseizoen is 12 dagen na Kerst en daarna begint in de liturgie van de christelijke kerken de tijd van de Epifanie.

Wat betekent dat eigenlijk "Epifanie". Letterlijk betekent het "aan het licht komen, bijzondere verschijning of openbaring". In de christelijke traditie lezen we in die periode de verhalen over het eerste optreden van Jezus, hoe hij voor het eerst als zoon van God verschijnt aan de mensen.

Het aantal zondagen van Epifanie kunnen variëren, afhankelijk van de datum waarop Pasen valt. Dit jaar zijn er 8 zondagen van Epifanie, 2 maart is de laatste zondag voor de veertigdagentijd en Pasen.

In de eerste weken van de Epifanie krijgen drie 'verschijningsmomenten' extra aandacht, deze verhalen van Jezus lijken een bijzondere boodschap te willen brengen aan de mensen.

Op Driekoningen wordt, in de aanbidding van de wijzen uit het oosten, het verhaal verteld dat de blijde boodschap bedoeld is voor alle volkeren van de wereld. Jezus is de verlosser van de hele mensheid, niet alleen van het joodse volk.

In het verhaal van Jezus' doop door Johannes de Doper wordt de ware identiteit van Jezus, zoon van Maria en Jozef, onthuld: Jezus is de Messias, de zoon van God.

Het derde verschijningsmoment is de bruiloft van Kana, waarin Jezus te gast is op een bruiloft en, als de wijn opgebraakt is, water in wijn verandert. Wijn is in de bijbel het symbool van de hemelse vreugde, water is onder andere het symbool van de aardse werkelijkheid. De betekenis van Jezus' wonder is dat hij het aardse verheft tot het goddelijke, het sterfelijke onsterfelijk maakt. In die zin is de bruiloft van Kana een voorafspiegeling van Pasen.

Brood - hier gedeeld om te leven,
voedsel om verder te gaan,
teken van liefde, gegeven
in ons bestaan
om in Gods naam
de weg van Jezus te gaan.

Beker - bereikt vanuit vreugde,
wijn ingekleurd door de pijn,
teken dat het Hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

Handen - bereid om te delen,
mensen, geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen,
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van de liefde te gaan.

Ria Borkent,
(lied 41 uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow.)

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Graag zou ik u willen vragen om op de donderdagavonden (van 19:30 tot 20:30 uur), als Jacoba van Mourik en/of ik aanwezig zijn, voor uitleen/en of terugbrengen van boeken in de Emmauskerk te komen.

U bent van harte welkom.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik (Restoration Church)

Bibliotheeknieuws februari 2025

De afgelopen twee maanden zat Ineke ziek thuis. Gelukkig heeft Jacoba de bibliotheek gedraaid, zodat u altijd boeken hebt kunnen lenen op de donderdagavond.

In die periode van ziek zijn heb ik een nieuw boek aangeschaft voor de bibliotheek. Het is een boek dat ik vond in het parochieblad Vierkant:

Job Joseph Roth

Dit boek vertelt het verhaal in romanvorm over een Jood, Mendel Singer, en zijn gezin. Het speelt in het Rusland van voor de 1^e wereldoorlog. Mij trof het allerlaatste gedeelte, wanneer de familie in Amerika zit. Met enige onopgeloste vraagtekens aan het einde is het een mooi boek om te lezen/lenen.

Binnenkort zal de bijgewerkte catalogus van de Interkerkelijke Bibliotheek beschikbaar zijn op de website van de Hildegardparochie/Walfried en de PKN-gemeente Damsterboord.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik



P.S. De boekenverkoop op de 1^e adventszondag heeft het mooie bedrag van € 31 opgeleverd! Daarvoor uw hartelijke dank.

Terugblik op Samen ontdekken van zondag 2 februari met als thema “wat zou jij doen?”

Tot aan de zomer stellen we elke keer een vrouw uit de Bijbel centraal. Deze keer ging het om een arme weduwe met één zoon in een tijd van droogte, waardoor er hongersnood was. Als warming-up begonnen we dan ook met een regendans, maar gelukkig voor ons hielp dat niet en bleef het heerlijk zonnig. Na het welkom en de uitleg van Baukje ging iedereen enthousiast aan de slag.

Zo was er de “droogte” editie van Party&Co, waarbij de opdrachten veel hilariteit tweewebbrachten. In de kleihoek werd geconcentreerd gewerkt aan meelpotten en oliekruijjes. In de keuken was er een team druk aan de slag met deeg maken om er vervolgens platbroden van te bakken. Ondertussen waren er mooie gesprekken over wat je doet als je tekort hebt en of je wel eens zorg van anderen hebt ervaren of de zorg van God.

Na al deze activiteiten vertelde Lex ons het verhaal. Hij kroop in de huid van de profeet Elia en vroeg aan de weduwe uit Sarefat, die eigenlijk zelf al te weinig te eten en te drinken had, om wat water en ook om een brood. Zij twijfelde want ze had ook nog een zoon waar ze voor moest zorgen, maar Elia zei dat ze er op kon vertrouwen dat het meel en de olie niet op zouden raken, dus dat ze genoeg over zou houden. Dat had zijn God hem verteld. Zij besloot erop te vertrouwen dat het goed kwam en gaf hem water en wat van het brood dat ze bakte. En zo bleek het ook te gaan, er was voor elke dag genoeg meel en olie om broden van te bakken. Intussen had het team in de keuken hard gewerkt en lag er een stapeltje platbroden klaar, die lekker smaakten bij de linzensoep van Baukje. Zoals altijd waren er ook tosti's en meer broodjes en smeersels en kon ieder zich tegoed doen aan een heerlijke lunch.

Na de lunch was het opruimen snel gebeurd, maar de afwas leek wel op de meelpot en oliekruijjes uit het verhaal. Er leek geen eind aan te komen ;-)



Uitnodiging voor volgende Samen ontdekken op zondag 2 maart.

Er staat dan ook weer een inspirerende vrouw uit de Bijbel centraal.

Voor wie: Voor iedereen uit de wijk. Deze keer worden de mensen van de gemeente Damsterboord uitgenodigd om bij ons te gast te zijn. Die zondag hebben zij geen eigen viering.

Hoe laat: vanaf 11 uur inloop met koffie, thee, limonade en wat lekkers
11:15 uur start welkom, uitleg, daarna met elkaar aan de slag
12:15 uur het verhaal
12:30 uur gratis gezamenlijke lunch

Waar: 't Kompas, Valreep 67-69

Natuurlijk sluiten we weer af met een gezamenlijke lunch.

Als je iets lekkers zou kunnen meenemen van thuis voor de lunch zou dat heel fijn zijn. Dat zamelen we in en stallen we uit op tafels. Zo hebben we dan een mooi assortiment heerlijke lunchgerechten waar iedereen wat uit kan nemen. Te denken valt aan broodjes, leuke smeersels, salade, wraps, quiche of iets dergelijks. Wil je soep maken laat het dan op tijd even weten! Lukt het je niet dan ben je uiteraard net zo welkom! We delen met elkaar wat er is.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen, jong of oud, iedereen is welkom!

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is? Kijk dan op onze website <https://overstag-lewenborg.nl/> óf kom op de eerste zondag van de maand langs in 't Kompas van 11-13 uur.

Namens het team, Annie

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 april 2025 t/m 3 mei 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 21 maart 2025**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl

STEFANUSKERK



**Protestantse Gemeente
Damsterboord**

Tijdens de periode dat we als gemeente geen predikant hebben zal het pastorale werk in geval van overlijden, ziekte en andere (bijzondere) gevallen worden waargenomen door Arie-Pieter Schep.

Arie-Pieter heeft de opleiding tot gemeentepredikant gevolgd aan de Protestantse Theologische Universiteit en is al enkele jaren werkzaam in het ouderenvestibulair binnen de wijkgemeente Martinikerk.

De meesten van ons zullen zijn naam al snel verbinden aan de pioniersplek Overstag in Lewenborg waarvoor Arie-Pieter zo'n twee dagen in de week werkzaam is.

Vanaf 1 juli is hij telefonisch bereikbaar op 06-40312897 en per mail via arie-pieterschep@live.nl.

Voor (reguliere) pastorale zaken kunt u ook altijd contact opnemen met de werkgroep pastoraat via pastoraat@damsterboord.nl of met de voorzitter van de werkgroep Ellen Rigtering (06-20418266).

Vieringen

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
2 maart 8e van Epifanie	11:00 uur Basisschool 't Kompas	Overstag	
9 maart 1e van Veertigdagen	10:00 uur Stefanuskerk	ds. G.G.J. Schoonman	
16 maart 2e van Veertigdagen	10:00 uur Stefanuskerk	ds. P. Versloot	
23 maart 3e van Veertigdagen	10:00 uur Stefanuskerk	o.l.v. de Diaconie	
30 maart 4e van Veertigdagen	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Henk Binnekamp	

Bij de diensten

Wat er bij de kerkenraad ter tafel kwam....

De Kerkenraad staat eerst stil bij de tekst van Lied 994 – Voor hen die ons regeren. Dit lied is nog steeds van toepassing op het nu, we leven in een roerige tijd. De sterken moeten er ook voor de zwakken zijn. God moet regeren tegen het onverstand.

Dit lied is niet alleen voor diegenen die een leidinggevende positie bekleden maar heeft ook betrekking op jezelf, wat je zelf kunt doen voor je straat, wijk, stad. Met welke blik kijk je? Probeer een waardeoordeel erbuiten te laten.

Is het een geslaagd lied? Ja; het gaat om het gezonde verstand.

De tweede ronde van het beroepingswerk heeft een aantal kandidaten opgeleverd. De commissie heeft contact opgenomen met de genoemde namen vanuit de gemeente. De volgende stap in het beroepingswerk is het selecteren van de kandidaten en ze uit te nodigen voor een gesprek.

Binnen Damsterboord zijn er een aantal vacatures te vervullen. De meest urgente vacatures die op korte termijn ontstaan zijn die van ouderling-kerkrentmeester, contactpersoon Overstag en contactpersoon Open Hof. Er zal een beschrijving van de werkzaamheden gemaakt worden zodat inzichtelijk wordt wat deze functies inhouden.

Als je denkt een geschikt persoon te kennen voor de vacatures: laat het weten! Of als je zelf wel zin hebt in een leuke uitdaging...

Kerk in Stad is sinds dit jaar een digitaal magazine geworden waarop je je gratis kunt abonneren. Het is nog wel mogelijk om een papieren abonnement (tegen betaling) te hebben. Deze exemplaren moeten dan vanuit de eigen gemeente bezorgd worden. Het lijkt erop dat we de puzzel gelegd hebben en dat elke papieren abonnee een exemplaar in de brievenbus gaat ontvangen.

Er komt een afzwaaidienst om iedereen die een taak vervuld en afgerond heeft te bedanken voor hun inzet. Dit wordt zeer gewaardeerd en dat kan niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. De datum is voorlopig gezet op de dienst van 25 mei.

Update vanuit het College Kerkrentmeesters

Veel werk dat vanuit het College van Kerkrentmeesters wordt gedaan blijft onopgemerkt. Het betalen van de nota's, het beheer van de beleggingsportefeuille, het versturen van facturen voor de verhuur, of het bijhouden van alle verzekeringen. Daarnaast zijn er veel activiteiten die zorgen voor het bijhouden van ons vastgoed. De kerk, kerkenheem, het terrein onderhoud en het onderhoud van ons kerkhof in Middelbert. Een enkele keer zijn er duidelijk zichtbare veranderingen. Bijvoorbeeld de nieuwe lezaar in het liturgisch centrum van de kerk, of de verlichting bij de parkeerplaats tegenover de kerk.

We geven u graag nog een update van lopende activiteiten. De begroting voor 2025 is inmiddels goedgekeurd. Dat betekent dat we binnen die kaders het werk voor de kerk kunnen realiseren. De pastorie heeft nu een opfrisbeurt gehad. De verhuizing van onze vorige predikant was het natuurlijke moment om schilder en stukadoor aan het werk te zetten. Klaar voor de volgende bewoning. Nog steeds onderzoeken we de uitbreiding van de keuken in kerkenheem. Het oorspronkelijke plan om de huidige keuken uit te breiden richting de toiletten en daarvoor een andere plek te zoeken bleek binnen wat is toegestaan niet uitvoerbaar. Aan de personele kant zoeken we nog naar vaste koster vervanging. Voor die situaties dat Reinder niet kan worden ingezet is het handig een vaste vervanging te hebben. Dat geldt ook voor onze organist, die bijna elke zondag op dit moment achter ons prachtige orgel moet kruipen. Met de verandering en het terugbrengen van het aantal oecumenische diensten vraagt het extra inzet van de organist. Vanuit de kerkenraad wordt er nog gekeken of we in samenwerking met omringende gemeenten het kerkrentmeesterlijke werk samen makkelijker kunnen maken. Deels hebben we zelf al een actie uitgezet waarbij de financiële administratie is uitbesteed aan de KKA. Mogelijk hebt u dat gemerkt omdat nota's en declaraties niet meer naar de penningmeester gaan, maar naar een centraal emailadres: facturen@damsterboord.nl

Het College heeft begin dit jaar afscheid genomen van drie van haar leden. Onze voorzitter, Henk van Dijk heeft na vele jaren inzet besloten dat het genoeg was. Datzelfde gold voor onze penningmeester, Jaap Vedelaar. Ook hij heeft na drie termijnen besloten het stokje over te geven. Jelle Wijbenga is nu onze penningmeester. Van Herman Wiegeraad, vele jaren adviserend lid, namen we ook begin januari afscheid. Henk, Jaap en Herman worden van harte bedankt voor hun inzet voor het College en voor onze gemeente. We roepen graag de gemeenteleden op om het College te versterken.

Vriendelijke groet,
Henk Heidekamp, secretaris.

Gemeentebijeenkomst

De bijeenkomst op 18 januari startte met het zingen van lied 513 en een bezinning rondom de laatste brief uit de gevangenis van Bonhoeffer over de hoop op goede machten. Daarna werden de circa 35 aanwezigen op de hoogte gebracht over een heel aantal lopende zaken.

De beroepingscommissie is opnieuw begonnen met de werving, nadat een eerder beroep niet is aangenomen. Helaas is Truus Schoonhoven ons ontvallen; Nel Koopman zal het secretariaat op zich nemen. De eerdere verplichting om de pastorie te gaan bewonen is komen te vervallen, al heeft het nog wel de voorkeur.

Tot 26 januari konden kandidaten zelf reageren of kunnen gemeenteleden zelf kandidaten aandragen.

Kerk-zijn is mensenwerk en we hebben elkaar nodig. Er wordt aandacht gevraagd voor een aantal vacatures en taken binnen de gemeente Damsterboord. Mocht u bijv. mee willen helpen om een dienst voor te bereiden (vanaf mei wordt het lastig om het preekrooster te vullen), dan kunt u dat laten weten aan Gré Busz. Bent u meer van het goede gesprek? Er is aandacht en menskracht nodig voor gespreksgroepen en pastoraat. Of bent u meer van een gesprekje in de auto: voor het autovervoer naar kerkdiensten bij buurgemeenten worden ook mensen gezocht. Als u (mee) wilt rijden, kunt u dat aangeven bij Ammy de Raad.

Over de verschillende posities die vacant komen in de kerkenraad en besturen waar we als kerk een nauwe band mee hebben, worden alle aanwezigen in een snelle informatieronde geïnformeerd. Henk Heidekamp vertelde meer over zijn huidige rol als secretaris bij de kerkrentmeesters, Marius Heiner over zijn rol als bestuurslid bij Open Hof en Annie van Dam over haar rol als kernteamlid bij Overstag. Hiermee hopen we dat zich weer nieuwe mensen melden die één van deze functies willen oppakken. De voorzitter van de kerkenraad, Lieuwe Giethoorn, heeft aangegeven binnen afzienbare tijd te stoppen; een ander lid vanuit de kerkenraad zal zijn rol overnemen. Verder zijn er gesprekken gaande met omliggende gemeentes over welke taken samen gedaan kunnen worden en welke taken uitbesteed kunnen worden.

T.a.v. de communicatie vanuit Damsterboord naar de gemeenteleden worden de aanwezigen kort bijgepraat. We maken gebruik van een nieuwsbrief, Rotonde, Kerk in Stad (KiS) en website. Deze uitingsvormen verschijnen allemaal net in een andere frequentie. Kopij voor Rotonde en KiS kan elkaar net kruisen. De verschijningsroosters zijn te vinden op de website. Ook wordt de vraag gesteld welk(e) vormen het beste bij Damsterboord passen. Moet de papieren Rotonde bijv. blijven bestaan? Mogelijk kan een communicatiestudent hier onderzoek naar doen. Tot slot is er ook hier ruimte voor versterking bij de redactie van Rotonde, en voor achtervang voor de website en de wijkcorrespondent van KiS. En wie heeft gelegenheid voor een tweewekelijks (fiets)tochtje om de papieren versie van KiS voor de Damsterboorders op te halen (en al dan niet via de kerk/Kerkenheem) te verspreiden? Een werkgroep communicatie die vooralsnog door Reinder de Jager, Anneliese Smoorenburg en Ellen Rigtering wordt bestierd, zal hiermee aan de slag. Ook interesse? Laat het een van hen weten.

Gesprekskring Engelbert

Boeiende discussies in een open sfeer

Ruim 10 jaar geleden is de gesprekskring Engelbert gestart op initiatief van wijlen Ali Knollema (Engelbert) en dominee Jan Wilts (gemeente Damsterboord). Inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving doen aan de kring mee. Mensen met en zonder kerkelijke achtergrond voelen zich bij ons thuis. Tussen september en juni komen we maandelijks bij elkaar en vindt er een goed inhoudelijk gesprek plaats over een actueel onderwerp. De duur van de ontmoeting is maximaal twee uur. Eén of twee keer per jaar wordt er naar een film gekeken en over nagepraat.

Tot maart 2024 was dominee Jan Wilts gespreksleider van de kring en kregen we van hem een artikel uit de vrijzinnig theologisch/humanistische hoek ter voorbereiding of een artikel over een actueel onderwerp van een deelnemer. Na zijn vertrek hebben we besloten ook zonder hem verder te gaan.

Gezamenlijk wordt er nu steeds een actueel onderwerp gekozen. Vervolgens stuurt



één van de deelnemers één of meer relevante artikelen over dit onderwerp naar ons als voorbereiding van het gesprek. Het gaat om artikelen van goed journalistiek niveau zoals uit NRC, Trouw of Volkskrant of van een betrouwbare digitale bron. Onderwerpen die recent aan de orde kwamen zijn populisme (de gevaren), de verkiezingen in de USA (Trump of Harris?), Artificial intelligence (voor- en nadelen) en de democratie die bedreigd wordt. We komen steeds bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis

bij elkaar. Naast het inhoudelijke gesprek is er uiteraard ruim tijd om bij te praten met elkaar. We wisselen gedachtes en meningen uit over het onderwerp in een open sfeer. Het brede palet aan invalshoeken staat garant voor boeiende discussies. De gespreksleider zorgt ervoor dat eenieder “zijn of haar ei kwijt kan”.

De kring Engelbert heeft momenteel acht deelnemers met een zeer verschillende achtergrond. Er is plaats voor één of twee nieuwe deelnemers. Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Niesko Pras (prasniesko@gmail.com)



Bloemengroet

Mevr. Dragt, mevr. Schutte en mevr. Fluks hebben de bloemen van de gemeente ontvangen. De bloemen zijn met blijheid en dankbaarheid aanvaard.

Collecte voor het voetlicht: Kerk in Actie – Moldavië

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik.

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Hun goed opgeleide vrijwilligers vangen de kinderen op in de 45 dagcentra van kerken. Hier krijgen 1400 kinderen huiswerkbegeleiding, een maaltijd en bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Help je mee?

De diaconie neemt de dienst van 23 maart voor haar rekening en in deze dienst komt Jannie Boonstra, consulent van Kerk in Actie, iets vertellen over het werk van Kerk in Actie in Moldavië.



Geluksdubbeltjesproject 1

Eerder heeft u kunnen lezen over het Geluksdubbeltjesproject, ofwel hoe een kleine bijdrage een heel groot verschil kan maken. Nu is het tijd om wat meer te vertellen over het eerste project: Unicef - klimaatslimme dorpen.

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. 78% van de bevolking leeft in armoede, 42% van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed, en de toegang tot schoon water is zeer beperkt. Daarbij staat Madagaskar in de top van landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. In het zuiden heerst steeds vaker extreme droogte, waardoor toch al kwetsbare oogsten mislukken en de voedselzekerheid nog verder afneemt.

Kinderen worden extra hard geraakt door deze situatie. Niet alleen hier en nu – door honger, ziekte en armoede – maar ook op de langere termijn – door een slechte gezondheid, achterstanden in de ontwikkeling en een bedreigde leefomgeving.

Terwijl er juist een sterke generatie kinderen nodig is om een duurzame en betere toekomst op te bouwen.

UNICEF wil met het innovatieve project 'Klimaatslimme dorpen' de impact van de gevolgen van klimaatverandering op kinderen verkleinen door 20 kwetsbare dorpen klimaatslim te maken en door deze dorpen toegang te geven tot watersystemen, ecologische toiletten, duurzame elektriciteit, en internet.

De geluksdubbeltjes spaarbuis hangt in de gang van de kerk, naast het folderrek (en is ook geschikt voor andere muntstukken dan geluksdubbeltjes).



Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 april 2025 t/m 3 mei 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 21 maart 2025**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000 - pastor.oosting@hildegardparochie.nl

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie:
Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED SEPTEMBER 2024

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 2 maart Emmauskerk	11:15	Woord en communie viering	pastor Myriam Oosting
Woensdag 5 maart Emmauskerk	19.00		Dolp viering Aswoensdag
Zondag 9 maart Salvator	10.30		Hildegardviering
Zondag 16 maart Emmauskerk	11:15		Dolp viering mmv Emmauskoor
Zondag i23 maart Emmauskerk	11:15	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
Zondag i30 maart Emmauskerk	11:15	Woord en communie viering	pastor Myriam Oosting



Maandelijks Koffieochtend

Op dinsdag 4 maart 2025 zal in de Emmauskerk weer de maandelijks koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 april 2025 t/m 3 mei 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 21 maart 2025**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl

