



ROTONDE

Maandelijks oecumenisch informatieblad van de
Gemeente Damsterboord Gemeente voor Lewenburg,
Beijum en omgeving:
Lewenburg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 54, NR. 2

2 februari t/m 1 maart 2025



Maria Lichtmis

Zuster Hannah: "Lichtmis is een dag van hoop voor de wereld"

ROTONDE

Rotonde is een kerkblad van de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260
E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl
Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl
Predikant: vacant
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord
Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl
Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord
Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl
Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: www.hildegardparochie.nl
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl
Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl
Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004
Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen
Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115
Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De Oecumenische diensten worden voorbereid in een voorbereidingsgroep met beide voorgangers.
- De oecumenische diensten beginnen om 10.30 uur.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een 'Samen Ontdekken!' viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.



Op zondag 12 januari was er een viering in de Stefanuskerk, waarbij het College van Diakenen de leiding had.

In de dienst was de overweging een interactief moment, waarbij wij als deelnemers aan de bijeenkomst verdeeld werden in de "rijke" kant en de "arme" kant middels getrokken briefjes. Aan de hand van stellingen konden we vervolgens reageren. Het was een creatieve en uitstekende manier om ons aan het denken te zetten over onze wijze van leven in een rijk land, waar toch ook voor veel mensen het moeilijk is om rond te komen. Wat betekent 'delen' voor ons als we de bijbeltekst lezen in Lucas 16 over de rijke man en Lazarus of in Lucas 3:11 over het delen van kleding en voedsel.

In het boek "Koning Ezel" van Nico ter Linden vertellen Matteüs en Lucas deze verhalen aan elkaar en het verhaal van de rijke jongeling, die schrok van de boodschap van Jezus, dat eindigt als volgt:

*“Het is moeilijk voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan”, zei hij.
“Een kameel gaat gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.” “Dan kan dus niemand van ons door die poort,” zeiden wij mismoedig.
“Dat kan wél,” zei Jezus, “want bij God is alles mogelijk”.
“Troostte dat jullie een beetje?” vroeg Lucas.
“Nee”, zei Matteüs, “eigenlijk niet. En nu ik je dit verhaal vertel, word ik er weer onrustig van”. “Waarschijnlijk was dat precies Jezus’ bedoeling”, zei Lucas*

‘Wat in stilte bloeit’

tekst: Huub Oosterhuis,

*Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.*

*Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.*

*Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?*

*Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.*

Ellen Rigtering (Werkgroep Pastoraat)

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Graag zou ik u willen vragen om op de donderdagavonden (van 19:30 tot 20:30 uur), als Jacoba van Mourik en/of ik aanwezig zijn, voor uitleen/en of terugbrengen van boeken in de Emmauskerk te komen.

U bent van harte welkom.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik (Restoration Church)



Workshop verhalen vertellen door Kaj van der Plas.

Bij Samen ontdekken en ook bij de sportcommunity wordt er altijd een verhaal verteld. Voor de één is dat best spannend en voor de ander wat minder. Maar hoe doe je dat op een boeiende manier? Vorig jaar hebben we iets geproefd van bibliodrama en ook iets gezien van de methode Simply the Story. Dit jaar hebben we Kaj van der Plas (predikant en verhalenverteller) uitgenodigd om ons wat kneepjes van het vak bij te brengen.

Hij benadrukte dat het belangrijk is om het verhaal goed te lezen en om de opbouw van het verhaal voor je te zien. Dan kun je de opbouw van het verhaal uitwerken door bijvoorbeeld van elk onderdeel een tekening te maken. Of je goed of minder goed kunt tekenen is hier niet van belang. Als voor jezelf maar duidelijk is welke fase het verbeeldt.

Daarna gingen we aan de slag om elkaar allemaal een onderdeel van het

verhaal te vertellen. Dat was eerst wel wat spannend, maar al gauw bleek dat de verhalen die we vertelden goed aankwamen. Het werd steeds leuker om te doen. En heel verrassend was het hoe je met het perspectief van de verteller kunt spelen. Ben je bijvoorbeeld Jozef die vertelt over de ontmoeting met zijn broers, of de rode loper die alles hoort, voelt en meemaakt, maar wel vanuit een hele andere beleving. We konden het geleerde meteen het weekend daarna in de praktijk brengen bij Samen ontdekken. Lex kroop in de huid van Jozef, Nienke nam ons mee in de karavaan die volgeladen op pad ging vanuit Egypte naar Kanaän terug naar vader Jakob; gespeeld door Annie. Het was heel leuk om te doen, na afloop was er zelfs applaus!

De workshop is zeker voor herhaling vatbaar. Wie weet kan Kaj ons een volgende keer weer een stapje verder begeleiden. Tegen die tijd laten we dat weten en kun



je aangeven of je het ook leuk zou vinden om mee te doen.

Vanuit het team, Annie

Terugblik op Samen kerst ontdekken!

Zondagmiddag 15 december stond vanaf vier uur de lichtjeswandeling op het programma met als begin- en eindpunt De Werf. Deze was omgedoopt tot herberg waar de houtkachel zorgde voor een gezellige warmte en waar aan het eind warme chocolademelk en soep voor je klaarstond. De route was duidelijk aangegeven door jampotjes met waxinelichtjes, gelukkig hadden we er ruim voldoende verzameld! Al gauw kwamen de eerste groepjes langs, zij gingen op weg om het kindje Jezus te bezoeken. Er waren groepjes met bekende gezichten van Samen ontdekken maar ook mensen die we nog niet kenden. Nog maar net op weg kwam je bij de Zandbank langs de herders met iets verderop de engelen, daarna ging het via het schoolplein van de Swaoistee naar de wijzen en vervolgens via het bruggetje door het bosje ontving koning Herodes je in zijn kasteel. Daar was het best donker en een beetje spannend om in je eentje te lopen. Koning Herodes vroeg of de mensen hem op de terugweg wilden vertellen waar het koningskindje was, want hij wist er als koning niets van. Maar bijna niemand zegde het toe, omdat ze begrepen dat hij kwade bedoelingen had. Er was één meisje dat wel op de terugweg langs wilde

komen omdat zij het zielig vond dat hij anders in zijn eentje in het donker achterbleef. De route ging verder door het bos je en uiteindelijk kwam je dan uit bij De Werf waar in de stal Jozef, Maria en het kindje Jezus waren. Binnen in de herberg was het al heel gezellig want er waren al verschillende gasten voor wie de wandeling een te grote uitdaging was maar die wel genoten van de sfeer en de warme chocolademelk en de soep. Degenen die de route gelopen hadden lieten zich ook alles goed smaken. De chocolademelk ging helemaal op en de soep die over was vond zijn bestemming in de 1+1=3! appgroep. Namens het team, Annie



Vanuit Overstag

Terugblik op Samen ontdekken van zondag 5 januari en uitnodiging voor zondag 2 februari



Met kerst hebben we de geboorte van het kindje Jezus gevierd, op 5 januari stond het verhaal over de oude profetes Anna centraal. Zij hoopte het nog mee te maken dat de bevrijder van Jeruzalem geboren wordt. Als Jozef en Maria met het kindje Jezus in de tempel een offer brengen begrijpt ze dat haar wens is uitgekomen.

Na de inloop met het nodige bijpraten en het uitwisselen van de beste wensen legde Arie-Pieter ons een aantal stellingen voor. Het ging over het hebben van goede voornemens. Doe je daaraan en houd je je daar ook het hele jaar aan. Of doe je er niet aan mee en waarom dan wel of niet.

Daarna gingen we op verschillende manieren aan de slag met wat we verwachten van het nieuwe jaar. Een groepje ging onder leiding van Baukje rolletjes bakken. Zij symboliseren

het onbekende dat ons in het nieuwe jaar te wachten staat. Een ander groepje sprak met elkaar over de invulling van Samen ontdekken. Als we twee keer per maand een activiteit zouden organiseren hoe willen we dat dan inrichten. Gewoon nog een keer extra zoals we nu doen of iets heel anders. En er was een groepje dat tekeningen heeft gemaakt waarop is uitgebeeld wat zij mooi vinden om met Samen ontdekken nog meer te kunnen doen. Over al deze suggesties gaan we ons binnenkort beraden en kijken wat haalbaar is.

Hierna nam Nienke ons mee in het verhaal van Anna die het van de daken riep dat haar wens in vervulling was gegaan.

Ondertussen was er in de keuken hard gewerkt aan de rolletjes. Ook de soep was opgewarmd en de broodjes gebakken.



Zo konden we weer genieten van een heerlijke lunch
Na de lunch was alles snel opgeruimd doordat iedereen meehielp. We waren dan ook mooi op tijd klaar. We kijken terug op een mooie start in het nieuwe jaar waarbij we weer een paar nieuwe gezichten mochten verwelkomen!

De volgende Samen ontdekken is zondag 2 februari. Vanaf 11 uur is de inloop en ben je weer van harte welkom bij Samen ontdekken! in 't Kompas.

We gaan dan aan de slag met het verhaal van de weduwe van Sarefat die ondanks haar armoede toch mensen laat delen in wat ze heeft.

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is? Kijk dan op onze website <https://overstag-lewenborg.nl/> óf kom op de eerste zondag van de maand langs in 't Kompas van 11-13 uur.

Namens het team, Annie

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 maart 2025 t/m 5 april 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 14 februari 2025**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



STEFANUSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord

Tijdens de periode dat we als gemeente geen predikant hebben zal het pastorale werk in geval van overlijden, ziekte en andere (bijzondere) gevallen worden waargenomen door Arie-Pieter Schep.

Arie-Pieter heeft de opleiding tot gemeentepredikant gevolgd aan de Protestants Theologische Universiteit en is al enkele jaren werkzaam in het ouderenpastoraat binnen de wijkgemeente Martinikerk.

De meesten van ons zullen zijn naam al snel verbinden aan de pioniersplek Overstag in Lewenborg waarvoor Arie-Pieter zo'n twee dagen in de week werkzaam is.

Vanaf 1 juli is hij telefonisch bereikbaar op 06-40312897 en per mail via arie-pieterschep@live.nl.

Voor (reguliere) pastorale zaken kunt u ook altijd contact opnemen met de werkgroep pastoraat via pastoraat@damsterboord.nl of met de voorzitter van de werkgroep Ellen Rigtering (06-20418266).

Vieringen

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
2 februari 4e van Epifanie	10:00 uur Sebastianuskerk	ds. Lieuwe Giethoorn	Te gast in Noordwolde
9 februari 5e van Epifanie	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
16 februari 6e van Epifanie	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Frenay	
23 februari 7e van Epifanie	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Marga Baas	Schrift en Tafel

Bij de kerkdiensten

Wij gedenken

TRUUS SCHOONHOVEN; Truus overleed, helemaal onverwacht, op 20 november jongstleden in haar slaap, nadat zij en haar man Wiebe met hun gezin de 56^e trouwdag hadden gevierd. Truus is 77 jaren oud geworden.

Met haar verbindende aanwezigheid heeft ze veel kunnen betekenen voor mensen in haar huis en familie en daarbuiten die aan haar toevertrouwd werden, voor de dorpsgemeenschap van Noorddijk, voor de kerkelijke gemeenschap zowel van het Pepergasthuis als van Damsterboord: de kerk de hele zondag open en met de beroepingscommissie op pad. Zo kwam zij in haar element, het gaf haar ook veel. In de dankdienst voor haar leven op dinsdag 26 november in de Stefanuskerk hoorden we de woorden uit Galaten 5, vers 13 en 14, over de roep om vrij te worden en op te staan voor elkaar. Woorden uit de Schrift die in hart en handen van mens verankerd kunnen liggen.

Daarna is Truus begraven op de begraafplaats te Noorddijk.

Dat Wiebe, Judy en Mieke en hun gezinnen, de peetkinderen, allen in rouw, warmte en licht mogen vinden bij elkaar en bij wie hen omringen en getroost mogen zijn bij de Eeuwige wiens eerste woord is: "licht".

ds. Jan Wilts

Wij gedenken

Liesbeth Collins. Op 29 november is Liesbeth Collins overleden, zij was 84 jaar oud.

Wij kennen Liesbeth als een vrouw, die betrokken was bij onze gemeente, iemand die aandacht had voor anderen en de gave had naar anderen te luisteren. Ondanks de beperkingen en de pijn van haar ernstige vorm van reuma, straalde zij rust en vriendelijkheid uit en vond manieren om met haar ziekte om te gaan. Velen bewonderden haar om haar innerlijke kracht en doorzettingsvermogen om positief in het leven te blijven staan. Haar rust, empathie en wijsheid is veel mensen tot steun geweest.

Haar bijzondere aandacht ging ook uit naar de natuur en het behoud van onze aarde.

In de jaren '90 was zij actief betrokken bij het Conciliair proces, een wereldwijde oecumenische beweging waarbij de kerken zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Liesbeth was lid van de werkgroep milieu, die maandelijks in de wijk een thema over milieu en klimaat onder de aandacht bracht van de Lewenborgers via exposities in het winkelcentrum en de bibliotheek.

Zij genoot van de ontwikkeling van het natuurgebied Kardingse, waar je haar regelmatig kon tegenkomen op haar scootmobiel, als het weer het toeliet. Regelmatig bezocht zij de kerkdiensten en bijeenkomsten van de gemeente en was actief betrokken bij de kerkelijke ontwikkelingen.

Met Liesbeth kon je goede gesprekken voeren over allerlei onderwerpen, zij stond midden in het leven en had kennis van wat er in de huidige wereld speelde. In haar geloof vond zij kracht en hoop op een andere wereld, waarin de liefde zou zegevieren.

Tot de zomer van dit jaar was zij lid van de werkgroep Ouderenbezoekers van de gemeente Damsterboord, al had zij vanwege haar gezondheid aangegeven de bezoeken te moeten beperken tot de ouderen in Kraaiennest en Mercator.

Liesbeth woonde in Kraaiennest en had helaas te horen gekregen dat zij verhuizen moest naar de verpleegafdeling Mercator. Zij zag er erg tegenop om te moeten verhuizen naar de kleine kamer, maar toch begon zij moedig aan het uitzoeken van haar boeken en meubels om te kunnen verhuizen.

Liesbeth heeft niet meer hoeven te verhuizen naar de verpleegafdeling. Er kon afscheid van Liesbeth genomen worden op zondag, 1 december bij haar thuis. Haar kinderen, Dennis en Marieke, waren hierbij.

Op woensdag, 4 december, is Liesbeth in bijzijn van haar familie en vrienden gecremeerd, waarbij Ds. Arie-Pieter Schep de uitvaartdienst heeft geleid.

Wij wensen Dennis, Marieke, kleinkinderen, familie en vrienden in en buiten Damsterboord troost en zegen van de Eeuwige toe.

Ellen Rigtering

(werkgroep pastoraat).

Beste medegemeenteleden,

Hierbij wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven v.b. mijn ziekte, in de vorm van de prachtige bloemen, kaartjes, bezoek, en het informeren van mijn toestand en die van Gerard.

Het heeft mij heel erg goed gedaan. Het gaat goed met mij, naar omstandigheden. Ik ben bijna genezen, nu nog herstellen van de behandeling.

Ik ben alweer sinds 9 november thuis. Ik vind het erg fijn weer bij Gerard te zijn. Ik hoop jullie in het nieuwe jaar weer te zien.

Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar!

Hartelijke groeten van Femke van Reenen-Smissaert

Vanuit de kerkenraad

De laatste kerkenraadsvergadering in het oude kalenderjaar stonden we in de bezinning al stil bij het komende kerstfeest. Met als kapstok een stuk van onze classis predikant hebben we gesproken over advent. Wat het voor ons betekent en hoe we daar thuis invulling aangeven. Het is een bewustwordingstijd. Er gebeurt veel in de wereld, maar als je om je heen kijkt dan zie je dat mensen toch veel voor elkaar over hebben. Daar kan je veel hoop uit putten. Het geeft ook een verbinding met God. Voor velen is de zondag een rustpunt ook tijdens advent. We sluiten onze bezinning met lied 433.

We spreken vervolgens over het beroepingswerk en kijken terug op de argumenten waarop de kandidaat het uitgebrachte beroep heeft afgewezen. Vanuit de beroepingscommissie is er een voorstel gekomen om de commissie in stand te houden en het vervolg in te laten zetten, door de positie opnieuw te openen, waarin we minder strak vasthouden aan de bewoning van de pastorie. Omdat we toch wat langer vacant zijn wordt voorgesteld om een tijdelijke pastor te zoeken die de gemeente kan ondersteunen. Het moderamen komt daar met een voorstel. Via de nieuwsbrief (maar ook met deze publicatie) informeren we de gemeente. De begroting van de kerkrentmeesters passeert de kerkenraad. Het is de tweede versie. De input is verwerkt en deze versie wordt door de kerkenraad goedgekeurd. De kerkrentmeesters zorgen dat een printversie van de definitieve begroting achter in de kerk komt te liggen. Ook de werving van een ouderling kerkrentmeester komt ter sprake. Graag roepen we gemeenteleden op om zich hiervoor aan te melden. We organiseren op 18 januari een gemeentebijeenkomst. Op zaterdagmiddag. Daar komen de werving maar ook de beroepingsprocedure aan de orde. We kunnen ook aandacht besteden aan het initiatief om een communicatie-groep te starten. We kijken terug op een bijeenkomst met onze buurgemeenten. Daar zijn een aantal concrete ideeën uitgekomen om de samenwerking te versterken. Er wordt een vervolg gepland samen met onze regio predikant. Tot slot stellen we het vergaderrooster vast voor 2025. We gaan uit elkaar met een uitzicht op een komende kerst en een schone lei en blanco nieuw jaar dat als een nieuwjaar rolletje voor ons licht.

Henk Heidekamp

Bloemengroet

Je kunt altijd iemand blij maken met een bloemetje want bijna iedereen wordt blij van bloemen. Bloemen zorgen voor gezelligheid, voor een positief gevoel. Bloemen worden vaak gegeven als teken van steun, bemoediging, bedankje of gewoon omdat het leuk is om bloemen te geven en te ontvangen!

De bloemen uit de afgelopen kerkdiensten zijn gegaan naar: Hennie Groeneveld, Margreeth Nagel, Gerrie ter Avest, Femke van Reenen, Renny Zijlstra, Wiebe Schoonhoven, Arend Bal, Sinie en Reinder de Jager, Ria en Eddy Wildeman, Lieuwe Giethoorn en Nel Koopman.

Collecte voor het voetlicht: Kerk in Actie - Midden-Oosten, Gaza en Israël.

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëliische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid.

Helpt u mee?

Het geluksdubbeltjesproject

Voor Dagobert Duck begon het met 10 cent, zijn geluksdubbeltje, en nu heeft hij een pakhuis vol contanten. De Zwarte Jongens, Zwarte Magica en Govert Goudglans zouden dat ook maar al te graag willen. Het stelen van een vol geldpakhuis is wat lastig maar dat dubbeltje, dat ene geluksdubbeltje... Dat is zelfs Dagobert Duck nog liever dan dat pakhuis want zonder dat dubbeltje geen rijkdom.

En wat is nu een dubbeltje? De meeste mensen zouden 10 cent wel kunnen missen. Anderen kunnen het enorm goed gebruiken want die 10 cent... dat is misschien wel een geluksdubbeltje!

Het geluksdubbeltjesproject gaat er dan ook van uit dat zo'n dubbeltje geluk brengt. Daarom vragen wij om af en toe een dubbeltje in de pot te gooien. Als de pot (het geldpakhuis?) vol is, wordt het bedrag overgeboekt naar een goed doel. Het is dus een



welbestede dubbeltje. En je kunt het geloven of niet, maar voor een dubbeltje kun je anderen op de eerste rang laten zitten!

Elk geluksdubbeltjesproject heeft een looptijd van vier maanden.

Het streven is om ten minste 500 geluksdubbeltjes per project te sparen.

Het eerste projectdoel per kalenderjaar is een werelddoel, het tweede projectdoel is een lokaal doel en het derde projectdoel is landelijk.

Het eerste geluksdubbeltjesproject is voor UNICEF (klimaatsslimme dorpen). Voor deze organisatie willen we 500 geluksdubbeltjes sparen. We hopen dit in vier maanden bijeen te krijgen. Na vier maanden wordt het bedrag overgemaakt en begint het geluksdubbeltjesproject van voren af aan voor een ander goed doel. UNICEF is 's werelds grootste kinderrechtenorganisatie. UNICEF biedt hulp bij acute nood en hulp op de lange termijn. Zo bereik je meer. Samen maak je het verschil voor ieder kind. Voor nu én morgen.

Als u bij het betreden van de kerk opeens ergens een rare buis beschilderd met klavertjes vier ziet.... Daar mag uw geluksdubbeltje in!

Damsterboord in actie: Vul een bananendoos voor Oekraïne

In februari is het drie jaar geleden dat er oorlog uitbrak in Oekraïne. De situatie daar is niet echt rooskleurig. Honderdduizenden mensen wonen in een gebied met weinig voedsel, water, elektriciteit of verwarming. Daarnaast leven ze onder grote spanning.

Net als in 2024 en 2023 houdt de diaconie Damsterboord weer een inzamelingsactie voor Oekraïne. We sluiten hierbij aan bij de Stichting Friese Rijders: *Vul een bananendoos voor Oekraïne*. Het is de bedoeling om etenswaren of hygiëneproducten in te zamelen. De actie blijft dan ook beperkt tot alleen deze producten omdat het veel lastiger is om andere hulpgoederen de grens over te krijgen.

Er zijn twee types bananendozen te vullen: een doos voor burgers die in de frontlinie wonen en een doos voor militairen.

Hieronder volgt een lijst met producten die in de doos (voor burgers) kunnen. Producten in blik hebben de voorkeur boven producten in glas. Huismerkproducten volstaan prima! Probeer deze lijst zoveel mogelijk aan te houden aangezien deze specifiek is opgesteld met de meest gevraagde producten.

Voedingsmiddelen

Rijst	Brinta
Suiker	Havermout
Zout	Thee
Zonnebloemolie	Bouillonblokjes
Tarwebloem	Bonen
Macaroni	Knakworsten in blik
Melk	Rookworst
Snoep	Lucifers

Hygiëne

Shampoo	Tandenborstels
Tandpasta	Toiletzeep
Maandverband	Wc-papier



Ook kijken wij als diaconie heel dankbaar terug op de kerstcollecte voor Kinderen in de Knel wat afgelopen kerst in het teken stond van kinderen in Oekraïne. Wij zijn heel aangenaam verrast over de opbrengst van deze collectes (€ 1540,90) en waanzinnig trots op u allen die dit mogelijk gemaakt heeft.

De Veertigdagenkalender 2025

Het thema voor de veertigdagentijd in 2025 is: “**Als Nieuw**”.

Samen met leden van De Bron, Groningen Zuid en Hoogkerk is er ook dit jaar een inspirerende kalender samengesteld.

De kalender begint op Aswoensdag, 5 maart, en loopt door tot en met Paaszondag, 20 april 2025. De kalender bevat meditatieve teksten van o.a. Lieuwe Giethoorn en Annemarie van der Vegt. Verder bevat het gedichten, recepten, een kinderpagina en worden kunstwerken en de collectiedoelen toegelicht. Nieuw dit jaar is de fotopuzzel: Wie weet bij welke kerken in de stad de foto's horen?

Wilt u een kalender bestellen, voor uzelf of om cadeau te doen? Neem dan voor zaterdag 1 maart contact op met Petra Visser via tel: 06-12053887, e-mail:

visserpetra@hotmail.com

De kalender kost €6,- en wordt bij u thuisbezorgd. De netto-opbrengst gaat naar INLIA.

Wij hopen dat de kalender u een geïnspireerde voorbereiding op Pasen biedt.
Petra Visser



INLIA: Regioeraad 15 oktober 2024, Immanuelkerk.

Belangrijke punten uit het verslag.

De 'asielcrisis'

John van Tilborg geeft aan dat het debat m.b.t. asielzoekers gevoerd moet worden op basis van feiten en wil daarom de vertegenwoordigers van de kerken informeren m.b.v. een PowerPointpresentatie* over de feiten en achtergronden van de zgn. 'asielcrisis' in het politieke en publieke debat.

Nederland en Europa.

Nederland krijgt niet heel veel meer asielzoekers binnen dan andere landen.

--Duitsland en België kregen 35% meer asielverzoeken per hoofd van de bevolking dan Nederland

in de afgelopen vijf jaar;

-- 2022: Nederland kreeg 2 asielverzoeken per 1000 inwoners.

Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) en het capaciteitsprobleem.

Dit orgaan heeft plekken nodig voor verschillende categorieën bewoners:

--instroom nieuwe asielzoekers

--verblijf tijdens behandeling asielaanvraag door IND.

--statushouders in afwachting van huisvesting (huurwoning).

--afgewezen asielzoekers in afwachting van vertrek, vrijwillig/gedwongen.

Voor deze categorieën zijn 289 locaties beschikbaar, waarvan 89 reguliere met

34.215 personen(47,6%), 194 noodopvanglocaties met 29.570 personen (41,2%).

Iets minder dan de helft van de mensen wordt dus opgevangen in reguliere locaties.

Meer dan de helft, inclusief de tijdelijke gemeente opvang (TGO) van 11,7%), wordt opgevangen

in **noodlocaties!** (Waaronder ook logeerregelingen).

Een van de oorzaken van te weinig reguliere capaciteit is rijks financiering op basis van bezette bedden. Tijdelijk niet bezette bedden werden daarom door het COA afgestoten.

Pas in 2023 kreeg het COA een ijzeren voorraad van 41.000 bedden gefinancierd.

Op dit moment veel te weinig en dus veel (crisis)noodopvang.

De capaciteitsramingen tot 2026 laten een stijging zien terwijl vanaf 2027

onvoldoende geld is gereserveerd voor de stabiele 41.000 opvangplekken. (Brief minister 2 dec. 2024).

Er traden grote schommelingen op in de COA-bewonersaantallen tussen 1994 en 2024.

In 2001 waren er nog meer dan 80.000 bedden beschikbaar.

Rekenkameronderzoek laat zien, dat het COA in 23 jaar 21 keer te weinig geld kreeg om haar taak naar behoren uit te voeren.

Woningnood.

Ongeveer 30 % van de COA-plekken wordt ingenomen door statushouders in AZC's en noodopvang door te weinig sociale huurwoningenbouw en door verhoging van WOZ-waarden en de verhuurdersheffing kwamen er 'sociale' woningen op de particuliere markt.

IND (Immigratie en Naturalisatiedienst)

Bezuinigingen en inkrimping personeel bij de IND na tijdelijke daling van de instroom (Corona) en geen herstel daarvan bij de instroom van asielzoekers op het oude niveau leiden tot te lage behandelcapaciteit. Ook door meer regelgeving en jurisprudentie is de doorlooptijd van een asielaanvraag in 10 jaar tijd **verdrievoudigd**.

De landelijke vreemdelingen voorziening. (LVV)(pilot)

In 2019 ging deze pilot van start in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Groningen.

Volgens een initiatief van INLIA: duurzame oplossingen voor dakloze asielzoekers met niet alleen nachtopvang of bed-bad-brood, maar ook begeleiding naar een nieuw toekomstperspectief.

Dit betekent samenwerking van vele partijen (IND, Dienst Terugkeer en Vertrek vreemdelingenpolitie en maatschappelijke partners).

Na 3 jaar zou uitbreiding plaatsvinden (uitrol) met zgn. satellietlocaties t.b.v. landelijke dekking zodat 'bed-bad-brood' voorziening overbodig zou worden.

Tgv. Landelijke politieke ontwikkelingen is de pilot wel met 2 jaar verlengd maar is er geen uitrol over het land. De focus van het rijk ligt nu sterk op terugkeer als enige mogelijke uitkomst van de begeleiding van deelnemers aan het LVV-traject.

Van 1 april 2019 tot 1 augustus 2024 zijn 634 deelnemers ingestroomd en 534 uitgestroomd.

Voor 369 van hen is een duurzame of semi-duurzame oplossing bereikt.

Ondanks de resultaten: Faber besluit de LVV-financiering per 1 januari te stoppen en convenanten met gemeenten op te zeggen, "Rampzalige symboolpolitiek" aldus John van Tilborg.

Alle steden (boven genoemd) behalve Rotterdam zetten de bed-bad-broodvoorziening door,

Groningen met de toezegging voor 2025. Begeleiding is afhankelijk van gemeente/INLIA overleg.

Er is leegstand qua bedden in het Gasthuis (voorheen Formule 1) (wel uitstroom, maar geen instroom afgewezen asielzoekers wegens IND-achterstand.) Andere doelgroepen zouden deze bedden kunnen bezetten (e.e.a. in onderzoek bij de gemeente).

Crisisopvang dakloze asielzoekers uit Ter Apel(aanmeldcentrum).

Sinds augustus 2022 vangen landelijke kerken samen met INLIA de overloop van Ter Apel op wegens te weinig 'COA-bedden' ter plaatse.

De crisisopvang (voor enkel weken/maanden) duurt nu al 2 jaar en COA blijft een beroep doen.

Helaas mag er geen gebruik worden gemaakt van de kerkbereidheid tot opvang in Groningen t.g.v. een "gentlemens agreement" tussen provincie/gemeenten en rijksoverheid.

Het Gronings aanbod blijft daarmee tot 10.000 opvangplekken gelimiteerd om andere gemeente/provincies aan te sporen ook hun verantwoordelijkheid te nemen.

Activiteitsaanbod van vrijwilligers voor gasten in de opvanglocatie Koningsweg.

Mw. Margreet Wouda en dhr. Dirk Zijlstra ontwikkelen plannen om te komen tot een 'INLIA-academie', activiteiten bedoeld voor gasten in de crisisopvanglocatie Koningsweg, de Gym.

Hun ervaringen in Thessaloniki (opvangkamp asielzoekers) willen ze ook hier graag inzetten.

Gasten moeten veel wachten in de procedures, hebben zorgen (achtergebleven familie), worden lethargisch, hebben geen werk (het mag na 6 maanden verblijf, maar vergunning blijft lastig).

Het doel van de academie is een structureel activiteitenprogramma aan te bieden met taalverwerving, voorinburgering etc.

Start daarvan in januari 2025 op een locatie elders, bijv. in een kerkgebouw op iedere maandag, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13 en 16 uur.

Margreet doet een oproep aan de Groninger kerken vrijwilligers voor dit project te werven.

Informatie en aanmeldingen graag per e-mail: mahwouda@hotmail.com

Van Klooster Mariënholm naar het Convent.

Van 2005 tot 2009 bood INLIA-noodopvang ivoor dakloze asielzoekers uit diverse gemeenten, in klooster Mariënholm (Merwedestraat) als voorloper van INLIA Gasthuis aan de Helsinkiweg (LVV). Na verbouwing van dit pand tot 'Het Convent van Groningen' (het nieuwe huis van INLIA) wordt dit een plek om te werken, te leren, te ontmoeten, te bezinnen en te verbinden.

Behalve een werkplek voor INLIA-medewerkers zullen er lezingen, inspiratiebijeenkomsten, cursussen en trainingen worden georganiseerd onder de titel: 'De Tafel van het Convent'.

Ook enkele logeergelekkten voor gasten en cursisten of kortdurende noodopvang worden geboden.

- Voor het volledige verslag (met Powerpoint onderdelen) kunt u contact opnemen met Ben Spruijtenburg op 06-20968648

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 maart 2025 t/m 5 april 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 14 februari 2025**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl





R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000 - pastor.oosting@hildegardparochie.nl

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie:
Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED SEPTEMBER 2024

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 2 februari Emmauskerk	11:15	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
Zondag 9 februari Emmauskerk	11:15	Woord en communie viering	pastor Myriam Oosting
Zondag 16 februari Emmauskerk	11:15	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema mmv Emmauskoor
Zondag 23 februari Emmauskerk	11:15	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema



Maandelijkse Koffieochtend

Op dinsdag 4 2025 zal in de Emmauskerk weer de maandelijksse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

Allerzielen

Op woensdag 2 november vierden we een ingetogen dienst ter nagedachtenis aan de overledenen.

In onze locatie waren er dit jaar 30 kruisjes waar we een lichtje bij brandden. Dat lijkt veel maar in de Walfried mogen de nabestaanden zelf kiezen of het kruisje mee naar huis gaat of blijft hangen aan de gedachtenismuur. Zó blijven oud-parochianen in onze gedachten. Als er geen mensen meer komen op de uitnodiging om mee te vieren worden de kruisjes pas weggehaald.



De namen op de kruisjes worden gemaakt door Marina de Jong.

Ikzelf steek altijd een kaarsje aan voor onze overleden koorleden, zo blijven ze in ons midden.

Rita Bergman



Kerstmis 2024



Met heel veel genoegen blikken we nog even terug op de afgelopen periode.

Op zaterdag 14 december zijn we begonnen met het opzetten van de kerstboom en stal. Zodoende was de kerkzaal mooi versierd op de 1^e gezamenlijke Kerstviering voor Senioren van de Hildegardparochie. Dit initiatief werd opgestart na de laatste kerstviering van het KBO.

Het was een geweldig fijne samenkomst met circa 120 mensen! Ze kwamen uit alle 4 locaties en er werd goed samengewerkt met de vrijwilligers, ook uit alle 4 locaties. Er was thee en koffie met zelfgemaakte taarten, hapjes en

drankjes waaronder het geliefde advocaatje met slagroom!

Clary vertelde haar eigen Kerstverhaal en het Emmauskoor zong, vaak samen met de aanwezigen, de mooiste kerstliederen. Het is een goede nieuwe verbindende traditie die zeker terugkomt!

De beide Kerstvieringen werden goed bezocht en begeleid door Cas Straatman en het Emmauskoor.

We begonnen het nieuwe jaar met een gezellige Nieuwjaarsreceptie op 3 januari. Ook daar lekkere hapjes en drankjes.



We kunnen terugkijken op een mooie decembermaand.
Met dank aan de vele vrijwilligers!

?? alvast Voor de Algemene agenda:

18 mei feestelijke viering i.v.m. het 40-jarig bestaan van het Emmauskoor in de Emmauskerk

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 2 Maart 2025 t/m 5 april 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 14 februari 2025**

Per email: redactie@kerkbladronde.nl