



# ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de Protestantse  
Gemeente Damsterboord voor Lewenburg en  
omgeving:

Lewenburg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-  
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-  
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

---

JAARGANG 53, NR. 12/1

1 december 2024 t/m 1 februari 2025

---



## ROTONDE

Rotonde is een kerkblad van de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij de kerkenraad van Damsterboord.

### REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260  
E-mailadres: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)  
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260  
E-mailadres: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl)  
**Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64** t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord  
o.v.v. bijdrage Rotonde

**Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!**

### PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: [www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl)  
Predikant: vacant  
**Tel. bereikbaar:** zie pagina Damsterboord  
Scriba: Janny Wieringa 541 4587  
[scriba@damsterboord.nl](mailto:scriba@damsterboord.nl)  
Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen  
**Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490** t.n.v. Diaconie Damsterboord  
Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089  
[ledenadministratie@damsterboord.nl](mailto:ledenadministratie@damsterboord.nl)  
Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117  
[koster@damsterboord.nl](mailto:koster@damsterboord.nl)

### WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: [www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)  
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774  
[pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)  
Secretaris: vacant  
[secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)  
Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004  
Ledenadministratie: e-mail: [walfriedledenadm@gmail.com](mailto:walfriedledenadm@gmail.com)  
**Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131** t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen  
Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115  
Bespreken zaalruimte: e-mail: [emmausgroningen@gmail.com](mailto:emmausgroningen@gmail.com) en  
per telefoon.

## informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



**Rotonde** verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



### Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

### Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar [informatie@damsterboord.nl](mailto:informatie@damsterboord.nl) met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl) met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



## OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De Oecumenische diensten worden voorbereid in een voorbereidingsgroep met beide voorgangers.
- De oecumenische diensten beginnen om 10:30 uur.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een 'Samen Ontdekken!' viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.

## GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

1 december 2024 1 <sup>e</sup> van de Advent	Zacharia 14,4-9 Tessalonicenzen 3,9-13	Psalm 50,1-6 1 Lucas 21,25-31
8 december 2024 2 <sup>e</sup> van de Advent	Maleachi 3,1-4 Filippenzen 1,3-11	Psalm 126 Lucas 3,1-6
15 december 2024 3 <sup>e</sup> van de Advent	Sefanja 3,14-20 Filippenzen 4,4-9	Psalm 85 Lucas 3,7-18
22 december 2024 4 <sup>e</sup> van de Advent	Micha 5,1-4a(6) Hebreeën 10,5-10	Psalm 80,1-8 Lucas 1,39-45
24 december 2024 Kerstnacht	Jesaja 8,23b-9,7 Titus 2,11-14	Psalm 96 Lucas 2,1-20
25 december 2024 Kerstdag	Jesaja 52,7-10 Hebreeën 1,1-12	Psalm 98 Johannes 1,1-14
29 december 2024 Zondag na Kerst	Jesaja 61,10-62,3 Galaten 3,23-4,7	Psalm 147,12-20 Lucas 2,33-40
1 januari 2025 8 <sup>e</sup> Kerstdag - Naamgeving	Numeri 6,22-27 Handelingen 4,8-12	Psalm 8 Lucas 2,21
5 januari 2025 Epifanie	Jesaja 60,1-6 Efeziërs 3,1-12	Psalm 72 Matteüs 2,1-12
12 januari 2025 1e na Epifanie Doop van de Heer	Jesaja 40,1-11 Titus 3,4-7	Psalm 104,1-13 Lucas 3,15-16.21-22
19 januari 2025 2e na Epifanie	Jesaja 62,1-5 Korintiërs 12,1-11	Psalm 96 1 Johannes (1,29-) 2,1-11
26 januari 2025 3e na Epifanie	Jesaja 61,1-9 Korintiërs 12,12-27	Psalm 145,13-21 1 Lucas 4,14-21



## **24 DECEMBER 1971**

*Tijdens Kerstmis zijn we allen Wijzen.  
In de supermarkten modder en gedrang.  
Lekkernijen voor verlaagde prijzen  
leiden tot een aanval op de toonbank van  
mensen zeulend met cadeaus: traditioneel  
is men zo zijn eigen koning en kameel.*

*Plastic tassen, dozen, groot en klein,  
weggetrokken dassen, scheve petten.  
't Ruikt naar wodka, mandarijnen, tijm,  
naalden, vis, kaneel en goudrenetten.  
Chaos, en de weg naar Bethlehem  
is door sneeuwval tijdelijk gestremd.*

*De bezorgers van bescheiden giften  
springen trams en bussen binnen, bonken  
op de deuren, schieten weg in liften,  
ook al is het leeg in de spelonken:  
beest noch kribbe, en ook Zij ontbreekt  
boven Wie een gouden lichtkrans zweeft.*

*Leegte. Maar zodra je daarbij stilstaat,  
doemt vanuit het niets opeens een licht.  
En hoe krachtiger Herodes toeslaat,  
des te stelliger het wonder wordt verricht.  
De bestendigheid van dit verband is  
wat de vaste basis vormt van Kerstmis.*

*Dat Hij nadert, viert men beden overal;  
daarvoor schuiven ze nu stoelen aan.  
Goed, er mag dan geen behoefte zijn aan stal,  
ster of kribbe, bij veel mensen is stilaan  
iets wat lijkt op goede wil ontloken,  
en de herders hebben vuren aangestoken.*

*Sneeuw; de schoorsteenpijpen op de daken  
schallen. Elk gezicht een vlek. Herodes drinkt.  
Vrouwen stoppen baby's weg en waken.  
Wie er komt - een raadsel, zijn signalement  
onbekend, dus onze harten zouden Hem  
wel voor een ander kunnen houden.*

*Maar als in een tochtvlaag bij de deur  
uit de dikke nachtmist een gedaante  
met een hoofddoek zichtbaar wordt, bespeur  
je diep in jezelf en zonder schaamte  
't Kindje Jezus en de Heilige Geest. En ver  
aan de hemel zie je plotseling een ster.*

**Bronnen:** Joseph Brodsky, Kerstgedichten.  
Vertaling Peter Zeeman,  
De Bezige Bij, 1984.

Joseph Brodsky (1940-1996) is een  
Russisch/Amerikaanse schrijver, die in 1972  
gedwongen werd Rusland te verlaten, nadat hij  
anderhalf jaar in een werkkamp gevangen had  
gezeten. Hij vestigde zich in de Verenigde  
Staten.

Hij schreef veel over zijn ballingschap en  
ontving in 1987 de Nobelprijs voor literatuur. Hij  
geldt als één van de grootste dichters van de  
twintigste eeuw.



# INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Op de oecumenische zondagen maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord in de Emmauskerk en op de boekentafel na de oecumenische dienst.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

## **Nieuw standaardwerk voor de bibliotheek november 2024**

Voor de bibliotheek hebben wij een standaardwerk aangeschaft en voor een deel betaald met de opbrengst van de boekenverkoop.

### **Het nieuwe testament met Joodse toelichtingen *Nederlands-Vlaams Bijbel genootschap***

Dit boek biedt een unieke inkijk in de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament, aldus de bijgevoegde folder.

Tachtig Joodse wetenschappers schreven essays, toelichtingen en inleidingen bij alle boeken van het Nieuwe Testament. Ook de Joodse gebruiken en geschiedenis worden uitgebreid beschreven.

Deze aanvullingen helpen om de context van het Nieuwe Testament beter te begrijpen. Waar nodig zijn ook landkaarten toegevoegd.

Zeer de moeite waard om te bestuderen.

Hopelijk vindt u de boeken lezenswaardig en komt u op de donderdagavonden in de Emmauskerk, omdat er nu geen oecumenische diensten meer zijn op de eerste zondagen van de maand. Wij verwachten u tussen 19:30 en 20:30 uur (uitgezonderd de herfstvakantie). Mochten we niet aanwezig zijn i.v.m. de benauwdheid/astma van Ineke bel dan 5411902, dan maken we een afspraak.

Jacoba van Mourik en Ineke Siersema

# Oecumenische bezinningsavond in Advent op donderdag 12 december 2024

Sinds enige jaren wordt er rond Advent en de Veertigdagentijd een **oecumenische bezinningsavond** aangeboden. Deze avonden worden georganiseerd door de Walfriedparochie en PG Damsterboord, in het kader van de oecumenische samenwerking in onze wijk. Sinds kort neemt ook de wijkgemeente De Bron van de PG Groningen hieraan deel. De avonden staan open voor **alle leden** van de drie betrokken kerkgemeenschappen.

Dit jaar vindt de bezinningsavond rond Advent plaats op **donderdag 12 december 2024 van 19.30 tot 21.30 uur in Kerkenheem**, Noorddijkerweg 14 (ingang achterzijde), Groningen.

We beginnen de avond met een **korte vesperviering in de Stefanuskerk** (deur open om 19.15 uur).

Daarna gaan we naar Kerkenheem om in gesprek te gaan over **onze favoriete adventsliederen**. Elke deelnemer kiest tevoren een adventslied uit.

U vindt de Adventsliederen in het Liedboek vanaf pag. 835 en in Gezangen voor Liturgie met behulp van het register op pag. 858.

De avond is voorbereid door de werkgroep oecumene en wordt begeleid door pastor Myriam Oosting en ds. Lieuwe Giethoorn.

U kunt zich voor deze avond **aanmelden** bij Gré Busz, per adres [greebusz@gmail.com](mailto:greebusz@gmail.com) uiterlijk op **vrijdag 6 december**. Wie zich opgeeft, ontvangt een uitgebreider programma.

De avond is een mooie gelegenheid om de Adventstijd samen bewust te beleven en ons voor te bereiden op Kerstmis.

De werkgroep oecumene

## KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 2 februari t/m 1 maart 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 17 januari 2025**

Per email: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)



STEFANUSKERK



**Protestantse Gemeente  
Damsterboord**

Tijdens de periode dat we als gemeente vacant zijn zal het pastorale werk in geval van overlijden, ziekte en andere (bijzondere) gevallen worden waargenomen door Arie-Pieter Schep.

Arie-Pieter heeft de opleiding tot gemeentepredikant gevolgd aan de Protestants Theologische Universiteit en is al enkele jaren werkzaam in het ouderenpastoraat binnen de wijkgemeente Martinikerk. De meesten van ons zullen zijn naam al snel verbinden aan de pioniersplek Overstag in Lewenborg waarvoor Arie-Pieter zo'n twee dagen in de week werkzaam is.



Arie-Pieter is telefonisch bereikbaar op 06-40312897 en per mail via [arie-pieterschep@live.nl](mailto:arie-pieterschep@live.nl).

Voor (reguliere) pastorale zaken kunt u ook altijd contact opnemen met de werkgroep pastoraat via [pastoraat@damsterboord.nl](mailto:pastoraat@damsterboord.nl) of met de voorzitter van de werkgroep Ellen Rigtering (06-20418266).

## Vieringen

<b>zondag</b>	<b>aanvang en kerk</b>	<b>voorganger</b>	<b>informatie</b>
<b>1 december 1e van Advent</b>	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Jasja Nottelman	
<b>8 december 2e van Advent</b>	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Gerrit Schoonman	
<b>15 december 3e van Advent</b>	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Lieuwe Giethoorn	Schrift en Tafel
<b>22 december 4e van Advent</b>	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Evert Jan Veldman	
<b>24 december Kerstnacht</b>	20.00 uur Engelbert	o.l.v Ria en Henk van Dijk	
<b>24 december Kerstnacht</b>	22:00 uur Stefanuskerk	ds. Lieuwe Giethoorn	
<b>25 december Kerstmorgen</b>	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Lieuwe Giethoorn	
<b>29 december Zondag na Kerst</b>	10:00 uur Sebastianuskerk	ds. Simon Bijl	Te gast in Noordwolde
<b>5 januari Epifanie</b>	10:00 uur Stefanuskerk	ds. K. van der Plas	
<b>12 januari 1e van Epifanie</b>			Onbekend*
<b>19 januari 2e van Epifanie</b>	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Ellen Peersmann	
<b>26 januari 3e van Epifanie</b>	10:30 uur De Bron	pastor Myriam Oosting en ds. Lieuwe Giethoorn	Oecumenisch Damsterboord, Walfried en De Bron

\*Op het moment van verschijnen van de Ronde is de invulling van de dienst van 12 januari nog niet bekend. Raadpleeg t.z.t. de website van Damsterboord.

## Vanuit Werkgroep Pastoraat:

### Allerzielen en Gedachteniszondag 2024.

Zoals in voorgaande jaren was de Stefanuskerk open op 2 november, de dag van Allerzielen. Tussen 18.00 en 20.00 uur konden mensen de kerk bezoeken om op deze plek van stilte terug te denken aan hen, die zo gemist worden.

In de kerk was zachte muziek te horen en voor in de kerk stond een tafel met een brandende kaars; er lagen kaarsjes klaar om, als men dat wilde, aan te steken. Enkele gedichten, die op de tafel lagen, konden meegenomen worden of in de kerk gelezen.

Op deze avonden zijn er altijd een paar gastvrouwen aanwezig, met wie de bezoekers kunnen praten.

Ongeveer 20 personen bezochten de kerk op deze avond, een aantal van hen gaf aan blij te zijn met de mogelijkheid om op deze avond de kerk te bezoeken.

### Kerkdienst op 3 november.

In onze Stefanuskerk was het gebruikelijk om op de laatste zondag van november degenen te herdenken, die overleden zijn. Deze zogenaemde Gedachteniszondag is vanaf dit jaar verschoven naar de eerste zondag na Allerzielen.

Op zondag 3 november werd in samenwerking met de Werkgroep Pastoraat en de voorganger ds.

Lieuwe Giethoorn een dienst voorbereid met toepasselijke liederen en gedichten. De namen van hen die overleden waren binnen de gemeente Damsterboord en de namen van degenen, die voorgedragen waren door mensen binnen en buiten de gemeente werden hardop genoemd en herdacht met het aansteken van kaarsen. Het was een dienst, waarin verdriet, troost en verbondenheid met elkaar samen kwamen.



## Van de Diaconie:

### Collecte voor het voetlicht: Kerk in Actie-adventscollecte (Palestina)

Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina, partner van Kerk in Actie, wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving. Met een bijdrage aan de collecte geef je jongeren in Palestina toekomstperspectief. Help je mee?



### Bloemengroet

Dhr. Klaassens, mevr. Stelwagen, mevr. Hijlkema, mevr. Dijkhuizen en dhr. Scheeringa hebben de bloemen gekregen die de afgelopen weken voor in de kerk stonden. Voor komend jaar hebben we nog ruimte in ons bloemenrooster. Wat wil dat zeggen? Heel eenvoudig: een keertje op zondag bloemen meenemen naar de kerk. Daar kunnen we tijdens de viering allemaal van genieten en na de dienst mogen de bloemen bij iemand thuis verder bloeien. Voor elkaar, door elkaar!

## **Van de kerkrentmeesters van Damsterboord:**

Onze penningmeester Jaap Vedelaar stopt met ingang van 1 januari met zijn werkzaamheden voor Damsterboord. Gelukkig is Jelle Wijbenga bereid gevonden deze taak over te nemen. Evert Benthem zal hem daarbij behulpzaam zijn. We zijn bezig de financiële taken uit te besteden aan de KKA, Stichting Kantoor der Kerkelijke administraties. Dat zal geleidelijk de taken van de penningmeester overnemen.

Verder staan er grote veranderingen op stapel voor KiS, Kerk in Stad en ons eigen kerkblad de Rotonde. KiS wordt per 1 januari aanstaande digitaal, de papieren versie is door het teruglopend aantal abonnees en oplopende kosten onbetaalbaar geworden. Er blijft waarschijnlijk een papieren versie voor mensen die geen internetaansluiting hebben, hoe dat moet worden gerealiseerd moet nog uitgewerkt worden.

De Walfriedparochie betaalt niet meer mee aan de Rotonde, we weten nog niet wat hiervan de gevolgen zijn voor dit blad; ook overgaan op digitaal is een optie. De verschillende mogelijkheden worden nog onderzocht. Voorlopig blijft de Rotonde tot halfweg 2025 op papier verschijnen.

De kerkrentmeesters zijn inmiddels begonnen met de begroting 2025. Spoedig vindt u de definitieve versie op onze website.

Het loopt weer naar het eind van het kalenderjaar, de feestdagen komen er aan en het is dus weer tijd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Begin volgend jaar vindt u de bekende enveloppe in uw brievenbus. We roepen iedereen op royaal te geven opdat we alle activiteiten die we dekken vanuit onze begroting ook kunnen continueren.

Er komen verschillende vacatures aan in het college, de voorzitter stopt per 1 januari aanstaande, de secretaris op 1 juli 2025, we zoeken een vertegenwoordiger voor de Open Hof. Kortom we hebben nieuwe mensen nodig, meld u aan!

Evert Benthem

## MADRID

Bij mijn afscheid ontvingen we een prachtige reischeque als cadeau van de gemeenteleden om een reis naar Madrid te maken. Die cheque hebben we verzilverd! En we vertellen jullie in dit bericht graag iets over onze reis.

Op 10 oktober vertrokken we. Met de trein, die stopt op Europapark zo'n beetje naast ons huis. We wilden graag met de trein – dat klinkt natuurlijk goed in deze tijd, maar wat daar nog aan vooraf gaat, is dat we van treinreizen houden: naar buiten kijken en het landschap zien, wat lezen en kletsen, een boterham en een kop koffie. Zo'n lange (trein)reis hadden we nog nooit gemaakt, we hebben ervan genoten. Onontkoombaar misten we ergens een aansluiting, maar met vriendelijk Spaans organisatietalent kwamen we weer op het goede spoor en op onze bestemming.

Die bestemming was dus Madrid. Ik (Jan) wilde daar graag heen vanwege de musea. Die bewaren daar laatmiddeleeuwse schilderijen die de overgang naar het humanisme markeren. Heel kort gezegd: het icoon met een hemelse achtergrond wordt een scène in een Vlaamse of Italiaanse stad. Dat rijmt op: het woord wordt mens (vlees). Voor mij is dat de kern van het geloof. Jullie begrijpen: elke dag een museum – behalve de laatste, toen hadden we 'museumvrij' en hebben we in een prachtig zonnig stadspark gewandeld.

Over één van de schilderijen zal ik hier iets schrijven. Als voorbeeld kies ik dan de "kruisafneming" van Rogier van der Weyden. Hij schilderde het in 1435 in Brussel voor een gilde uit Leuven. Het werd al snel een befaamd schilderij dat indruk maakte. Filips II nam het halverwege de 16e eeuw mee naar zijn residentie in Spanje. Nu hangt het in het Pradomuseum.

Het schilderij bestaat uit een groot houten paneel waarop verbeeld is hoe Jezus van het kruis getild wordt, voorzichtig, gedragen. Jozef van Arimatea en Nicodemus zijn erbij. De vrouwen, Maria, Jezus 'moeder, Maria van Magdala, Salomé en nog een Maria. Verder twee knechten. Rogier was een meester in het weergeven van de emotie. Hij peilt de diepte ervan met sterke en variërende gelaatsuitdrukkingen en lichaamshoudingen. Hij laat zien wat het betekent om te dragen en gedragen te worden en hoe de een de ander nodig heeft. Bijbeluitleg kun je uit een boek leren, maar ook uit deze kunst.

Meermalen had ik het op een foto in een kunstboek gezien. Nu stond ik er echt voor. Dat was een bijzondere ervaring. Waar de foto een zekere afstand schept, voelde ik me voor het schilderij - dankzij het formaat en de ongekennde helderheid van de kleuren - getuige worden van een eeuwenoud verhaal dat alles vertelt over

ons eigen leven, over verdriet, over draagkracht. We stonden stil te kijken en wezen elkaar op wat we zagen.

Zo ging het meer: Jeroen Bosch, “tuin der lusten”, maar vooral zijn kleurige schilderij waar Johannes de Doper ongekend relaxt mediteert bij een lam. Dat vind ik zo mooi. En zeker zagen we ook moderne kunst: de Guernica van Picasso raakte ons ook nu we er echt voor stonden.

Thuis hebben de afbeeldingen in mijn boeken er nu een nieuwe dimensie bijgekregen.

We vonden Madrid een fijne stad. Groot, druk, maar zodra het voetgangerslicht op groen springt staan alle auto's stil. Het was niet erg toeristisch (maar dat kan ook aan het seizoen liggen). We zagen de rijkdom van de schitterende huizen uit de 19e eeuw en de armoede van zwervers. Het hotel stond naast een kerk waar elke dag kleren uitgedeeld werden, er stond een rij voor de deur. Zwervers, daklozen, bedelaars, maakten deel uit van het straatbeeld. We dachten erover na hoe het is om zo te (moeten) leven. Dat dat gesprek opgeroepen werd, kwam omdat we ze zagen. Was het onterend of betekende de zichtbaarheid juist de confrontatie en het besef dat arm en rijk samen de stad vormen? Durven en kunnen we elkaar zien, of gebeurt alle opvang achter gesloten deuren? Vragen.



We zijn er weer, 20 oktober kwamen we aan op Europapark, met een rijke reiservaring en eenvoudig souvenirkje uit een winkel van 4,95 €.

Dank dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt!

Antje en Jan

*..... binnen geen foto's, maar buiten wel: voor het Prado ....*

## 'Maak kennis met je burens, want ontmoeting is verbinding'

De grote partytenten die buiten staan voor een voormalig klein fitnesscentrum worden in allerijl afgebroken. Het pand, op het industrieterrein in Oosterhoogebrug in Groningen, wordt al een paar jaar gebruikt als crisisopvanglocatie voor asielzoekers. Het is deze vrijdagavond koud en de windvlagen zijn zo stevig, dat de tenten op het punt staan zich als parachutes te gaan gedragen. Het mag de pret niet drukken voor INLIA-directeur John van Tilborg. Hij verwelkomt de mensen uit de buurt met een grote lach op het gezicht. Het is burendag en de omwonenden hebben een uitnodiging gekregen om langs te komen. Hij lijkt iedereen te kennen: "Hey, wat leuk dat je er bent, het is koud, ga maar gauw naar binnen".



Binnen is het van het gure weer niks te merken: je voelt binnen letterlijk en figuurlijk de warmte. Op een bank zit Eymen met potlood een portret te maken van een van de buurtkinderen. Het is een knap staaltje werk en als het klaar is laat het meisje het trots aan haar vader zien: "Kijk eens pap, mooi hè?"

Op vier van zijn locaties heeft INLIA burendagen georganiseerd met als doel de banden te versterken tussen gasten en medewerkers van de opvangcentra en buurtbewoners. John van Tilborg: "Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en zoiets als dit helpt daarbij. Zie elkaar, ontmoet elkaar, dat is belangrijk. Want ontmoeting is verbinding."

Een gezin komt aangelopen, ze wonen een paar huizen verderop. Medewerkers van INLIA geven de kinderen een high-five en John stapt op Evert, de vader van het gezin, af. Evert heeft een metaalverwerkend bedrijf verderop in de straat en heeft ervoor gezorgd dat de gasten buiten droog konden roken. Hij vertelt er bescheiden over: "Wij hebben altijd goed contact met de mensen die hier wonen."



Een van mijn medewerkers kwam me vertellen dat hij zag dat de jongens hier geen plek hadden om droog een sigaretje te roken. Toen zagen we in onze pauze dat er op Marktplaats ergens een bushokje aangeboden werd. Nou, die hebben we toen even opgehaald en met de vorkheftruck neergezet.” John: “Zijn dat nou geen geweldige burenen? Daar heb je toch burenen voor!”

Tijdens het buffet vertelt buurtbewoner Martin dat hij met steeds grotere verbazing het nieuws rondom de vluchtelingenproblematiek volgt. Martin woont in de naastgelegen Tasmantoren en was nog nooit binnen geweest op de opvanglocatie. “Ik snap echt niet waarom we deze mensen niet kunnen helpen. Het zijn mensen die hulp nodig hebben en de politiek is alleen maar bezig deze mensen weg te zetten als criminelen. Ik geloof daar niet in, daarom wilde ik graag langskomen en ben ik heel blij met de uitnodiging.” Ondanks dat er zo’n 25 buurtbewoners op deze avond afgekomen zijn, is Martin een van de weinigen uit de Tasmantoren. “En dat terwijl er een paar honderd mensen wonen. Ik vind dat raar. Als je burenen je uitnodigen, dan kom je toch gewoon? Bovendien kun je pas over iets oordelen, als je het met eigen ogen ziet en ervaart.”

Bij de opvang in Tynaarlo is de burendag op een maandagavond. Ook hier staan de partytenten voor het gebouw, maar deze keer blijven ze staan, al is het weer er niet veel beter op. Het regent dat het giet en af en toe plonst er een plas water die zich had opgehoopt op het dak van de tent op de grond. Hier is de opkomst wat lager, maar dat mag de pret niet drukken. Een van de burenen die gekomen is, is de burgemeester van Tynaarlo Marcel Thijsen. “Als je burenen je uitnodigen, dan kom je gewoon. Dat vind ik heel normaal.”





Ondanks de kou en de regen, blijft iedereen buiten onder de tenten. Voordat het buffet geopend is, vertelt de burgemeester waarom het samenkomen als burens zo belangrijk is. “Wanneer we elkaar kennen en begrijpen en wanneer we de ander zien als mens in plaats van asielzoekers of kaaskoppen, alleen dan kunnen we zonder vooroordelen samenleven. Eet smakelijk.”

Terwijl de meeste mensen aan de lange biertafels aan het eten zijn, staan een paar buurtbewoners samen te praten. De achterbuurman: “We hebben er geen last van, maar daar hadden we op voorhand wel vragen over. Het is hier een kleine hechte gemeenschap van zo’n 100 mensen. Iedereen kent elkaar, het is een soort buurtschapje. Toen de mededeling kwam dat er 40 asielzoekers in ons buurtje erbij kwamen, maakten we ons wel zorgen. Maar ik moet zeggen, het contact is goed.” Buurtbewoner Willem, die iets verderop woont vult aan: “Onze zoon was hier in het begin kind aan huis. Samen met de bewoners pingpongen of tafelfoetballen. Ook wij kwamen hier toen nog regelmatig binnen. Dat zijn we wel minder gaan doen. Want ik merkte dat ik zelf negatief werd van de uitzichtloosheid van de bewoners. Hier langskomen deed mij op een gegeven moment slecht. Ik hoop dat deze mensen snel weer perspectief krijgen.”

## Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:  
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



### KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 2 februari t/m 1 maart 2025 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 17 januari 2025**

Per email: [redactie@kerkbladronde.nl](mailto:redactie@kerkbladronde.nl)

## Vanuit Overstag Terugblik op Samen ontdekken op zondag 3 november.

Het thema van deze keer is fake nieuws of waarheid. Sinds de zomer zijn we in de familiegeschiedenis van Jozef gedoken. We zijn op het punt aanbeland dat de farao dromen heeft die zijn wijzen niet goed kunnen verklaren. Misschien kan Jozef aangeven of deze dromen iets te betekenen hebben en zo ja wat. Na de uitleg zijn we daar druk mee aan de slag gegaan. Zo werden dromen samen uitgepluisd aan de hand van boeken die Nienke had meegenomen.



Een andere groep ging langs de deuren in de wijk om te vragen of mensen wat over hadden voor de voedselkast in het Dok. Er is een hele krat vol opgehaald!

Er werden muziekinstrumentjes gemaakt waarbij het graan als muziek in de oren klonk. Ook was er een groep die met elkaar in gesprek ging over dromen die uitkwamen en de moed om te dromen.



Veel te snel was het alweer tijd voor het verhaal. Eerst zongen we nog met Wikje en Michiel over Jozef en hoe hij door God gesteund werd. We ontdekten dat verschillende elementen van de activiteiten weer terug kwamen in het verhaal. Op het toneel zagen we de Farao die lag te slapen en

vertelde dat hij twee dromen had. De ene ging over dikke koeien die door magere koeien werden opgegeten. De andere ging over rijpe volle dikke aren die door arme aren werden verzvolgen.



Zijn wijze mannen konden het niet verklaren, maar gelukkig bedacht de schenker dat Jozef jaren geleden zijn droom had uitgelegd. Jozef werd door de soldaten van de farao uit de gevangenis gehaald en toonbaar gemaakt. Hij kon de farao met hulp van God uitleggen wat het betekende. Hij vertelde dat er voorraadschuren moesten worden gebouwd om de overvloed die er in de eerste zeven jaar zou zijn op te slaan. Dat kon dan in de volgende zeven jaar gebruikt worden als er hongersnood zou zijn. Vanwege deze wijze raad stelde de farao hem tot onderkoning aan en maakte hij hem hier verantwoordelijk voor. Hoe het verder gaat met Jozef ontdekken we de volgende keer.

Inmiddels was het alweer tijd voor de lunch met een lekkere soep van Dirk, allerlei soorten broodjes en natuurlijk tosti's.

Deze keer hadden we bezoek uit Beijum. Zij kwamen bij ons inspiratie op doen omdat er een plan is om in Beijum ook zoiets op te zetten.

De volgende Samen ontdekken is zondag 1 december, ook weer in Het Kompas en ook weer de inloop vanaf 11 uur. Dan gaan verder met het verhaal over Jozef.

Zouden Jozef zijn eigen dromen ook uitkomen en wat staat er allemaal te gebeuren



nu hij onderkoning is? Dat gaan we dan samen ontdekken. Ook als je de voorgaande verhalen over Jozef niet hebt meegemaakt, kun je gewoon meedoen en ben je natuurlijk van harte welkom!

Ook het kerstverhaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

**Op zondag 15 dec kun je van 16- 18 uur meedoen met een lichtjeswandeling vanuit de Werf!**

Onderweg zie je allerlei onderdelen van het kerstverhaal. Eenmaal terug is er warme chocolademelk en soep.

Natuurlijk gaan we in het nieuwe jaar gewoon door. Op 5 januari zijn we er

weer. Dan beginnen we met een nieuwe serie verhalen.

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is? Kom dan langs op de eerste zondag van de maand van 11-13 in 't Kompas, of kijk op onze website

<https://overstag-lewenburg.nl/>

Namens het team, Annie



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen  
de  
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE  
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.  
5412115



\* Zie voor de adressen en voor de berichten  
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

## BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - [pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)

Myriam Oosting - tel: 06-39175000 - [pastor.oosting@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.oosting@hildegardparochie.nl)

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

[www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail [secre.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secre.walfried@hildegardparochie.nl)

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie:

Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

## WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 4.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: [emmausgroningen@gmail.com](mailto:emmausgroningen@gmail.com) en
- per tel: 5412115.

## VIERINGEN WALFRIED DECEMBER 2024

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 1 december Emmauskerk	<b>10:30 uur</b>	Hildegardviering Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema pastor Myriam Oosting Emmauskoor, Ala Kondre
Zondag 8 december Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
Zondag 15 december Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	DOLP viering het Emmauskoor
Zondag 22 december Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
Dinsdag 24 december Emmauskerk	<b>19:00 uur</b>	<b>Kerstmacht</b> Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
Woensdag 25 december Emmauskerk	11:15 uur	<b>Kerstmorgen</b> Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
Zondag 29 december Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting

Het rooster voor de vieringen in de maand januari is op het moment van verschijnen van deze Rotonde nog niet ingevuld.



### **Maandelijks Koffieochtend**

Op elke eerste dinsdag van de maand vindt in de Emmauskerk de maandelijks koffieochtend van 10 tot 12 uur plaats. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

**Op 18 december 2024 is er in de Emmauskerk een SeniorenKerstmiddag.**

Omdat de KBO Groningen vanwege te weinig vrijwilligers moest stoppen met de Kerstmiddag, wordt deze nu georganiseerd door de Hildegardparochie, waar de Walfriedlocatie een onderdeel van is.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze middag aanwezig te zijn, in de Emmauskerk ligt (t.z.t.) een aanmeldingsformulier.

De middag begint om 14:00 uur. Naast samen kerstliederen zingen en luisteren (m.m.v. het Emmauskoor) is er een Kerstverhaal en een overdenking.



**KOPIJ INI EYEREN:**

Voor he  
u de kc  
Per er

25 dient

