

Gedachteniszondag 2024

Op zondag 3 november gedenken we wie gestorven zijn.

In de kerkdienst zal een kerkenraadslid voor elk die we gedenken uit de kring van onze gemeente een gedachteniskaars aansteken.

Daarnaast gedenken we ook hen die in onze eigen familie- of vriendenkring zijn overleden. Als u het op prijs stelt dat daarbij een naam uit uw kring genoemd wordt, bent u van harte uitgenodigd die aan ons door te geven. Deze namen zullen door de voorganger hardop in de dienst genoemd worden en voor hen allen tezamen zal één kaars aangestoken worden. Stuur gerust een mail of laat het op een andere manier weten.

Na afloop hopen we samen met de gasten die uitgenodigd zijn in Kerkenheem koffie te drinken.

Werkgroep Pastoraat Damsterboord

Ellen Rigtering

Email : pastoraat@damsterboord.nl

tel.: 06-20418266

Dit is nieuwsbrief 172. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dan uw afmelding per mail sturen naar Nieuwsbrief@Damsterboord.nl. Dan wordt uw e-mailadres uit de verzendlijst verwijderd.