



# ROTONDE

Maandelijks oecumenisch informatieblad van de  
Gemeente Damsterboord Gemeente voor Lewenburg,  
Beijum en omgeving:  
Lewenburg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-  
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-  
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

---

JAARGANG 53, NR. 10

6 oktober t/m 2 november 2024

---



## ROTONDE

Rotonde is een kerkblad van de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de kerkenraad van Damsterboord.

### REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260  
E-mailadres: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)  
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260  
E-mailadres: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl)  
**Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64** t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord  
o.v.v. bijdrage Rotonde

**Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!**

### PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: [www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl)  
Predikant: vacant  
*Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord*  
Scriba: Janny Wieringa 541 4587  
[scriba@damsterboord.nl](mailto:scriba@damsterboord.nl)  
Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen  
**Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490** t.n.v. Diaconie Damsterboord  
Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089  
[ledenadministratie@damsterboord.nl](mailto:ledenadministratie@damsterboord.nl)  
Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117  
[koster@damsterboord.nl](mailto:koster@damsterboord.nl)

### WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: [www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)  
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774  
[pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)  
Secretaris: vacant  
[secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)  
Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004  
Ledenadministratie: e-mail: [walfriedledenadm@gmail.com](mailto:walfriedledenadm@gmail.com)  
**Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131** t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen  
Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115  
Bespreken zaalruimte: e-mail: [emmausgroningen@gmail.com](mailto:emmausgroningen@gmail.com) en  
per telefoon.

## ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



**Rotonde** verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



### Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

### Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar [informatie@damsterboord.nl](mailto:informatie@damsterboord.nl) met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl) met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



## OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De Oecumenische diensten worden voorbereid in een voorbereidingsgroep met beide voorgangers.
- De oecumenische diensten beginnen om 10.30 uur.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een 'Samen Ontdekken!' viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.

## GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

6 oktober 2024 3e van de herfst 19e na Trinitatis	Jeremia 8,4-6.11; 9,2: Efeziërs 4,22-32 Matteüs 9,1-8	Maleachi 2,10-16 Psalm 8 Hebreeën 3,1-6 Marcus 10,1-16
13 oktober 2024 4e van de herfst 20e na Trinitatis	Daniël 19-20 Psalm 119,81- 82.88-89, Jeremia 31,31-34, Efeziërs 5,15-21 Matteüs 22,1-14	Deuteronomium 15,1-11 Psalm 119,121-128 Hebreeën 3,7-14 Marcus 10,17-31
20 oktober 2024 5e van de herfst 21e na Trinitatis	Psalm 119,41-42.46-47 Ezechiël 18,1-9(24), Johannes 4,47-54	Jesaja 29,18-24 Psalm 124 Hebreeën 4,12-16 Marcus 10,32-45
27 oktober 2024 6e van de herfst 22e na Trinitatis	Psalm 130,3-4 Ezechiël 33,7- 16(20) gr: LB 90:1,2,8 Filippenzen 1,(3)6-	Jesaja 59,9-19 Psalm 13 Hebreeën 6,9-12 Marcus 10,46-52
31 oktober 2024 Gedenkdag der kerkhervorming	Psalm 119,12-13 Psalm 119,14-16 Genesis 15,1-6 Openbaring 14,6-7 Johannes 2,13-22	
1 november 2024 Allerheiligen	Psalm 33,1 Psalm 33,2.4- 5.6a Daniël 12,1-3: Matteüs 11,28 Matteüs 5,1-12a	Jesaja 60,1-11.17-22 Psalm 138 Openbaring 7,2- 4.9-17 Matteüs 5,1-12



*Als je van iemand houdt  
en je bent van hem gescheiden,  
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen,  
je moet dat niet proberen,  
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.  
Dat klinkt hard, maar het is een grote troost,  
want zolang de leegte leeg blijft,  
blijf je aldoor met elkaar verbonden.  
Het is fout te zeggen: God vult die leegte.  
Hij vult haar helemaal niet, integendeel.  
Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo  
de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,  
zij het dan ook in pijn.  
Hoe mooier en rijker de herinneringen,  
des te moeilijker de scheiding.  
Maar dankbaarheid verandert  
de pijn der herinnering in stille vreugde.  
De mooie dingen van vroeger  
zijn geen doorn in het vlees,  
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.  
Je moet zorgen  
dat je niet in je herinnering blijft graven  
en je erin verliest.  
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,  
maar alleen op bijzondere ogenblikken.  
Buiten die ogenblikken  
is het een verborgen schat, een veilig bezit,  
dan wordt het verleden  
een blijvende bron van vreugde en kracht.*

*Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)  
(Duitse theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme)*

# INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen.

Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Graag zou ik u willen vragen om op de donderdagavonden (van 19:30 tot 20:30 uur), als Jacoba van Mourik en/of ik aanwezig zijn, voor uitleen/en of terugbrengen van boeken in de Emmauskerk te komen.

U bent van harte welkom.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik (Restoration Church)



## Vanuit Overstag

### Terugblik op Samen ontdekken op zondag 1 september.

Deze eerste Samen ontdekken van het nieuwe seizoen waren we buiten op het plein bij de Swoaistee. Het sloot zo mooi aan op de zomerweek van Overstag, die in de voorafgaande week ook hier georganiseerd was. Daarbij was het prachtig weer! We troffen veel oude bekenden, maar er kwamen ook een paar nieuwe mensen een kijkje nemen. Na de koffie, thee, limonade, de heerlijke cake van Lente en het nodige bijpraten zijn we aan de slag gegaan. Maar eerst hebben we nog de twee jarigen toegezongen!

Het verhaal van Jozef met zijn dromen stond centraal. Hij was al het lievelingetje van zijn vader en vertelde daarnaast nog dat in zijn dromen zijn broers en vader voor hem bogen. Dat pikten die broers niet. Het thema was dan ook "van je familie moet je het hebben". Er werd hard gewerkt aan de poppen voor de poppenkast en ook werd er een prachtige achtergrond bij gemaakt. In de beste families komen soms irritaties voor, dus het levend Mens-erger-je-niet paste daar helemaal bij.

Ondertussen hadden we het erover hoe het in onze eigen families toegaat en ook wat onze dromen zijn.

Na al deze activiteiten genoten we van de voorstelling van de poppenkast. Aan de hand van het verhaal dat Lex vertelde werd het uitgebeeld door de poppenkastspelers Nienke en Jelle.

Daarna was er een lunch met een lekkere soep van Dirk, broodjes en allerlei heerlijke hapjes.

Het opruimen was snel gebeurd, dus we konden op tijd naar huis en nog heerlijk genieten van deze laatste vakantiedag.

De emmer vol grote sappige handperen om mee te nemen was na afloop ook leeg ;-)

De volgende Samen ontdekken is zondag 6 oktober, dan weer gewoon in Het Kompas en weer vanaf 11 uur. We gaan verder met het verhaal over Jozef.

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is? Kom dan langs op de eerste zondag van de maand van 11-13 in 't Kompas, of kijk op onze website

<https://overstag-lewenborg.nl/>

Namens het team, Annie





# Vanuit Overstag

ZATERDAG 12 OKTOBER  
DE OVERSTAG DAG, WAT DOEN WE ALLEMAAL?  
KOM EN BELEEF HET MEE



KERKENHEEM, NOORDDIJKERWEG 12  
VANAF 15:00 INLOOP MET KOFFIE EN THEE  
WE SLUITEN AF MET EEN MAALTIJD

 **OVERSTAG**  
Pionieren in Lewenborg

**Op 12 oktober ben je van harte welkom op de “proeverij Overstag” in Kerkenheem.**

Heb je wel eens iets over Overstag gehoord of gelezen of doe je misschien mee met een onderdeel van Overstag, maar weet je niet wat er verder allemaal gebeurt? Dan is dit de gelegenheid om overal iets van te zien of mee te maken. Alle activiteiten van Overstag komen die middag aan bod in de vorm van een soort carrousel. Elke activiteit duurt een half uur. Daarna kun je iets anders kiezen of, als het bevalt waar je bent, blijf je gewoon nog een ronde.

Wat is er allemaal te doen:

- **Sporten** o.l.v. de sportcommunity. Er wordt niet alleen een balletje getrapt maar ook met elkaar gesproken over een bijbels thema. Door het jaar zijn deze jongeren elke woensdagmiddag en -avond op de veldjes te vinden
- **Go Deeper/gesprekskring**: bij Go Deeper kunnen jongeren van 15-20 jaar aan de hand van een Bijbels thema met elkaar in gesprek. In de praktijk is dit vooral



voor meiden, maar deze middag kunnen alle jongeren in gesprek over dingen waar zij tegenaan lopen. En als er behoefte is kunnen ouderen ook een eigen gesprekskring vormen.

- **Samen ontdekken:** jong en oud(er) gaan met elkaar op een creatieve manier aan de slag om te ontdekken wat een Bijbelverhaal ons in deze tijd wil zeggen. Het hele jaar door doen we dit elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand, waarbij we afsluiten met een gratis gezamenlijke lunch.

- **Ouder-kind koken:** Je kunt in de keuken aan de slag om een deel van de gezamenlijke maaltijd te bereiden samen met je kind of misschien wel met een onbekende wijkbewoner. Dit is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Het **ouder-kind koken** gebeurt elke 3<sup>e</sup> maandag van de maand in het Dok.

- **Gebedsgroep:** Er wordt d.m.v. gebed aandacht gevraagd voor dingen die je bezighouden. Dit doen we door het jaar heen om de drie weken bij één van de deelnemers thuis

Daarnaast hebben we maandelijks de gespreksgroep Kraaienest waar we met elkaar in gesprek gaan over de onderwerpen waar je in deze fase van het leven tegenaan loopt.

Elke woensdagochtend is er een inloop met koffie en thee in de Werf. Deze activiteiten komen nu niet voor in de carrousel omdat ze in de andere onderdelen terugkomen.

Even alles op een rijtje:

**Wat:** elk half uur kun je meedoen met één van de boven genoemde activiteiten

**Voor wie:** voor iedereen, jong en oud(er)

**Waar:** Kerkenheem, Noorddijkerweg 12

**Hoe laat:** vanaf 15 uur inloop met koffie, thee, limonade en wat lekkers

15:15 uur start welkom, uitleg van de activiteiten

15:15-18:15 uur iedereen aan de slag

18:15 uur gratis gezamenlijke maaltijd

**kosten:** geen, maar een vrije gift mag altijd

**Aanmelden** hoeft niet, maar mag wel via [info@overstag-Lewenborg.nl](mailto:info@overstag-Lewenborg.nl)

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen, jong of oud, iedereen is welkom!

Namens het team, Annie

### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 november 2024 t/m 30 november 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 18 oktober 2024**

**Per email:** [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)



STEFANUSKERK

# Protestantse Gemeente Damsterboord

Tijdens de periode dat we als gemeente geen predikant hebben zal het pastorale werk in geval van overlijden, ziekte en andere (bijzondere) gevallen worden waargenomen door Arie-Pieter Schep.

Arie-Pieter heeft de opleiding tot gemeentepredikant gevolgd aan de Protestantse Theologische Universiteit en is al enkele jaren werkzaam in het ouderenpastoraat binnen de wijkgemeente Martinikerk.

De meesten van ons zullen zijn naam al snel verbinden aan de pioniersplek Overstag in Lewenborg waarvoor Arie-Pieter zo'n twee dagen in de week werkzaam is.

Vanaf 1 juli is hij telefonisch bereikbaar op 06-40312897 en per mail via [arie-pieterschep@live.nl](mailto:arie-pieterschep@live.nl).

Voor (reguliere) pastorale zaken kunt u ook altijd contact opnemen met de werkgroep pastoraat via [pastoraat@damsterboord.nl](mailto:pastoraat@damsterboord.nl) of met de voorzitter van de werkgroep Ellen Rigtering (06-20418266).

## Vieringen

<b>zondag</b>	<b>aanvang en kerk</b>	<b>voorganger</b>	<b>informatie</b>
6 oktober 3 <sup>e</sup> van de herfst	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Lieuwe Giethoorn	Schrift en Tafel
13 oktober 4 <sup>e</sup> van de herfst	10:00 uur Stefanuskerk	Arie-Pieter Schep	
20 oktober 5 <sup>e</sup> van de herfst	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. J. Koopman	
27 oktober 6 <sup>e</sup> van de herfst	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Evert Jan Veldman	

## **Bij de kerkdiensten**

### **Wij gedenken**

GEERT HIELEMA. Op vrijdag 23 augustus is Geert Hielema overleden, thuis, in de leeftijd van 76 jaar. We kennen Geert als een trouw kerkganger, aangesproken en gekend door het woord uit de Schrift, het lied uit de kerk, de gemeenschap van mensen die hem als één van hen vond in vriendschap en aandacht. De kerkelijke gemeenschap heeft veel betekend voor Geert, het was hem na als familie. Vanaf de achterste bank kon hij op zondag die hele familie zien en wist zich broer, vriend. Geert heeft zijn gaven aan de kerk en de kerken samen gegeven in of buiten het ambt, vrolijk, kleurrijk, duidelijk, en altijd loyaal. Diaken zijn paste hem; hij leefde met het recht van de arme op brood.

De kerk waar Geert gedoopt is, is de Gereformeerde kerk van Grijskerk. Van daaruit hebben we hem in Visvliet begraven op 28 augustus. We hoorden in de dienst een Psalm die Geert van huis uit na aan het hart lag: Psalm 121. Over dat aan elk komen een gaan voorafgaat en dat in die beweging die om een gaan vraagt om te kunnen komen, de Eeuwige een mens nabij is. En we hoorden uit Marcus 2 hoe Jezus Levi *ziet*. En hoe een mens het nodig heeft gezien te worden, aangesproken en zich daarin gezegend weet uit de hoge. Tot en met zijn laatste zondag was Geert in de kerkdienst getuige van het woord dat zijn ziel raakte.

Allen in rouw om Geert: Fets, zijn partner, Pieter en Titia, zijn kinderen en hun partners, Kenzo, zijn kleinzoon, zijn broers en zussen, zijn vrienden in en buiten Damsterboord wensen we warmte en troost toe, van elkaar, van de Eeuwige die de mens aanspreekt. Dat de gedachtenis aan Geert Hielema gelouterd en gezegend zij.

Ds. Jan Wilts

### **Uit de kerkenraadsvergadering van 17 september 2024**

Na de opening komt het rapport van de beroepingscommissie aan de orde. Tot grote vreugde van alle aanwezigen wordt het voorstel met de voordracht van een kandidaat unaniem aangenomen, na schriftelijke stemming.

Als vervolg hierop zal een gemeenteberaad worden gepland. Hierover krijgt de gemeente via een nieuwsbrief bericht.

Over de toekomst van Rotonde 2.0 zal een gesprek moeten plaatsvinden tussen College van Kerkrentmeesters, moderamen en de ad hoc werkgroep Rotonde. De voorzitter zal deze vergadering plannen en aan de betrokkenen laten weten.

Voorlopig komen er nog “noodnummers” uit, tot uiterlijk januari 2025.

De voorbereiding voor de Kerkendag 2024 is in volle gang. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan laat men van zich horen.

De kerkdienst op de gedachteniszondag (3 november) zal worden verzorgd door de werkgroep pastoraat. Onze voorzitter zal bij de voorbereiding aanwezig zijn en zo nodig hulp bieden.

Er wordt nog een aantal ingekomen brieven onder de aandacht gebracht, een aantal vacatures genoemd, de notulen van de vorige kerkenraad goedgekeurd en dan wordt de vergadering gesloten met een gedicht.

Christina Huisman

## **Bloemengroet**

In de afgelopen zomerperiode zijn de bloemen uit de kerk gegaan naar Margreeth Nagel, Geert Hielema, Marion Kloosterman, Ria van Dijk, Rennie Zijlstra en Henk Scholten.

Het is altijd fijn om een boeket bloemen te ontvangen, maar ook om te geven. Een bosje bloemen heeft zeker nut; je fleurt er zelf ook van op! Het brengt gezelligheid in huis, de geur en kleur van bloemen maken ons vrolijker.

Elke dienst staat er voor ons allen een mooi boeket in de kerk. Na de dienst verhuizen de bloemen naar een andere vaas bij iemand thuis als groet van de gemeente. Met dit boeket spreken we verschillende dingen uit; een beterschapswens, een uiting van dank, een felicitatie...

Elke week is er een gemeentelid die ervoor zorgt dat er een bos bloemen is. Het komt ook voor dat er niemand op de bloemenlijst staat en dan zorgt de diaconie ervoor dat er een bos bloemen is voor ons allen. Op deze bloemenlijst hebben wij nog een paar plekje vrij waar uw naam kan staan. Wat wordt er dan van verwacht? Heel simpel, een keer een bos bloemen meenemen naar de kerk; voor ons allen, door ons allen. Vaker mag uiteraard ook.... Het is ook mogelijk om op de lijst te staan en dan een bedrag over te doneren voor de bloemen dan zorgt de diaconie ervoor dat er een fleurig boeket in de kerk komt.

Kortom: wij zoeken mensen voor onze bloemenlijst zodat we komend jaar ook weer kunnen genieten van bloemen in de kerk! Aanmelden kan bij de diaconie, via mail of spreek ons aan.



## Collecte voor het voetlicht: INLIA

Het is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest, 'Bed,Bad,Brood+'-opvang... Waar moet je heen als je nergens heen kunt? Waar moet je heen als je niet over (juiste) papieren beschikt?

Stichting INLIA Groningen is onder meer uitvoerder van de pilot 'Landelijke Vreemdelingen Voorziening' (LVV) voor de gemeente Groningen (bekend als de 'Bed,Bad,Brood+'-opvang). Want mensen in de kou laten staan is niet menselijk. Daarnaast verzet INLIA bergen werk op het terrein van vluchtelingenopvang en heeft zich ontwikkeld als juridisch adviseur voor zowel asielzoekers als kerken, als vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken, als kennisinstituut op haar terrein.

Maar ook INLIA kan hulp en steun gebruiken, hetzij als vrijwilliger, hetzij middels een financiële bijdrage. Uw steun, in welke vorm dan ook, is van harte welkom! rekeningnummer van het college van diakenen: NL 28 INGB 0000 847 490, t.n.v. diakonie PG Damsterboord o.v.v. INLIA.

## Collecteopbrengsten tweede kwartaal 2024

Calcutta Rescue Fund	€ 217,65
Gasthuis Groningen	€ 217,20
INLIA	€ 281,55
Jeugdweek Roemenië en Because we Carry (op 50/50 basis)	€ 914,90
Kindervakantieweek Roemenië	€ 186,20
KiA hoop op hulp en verzoening in Rwanda	€ 158,25
KiA Moldavië zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen	€ 161,90
KiA Nederland kerk zijn met en voor elkaar	€ 173,05
KiA Noodhulp Oekraïne	€ 74,00
Schone Poort/Beautiful Gate	€ 400,00
Stille Hulp	€ 201,50
Water for Everyone	€ 203,50

Sommige collectes staan meermaals op het rooster, de opbrengsten van de collectes worden bij elkaar opgeteld.

Bij de afscheidsdienst van Jan Wilts was er een dubbelcollecte; dat betekent dat dit fifty/fifty verdeeld wordt over de doelen Kindervakantieweek Roemenië en Because We Carry. Deze bijtelling is in dit overzicht niet meegenomen in de opbrengst van het betreffende doel.

## Ouderenmiddag

Wat hadden wij een supergezellige middag 22 augustus j.l.

Het thema voor deze middag was "ontmoeten".

Letterlijke betekenis: met iemand kennismaken en een gesprek voeren.

Bovendien hadden we een speciale gast uitgenodigd voor deze middag.

De heer Kaj van der Plas, verhalenschrijver/verteller, bracht ons in andere sferen door het vertellen van een Russisch Sprookje.

Met woorden, gevaren, stem en stilte prikkelde hij onze verbeelding.

Een hapje en een drankje verhoogden de plezierige sfeer.

De beste vertolking van deze middag was de uitspraak van een bezoeker:

"Hartstikke gezellig, voor herhaling vatbaar."

Dat laatste gaan we zeker in overweging nemen.



Namens de ouderen bezoekgroep de organisatoren:

Ellen Rigtering, Ria van Dijk, Corrie van Dijken (coördinator).





## **Open Kerk op de dag van Allerzielen 2024.**

*Zoals in voorgaande jaren zal de Stefanuskerk open zijn op de avond van Allerzielen. Een plek van stilte om terug te denken aan hen, die zo gemist worden.*

*In de kerk is zachte muziek te horen en voor in de kerk staat een tafel met een brandende kaars, er liggen kaarsjes klaar - steek gerust een kaars aan.*

*Op de tafel liggen gedichten, die u mee kunt nemen of in de kerk kunt lezen en die ruimte geven aan herinneringen en troost kunnen geven.  
Er zijn een paar gastvrouwen aanwezig, met wie u als u wilt even kunt praten.*

**Zaterdag, 2 November tussen 18.00 en 20.00 uur.**

**Plaats: Stefanuskerk.**

## Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 3 november 2024 t/m 30 november 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 18 oktober 2024**

Per email: [redactie@kerkbladronde.nl](mailto:redactie@kerkbladronde.nl)



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen  
de  
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE  
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.  
5412115



\* Zie voor de adressen en voor de berichten  
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

## BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - [pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)

Myriam Oosting - tel: 06-39175000 - [pastor.oosting@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.oosting@hildegardparochie.nl)

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

[www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail [secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie:  
Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

## WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: [emmausgroningen@gmail.com](mailto:emmausgroningen@gmail.com) en
- per tel: 5412115.

## VIERINGEN WALFRIED SEPTEMBER 2024

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 6 oktober Emmauskerk	11,15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
Zondag 13 oktober Emmauskerk	11,15 uur	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
Zondag 20 oktober Emmauskerk	11,15 uur	Woord- en communieviering	DOLP viering het Emmauskoor
Zondag 27 oktober Emmauskerk	11,15 uur	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema



### Maandelijke Koffieochtend

Op dinsdag 1 oktober 2024 zal in de Emmauskerk weer de maandelijke koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

H. Nicolaaskerk – Irenelaan 2 – Haren  
65 jaar

zondag 6 okt - 15.00 u.

Theater voorstelling



Elisabeth van Thüringen  
*De vrouw die keuzes durfde te maken*

door:  
Peter Vermaat (verteller / poppenspeler)  
Emma van Dobben (troubadour / muziek)

Toegang: Gratis

Contact: expo.nicolaas@outlook.com

Op zondag 6 oktober 2024 om 15.00 uur speelt Peter Vermaat op uitnodiging van de feestcommissie t.g.v. 65 jaar H. Nicolaaskerk te Haren zijn voorstelling: De

vrouw die keuzes durfde te maken. Een theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd. Over de voorstelling:

Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten voor de armen. Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk tijdens een epidemie en is zij, amper twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om armoede, om het vermalen worden door de overheid of om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor iedereen.

Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf.

Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, eenhandsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven.

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting ADOFF, Franciscaans Steunfonds

#### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 3 november 2024 t/m 30 november 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 18 oktober 2024**

**Per email:** [redactie@kerkbladronde.nl](mailto:redactie@kerkbladronde.nl)

