

Oecumenische viering op zondag 15 september 2024 in het teken van de Vredesweek

Op **zondag 15 september** aanstaande zal er weer een **oecumenische dienst** worden gevierd **in de Stefanuskerk** te Noorddijk. Het is de tweede van dit jaar. Zoals eerder gemeld, hebben de Walfriedraad en de kerkenraad van Damsterboord afgesproken dat er voortaan twee oecumenische diensten per jaar zullen worden gehouden. Ook de wijkgemeente Beijum van de PG Groningen sluit zich hierbij aan. Deze vereenvoudiging ten opzichte van het verleden biedt de mogelijkheid dat voorgangers van beide gemeenten samen voorgaan en er meer werk kan worden gemaakt van de diensten zelf.

Dit jaar zal de dienst in het teken staan van de interkerkelijke Vredesweek die dit jaar op 15 september begint. De **Vredesweek** is een week van bezinning en actie die jaarlijks plaatsvindt in de week van 21 september, de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede. De Vredesweek in Nederland wordt georganiseerd sinds 1967. Het was een initiatief van het Interkerkelijk Vredesberaad en daarmee van de gezamenlijke kerken. Het wordt sinds 2007 georganiseerd door PAX. Hoogtepunt vormt de *Vredeszondag*: de eerste zondag van de Vredesweek, maar ook de daaropvolgende zondag behoort nog tot de Vredesweek. Deelnemende kerken houden gezamenlijke kerkdiensten en besteden aandacht aan het thema vrede en collecteren voor het vredeswerk.

Het **thema** van de Vredesweek 2024 luidt **'Samen voor Vrede. Nu!'** In een toelichting daarop schrijft PAX: 'In een tijd waar de berichten over oorlog in het buitenland weer bovenaan de nieuwspagina's staan en ook in Nederland de onvrede en onverdraagzaamheid toeneemt, is het belangrijk om door het hele land een licht te laten schijnen op de urgentie en het belang van vredeswerk. Het is onze taak om nu na te denken over de toekomst en de grote vragen. Hoe komen we tot nieuwe perspectieven op blijvende vrede in Israël en Palestina, en breder: in het Midden-Oosten? Wat is de invloed van klimaatverandering op conflicten overal in de wereld? Hoe bestrijden we polarisatie en onvrede in ons eigen land?'

In de **liturgische suggesties** voor de viering op Vredeszondag, wordt als gemeenschappelijke focus aangeraden **'Samen door een deur'**. Samenwerken voor vrede veronderstelt immers dat je samen door een deur moet kunnen gaan. Daarvoor is nodig dat je eens rustig de tijd neemt om de ander in de ogen te kijken en dat je oog krijgt voor je eigen pijn en die van de ander. In een tijd van harde polarisatie, zoals de onze, is dat het eerste wat nodig is. De vredesdiensten van dit jaar zouden daarom het karakter moeten krijgen van luistersessies in plaats van het uiten van statements.

De voorbereidingsgroep is samen met de voorgangers pastor Myriam Oosting en ds. Lieuwe Giethoorn vlak voor de zomervakantie begonnen met de voorbereiding. We hebben nagedacht over de vraag wat we met een vredesdienst willen bereiken. Het lijkt ons belangrijk om met elkaar te delen hoe wij deze tijd met oorlogen, dichtbij en veraf, beleven. We zijn bang dat de oorlog dichterbij komt en dat daardoor de onzekerheid en intolerantie toeneemt. Hoe zal de toekomst eruitzien voor onze (klein)kinderen? Wat kunnen we zelf doen aan het gebrek aan verbinding en het langs elkaar heen roepen?

En wat de invulling van de dienst zelf betreft: kunnen we in contact komen met mensen uit oorlogsgebieden die hiernaartoe zijn gekomen, om te horen wat zij hebben meegemaakt?

In de tweede helft van augustus hopen we de dienst verder in te vullen. In de week vóór 15 september zal de liturgie op de website van de Walfried en Damsterboord worden geplaatst. U kunt die dan al raadplegen of downloaden.

We hopen velen van u te zien in de **oecumenische viering op zondag 15 september 2024 in de Stefanuskerk te Noorddijk**. Nota bene: **de dienst begint om 10.30 uur**, en wijkt dus af van wat in de deelnemende kerken gebruikelijk is.

Lieuwe Giethoorn, namens de voorbereidingsgroep.