



ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg, Beijum en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 53, NR. 7/8

7 juli t/m 31 augustus 2024



ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
Tini van Rein

E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl

Redacteur: Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel 311 1260

E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl

Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: www.hildegardparochie.nl

Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl

Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004

Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115

Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OEUCUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk 10.30 uur.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk **om 10:00 uur**.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een Samen Ontdekken! Viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

7 juli 2024 6 ^e na Trinitatis	Jesaja 48,12-22	Marcus 6,1-6
14 juli 2024 7 ^e na Trinitatis	Jeremia 3,21–4,2	Marcus 8,1-9
21 juli 2024 8 ^e na Trinitatis	Jeremia 7,2-7(11)	Matteüs 7,15-21
28 juli 2024 9 ^e na Trinitatis	Jeremia 32,37-42	Lucas 16,1-9
4 augustus 2024 10 ^e na Trinitatis	Jeremia 23,16-29	Lucas 19,41-48
11 augustus 2024 11 ^e na Trinitatis	Daniël toevoeging A,11-23 ^s	Lucas 18,9-14
18 augustus 2024 12 ^e na Trinitatis	Jesaja 6,8-13	Marcus 7,31-37
25 augustus 2024 13 ^e na Trinitatis	Jesaja 33,2-9(10)	Lucas 10,23-27
1 september 2024 13 ^e na Trinitatis	Jesaja 56,1-8	Lucas 17,11-19



HOOP

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Vaclav Havel (1936-2011), veroordeeld als gevaarlijk dissident onder een communistisch regime (1970), later gekozen als president van Tsjechië (1989), schreef deze strofe als slot van zijn bekende gedicht over hoop. Zijn woorden zijn door velen herkend als treffende woorden voor de hoop die in ons leeft. Ik herken ze en ik herken ze ook als het midden dat geloof en liefde bijeenhoudt.

Havels gedicht past goed bij onze kerkelijke gemeenschappen. Als ik zie naar het mooie werk dat in de Walfriedgemeenschap, in Overstag en Damsterboord gedaan wordt, dan weet ik niet - niemand weet dat - hoe het er over drie of vijf jaar uitziet. Maar wat ik wel zie: mensen die in deze tijd met overtuiging oude verhalen over brood en liefde, water en rechtvaardigheid delen. Mensen die samen zingen, elkaar opzoeken, helpen. Mensen die hun ziel op adem laten komen met woorden als 'vergeving' en 'geduld'. Wij leven uit de zekerheid dat dit zinvol is, ongeacht de opbrengst.

Hoe harder de samenleving wordt, hoe ruwer de taal wordt waarmee mensen elkaar kleineren of beschimpen, hoe meer het nodig is dat er plekken zijn, kerken bijvoorbeeld, waar een andere taal gesproken wordt. Een taal van God die een mens zegent, grootmaakt – van een volk dat leeft van recht en barmhartigheid. Die taal is zo zinvol, de hoop draagt die taal.

En ik denk: zou het - waar de samenleving harder wordt en de taal ruwer - zou het vroeg of laat ook niet zo kunnen gaan, dat de wal het schip keert en mensen weer gaan verlangen naar een taal van eerbied en een samenleving van respect? Misschien. Dat weet ik niet. Ik hoop het wel. Ondertussen zullen we uit onze hoop

de taal van vrede en verzoening blijven spreken en horen, blijven we mensen mensen noemen, vijand en vriend.

De hoop van onze gemeenschappen kunnen we blijven delen, hoe dan ook, met elkaar – en in breder verband. We zijn niet alleen op onszelf aangewezen. Er zijn genoeg bondgenoten in de samenleving: andere kerken, moskeeën, buurtgemeenschappen. We kunnen elkaar vinden. Hoop verbindt.

Uit hoop leven we, dat maakt een mens tot mens, beeld van de ene God.

Alle goeds voor u allen, ds. Jan Wilts

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen.

Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

VANUIT OVERSTAG



Terugblik op Samen ontdekken op zondag 2 juni

Ben jij moedig? Durf jij het aan om op pad te gaan? Dat was het thema op zondag 2 juni. Na de koffie, thee en het lekkers dat gebakken was, zongen we met gitaarbegeleiding het lied 'als je geen liefde hebt voor elkaar vallen de dromen in duigen'. Nienke legde vervolgens het thema en de activiteiten uit. We werden de wijk en de wereld in gestuurd om het goede leven te laten zien. Iets dat ook anderen weer kan inspireren. Zo ging een groep enthousiast de wijk in om vuil te prikken en zag de wijk er weer een stukje schoner uit. Sommigen knutselden een

helikopter met een boodschap die ze graag de wereld in stuurden. Boodschappen als 'heb elkaar lief', de wens van vrede en een warm gezin, en 'ruim je rommel op' werden gedeeld. Anderen gingen in gesprek over wat ze hebben geleerd en graag zouden willen doorgeven aan anderen.



Er was ook een moedige groep die een dansje oefende en die vervolgens heeft uitgevoerd voor de groep. Buiten werd er ook samengewerkt en samengespeeld met het afleggen van een parcours. Want samen mag je het goede leven laten zien.

In het verhaal werden we meegenomen naar een berg waar Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurde. Ze moesten doorgeven wat ze zelf van hem hadden geleerd, bijvoorbeeld anderen liefhebben (net zoals jezelf) en dat je er mag zijn met al je gevoelens. Een grote opdracht om het goede leven te laten zien waar wel wat moed voor nodig is. Jezus bemoedigde de leerlingen dat hij met hen mee zou gaan zodat ze de opdracht kunnen uitvoeren.

Na het verhaal genoten we samen van al het lekkere eten dat er was en de gesprekken met elkaar. Ook werd er druk samengespeeld door de kinderen. Bij het opruimen waren weer veel handen die het werk lichter maakten.

De volgende Samen ontdekken is zondag 7 juli in 't Kompas.

Voor wie: voor iedereen uit de wijk

Hoe laat: vanaf 11 uur inloop met koffie, thee, limonade en wat lekkers

11:15 uur start welkom, uitleg, daarna met elkaar aan de slag

12:15 uur het verhaal

12:30 uur gratis gezamenlijke lunch

Waar: 't Kompas, Valreep 67-69

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen, jong of oud, iedereen is welkom!

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is? Kom dan langs op de eerste zondag van de maand in 't Kompas van 11-13 uur of kijk op onze website

<https://overstag-lewenborg.nl/>

Namens het team, Arie-Pieter

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 7 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 augustus**

Per email: redactie@kerkbladronde.nl



STEFANUSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord

Tijdens de periode dat we als gemeente vacant zijn zal het pastorale werk in gevallen van overlijden, ziekte en andere (bijzondere) gevallen worden waargenomen door Arie-Pieter Schep. Arie-Pieter heeft de opleiding tot gemeentepredikant gevolgd aan de Protestants Theologische Universiteit en is al enkele jaren werkzaam in het ouderenpastoraat binnen de wijkgemeente Martinikerk.

De meesten van ons zullen zijn naam al snel verbinden aan de pioniersplek Overstag in Lewenborg waarvoor Arie-Pieter zo'n twee dagen in de week werkzaam is.

Vanaf 1 juli is hij telefonisch bereikbaar op 06-40312897 en per mail via arie-pieterschep@live.nl.

Voor (reguliere) pastorale zaken kunt u ook altijd contact opnemen met de werkgroep pastoraat via pastoraat@damsterboord.nl of de voorzitter van de werkgroep Ellen Rigtering (06-20418266).

Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
7 juli 3 ^e van de zomer	10:00 uur Kloosterkerk, Ten Boer	Ds. Gonny de Boer	gastdienst
14 juli 4 ^e van de zomer	10:00 uur Stefanuskerk	prop. Alexandra Matz	
21 juli 5 ^e van de zomer	10:00 uur Stefanuskerk	prop. Arie-Pieter Schep	gastdienst
28 juli 6 ^e van de zomer	11:15 uur Emmaüskerk	pastoor Arjen Jellema	gastdienst
4 augustus 7 ^e van de zomer	10:00 uur Stefanuskerk	dienst o.l.v. gemeenteleden	gastdienst
11 augustus 8 ^e van de zomer	11:15 uur Emmaüskerk	pastoor Arjen Jellema	gastdienst
18 augustus 9 ^e van de zomer	10:00 uur Stefanuskerk	Fabian Keijzer	gastdienst

25 augustus 10 ^e van de zomer	11:15 uur Emmaüskerk	pastoor Arjen Jellema	gastdienst
1 september 11 ^e van de zomer	10:00 uur Stefanuskerk	Ds. Marga Baas	



BLOEMENGROET

Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, dit boeket met bloemen is voor jou!

De bloemen die elke zondag in de kerk staan hebben een vaas gevonden bij de fam. Wilts, mw. I. Klöpping, mw. S. Kuper en mw. A. Werkman.

SPONSORWANDELING VOOR BEAUTIFUL GATE

Stichting Beautiful Gate, ooit begonnen als De Schoone Poort, viert dit jaar het 30-jarig jubileum. De oprichters van deze stichting, Toby en Aukje Brouwer, hebben om die reden op drie dagen in juni een sponsorwandeltocht gehouden vanuit De Westereen.

Beautiful Gate, waar staan ze ook alweer voor? Beautiful Gate zet zich in voor een kindvriendelijke en veilige wereld door het mobiliseren en trainen van mensen en het ondersteunen van kind- en jeugdprogramma's. Dit gebeurt in samenwerking met lokale initiatieven in zuidelijk Afrika.

Wij vieren het 30-jarig jubileum graag mee op een vergelijkbare manier. Wij doen dit ook met een sponsorwandeling, die na de zomervakantie plaatsvindt. De kortste route is ongeveer 2 kilometer, de langste ongeveer 6,2 kilometer. De langste route heeft 3 inkortingsmogelijkheden. Iedereen mag tegen betaling meewandelen, het te doneren bedrag is naar keuze. Uiteraard zorgen wij voor een kleine versnapering onderweg (m.u.v. de kortste route).

Deze sponsorwandeling vindt plaats op zondagmiddag 22 september (mits het weer het toelaat). Opgave is gewenst maar niet verplicht. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de nadere details!



Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

**U kunt het volgende nummer bellen:
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391**

OOGSTDIENST

29 september vieren we weer een oogstdienst. De opbrengst is traditiegetrouw voor de Voedselbank Groningen.

Dit betekent dat er op de zaterdagmiddag 28 september weer een inzameling is in Kerkenheem tussen 14 en 16 uur in de kleine zaal. Houdbare producten die onaangebroken en niet over datum zijn kunnen dan ingeleverd worden. Dit is dus niet alleen een pak rijst met een pot saus of een doosje thee, maar ook producten als tandpasta, schoonmaakmiddelen of dierbenodigdheden. Maak deze zomer gebruik van de aanbiedingen in de supermarkten, wat u zelf niet gebruikt is bij een ander zeer welkom!



COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: KLEDINGBANK DE ZEECONTAINER

Kledingbank De Zeecontainer dankt de naam aan de manier waarop de stichting begonnen is, namelijk in een zeecontainer.

De Zeecontainer is een stichting die kleding inzamelt en deze kosteloos beschikbaar stelt aan mensen met een minimaal inkomen uit de stad Groningen. Daarnaast kunnen mensen die zich bij hebben aangemeld ook schoenen, speelgoed en kleine huishoudelijke spullen krijgen. Er is ook een bruidshoek waar mensen bruidskleding kunnen lenen voor de grote dag.

Naast het inzamelen van kleding organiseert Kledingbank De Zeecontainer ook activiteiten voor hun klanten en worden er uitjes georganiseerd voor de kinderen van hun klanten. Deze uitjes worden mede mogelijk gemaakt door sponsors en donateurs en biedt de kinderen een dag om nooit te vergeten.

IMPRESSIE VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 21 MEI JL.

Het is de laatste kerkenraadsvergadering waarbij ds. Jan Wilts aanwezig is. Het stemt ons weemoedig en dankbaar. Henk Heidekamp opent met een inspirerend gebed uit het blad 'Petrus' (dat gratis verkrijgbaar is via de website van de PKN).

Als bezinningsonderwerp staat het *beleidsplan van de classis Groningen-Drenthe* op de agenda. Henk van Dijk licht het plan 'Naar duurzaam gemeente-zijn' toe, in zijn rol van preses van de classis.

De classis wil wat doen aan *vier zorgpunten*: het *geloofsgesprek* wordt in de kerkenraad nauwelijks gevoerd; het aantal *predikantsvacatures* neemt snel toe, zodat een structureel tekort dreigt te ontstaan. Er zijn steeds minder *vrijwilligers*,

terwijl het werk door strengere kwaliteitseisen toeneemt; en: *diaconieën* komen niet toe aan regionale en lokale acties.

De classis moedigt daarom de predikanten en kerkelijk werkers aan om de *bezinning* over het hart van kerk-zijn aan te zwengelen. Ook wil zij de *solidariteit* tussen rijke en arme gemeenten bevorderen, zodat het aantal predikanten en kerkelijk werkers eerlijker over de gemeenten wordt verdeeld.

Daarvoor is teamvorming tussen professionals wenselijk. Voorgangers kunnen meedenken over de uitwerking. Verder is de classis van plan enkele *regionale bureaus* ontwikkelen die plaatselijke beheerstaken (gebouwen en financiën) kunnen overnemen.

Om dit plan te financieren zullen gemeenten naar draagkracht bijdragen vanuit hun vermogen. Een *classicale diaconale stuurgroep* zal diaconieën gaan ondersteunen. En preekvoorzieners worden om de zondagse vieringen mogelijk te maken. Het uitgangspunt is het *behoud van de vierplekken* in de dorpen.

De kerkenraad herkent de noodzaak van dit plan. Bij het opstellen van de profielschets van de nieuwe predikant is samenwerking van tussen kerkenraden en voorgangers een speerpunt. Ook onze gemeente is bestuurlijk kwetsbaar. Het beleidsplan is in te zien op onze website:

[Beroepingswerk | Protestantse Gemeente Damsterboord](#)

We praten hierover door aan de hand van het *rooster van aftreden* voor de kerkenraad. Volgend jaar vertrekt een aantal ambtsdragers die nu vitale taken uitvoeren. Zijn er geschikte opvolgers te vinden? De kerkenraad zal kleiner van omvang worden.

We zullen hierover na de zomer met de gemeenteleden overleggen in een gemeenteberaad. U hoort hiervan nader. We spreken verder af dat we de *gesprekken met onze buurgemeenten* over mogelijke samenwerking, die we vorig najaar zijn begonnen, na de zomer voortzetten.

We worden vervolgens bijgepraat over het *beroepingswerk*. Er zijn vanuit uit de gemeente namen van kandidaten verzameld en er is advies gevraagd aan het landelijk mobiliteitsbureau.

Inmiddels zijn de eerste reacties binnen. Dat klinkt hoopgevend.

Ds. Jan Wilts heeft een *terugblik* geschreven over zijn *werk als predikant*. Daarin beschrijft hij wat het predikantschap voor hem betekent en welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt. Hij noemt twee factoren die hem geholpen hebben: het ontvangen en benutten van de mogelijkheid om te blijven studeren, en: de ruimte die er was om de vragen die hij in zijn ontwikkeling tegenkwam, te delen met de gemeente. Jan kijkt met dankbaarheid terug op zijn werk als 'gewoon' predikant: '*Het is het werk waarin ik het beste pas*'. De kerkenraad herkende veel in wat hij

geschreven had en beaamde zijn conclusie. Wij verheugen ons met hem over de goede tijd die we samen hebben beleefd.

Op voorstel van de werkgroep eredienst werd besloten om de kerkdienst voortaan te beginnen met een *gebed om zegen voor de dienst*. Vóór corona was dit een element in het consistoriegebed van de dienstdoenden in de toren. Om gezondheidsredenen kwam dit gebed te vervallen en nemen sindsdien de dienstdoenden voor de dienst plaats rond de tafel. Omdat de zegenbede wordt gemist en een gebed in de consistorie niet meer passend wordt gevonden bij ons gemeentemodel, zal dit gebed om zegen door de ambtsdrager van dienst in de kerk worden gebeden, al of niet in de vorm van een stil gebed, voordat de kaarsen worden aangestoken.

Vervolgens kwam een voorstel op tafel voor een *doorstart van het blad Rotonde* na de zomerperiode. Eerder is gemeld dat de Walfriedparochie het huidige oecumenische blad niet meer kan financieren. Voor Damsterboord en Overstag is de Rotonde echter een onmisbaar medium. Het plan is om ongeveer op dezelfde wijze met de Rotonde (op papier en digitaal) door te gaan en aan de parochie ruimte te blijven geven om incidenteel berichten te plaatsen. Naast berichtgeving over vieringen en activiteiten, zal wat meer aandacht worden besteed aan inhoudelijke onderwerpen, door middel van eigen bijdragen of overname van andere publicaties. Daarvoor is een kleine redactie nodig die op deze inhoud stuurt. De verspreiding van de papieren versie kan hopelijk blijven zoals die is. De uitgave zal gefinancierd worden uit de begroting van de gemeente en uit vrijwillige bijdragen van de lezers. De kerkenraad gaat in principeakkoord met het plan, maar heeft wel wat zorg over de bemensing ervan. Het aanstaande zomernummer van de Rotonde is de laatste in de oecumenische vorm. Zolang de nieuwe opzet nog niet rond is, zullen we communiceren via een dunnere- of nooduitgave en de Nieuwsbrief. En vergeet ook onze website niet!

Tot besluit van de vergadering leest de voorzitter voor onze scheidende predikant een vijftal korte gedichten van Guillaume van de Graft, getiteld 'Op zondag naar de kerk'. Het derde luidt:

*'Een man ademt woorden
te groot voor zijn stem,
zegt liefde
te wijd voor zijn armen.
Het heet kerk, het is
klokhuis
of kom maar
of stil.'*

We zien het voor ons.

Vrede en alle goeds voor jullie, Jan en Antje!

Lieuwe Giethoorn

De OPSTAP

Logeerhuis en respijtzorg voor mensen die tijdelijk geen beroep kunnen doen op hun mantelzorger

Gasten zijn welkom

De Opstap is een gezellig logeerhuis in Groningen voor mensen die:

- Tijdelijk geen beroep kunnen doen op een mantelzorger, zoals een partner of familielid omdat die een adempauze nodig even of er even tussen uit wil
- Na een opname in het ziekenhuis nog verder moeten herstellen en hierbij nog niet voldoende terug kunnen vallen op hun partner, familie, bureu of vrienden.

De mensen hebben dan een aangenaam tijdelijk verblijf en de mantelzorger heeft “even een adempauze”.

De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het huis. Zij worden daarbij ondersteund door een coördinator.

Vrijwilligers zijn welkom

Zinvol en zorgzaam vrijwilligerswerk in een leuk team! Samen zorg je ervoor dat de gasten zich thuis voelen. [Lees meer](#)

Informatie en contact

<https://www.deopstap050.nl>

info@deopstap050.nl



EEN VERTREK MET HINDERNISSEN

Dat zag begeleider Henriët niet aan komen toen ze Neela vroeg om na te denken over haar toekomst: binnen een week zei die terug te willen naar Kinshasa, Congo. De politie is er wetteloos, het is er extreem gewelddadig, Neela had er zware trauma's opgelopen en toch wilde ze terug. Henriët en INLIA-collega Karen begeleidden de terugkeer. Een vertrek met hindernissen.

Toen Neela een jaar eerder in het INLIA Gasthuis Groningen kwam, sprak ze nauwelijks. Psychiatrische behandeling en medicatie hielpen haar. Langzaam maar zeker kwam Neela tot rust. “Ze had deze tijd nodig”, weet juridisch perspectief-medewerker Henriët, “Vanaf de straat was het zeker niet gelukt om terug te keren.” De procedure voor verblijf op medische gronden liep nog, toen Henriët haar vroeg: “Stel dat de beschikking negatief is, wat dan?”

Onvermoede kracht

Neela dacht erover na, belde met haar schoonzus in Kinshasa en die zei 'Je bent welkom'. Daardoor kon ze kiezen voor terugkeer. Er kwam een onvermoede kracht naar boven toen Neela het heft eindelijk weer in eigen handen kon nemen, vertelt Henriët. Hier mocht en kon ze niks, dat verlamde. Maar toen ze perspectief zag, had ze snel een plan voor daar: een naaiatelier.

Klein detail: hoe krijg je 'n naaimachine, bijbehorende materialen en al het andere dat je mee wilt nemen als je (r)emigreert naar Congo? Het maximum qua bagage is snel bereikt. Gelukkig kunnen Henriët & Karen ook grote koffers meenemen. Zij reizen mee om Neela te begeleiden, vanwege haar medisch-psychische problematiek.

Henriët moest daar wel even over nadenken. Kinshasa is geen 'fun'-bestemming. Maar ze besloot te gaan. Er moet wel een collega mee, voor de veiligheid en de taal: de Frans sprekende Karen.

Er kan nog van alles misgaan

De vlucht wordt geboekt voor begin februari. Daarmee begint de stress. Zou het na jaren eindeloos wachten op beschikkingen, echt lukken om zelf het heft weer in handen te krijgen? Bemachtigen ze alle benodigde reispapieren? Het blijkt een heel gedoe. Een visum krijg je enkel op uitnodiging. Die regelt INLIA via het Belgische Caritas, werkzaam in Congo.

Maar: de uitnodiging moet gelegaliseerd worden door het Congolese ministerie en dat laat op zich wachten. Als de legalisatie er eindelijk is, staan er voor het regelen van de visa officieel meer werkdagen dan er reesteren. De dag van vertrek rijdt Karen 's nachts al naar Brussel om de visa te bemachtigen. Henriët helpt Neela pakken. Buiten het Gasthuis vormen medewerkers en gasten een erehaag om Neela uit te zwaaien.

Ze arriveren ruim op tijd op Schiphol, maar zonder paspoorten en visa. Met nog een half uur te gaan arriveert Karen. De IOM leidt hen langs alle rijen, de marechaussee brengt hen naar de gate. Gelukt. Als ze landen in Kinshasa roept Neela: "Yes, welkom in mijn land."

Haar familie onthaalt haar. Henriët en Karin bezoeken Caritas; belangrijk om eventuele volgende terugkeerders te kunnen helpen. Want terugkeer is kansloos zonder veilige plek.

De sleutel tot succes

Er zijn politici die vinden dat de overheid mensen zoals Neela niet zou moeten opvangen. Maar dat lost niets op; mensen gaan niet in lucht op. Andere politici zijn



ervoor om de duur van opvang te beperken. Gaat evenmin werken, weet Henriët: “Druk zetten werkt niet.”

Karen: “Het is belangrijk dat mensen snappen wat de sleutel tot het ‘succes’ is, en dat is om te beginnen tijd nemen. Tijd voor medische, maatschappelijke, juridische en woonbegeleiding. Dat werkt. Dat is de realiteit.”

GEZELLIGE MIDDAG VOOR OUDEREN

Bij voldoende belangstelling organiseert de Ouderen Bezoekgroep van de Gemeente Damsterboord een gezellige middag.

Gaat u deze zomer niet met vakantie en hebt u toch zin om er even uit te gaan? Dan bent u van harte welkom in Kerkenheem, Noorddijkerweg 12 op donderdag 22 augustus 2024 van 15.00 tot 17.00 uur.

Het thema van deze middag is “ontmoeten”.
Hoe we dit exact vorm gaan geven blijft nog een verrassing.
Een hapje en een drankje wordt u zeker gepresenteerd.
We hopen elkaar te “ontmoeten” in een ontspannen sfeer.

Spreekt u dit aan?
Wilt u zich dan vóór 8 augustus 2024 aanmelden bij:

Corrie van Dijken,
Tel. 050-5415885, e-mail: leila.van.dijken@home.nl

GEMEENTE DAMSTERBOORD NEEMT AFSCHIED VAN DS. JAN WILTS

Vrijdagavond 21 juni heeft de gemeente Damsterboord in Kerkenheem met een feestelijk buffet het emeritaat van Jan Wilts gevierd.

De opkomst was heel groot, en de ruimte in Kerkenheem bleek ook wonderbaarlijk groot: zo'n 75 gasten aan tafel!

Bij binnenkomst was er een sapje en een knabbeltje en de soepkommetjes voor de eerste gang stonden op de mooi gedekte tafels klaar.

Het vegetarische buffet (de tweede en derde gang) bestond uit diverse gerechten naar keuze. Van zowel de soep als het buffet heeft iedereen genoten!

Natuurlijk, zoals het zo'n avond betaamt, werden er ook wat (mooie) woorden gesproken en gezongen. Dit alles werd door de dames van het organiserend comité, Ria van Dijk en Anneliese Smoorenburg, in goede banen geleid.

Het spits werd afgebeten door Henk van Dijk, die namens de classis een korte toespraak hield.

Annie van Dam memoreerde de start van Jan bij Damsterboord en sprak namens de pioniersplek Overstag. Het woord namens de werkgroep pastoraat werd gedaan door Ellen Rigtering.

Namens de pubereetgroepen (samen met enkele deelnemers van deze eetgroepjes) werd door Joke Smit een Holy Meal-receptenboek overhandigd. Reinder de Jager heeft Jan een 'hulpkosterdiploma'(schaal 15, trede 0 of juist 1) overhandigd zodat Jan vanaf nu de helpende hand kan bieden in de Immanuelkerk. De kerkenraad heeft Jan toegezongen op de noord/zuid-manier.

Het cadeau namens de gemeenteleden van Damsterboord: een reischeque voor een reis naar Madrid, werd door Immy Klöpping overhandigd.

Het buffet werd afgesloten door het gelegenheidstrio Ge-He-He (Gerard van Reenen, Helmer Roelofs en Henk van Dijk) met een prachtige uitvoering met speciale tekst op de muziek van het duet uit de opera De Parelvisser van Bizet.

In de dienst op zondag 23 juni ging Jan voor het laatst voor in de Stefanuskerk. Familie, vrienden, collega's en de gemeente luisterden nog een keer naar Jan. Hij sloot zijn drieluik over brood en manna af; bracht weer mooie lessen over geven, genoeg krijgen, werken en ook de grenzen van werk.

Een dienst ook over dankbaarheid, waardering, respect en de rijkdom van het er kunnen zijn voor mensen, met al hun intense verhalen. Een dienst met een rijke muzikale omlijsting en een speciale toegift van Antje.

Daarna stond Kerkenheem weer vol met alle gasten voor een heerlijk aangeklede borrel dit keer. Veel gelach, veel gepraat, en met heel veel zon!

Tot slot van de middag was er nog koffie en thee (met wat lekkers) en was er gelegenheid om verder met elkaar of met Jan en Antje te spreken.

Het was een mooi afscheid, niet alleen voor de aanwezige gemeenteleden, maar zeker ook voor Jan Wilts.

Immy Klöpping en Andrea Werkman

DANKWOORD



Lied van de Kerkenraad

Lieve mensen,

Wat een warm en mooi afscheid.

Vrijdag 21 juni genoten we van de woorden en liederen waarin humor en diepzinnige ernst samen optrokken. En genoten we van een heerlijk buffet.

Het was fijn om zo met elkaar te zijn en we kregen ook nog een cadeau. Dat is een prachtige reischeque. Nu kunnen we op reis naar Madrid en daar de middeleeuwse kunst bekijken die ik zo graag een keer wil zien.

Zondag 23 juni eerst in de kerk en daarna in Kerkenheem waren er opnieuw goede woorden, hartelijke wensen, muziek, humor en wijsheid. En verder lekkere, leesbare, hoorbare en kijkbare cadeaus. Het is veel, heel veel.

Dank jullie allemaal wel! Wij zijn er blij mee. En een bijzonder woord van dank voor de commissie die deze dagen voorbereid heeft (Ammy en Klaas, Janny en Lieuwe,

Anneliese en Ria).

Buffet met intermezzo's, kerkdienst en receptie binnen en buiten waren goed georganiseerd waardoor er ruimte was voor iedereen.

Dank voor deze dagen en alle goede jaren voor ons beiden in en rond Noordijk,
hartelijke groeten, Jan en Antje.



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 1 september tot 5 oktober 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 augustus 2024**

Per email: redactie@kerkbladronde.nl



Amritje - Overstag



getingschrift



gedekte tafels



Puberactgroep





R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secre.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie:
Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED JUNI 2024

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 7 juli Emmauskerk	11:15 uur	woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
Zondag 14 juli Emmauskerk	11:15 uur	eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
Zondag 21 juli Stefanuskerk	10.00 uur	Gastdienst PKN	prop. Arie-Pieter Schep
Zondag 28 juli Emmauskerk	11:15 uur	Gastdienst RK	pastoor Arjen Jellema
Zondag 4 aug. Stefanuskerk	10:00 uur	Gastdienst PKN	Dienst o.l.v. gemeenteleden
Zondag 11 aug. Emmauskerk	11.15 uur	Gastdienst RK	pastoor Arjen Jellema
Zondag 18 aug. Stefanuskerk	10.00 uur	Gastdienst PKN	Fabian Keijzer
Zondag 25 aug. Emmauskerk	11.15 uur	Gastdienst RK	pastoor Arjen Jellema
Zondag 1 sept. Emmauskerk	11.15 uur	woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting

Maandelijks Koffieochtend



Op dinsdag 2 juli en op 6 augustus 2024 zal in de Emmauskerk weer de maandelijks koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

Vanuit de Walfriedraad

Deze keer beginnen we maar eens met goed nieuws, van de toegezegde kerkbijdragen (die hoger liggen dan in 2022) is al € 8600,- binnen. Fijn en heel erg bedankt. Aan het orgel moet toch nog even gesleuteld worden: de pulpeten (leren zakjes in de ventielkast) functioneren nog niet zoals het moet. En ook moet het orgel nog gestemd worden. Als dat alles klaar is, komt er na de zomer een orgelconcert. In juli bespreken we met raden uit alle 4 locaties onze knelpunten,

met als achterliggende gedachte: waarmee kunnen we elkaar helpen en mogelijk zelfs samenwerken.

We lijden alle vier aan een gebrek aan vrijwilligers in de diverse geledingen van het vrijwilligerswerk. Maar gelukkig zijn er nog velen die hun schouders eronder blijven zetten, en daar zijn we reuze blij mee. Misschien zeggen we het niet vaak genoeg, maar u wordt enorm gewaardeerd. Dus dank.

Namens de Walfriedraad, Lexia Koch

TERUGKIJKEN IN DANKBAARHEID!

Deze editie van de Rotonde is de laatste editie waar we als Walfriedgemeenschap actief aan meewerken. Door omstandigheden hebben we helaas deze keuze moeten maken. Dat ligt geenszins aan de onderlinge verstandhouding, die is en blijft goed. Die verstandhouding blijven we ook ondersteunen middels de oecumene en de regelmatige gezamenlijke raadsvergaderingen. Kortom, we blijven bij elkaar betrokken.

Met het verschijnen van dit laatste nummer van de Rotonde met katholieke betrokkenheid willen we als Walfriedraad graag onze dank uitspreken. Allereerst natuurlijk voor al die mensen die elke keer weer betrokken waren, en blijven, bij het laten verschijnen van de Rotonde. En een speciaal "dank je wel" voor al die mensen die de Rotonde elke keer weer thuisbrachten bij de mensen. Onze beider geloofsgemeenschappen drijven op vrijwilligers en we kunnen hun niet dankbaar genoeg zijn.

Zoals gezegd is dit geen afscheid, ik zeg daarom tot ziens!

Namens de Walfriedraad, Mark Brugmans

AFSCHEID VAN ROTONDE

Wanneer Martin en ik voor het eerst in aanraking zijn gekomen met *Rotonde*, weet ik niet meer precies. In oktober 1983 zijn wij in Beijum komen wonen. Wij hebben toen eerst kennis gemaakt met pastor Bart van den Barselaar en zuster Bernardo. Zij woonden aan de Fossemahoord en als pastor ging hij voor in de Mamrehoeve. In die jaren groeide in de nieuwe Groningse buitenwijk ook het contact met de andere kerken en werden er oecumenische vieringen gehouden.

Achteraf gezien kan ik wel zeggen dat voor mij het blad *Rotonde* een symbool werd van het contact tussen die verschillende kerken. Wanneer die oecumenische vieringen begonnen zijn kan ik me ook niet meer herinneren. Mogelijk waren deze al aan de gang voordat wij in Beijum kwamen wonen. Via de maandelijkse oecumenische vieringen in De Bron, altijd op de eerste zondag van de maand, heb ik verschillende dominees leren kennen. Nog het helderst voor de geest staan me

dominee Morrisson, Jelle van Loon, diens vervanger tijdens zijn ziekte ds. Keyzer, verder Rob van Tuin en Alberta van Es. Later ook Jan Wilts (Stefanuskerk). Het blad *Rotonde* roept dit allemaal bij mij op. Het is jammer dat om financiële redenen deelname aan het blad voor katholieken stopt.

Maar een troost is dat de oecumene doorgaat: weliswaar in sterk afgeslankte vorm toch nog twee keer per jaar.

Bob Bouchier is één van de katholieken die zich vele jaren heeft ingezet om het blad bij de mensen te bezorgen. Ik herinner me dat hij op een maandagochtend tijdens onze koffiepauze vertelde dat hij die dag nog een aantal wijken bij langs moest om *Rotonde* rond te brengen. Hij was toen al behoorlijk ziek.

Het zal even wennen zijn als het blad voor ons straks niet meer verschijnt. In ieder geval wil ik de mensen van de redactie - uit heden en verleden - hartelijk bedanken voor hun inzet. In het bijzonder de laatste van katholieke zijde: Tini van Rein.

Chris van Wissen

BLOEMEN EN HILDEGARDPENNING

Op 5 juni, een mooie woensdagmiddag, bezochten wij, Myriam Oosting en Lexia Koch, Tini van Rein. Tini heeft jarenlang in de redactie gezeten van het kerkblad *Rotonde*, dat we deelden met de PKN Damsterboord. Helaas kunnen we ons een extra kerkblad niet langer veroorloven. Dus moest de Walfriedraad de moeilijke beslissing nemen afscheid te nemen van de *Rotonde*.



En dat is de reden dat wij naar Tini gingen om haar te bedanken voor al die jaren van grote inzet en die vele uren die zij aan de *Rotonde* besteedde. Namens onze Walfriedgemeenschap namen we voor haar een mooi bos bloemen mee, maar ook, en dat is misschien nog wel veelzeggender de Hildegardpenning, namens de hele parochie. Gelukkig blijft Tini nog wel de website van de Hildegard beheren, omdat, zo zei ze zelf, gemotiveerd door de penning "dit is wat ik nog kan doen voor de parochie". En reken maar, dat we met die uitspraak blij en dankbaar weer naar huis gingen.

Lexia Koch

SAMEN OP WEG...

Wij zijn samen onderweg.
Soms
is de weg te zwaar.
Soms ook
loopt het gemakkelijk.
Soms zingen we samen.
Soms ook
huilen we
en soms
lopen we te mopperen
om alles wat niet gaat,
zoals wij
dat graag zouden willen.

Maar wij zijn samen onderweg.
Samen.
En wanneer de één
het even niet meer ziet zitten
en de ander even
niet meer kan,
dan is er altijd nog een derde,
die zegt:
kom op,
we wilden toch...
we zouden toch...
we waren toch...
samen onderweg.

Onderweg naar de toekomst,
naar het land van onze dromen,
naar het beloofde land.
We zijn samen onderweg.
Samen...
kunnen wij het.
Samen...
redden wij het.
Samen.
Alleen maar
samen!



BISSCHOP VAN DEN HOUT VAN GRONINGEN-LEEWARDEN NAAR BISKDOM ROERMOND



Mgr. Ron van den Hout is op 21 juni, benoemd tot bisschop van Roermond, het bisdom in de provincie Limburg. Dit is vandaag officieel bekend gemaakt door het Vaticaan in Rome. Mgr. Van den Hout is opvolger van mgr. Harrie Smeets, de vorige bisschop van Roermond, die vorig jaar december na een ziekteperiode is overleden. Op 24 augustus volgt feitelijke 'in bezitname' van de bisschopszetel in Limburg.

Mgr. Ron van den Hout werd in 2017 benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Als Brabander voelde hij zich naar eigen zeggen snel thuis in het noordelijk bisdom. 'Ik was er nog niet aan toe om Groningen te verlaten', zegt hij in een eerste reactie op zijn benoeming. "Maar je wordt geroepen, zoals ik het ervaar. Zoals Jezus zijn apostelen roept Hem te volgen en zij op dat moment hun visserswerk loslaten."

Mgr. Van den Hout zette tijdens zijn episcopaat diverse lijnen uit in het noorden, o.a. rekening houdend met krimp van de kerk in de toekomst. Zoals een aanzet tot lange termijn visie op kerkelijk gebouwenbezit en lokale geloofsgemeenschappen, die ook kerksluiting met zich meebrengt. Benoemingen van bezoldigde diakens zijn

mogelijk gemaakt (= gewijde pastorale beroepskrachten die gehuwd kunnen zijn) en stimulering van bisdombreed jongerenpastoraat voor tieners en jongvolwassenen. Een hoogtepunt in 2022 was de heiligverklaring in Rome door paus Franciscus, van de Friese pater Karmeliet Titus Brandsma uit Bolsward. Diens naam als oprichter/inspirator is nu – naast H. Bonifatius - ook verbonden met het nationaal katholiek heiligdom in Dokkum.

Vicaris-generaal Peter Wellen over het vertrek: “We gaan hem zeker missen. De drempel van de bisschop was laag, hij had goed oog voor de parochiepraktijk van priesters en pastorale beroepskrachten.”

Het noorden blijkt intussen een goede ‘kraamkamer’ van Nederlandse bisschoppen te zijn geworden. Naast mgr. Eijk (Utrecht), mgr. Van den Hende (Breda en vervolgens Rotterdam), mgr. De Korte (Den Bosch) is mgr. Van den Hout in Limburg straks de vierde bisschop met een achtergrond in het noorden. Vicaris-generaal Wellen is optimistisch: “Nadat we het vertrek van mgr. Van den Hout verwerkt hebben, zien wij met vertrouwen uit naar de volgende bisschop in het noorden!”