

ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg, Beijum en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 53, NR. 6

2 juni t/m 6 juli 2024



Brood uit de hemel

ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
Tini van Rein

E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl

Redacteur: Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel 311 1260

E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl

Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website www.hildegardparochie.nl

Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl

Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004

Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115

Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:
<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OEUCUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk 10.30 uur.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk **om 10:00 uur**.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een Samen Ontdekken! Viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

2 juni <i>1^e na Trinitatis</i>	Psalm 13,2.4-6 13Jesaja 5,8-16 1 Johannes 4, (8)16b-21	Deuteronomium 26,5-11 2 Korintiërs 4,5-12 Marcus 2,23–3,6
9 juni <i>2^e na Trinitatis</i>	Ezechiël 14,4-11 1 Johannes 3,13-18Lucas 14,16-24	<i>Psalm 130</i> 2 Korintiërs 4,13-18 Marcus 3,20-35
16 juni <i>3^e na Trinitatis</i>	Psalm 25,8-11 Jesaja 30,15-18(21) 1 Petrus 5,5b-11 Lucas 15,1-10	Ezechiël 17,22-24 2 Korintiërs 5,1-10 Marcus 4,26-34
23 juni <i>1^e van de zomer 4^e na Trinitatis</i>	Jeremia 17,5-26 Jesaja 50,4-9 Romeinen 8,18-23 Lucas 6,36-42	Job 30,15-26; 38,1 2 Korintiërs 5,14-21 Marcus 4,35-41
30 juni <i>2^e van de zomer 5^e na Trinitatis</i>	Jeremia 15,15-21 1 Petrus 3,8-15a Psalm 84,12a Lucas 5,1-11	Jesaja 3,25–4,6 2 Korintiërs 8,9-15 Marcus 5,22-43



Voor het laatst...

Vlak voor Pinksteren schrijf ik voor het laatst een Inleiding/overweging in de Rotonde. Zoals bekend zal het zomernummer van de Rotonde het laatste gezamenlijke nummer van Damsterboord en de Walfriedgemeenschap zijn. De Rotonde blijft verschijnen, maar zonder de inbreng van de Walfriedgemeenschap.

Vanaf de fusie in 2017 maakt de Walfriedgemeenschap deel uit van de Hildegardparochie, dat een eigen parochieblad heeft, het Vierkant. Zolang het financieel mogelijk was, zijn we als Walfriedgemeenschap doorgedaan met de Rotonde. Maar dat potje is nu helemaal leeg. En het voelt wat weemoedig dat we gaan stoppen met onze bijdrage aan de Rotonde, maar het kan niet anders.

Toen ik in 2019 nieuw als pastoraal werkster in de Hildegardparochie kwam, was het besluit van Damsterboord om de samenwerkingsovereenkomst rond de Emmauskerk op te zeggen nog vers. En het voelde voor beide gemeenschappen een beetje als een moment van afscheid. Gelukkig was de parochie in staat om de Emmauskerk te kopen en zo kunnen we daar nog steeds vieren en elkaar ontmoeten, niet alleen als katholieken, maar ook katholiek en protestant samen. En de oecumenische geest is levend gebleven. Al werken we minder intensief samen als in het verleden, de samenwerking is nog steeds even hartelijk. En ik hoop dat we elkaar nog lang op allerlei manieren mogen vinden.

Zelf kijk ik terug op mooie oecumenische vieringen en bezinningsavonden. En ik ben dankbaar voor de manier waarop we die samen konden voorbereiden. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren samengewerkt met de oecumenische werkgroep, die gelukkig nog steeds bestaat en levendig is. Binnenkort zullen we opnieuw samenkomen om vieringen en bezinningsavonden te plannen en de oecumenische viering van september voor te bereiden.

Voor het eerst zal dat zonder Jan Wilts zijn. Ook dat stemt wat weemoedig. En ik kan me voorstellen dat het voor Damsterboord moeilijk zal zijn om afscheid te nemen van haar geliefde predikant. Jan wil ik heel graag nogmaals danken voor de prettige samenwerking, en de inspiratie die daar voor mij vanuit is gegaan. Jan, ik zal je missen, maar ik wens jou en je vrouw alle goeds voor de toekomst.

De gemeenschap van Damsterboord wil ik mede uit naam van mijn collega pastoor Jellema graag de bijstand van de heilige Geest wensen en daarvoor bidden we ook. Dat jullie onder leiding van de Geest op zoek mogen gaan naar een nieuwe predikant. En ook wijsheid mogen ontvangen op weg naar de toekomst.

Die leiding en wijsheid heeft de parochie even hard nodig. En het is goed te weten dat we biddend, vierend en bezinnend met elkaar verbonden blijven. Deze Rotonde zal na Pinksteren verschijnen, maar de bijstand van de heilige Geest hebben we het hele jaar nodig. Daarom zal ik eindigen met een gebed om de gaven van de Geest voor ieder van ons en voor onze kerken.

Heilige Geest, wij bidden U om
de gave van wijsheid
die onderscheidt wat echt goed is.

Heilige Geest, wij bidden U om
de gave van inzicht
die helpt te begrijpen
wat er gebeurt rondom en in onszelf en onze kerken
en ook wat gebeuren moet.

Heilige Geest, wij bidden U om
de gave van raad
die we kunnen vinden in de Schrift en betrouwbare mensen om ons heen.

Heilige Geest, wij bidden U om
de gave van sterkte
die weerbaar maakt en moedig
ook als het leven soms moeilijk is.

Heilige Geest, wij bidden U om
de gave van geloof in God,
dat ons geloof houvast geeft in het leven.

Heilige Geest, wij bidden U om
de gave van liefde
die ons het goede doet zien in iedere mens
en helpt te vergeven en nabij te zijn.

Heilige Geest, wij bidden U om
de gave van ontzag voor God
die altijd verrassend nieuwe kansen schept
en ons helpt zijn schepping te eerbiedigen.

Kom, heilige Geest.

pastor Myriam

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen.

Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.



Vanuit Overstag

Terugblik op Samen ontdekken op zondag 5 mei

Deze keer waren de mensen van de gemeente Damsterboord bij ons te gast. Het verhaal dat centraal stond ging over de leerlingen van Jezus die na een nacht vissen nog niets gevangen hadden en van een “vreemdeling” aan de oever de tip kregen om het net over de andere boeg uit te gooien. Ook ging het over Petrus die een tweede kans kreeg.

Na de koffie, thee, limonade en de heerlijke taart van Arie-Pieter werd iedereen welkom geheten door Annie. Chloë mocht een kaars aansteken als teken van licht en we zongen we het lied “Als je geen liefde hebt voor elkaar”. Omdat we elkaar niet zo goed kenden maakten we een kring en wierpen we elkaar een bol wol toe en noemden we daarbij onze naam. Aan het eind was zo een mooi net ontstaan. Alle activiteiten waar je uit kon kiezen hadden ook te maken met vissen.



Er werden prachtige vissen geknutseld, ook was er een groepje dat met elkaar een net knoopte en voor de jongsten was er een visspelletje waarbij het op behendigheid aan kwam. Dat viel nog niet mee. En je kon mee naar de vijver om daar met een schepnet te kijken wat er allemaal leeft in het water.



Op het eerste oog was er niets te zien, maar toen er wat water in een glas was gegoten bleken er wel degelijk allerlei piepkleine beestjes in rond te zwemmen.

Daarna was het tijd voor het verhaal, Arie-Pieter nam ons als verteller hierin mee. Het geknoopte net en de geknutselde vissen kwamen hierbij goed van pas. We zamelden deze keer ook een mooi geldbedrag in voor Exodus. Dit is een stichting die ex-gevangenen voorbereidt op terugkeer in de maatschappij. Vanwege Bevrijdingsdag zongen we het volkslied, daarbij begeleidde Erwin ons op de piano!

Zoals altijd sloten we af met een lunch met een heerlijk kerrie-linzensoepje van Baukje. Inmiddels was het droog geworden en konden de kinderen lekker buiten spelen en konden anderen afluimen. Gelukkig stak iedereen de handen uit de mouwen en zo was de klus snel geklaard.



De volgende Samen ontdekken is zondag 2 juni in 't Kompas.

Voor wie: voor iedereen uit de wijk

Hoe laat: vanaf 11 uur inloop met koffie, thee, limonade en wat lekkers

11:15 uur start welkom, uitleg, daarna met elkaar aan de slag

12:15 uur het verhaal

12:30 uur gratis gezamenlijke lunch

Waar: 't Kompas, Valreep 67-69

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen, jong of oud, iedereen is welkom!

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is, kom dan een keer langs op de

eerste zondag van de maand tussen 11 en 13 uur in 't Kompas, óf kijk even op

onze website:

<https://overstag-lewenborg.nl/>

Namens het team, Annie

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 7 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 21 juni 2024**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl

STEFANUSKERK



**Protestantse Gemeente
Damsterboord**

Predikant: ds. Jan Wilts

Telefoon: 050-2808863. U kunt te allen tijde bellen. Als ik er niet ben, krijgt u het antwoordapparaat. Spreek gerust in, dan bel ik terug. In de regel ben ik 's morgens vanaf 9 uur (maar niet op dinsdag) en rond 12:15 uur bereikbaar en 's middags rond 17:30 uur.

E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

Vrije dagen: vrijdag en zaterdag.



Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
2^e na Pinksteren zondag 2 juni	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
3^e na Pinksteren zondag 9 juni	10:00 uur Stefanuskerk	pastor Hilda van Schalkwijk	
4^e na Pinksteren zondag 16 juni	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	schrift en tafel
1^e van de zomer zondag 23 juni	14:00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	afscheidsdienst als gemeentepredikant
2^e van de zomer zondag 30 juni	10:00 uur Stefanuskerk	ds. E. Peersman	

Bij de kerkdiensten

“bede om zegen over deze eredienst” – toelichting aanpassing begin eredienst

Al geruime tijd voelden we in de kerkenraad dat er iets miste aan het begin van de dienst. Waar voorheen in de consistoriekamer degenen die een taak in de dienst hadden, samenkwamen voor een kort gebed met als kern een bede om zegen, ontbreekt dat nu we niet meer in de torenkamer samenkomen.

In de periode dat we de liturgie vanwege covid aan moesten passen, konden we de consistoriekamer niet gebruiken. Het begin vanuit de groene bankjes kwam daarvoor in de plaats. Na de covidperiode besloot de kerkenraad het zo te blijven doen.

De kerkenraad heeft over het gemis van de bede om zegen gesproken en aan de werkgroep eredienst gevraagd met een voorstel te komen. Dat voorstel is nu gereed.

Op de zondagen 12 en 19 mei beproeven we de toevoeging van de kernbede uit het consistoriegebed aan het begin van de eredienst. De ouderling of diaken die dienst heeft, kan ervoor kiezen om een stil gebed in te leiden of een korte bede om zegen uit te spreken. Stil gebed en gesproken bede worden beide besloten met een gezamenlijk gezegd “Amen”.

Daarna worden de tafelkaarsen aangestoken en vervolgt de predikant met de groet en de bemoediging.

Na deze twee weken rondt de kerkenraad de besluitvorming af.

Kerkdiensten in juni: zomerserie over ‘brood’

Het kan nog een keer, een zomerserie over een thema, of een Bijbelboek. Vele keren heb ik dat in alle jaren in mijn gemeentes kunnen doen, over Prediker, of het onzevader, over Ruth of het heersende mensbeeld in onze dagen, over Augustinus of ‘schuld, berouw en vergeving’, over 1 Johannes of (vorig jaar) Genesis 1 en meer. Het gaf mezelf de kans om me meer dan gewoon te verdiepen en ook de kans om dat te delen. Het kan nog één keer. En ik dacht: brood.

Brood is een kernbegrip in de Bijbel. Dagelijks brood, voedsel voor mensen waarmee God zijn schepping onderhoudt en waarin hijzelf komt. Laat het thema voor deze zomerserie “brood” zijn. In de laatste drie kerkdiensten waarin ik als gemeentepredikant in Noorddijk hoop voor te gaan, zullen we de verhouding tussen mens, brood en de Eeuwige God verkennen. Ik stel me dat zo voor:

zondag 2 juni: Adam zal in het zweet zijns aanschijns zijn brood verwerven, Genesis 3,19. We sluiten daarmee ook mooi losjes aan bij de serie van vorig jaar over Genesis 1.

zondag 16 juni: visite in drie gedaanten krijgen Abraham en Sara – niet de vraag "wat komen jullie doen?" staat voorop, maar de daad van gastvrijheid. Daar hoort versgebakken brood bij. Genesis 18, 5-6. En wij zullen wijn en brood delen aan de tafel des Heren.

zondag 23 juni: brood wordt met hard werk verworven, tegelijk is brood ook een gave. Dat ervaart het 'volk onderweg' in de woestijn. Het lijkt uit de lucht te komen vallen, als een gave van de Eeuwige God – dat past vast wel een beetje bij een pensioenleeftijd; Exodus 16, 15 – 16.

Voor Kerk in Stad schreef ik recent een theologisch artikel over 'brood'. U vindt het op de website van Damsterboord - <https://damsterboord.nl/agenda/>- onder **Rotonde juni 2024**

Agenda gespreksgroepen

woensdag 5 juni 19:00-19:45 gespreksgroep 't Roer

Pastoraat

In de week na mijn afscheid (23-30 juni) rond ik mijn werkzaamheden in Damsterboord af. Ik ben dan nog gewoon bereikbaar voor pastorale vragen en afspraken. Over het pastoraat vanaf 1 juli leest u in de volgende Rotonde meer. (JW)

HERINNERING

Afscheid ds. Jan Wilts

Zoals in de vorige Rotondes al is aangekondigd zal er een gezellige avond voor gemeenteleden worden georganiseerd op **vrijdag 21 juni om afscheid te nemen van Jan Wilts en Antje Heeringa**.

We gaan dat doen terwijl we ondertussen genieten van een vegetarisch buffet (*dit is wens van Jan en Antje*) van 18:00 tot 21:00 uur in Kerkenheem (inloop vanaf 17:00 uur.)

Een mooie gelegenheid om in ongedwongen sfeer een gezellige avond te hebben met elkaar!

Wanneer u hier graag bij wilt zijn, dan graag aanmelden **vóór 7 juni a.s.** Wanneer u vervoer nodig heeft naar en van Kerkenheem, wilt u dat dan ook meteen melden?

Wilt u daadwerkelijk iets bijdragen aan de gezelligheid op die avond, bijvoorbeeld een muzikale bijdrage, een lied, een anekdote, een korte sketch, een gedicht (niet langer dan 7 minuten), dan horen wij dat graag, dan kunnen we het inplannen.

Stuur uw aanmelding voor het buffet en/of bijdrage aan de feestavond naar

Ria van Dijk, ha.hilberts@gmail.com, tel: 06-12166-092

of

Anneliese Smoorenburg, a.smoorenburg@damsterboord.nl, tel: 06-20958309

Als u iets wilt bijdragen aan een afscheidscadeau voor Jan en Antje kan dat overgemaakt worden op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters:

NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. PG Damsterboord
onder vermelding van: **cadeau Jan**

We horen graag van u.

Tot ziens,

Ria en Anneliese



Bloemengroet

De bloemen die elke zondag in de kerk staan zijn gegaan naar: mw. G. ter Avest, mw. A. Buining, mw. F. Schutte en dhr. B. van Dop.

Collecte voor het voetlicht: *Stille Hulp*

Ook bij ons in de buurt komt het voor dat er nergens een passend potje is om de nood mee te lenigen. Je hebt een bril nodig, maar niet het geld om er eentje te kopen. Je hebt een fiets nodig, maar niet het geld om er eentje aan te schaffen. Je hebt een (medisch) hulpmiddel nodig, maar niet het geld om het te kopen. Helaas bestaan deze situaties en soms is het fijn om dan eens een keertje de wind in de rug te krijgen zodat je weer vooruit kunt.

Diaconie Damsterboord reikt in deze situaties de hand zonder hier ruchtbaarheid aan te geven. Soms treden we op als bemiddelaar wanneer een hulpgever eigenlijk anoniem wil blijven.

Wij zijn blij dat we dit kunnen doen en met uw bijdrage maakt u dat mede mogelijk.



Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

De brievenactie van Amnesty International loopt ook nog steeds. Wanneer is de laatste keer dat jij een handgeschreven brief ontving? Een persoonlijke brief maakt indruk. Brieven schrijven is dan ook Amnesty's meest beproefde actiemiddel. Schrijf

naar autoriteiten met het verzoek om onrecht te stoppen. Op de website van Amnesty Internationaal staat een voorbeeldbrief die hiervoor gebruikt kan worden. Ben je niet zo'n schrijver? Je kunt ook online een petitie ondertekenen of een e-mail sturen naar autoriteiten van landen die de mensenrechten schenden.

Help mensen in nood! Laat mensen weten dat ze niet alleen staan in hun strijd:
[Doe mee met de online acties van Amnesty](#)



www.amnesty.nl

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 7 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 21 juni 2024**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie:
Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED JUNI 2024

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 2 juni Emmauskerk	11:15 uur	woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
Zondag 9 juni Emmauskerk	11:15 uur	eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
Zondag 16 juni Emmauskerk	11:15 uur	DOLP-viering	o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor
Zondag 23 juni Emmauskerk	11:15 uur	eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
Zondag 30 juni Salvatorkerk	11:00 uur	Hildegardviering	de pastores m.m.v. koor Vocare



Maandelijkse Koffieochtend

Op dinsdag 4 juni 2024 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

Vanuit de Walfriedraad

We hebben in de vergadering van 8 mei veel besproken en vooral afgesproken. Vooral wie gaat waar heen. We gaan naar de vergadering van de locatieraden, naar de parochie-brede ontmoetingsavond, op bezoek bij twee van onze vrijwilligers, waarvan de één ziek is en de ander afscheid neemt. Ook gaan we naar de afscheidsviering van ds. Jan Wilts, met wie we jarenlang een fijne samenwerking hebben gehad in oecumenisch verband.

Er gebeurt best veel zo achter de schermen, zaken waar over het algemeen niet over wordt verteld. Maar het heeft wel invloed op onze (voor sommige toch wel overvolle) agenda's.

Verder houden we ons bezig met de boekhouding, de jaarcijfers, de dingen die kapotgaan en vervangen moeten worden en dat het liefst zo goed, maar goedkoop mogelijk, het schrijven van de nodige mails, artikelen voor de kerkbladen, daar waar nodig overleg voeren, enzovoorts. Soms schiet er wel eens wat bij in, komen we

niet aan alles toe of worden zaken op de lange baan geschoven. U begrijpt dat we een paar extra handen goed zouden kunnen gebruiken, dus als u zich geroepen voelt....

Lexia Koch, secretaris. Mailadres: kochhoogma@hotmail.com

Pinksteren 2024



Bij de PKN in Beijum zou er geen dienst gehouden worden met Pinksteren. Maar tot onze blijdschap werden we uitgenodigd voor een openluchtdienst die in Thesinge gehouden zou worden.

En daarom vertrokken wij zondagochtend met prachtig weer op de fiets vanaf Beijum naar Thesinge. En wat hebben we ontzettend genoten van een prachtige pinksterviering in de openlucht.

Het gehanteerde bijbelgedeelte ging over de uitstorting van de Heilige Geest. De mensen hadden lange tijd bij elkaar zitten te wachten en toen gebeurde er iets bijzonders. Ze begonnen in tongen te spreken en iedereen, ongeacht de verschillende talen of culturele achtergronden konden zo op een bovennatuurlijke

manier elkaar verstaan en begrijpen. Er kwam weer eenheid in alle verdeeldheid. En hoe actueel was deze boodschap, kijkend naar de wereld om ons heen. De verdeeldheid in gezinnen, tussen kerken, in de politiek en tussen landen wereldwijd. Hoe heerlijk het zou zijn als die Geest van Pinksteren weer opnieuw zo zou gaan waaien. En hoe heerlijk was het om als PKN'ers uit Beijum samen met onze RK broers en zussen het pinksterfeest te vieren. Enorm genoten van de prachtige locatie en gastvrijheid van de fam. Schouteten, van de mooie pinksterboodschap, de agapè maaltijd, het koor dat zulke mooie liederen zong met teksten die onze harten raakten. Maar vooral genoten van het samen pinksterfeest mogen vieren. Wij hopen er volgend jaar zeker weer bij te zijn. Wij zien er al naar uit!

Elsa en Cor Snieder

De overweging werd afgesloten met de volgende woorden van *Myron Hamming*, voormalig stadsdichter van Groningen:

“En bovenal is het aan ons om te blijven geloven, dat we uit alles bestaan waarin we nog durven geloven en uit alles wat zelfs, door de zwaarste stormen heen, bij ons bleef



Psalm 9: Laat de volken weten dat zij mensen zijn...

Als mensen er niets van willen weten
dat anderen sterven door gebrek aan eten
en dat liever bij borrelhapjes vergeten
laat, Heer, de mensen weten dat zij mensen zijn.

Als mensen omwille van bizniz en zaken
alleen om uit hun problemen te raken
in staat zijn anderen kapot te maken
laat, Heer, de mensen weten dat zij mensen zijn.

Als mensen de aarde niet willen bewaren
hun eigen omgeving niet eens meer sparen
maar zich op funshoppen blind staren
laat, Heer, de mensen weten dat zij mensen zijn.

Als mensen hele volken eruit willen vechten
of ze onderdrukken tot machteloze knechten
zonder enig recht op mensenrechten
laat, Heer, de mensen weten dat zij mensen zijn.

Uit: 'Een knipoog van u zou al helpen' door Karel Eykman

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 7 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 21 juni 2024**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl