



ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg, Beijum en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 53, NR.5

5 mei t/m 1 juni 2024



Antonie Van Dijck 1599 – 1641
De komst van de Heilige Geest

ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
Tini van Rein

E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl

Redacteur: Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel 311 1260

E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl

Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: www.hildegardparochie.nl

Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl

Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004

Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115

Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in plaats hiervan 2 keer per jaar.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk 10.30 uur.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk **om 10:00 uur.**
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een Samen Ontdekken! Viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur.**

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

5 mei 2024 <i>6^e van Pasen</i>	Jesaja 45,15-19	1 Johannes 4,7-21
9 mei 2024 <i>Hemelvaart</i>	Efeziërs 4,1-13	Lucas 24,49-53
12 mei 2024 <i>7^e van Pasen</i>	Exodus 19,1-11	1 Johannes 5,9-15
19 mei 2024 Pinksteren	Handelingen 2,1-24	Johannes 14,8-17
26 mei 2024 <i>zondag Trinitatis</i>	Romeinen 8,12-17	Johannes 3,1-16
2 juni 2024 <i>1^e na Trinitatis</i>	2 Korintiërs 4,5-12	Marcus 2,23–3,6



BIBLIOTHEEK NIEUWS 2024

Helaas moet ik u vertellen, dat we voorlopig geen bibliotheek kunnen draaien en een boekentafel verzorgen bij de oecumenische vieringen.

Ik, Ineke, heb een longvirus opgelopen en moet rust houden. Het kan blijvende astma worden.

Meestal is Jacoba van Mourik op de donderdagavonden voor uitleen en terugbrengen van boeken aanwezig.

U kunt haar bereiken onder telefoonnummer: 050 5494141 of 06 15417377

Toch is ons dit seizoen onderstaand boek geschonken. Het is de moeite waard om te lezen.

Ineke Siersema



Moederkerk - Jos Palm

Een historische –sociologische analyse en familiechroniek

In dit boek wordt de RK-kerk beschreven zoals die zich gemanifesteerd heeft in de vorige eeuw. De geschiedenis wordt beschreven vanaf dat er geen schuilkerken meer hoefden te zijn in de 19^e eeuw tot na het 2^e Vaticaans concilie van de 20ste eeuw. Het wordt levendig verteld aan de hand van een familiechroniek. De kerk bemoeide zich met het gezin, de ouders en de katholieke opvoeding; de priester had het hoogste gezag en men gehoorzaamde! Na het 2^e Vat. Concilie veranderde dat en bracht menige ouder in verwarring. Heel herkenbaar voor de geboren katholiek.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 2 juni t/m 6 juli 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 17 mei 2024**.

Per email: redactie@kerkbladronde.nl



ISRAËL EN PALESTINA

verbonden met Israël

Zo ben ik opgevoed: loyaal aan Israël. Dat komt uit twee bronnen. De ene is de herinnering (en de gevoelde gedeelde schuld daaraan) van de generatie voor mij aan de systematische moord van de helft van het joodse volk in de Tweede Wereldoorlog. *“Dat nooit weer”*. De andere is het calvinistisch protestantisme waarin Nieuwe Verbond (Christus) het Oude Verbond (Israël) niet aflost, maar bevestigt. *“God kiest Israël als zijn volk.”* In de kerkorde van de PKN heet het zo: *“onopgeefbaar verbonden met Israël.”*

De aanval van Hamas op 7 oktober 2023 was systematische moord. Alleen: het antwoord van de staat Israël begon er zoveel op te lijken. Te veel.

Wie ziet hoe het leven in Gaza gekleineerd en verwoest wordt, kan en wil niet om de loyaliteit van kerk en wereld met de Palestijnse slachtoffers van de Israëlische bombardementen heen.

Alleen: het bleef wat stil in de PKN.

Daarom organiseerden Reinder de Jager, onze kosten, en ondergetekende een avond om daarover te praten. Op die avond ging het over de houding van de kerk in deze oorlog. En we bespraken met elkaar tekens van hoop, ontmoeting van Joden en Palestijnen. Reinder schreef daarover een mooi verslag (zie aantekening 1).

Palestijns perspectief

Één van die tekens van hoop is “Tent of Nations”, de boerderij van de familie Nassar nabij Bethlehem waar bij de ingang een steen met het opschrift “we weigeren vijanden te zijn” de bezoekers verwelkomt. De familie Nassar hoort bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Bethlehem. Predikant daar is Munther Isaac, hij is in Bethlehem geboren en opgegroeid en hij wil er blijven. Daarover schreef hij een boek: “De andere kant van de muur” (aant. 2). Iemand gaf me dat boek en ik ben het na onze gespreksavond gaan lezen. Munther Isaac roept de lezer op: wil je onze kant, de kant de Palestijnen en van de Palestijnse kerken zien? Hij vertelt hoe Paus Franciscus dat deed in 2014 toen hij de Israëlische muur die Palestijnen van Joden scheidt, aanraakte en een gebed uitsprak. “Hij raakte de diepte van ons

lijden aan”, schrijft Isaac. Isaacs boek is een intens pleidooi voor de gelijkwaardigheid van het Palestijnse en Joodse volk en een oproep aan Europese kerken om dat te erkennen.

verklaring PKN

Het was goed dat de scribe van de PKN op Goede Vrijdag het stilzwijgen van de PKN verbrak met een heldere verklaring waarin het oorlogsgeweld in Gaza veroordeeld wordt, evenals het opvlammende antisemitisme (aant. 3). De verklaring roept op de politieke loopgraven te verlaten en weegt Joods en Palestijns perspectief beide. Kies voor de humaniteit.

Joods perspectief

En dan is daar ook het sobere en indringende essay van Chaja Polak “Brief in de nacht” (aant. 4). Polak is schrijfster, Nederlands, Joods, geboren in de oorlog en ze kent de verschrikking en ontheemding daarvan. Ze heeft familie en vrienden in Israël. Maar nu, hoe moet het, nu Israël zelf deelneemt aan die verschrikking en ontheemding? Dat vraagt ze zich pijnlijk af. Want, zo klinkt als een refrein in haar essay: “Joden, júíst joden zouden empathie moeten voelen met het Palestijnse volk.” Polak noemt zichzelf “ervaringsdeskundige in het leven met trauma’s ... opgedaan in de Tweede Wereldoorlog” en ze schrijft: “ omdat ze (*joden, jw*) niet willen dat anderen zullen lijden zoals zijzelf en hun familie hebben geleden.”

Besluit

In pastorale gesprekken is te voelen hoe het geweld in de wereld ons mensen onzeker maakt. En ook hoe gebrekkig politiek leiderschap mensen boos en onverschillig kan maken.

Daarom: het doet ertoe dat we in onze kerken blijven horen dat mensen mensen zijn, dat ook vijanden mensen zijn en geen beesten. Met de krachtige verhalen van mensen als Munther Isaac en Chaja Polak daarbij. En dat we blijven bidden om vrede, jouw vrede en mijn vrede, want die kunnen niet zonder elkaar. En dat we ons berouw en vergeving in bidden. En dat we zingen van Gods goedheid. Dat alles is van levensbelang voor deze wereld.

zegen voor u allen, ds. Jan Wilts

aantekeningen

1. over de gespreksavond en de “andere geluiden” uit Israël die we daar bespraken meer op het algemeen toegankelijke gedeelte van Kerk in Stad:

<https://www.kerkinstad.nl/nl/story/gespreksavond-over-israel-gaza>

2. Munther Isaac, De andere kant van de muur, Kampen 2023

3. de verklaring van de PKN van Goede Vrijdag:

<https://protestantsekerk.nl/nieuws/politieke-loopgraven-staan-oplossingen-en-noodhulp-palestina-en-israel-in-de-weg/>

4. Chaja Polak, Brief in de nacht, Amsterdam 2024

TERUGBLIK OP SAMEN ONTDEKKEN VAN ZONDAG 7 APRIL

Het was inmiddels een week na Pasen. Centraal stond het verhaal van Tomas die niet aanwezig was geweest toen Jezus was verschenen aan zijn discipelen. Hij kan het ook niet zomaar geloven, hij wilde het eerst zien en voelen.

We begonnen met bijpraten onder het genot van iets te drinken met wat lekkers erbij. Deze keer hadden Ingrid en Mayke voor heerlijke baksels gezorgd.

Nadat we allemaal waren voorzien vertelde Baukje wat de bedoeling was. We begonnen met een schimmenspel, waarbij we moesten raden van wie het silhouet was wat we zagen achter het laken. Je hoefde niet alles scherp te kunnen zien om te weten wie je zag.

Vervolgens gingen we in groepjes aan de slag. Er werden maskers gemaakt met 2 gezichten, aan de ene kant kon je een gezicht maken met bijvoorbeeld ongelof, woede of verdriet en aan de andere kant een blij gezicht. Ook werden er goochelboekjes gemaakt, daarbij leek het alsof het plaatje wat je zag op wonderbaarlijke wijze verplaatst was. Ook waren er krasplaten waar je plaatjes tevoorschijn kon toveren. En er werden gesprekken gevoerd aan de hand van schilderijen waarop Tomas was afgebeeld die de wonden echt wilde zien en voelen om het wonder van Pasen te geloven. Wij dachten dat we zelf ook vaak meer “bewijs” nodig hebben om iets te geloven.

Daarna was het alweer tijd voor het verhaal. Arie-Pieter nam ons als verteller mee in het verhaal. Zo hoorden wij hoe het Tomas vergaan was en dat er geen verwijten waren dat hij eerst twijfelde.

Zoals altijd sloten we af met een lunch waarbij de tosti's niet ontbraken. Dirk had twee heerlijke soepjes gemaakt die gretig aftrek vonden: een zoete aardappel/wortelsoep en een soep die gevuld was met allerlei soorten bonen. Met vereende krachten werd er opgeruimd en afgewassen, zodat we daarna allemaal nog een hele middag hadden om van het mooie weer te genieten.

De volgende Samen ontdekken is zondag 5 mei in 't Kompas.

Voor wie: voor iedereen uit de wijk en samen met de mensen van de gemeente Damsterboord.

Dan gaan we aan de slag rondom het verhaal dat Jezus zijn vriendschap herstelt met Petrus die een nieuwe kans krijgt.

Natuurlijk sluiten we weer af met een gezamenlijke lunch.

Als je iets lekkers zou kunnen meenemen van thuis voor de lunch zou dat heel fijn zijn. Dat zamelen we in en stallen we uit op tafels. Zo hebben we dan een mooi assortiment heerlijke lunchgerechten waar iedereen wat uit kan nemen. Te denken

valt aan broodjes, leuke smeersels, salade, wraps, quiche of iets dergelijks. Wil je soep maken laat het dan op tijd even weten! Wij zorgen voor drinken en fruit en waar nodig voor aanvulling.

Lukt het je niet dan ben je uiteraard net zo welkom! We delen met elkaar wat er is.

Hoe laat: vanaf 11 uur inloop met koffie, thee, limonade en wat lekkers

11:15 uur start welkom, uitleg, daarna met elkaar aan de slag

12:15 uur het verhaal

12:30 uur lunch

Waar: 't Kompas, Valreep 67-69

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen, jong of oud, iedereen is welkom!

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is? Kijk dan op onze website

<https://overstag-lewenborg.nl/> óf kom op de eerste zondag van de maand langs in 't Kompas van 11-13 uur.

Namens het team, Annie



STEFANUSKERK



Protestantse Gemeente Damsterboord

Predikant: ds. Jan Wilts

Telefoon: 050-2808863. U kunt te allen tijde bellen. Als ik er niet ben, krijgt u het antwoordapparaat. Spreek gerust in, dan bel ik terug. In de regel ben ik 's morgens vanaf 9 uur (maar niet op dinsdag) en rond 12:15 uur bereikbaar en 's middags rond 17:30 uur.

E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

Vrije dagen: vrijdag en zaterdag.



vrije periode predikant tot en met 5 mei

Tot en met **5 mei** heb ik vrij met het oog op onze verhuizing. In mei en juni zal ik vanuit ons nieuwe huis mijn werk doen. Mijn (bekende) telefoonnummer en e-mailadres verhuizen mee.

Als u in mijn vrije periode een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met:

Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050-5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com.

Mw. Tiny Rienstra, tel 050-5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl

Mw. Gré Busz, tel 050-5414910, e-mail: greebusz@gmail.com

Mw. Christina Huisman, tel 050-5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl

Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant tot 5 mei. Vanaf 6 mei kunt u mij weer rechtstreeks bereiken.

Autovervoer

In Ronde staat elke maand dit bericht:

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Wie wil Jan en Tiny af en toe aflossen bij het zondagse autovervoer naar de kerk? Meld u meteen aan en/of bel bovenstaand telefoonnummer voor meer informatie.





ROOSTER KERKDIENTEN

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
rogate 5 mei 2024	11:15 uur Het Kompas	Arie-Pieter Schep	te gast bij Samen Ontdekken; geen kerkomroep
exaudi 12 mei 2024	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
pinksteren 19 mei 2024	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	Schrift en Tafel
1 ^e na pinksteren 26 mei 2024	10:00 uur Stefanuskerk	werkgroep eredienst	in samenwerking met gespreksgroep Stefanus
2 ^e na pinksteren 2 juni 2024	10:00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	

bij de kerkdiensten

Op zondag 5 mei zijn we te gast bij Overstag in de school “Kompas”, Valreep 67. De inloop is vanaf 11.00 uur.

In de Pinksterdienst delen we brood en wijn. Onze organist Gerard van Reenen hoopt een muzikaal ensemble bijeen te brengen voor medewerking aan deze dienst!

Op de 1^e zondag na Pinksteren bereidt de werkgroep eredienst samen met enkele deelnemers van de gespreksgroep Stefanus de kerkdienst voor

agenda gespreksgroepen

woensdag 22 mei 30+ groep 20.00 – 21.30 uur Kerkenheem (seizoensafsluiting)
woensdag 5 juni Samenkring 19.00 – 19.45 uur 't Roer (seizoensafsluiting)

BLOEMENGROET

De bloemen zijn gegaan naar mevr. G. Busz, fam. Sieffers-Yedema en de bewoners van Het Roer.

Collecte voor het voetlicht: Kerk in Actie Nederland - Kerk zijn met en voor elkaar

Bij Kerk in Actie denk je vaak aan projecten in het buitenland, maar ook in Nederland vindt begeleiding en ondersteuning plaats. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie helpt in heel Nederland kerken bij hun taak om van betekenis te zijn voor hun omgeving. Hoe kun je bijvoorbeeld als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Er is ondersteuning voor lokale diaconieën bij het zoeken naar een oplossing voor deze vragen en hun diaconale presentie in eigen wijk. Een mooi voorbeeld is het initiatief 'Assen Bloeit'. Het kerkgebouw is alle dagen open voor de stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat 'Assen bloeit' armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.



Inzameling Because we Carry!!

Beste allemaal, wat zijn er veel pakketjes ingeleverd, in de kerk en bij mij thuis. Fantastisch! U ziet op de foto een hele auto vol! We hebben de pakketjes naar een verzamelpunt gebracht in Meerstad en vandaar uit wordt alles naar Amsterdam gebracht. Uiteindelijk natuurlijk naar Lesbos. Nogmaals bedankt!

Tent of Nations

In de eerdere Ronde heeft u een bericht kunnen lezen over de situatie in Gaza en Israël. Omdat de nood zo hoog is, maar we ook heel graag willen geloven in projecten waarbij vrede voorop staat heeft de diaconie een extra gift van 300 euro uit eigen reserve overgemaakt naar de stichting *Tent of Nations*.

Tent of Nations is een vredesproject van de familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de dreiging en moeilijke omstandigheden zet de familie zich op een geweldloze en

creatieve manier in onder het motto: wij weigeren vijanden te zijn. Dit wordt gedaan door het runnen van een educatieve ecologische boerderij. Daarnaast is er het vrouwenproject en worden er vakantiecampen georganiseerd voor kinderen. Ook werken er vrijwilligers uit alle landen. Het belangrijkste doel: het vijandenken doorbreken en mensen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie.

Meer informatie is ook te vinden op [Thuis | Tent der Naties \(tentofnations.com\)](https://tentofnations.com)

VANUIT DE KERKENRAAD VAN 11 APRIL 2024

Als opening wordt het verhaal voorgelezen van de man, zijn zoon en de ezel. De boodschap van het verhaal over je eigen pad volgen is het belang van het zelf kiezen wat we goed vinden.

Voor het bezinningsonderwerp spreken we met elkaar na het invullen van het religie-spinnenweb.

In dit web staan 7 dimensies beschreven, gekoppeld aan stellingen. Deze stellingen zijn verbonden aan thema's, bijvoorbeeld verhalen en symbolen. Iedereen zoekt een stelling uit die goed bij hem/haar past, en een stelling die je heeft verbaasd.

Verder met de agenda:

Beroepingswerk:

- De beroepingscommissie heeft een zinvolle training gevolgd en is in een dienst geïnstalleerd. De taakomschrijving is vastgelegd, en in Rotonde en KIS staat een oproep om namen door te geven van een geschikte kandidaat. De advertentie staat op onze eigen website en op de website van de PKN. De classis en het CCBB (Classicale College voor de behandeling van Beheerszaken) hebben toestemming gegeven voor beroepen van een nieuwe dominee.
- Er heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de gemeente Harkstede-Scharmer.

Afscheid dominee: de feestcommissie (bestaat uit Janny W., Ammy, Anneliese, Ria, Klaas en Lieuwe) is opgericht. De afscheidsdienst is op 23 juni met een receptie daarna, op 21 juni is er feestavond voor gemeenteleden. Meer informatie volgt.

Voorstel begin eredienst: Sinds corona is het consistoriegebied verdwenen bij de aanvang van de dienst.

Voorstel is om voor het aansteken van de kaarsen een bede tot zegen uit te spreken. Dit kan een gesproken woord zijn, of stil gebed. De invulling volgt.

Het rooster van aftredende kerkenraadsleden wordt besproken. In 2024 en 2025 vertrekken er veel kerkenraadsleden. Dit aftreden en het dreigende tekort vormt een bedreiging voor ons gemeente- zijn. Bij deze al een oproep om na te denken of u/jij wilt meedenken met de diverse colleges binnen onze gemeente. De colleges

zelf gaan een plan van aanpak maken om de tekorten aan menskracht aan te pakken.

In het najaar organiseert onze gemeente Kerkendag voor de Ring (omliggende PKN gemeentes) Liewe en Joke gaan alvast nadenken over een programma. Kerkdiensten: 5 mei is er een gastdienst bij Overstag, op verzoek nog even de mededeling om niet vóór 11 uur te komen.

Mededelingen:

- Er is overleg geweest met de parochieraad van de Walfried. Er zijn nu twee oecumenische diensten per jaar. Bij deze diensten is ook een selectie van de boeken van de interkerkelijke bibliotheek aanwezig. Ook is er een selectie boeken aanwezig bij de gastdiensten. De oecumenische gespreksavonden worden opgepakt, als voorbereiding op de dienst van 12 september (vredeszondag) .
- Ria van Dijk stopt met het maken van de notulen voor de kerkenraad. Ria wordt hartelijk bedankt en krijgt een kleine attentie.
- Er komt een nieuwe lezer voor in de kerk en er komen nieuwe kandelaars.

De vergadering wordt afgesloten met een gedicht.

Joke Smit

DE (BOVEN)AARDSE STREKEN VAN JAN WILTS

In het kader van zijn afscheid vanwege emeritaat liet ds. Jan Wilts zijn gemeenteleden, maar ook familie, Noabers en wijkgenoten zien met een viertal zeer diverse bijeenkomsten zien wat hem inspireerde. Alleen al de namen van de uitnodigingen deden het! Penseelstreken, pennestreken, aardse streken en podiumstreken. En ze waren ook passend.

Het programmaboekje opende met:

“Het woord dat u ten leven riep

.....

is ook in de hemel niet,

hoe vaak gij ook naar boven ziet

en droomt van bovenaardse streken”

[Liedboek 316]

Hierboven staan enkele regels uit een lied van Jan Wit.

Ik houd van het lied, omdat het “geloven” zo aards en menselijk houdt. Ik houd ook van de “streek” van Jan Wit, dat hij het woord “streken” in de laatste regel meerzinnig gebruikt – haal geen streken uit, blijf met je beide benen op de grond. (Jan Wilts)

Met **penseelstreken** ging een groepje kerkgangers en Jan Wilts begin oktober 2023 met de trein naar Utrecht. Daar werden we in het Catharijneconvent in de



afdeling middeleeuwse kunst rondgeleid. We stonden stil bij een paar beelden en afbeeldingen en leerden veel. Niet alleen over wat we direct zagen, maar ook veel over de geschiedenis en het geloofsleven uit die tijd.

Pennestreken ging over het boek Gilead van Marilynne Robinson. Eind oktober 2023 kwamen we samen in een leeskring-achtige setting. Het boek vertelt hoe een oude predikant zijn leven en het leven van zijn vader en grootvader beschrijft voor zijn jonge zoon. Hij weet dat hij niet lang meer te leven heeft en wil het kind nog graag iets na laten. Maar hij heeft het ook over zijn eigen dilemma's en onzekerheden. Tegelijkertijd is het een fraaie schets van het (religieuze) leven en de geschiedenis tussen 1850 en 1950 in een klein plaatsje in het Midwesten van Amerika.

Aardse streken was een geleerde bijeenkomst met professor Rick Benjamins over zijn boek 'Boven is onder ons' in februari. Hij doet in dit boek onderzoek naar het begrip God. God is en blijft een betekenisvolle term, maar het is niet altijd duidelijk waar het naar verwijst. Er werd verder stil gestaan bij de huidige godsdienstfilosofie

en theologie. Hierna volgde een geanimeerde discussie en werden ook de nodige vragen gesteld.

Beide bijeenkomsten waren op een doordeweekse avond in Kerkenheem.



De laatste bijeenkomst, **podiumstreken** was op zaterdagmiddag 6 april in de Stefanuskerk. Kaj van der Plas, predikant, verhalenschrijver, verhalenverteller, theatermaker zette er samen met een muzikant Herbie Blues een vrolijke voorstelling neer over een herdersjongen en zijn lammetje. Maar er kwam veel meer aan bod.

Wolharige mammoeten liet hij hier over de ijzige steppe dwalen, enorme reuzen trokken over de hei en bouwden de hunebedden en terwijl de herdersjongen zijn



schaapje zocht kwam hij zelfs het meisje uit Yde tegen! En ja hoor, het lam werd tenslotte gevonden en op de schouders genomen en naar huis gebracht. Bij de liedjes kon er mee gezongen worden en geklapt worden, wat enthousiast gedaan werd. De voorste rijen van de kerk waren gereserveerd voor jonge kinderen met hun ouders of grootouders aan de ene kant en aan de andere kant zaten veel bewoners van 't Roer, waar Jan een bijzondere band mee opgebouwd heeft. Mooi was dat!

Aansluitend trokken we over het bruggetje naar Kerkenheem waar nagepraat, een sapje gedronken kon worden en er ook nog wat lekkers was.

Alice Henkel

AFSCHEID DS. JAN WILTS

Zoals in de vorige Rotonde al is aangekondigd zal er een feestavond voor en met gemeenteleden worden georganiseerd op **vrijdag 21 juni**, met een vegetarisch buffet, van 18:00 tot 21:00 uur in Kerkenheem – inloop vanaf 17:00 uur.

Als u daarbij aanwezig wilt zijn, dan graag **vóór 7 juni a.s.** aanmelden. Heeft u vervoer nodig naar en van Kerkenheem; laat dat ook meteen bij aanmelding weten.

Wilt u daadwerkelijk iets bijdragen aan de feestvreugde op de avond zelf, bijvoorbeeld een muzikale bijdrage, een lied, een anekdote, een korte sketch, een gedicht, - niet langer dan ca. 7 minuten -, dan horen we dat graag, dan kunnen we dat inplannen.

Stuur uw aanmelding en/of bijdrage aan de feestavond naar

Ria van Dijk, ha.hilberts@gmail.com, tel: 06-12166-092 of
Anneliese Smoorenburg, a.smoorenburg@damsterboord.nl, tel: 06-20958309

Als u iets wilt bijdragen aan afscheidscadeau voor Jan en Antje kan dat overgemaakt worden op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters:

NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. PG Damsterboord
onder vermelding van: **cadeau Jan**

We horen graag van u.
Tot ziens,
Ria en Anneliese

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 juni t/m 6 juli 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 17 mei 2024**.

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED MAART 2024

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 5 mei Emmauskerk	11.15 uur	woord- en communieviering	pastor Hilda van Schalkwijk
Zondag 12 mei Emmauskerk	11.15 uur	woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
Zondag 19 mei Thésinge	11.15 uur	Pinksteren buitenviering	Lidy van Duijn & Janet Verveer, Chris van Wissen
Zondag 26 mei. Emmauskerk	11.15 uur	woord- en communieviering	pastor Marika Meyer m.m.v. het Emmauskoor
Zondag 2 juni Emmauskerk	11.15 uur	woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting



MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND

Op dinsdag 7 mei 2024 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

VANUIT DE WALFRIEDRAAD

Bij wijze van uitzondering hadden we deze keer een korte vergadering, dus op tijd thuis.

Er zijn wel weer wat afspraken gemaakt. We spraken o.a. over de aankleding van de kerkzaal en er is, in overleg met de pastores, besloten dat er voortaan geen bloemstuk meer op de tabernakel geplaatst zal worden.

De budgethouder, Joop van Dieren, vermeldde dat er van de toegezegde kerkbijdragen al € 7000,- binnen is. We hopen het begrote eindbedrag dan ook te halen. We willen iedereen van harte bedanken voor zijn/haar bijdrage.

De beheercommissie is bezig met het jaarlijks onderhoud van de c.v.-ketel en heeft een offerte aangevraagd voor een boiler.

En dan de Rotonde: het laatste nummer waaraan wij als Walfriedlocatie aan mee zullen doen, verschijnt voor de zomer. We willen daar extra aandacht aan besteden, dus als u suggesties hebt, horen we dat graag.

Ook spraken we nog even over het afscheid van Ds. Jan Wilts. Daarover kunt u later meer lezen.

OPROEP VIERING PINKSTERNOVEEN IN GRONINGEN

Het Pinksternoveen is een negendaags gebed van Maria en de apostelen na de Hemelvaart van Jezus.

Het wordt op 17 mei gebeden in alle Nederlandse bisdommen door verschillende groepen, verbonden door Charis.

In het bisdom Groningen-Leeuwarden in Groningen vindt dit plaats in de Emmauskerk, Adres: Ra 4, Inloop vanaf 19.30 uur.

De gebedsviering begint 20.00 uur.

Gebed, zingen en getuigenissen wisselen elkaar af in de viering.

Er is ruimte voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Meer informatie en aanmelding via: nanjaborst@gmail.com

**Gebedsviering
17 mei 2024**

Emmauskerk
Ra 4 Groningen

**BIDDEN OM DE
HEILIGE GEEST**

In aanloop naar Pinksteren
samen zingen & bidden:
Veni Sancte Spiritus!

Inloop 19h30, aanvang 20h00
Info en opgave: nanjaborst@gmail.com

CHARIS

PINKSTERNOVEEN

getuigenissen
lofprizing
persoonlijk gebed
bichten
CHARIS novena bisdom Groningen-Leeuwarden

BEDEVAART VANUIT GRONINGEN NAAR BOLSWARD

We hebben onder leiding van Arjen Jellema en Marion Mennes deze reis gemaakt. Deze reis werd georganiseerd door Sint Martinus parochie en de studentenparochie St. Augustinus. Onderdeel van onze bedevaart was een Viering van de gebaren van Lourdes. Deze viering was voor onze groep uit Groningen Pastoor Wagenaar en Jellema gingen ons voor in deze viering.

Gebaren

Het gaat erom de gebaren van de volksvroomheid te beleven die raken aan het hart van een bedevaart naar Lourdes. Het zijn de gebaren die Bernadette zelf heeft verricht tijdens de verschijningen: de grot binnengaan en de rots aanraken, drinken en zich wassen met het water van de bron, en een kaars in de hand nemen. Maar ook was er een Intrede- en opening, aanbidding, rozenkrans en vesper. Een korte impressie met foto's van de Reliekschrijn en onze viering.

Er is ook een opname gemaakt van onze viering en die vind u op Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=iTV1fNCqVHc&t=887s>

Ook is er een kleine foto-impressie gemaakt van onze bedevaart.



DE LEVENSBOOM

Aan het begin van de paaswake op 30 maart werd bij ons in de Emmauskerk de Paaskaars ontstoken aan het paasvuur, oorspronkelijk een voorjaarsgebruik dat akker, mens en dier vruchtbaarheid moest geven. Daarna werd het licht van de paaskaars aan iedereen doorgegeven en de duisternis werd verdreven door dit licht.

De afbeelding op de nieuwe paaskaars is een kruis met een levensboom, staande op het opengeslagen boek. Het beeld van de levensboom als symbool voor het leven zelf. De boom is geworteld in de aarde en reikt naar het licht. Dit beeld roept ons op om de moed erin te houden om elkaar en de aarde te behoeden. Je zou ook kunnen zeggen: een oproep om 'groen te geloven'.

De levensboom verschijnt voor het eerst in het Bijbelboek Genesis als de bron van het eeuwige leven in de Hof van Eden. En hij verschijnt opnieuw in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, in het laatste hoofdstuk als onderdeel van de nieuwe tuin van het paradijs.

[De levensboom heeft een lange geschiedenis en heeft voor veel mensen een belangrijke betekenis. De levensboom staat symbool voor](#)

Groei en ontwikkeling, Rijkdom, Vruchtbaarheid, Wijsheid en Onsterfelijkheid

- **De levensboom of ook wel tree of life**
- Je komt hem steeds weer tegen, in muziek, decoraties, kunst, films en sieraden: de *levensboom* of "Tree of Life".
Een prachtige boom, met grote takken en stevige wortels de grond.
- **Wat is dat nu voor een boom, en waar komt dit symbool vandaan?**
- **Levensbomen over de wereld**
- De Levensboom wordt gezien als symbool voor het Leven zelf en komt in vele culturen terug. Een boom is het enige dat leeft op aarde met wortels stevig in de grond en zijn takken die naar het licht groeien. Het is dan ook niet vreemd dat juist een boom zo'n speciale rol speelt. Natuurlijk is het niet vreemd dat een boom zo'n speciale rol speelt. Hij krijgt zijn voeding door de aarde, is bestand tegen alle seizoenen, stormen en weersomstandigheden. Waarschijnlijk herkenbaar voor het leven van veel mensen ook.
- In verschillende werelddelen en tijden zien we de levensboom terugkomen. Lees je mee?



- **De schepping:**
- God gaf Adam en Eva de tuin van Eden. Daar waren vele fruitbomen te vinden met in het midden de levensboom en daarnaast de boom van kennis van goed en kwaad.
Ze mochten het fruit van alle bomen eten behalve van die twee. Er werd gezegd dat als je van deze bomen at je onsterfelijk zou worden.
- **De Koran:**
- Ook in de Koran hebben bomen veel betekenissen. Er wordt niet gesproken over de levensboom maar over de Dadelpalm, de gezegende boom. Ook deze vruchten zouden de onsterfelijkheid geven.
- **Mexico:**
- Hier wordt de levensboom Arbol de la vida genoemd en zit diepgeworteld in de cultuur. Bij de Inca's had de boom al een belangrijke betekenis, maar door de komst van de Europeanen werd er een christelijk sausje over gegoten. Nog steeds wordt het veel gegeven huwelijkscadeau omdat het symbool zou staan voor hoop en voorspoed.
- **Hindoeïsme en boeddhisme:**
- In Zuid-India is de traditie van de Drawiden om tijdens de bruiloft een mannelijke en vrouwelijke boom naast elkaar te planten. Dit is dan zichtbaar symbool van de groei van het huwelijk en de hoop dat het jonge koppel ook een vrucht zal dragen, net als de boom.
Binnen het Hindoeïsme symboliseren de wortels God, als bron van het leven, de stam en de takken zijn de hindoeïstische gemeenschappen die dicht bij het spirituele staan. De bladeren zijn de "gewone" mensen.
Krishna gaf graag les onder de takken van de Bashnan, zodat de leerlingen beschut waren tegen de zon en tegelijkertijd iets leerden over het leven.
- **De boom zonder water:**
- In Bahrein, in een uitgestrekte en kurkdroge woestijn, vindt je een 400 jaar oude boom. Het is niet duidelijk waar deze boom zijn voeding vandaan haalt. Vele geloven dat dit de oorspronkelijke levensboom is, alhoewel hij daar wel wat jong voor is.
- **Bij ons:**
- In Nederland zie je de levensboom nog regelmatig boven vensters van vooral oude boerderijen. Hij zou de boze geesten afweren. Tegenwoordig worden er ook speciale levensbomen gepland, dit ter herinnering aan een overleden kindje. Overall heeft de levensboom een belangrijke betekenis voor mensen. Zelfs als je niet gelovige , blijft de levensboom een prachtig symbool voor het leven zelf! Een representatie voor groei, ontwikkeling, vruchtbaarheid, onsterfelijkheid alsook genezing.
Net als de boom heeft ook de mens te maken met verschillende seizoenen. Momenten van leven (lente), stormen (herfst), bezinning en zich opnieuw uitvinden (winter) en in volle bloei (zomer).

TER INSPIRATIE

Jezus

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek
'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte
'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek

'k zou willen weten of hij appels at of noten
en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond
hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond

en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten
en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt
en of hij wel eens met de deuren heeft gesmeten
en of hij hield van knoflook of van zoetheit

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
ik zoek gewoon de Man van Nazareth

Toon Hermans

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 2 juni t/m 6 juli 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 17 mei 2024.**

Per email: redactie@kerkbladronde.nl