

Nieuwsbrief Damsterboord: oecumenische bezinningsavond

oecumenische bezinningsavond 28 februari, Emmaüskerk

Bij oecumene denken we aan de ontmoeting van parochianen en gemeenteleden: samen vieren, samen van gedachten wisselen, komen bij wat ons verbindt.

Op woensdag 28 februari doen we dat in de tijd voor Pasen. Dat betekent dat we ons bezinnen op wat deze periode ons geeft en wat deze periode van ons vraagt.

Als kern kiezen we voor Johannes 13, het evangelie waarin Jezus na een maaltijd de voeten van zijn leerlingen wast voorafgaand aan de vrijdag van zijn veroordeling en kruisiging. Wat betekent die maaltijd? Wat wil het wassen van de voeten ons zeggen. Daarover raken we op met elkaar in gesprek aan de hand van twee afbeeldingen van de hedendaagse Duitse kunstenaar Sieger Köder.

De bezinningsavond beginnen we met een vesper.

We komen samen in de Emmaüskerk. Pastor Myriam Oosting en ondergetekende leiden de avond.

plaats en datum	Emmaüskerk	woensdag 28 februari
opzet	19:30 uur	vesper in de kerkzaal
	20:00 uur	in gesprek met elkaar
	21:15 uur	afsluiting met een lied

Welkom!!

met een hartelijke groet, Jan Wilts

Dit is nieuwsbrief 162. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)