

ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg, Beijum en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 53, NR. 2

4 februari t/m 2 maart 2024



Jeremia als afgebeeld door Michelangelo.

ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
Tini van Rein

E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl

Redacteur: Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel 311 1260

E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl

Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website www.hildegardparochie.nl

Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl

Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004

Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115

Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OEUCUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk om **11:15 uur**.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk om **10:00 uur**.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een Samen Ontdekken! Viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

11 februari 2024 <i>6^e na Epifanie</i>	2 Korintiërs 11,19–12,9. Lucas 8,4-15 Psalm 31,3b.c.4b Psalm 31,2.6.8.9 Jesaja 38,1-6 gr.:1 Korintiërs 13	Marcus 1,29-39 2 Koningen 5,1-3. 915b. Psalm 32 1 Korintiërs 9,24-27. Marcus 1,40-45	
14 februari 2024 Aswoensdag	Psalm 69,17, Psalm 69,2-3 of LB 69:1,3,4, Joël 2,12-19 gr: LB 69:8,9 ep:2 Korintiërs 5,19–6,2 e	Jesaja 58,1-10 Psalm 57, 2 Korintiërs 5,20–6,10, Psalm 103,8-12, Matteüs 6,1-6.16-21	Jeremia en Klaagliederen Jeremia 14,7-12.19-22
18 februari 2024 1e van de 40 dagen	Psalm 91,15, Psalm 91,1-2.11-12, Jesaja 58,1-Korintiërs 6,1-10 Matteüs 4,1-11	Genesis 9,8-17 Psalm 25,1-10 1 Petrus 3,18-22 Marcus 1,12-15	Jeremia 1,4-19
25 februari 2024 2e van de 40 dagen	Psalm 25,6,22 Psalm 25,1-2a.4.10-11, Exodus 24,12-18 Matteüs 15,21-28	1 Koningen 19,9-18, Psalm 16 2 Petrus 1,16-21 Marcus 9,2-10	Jeremia 18,1-12; 19,1-2. 10-13



Eenvoud

Beste lezers,

Het thema van ons parochieblad Vierkant is: Eenvoud. En de link met de Veertigdagentijd die op 14 februari begint, is snel gelegd. De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van bezinning. Een tijd om stil te staan bij ons geloof en wat dat betekent voor ons leven. Dat geldt natuurlijk ook voor lezers van Rotonde.

Eenvoud in de media

Als voorbereiding op dit artikel begon ik enkele weken van tevoren al met kijken of en wat er in de media over eenvoud of eenvoudig leven te vinden is. En eerlijk gezegd was ik verrast over de hoeveelheid van informatie die ik tegenkwam. Blijkbaar is er een verlangen naar eenvoud of eenvoudig leven in onze maatschappij. Wat me ook opviel: het grootste deel van wat ik aan tegenkwam bedoeld was om mensen te helpen stress te verminderen. Blijkbaar voelen mensen zich tegenwoordig vaak overvraagd. Overigens kwam ik ook wel wat dingen over eenvoudig leven om duurzamer te leven tegen. Maar dat bleek minder te zijn dan ik zelf verwachtte.

Franciscus



In een gesprek over eenvoud wees iemand me op de heilige Franciscus. Voor hem was dat een voorbeeld van eenvoud op verschillende manieren. Allereerst in zijn sobere manier van leven. Franciscus koos bewust voor armoede als vorm van leven. Hij deed afstand van al zijn bezit en vroeg dat ook aan zijn medebroeders. Franciscanen waren bedelmonniken, zij leefden van wat zij kregen. Voor Franciscus was dit in de eerste plaats een vorm van navolging van Jezus, die niets bezat, nog geen steen om zijn hoofd op te laten rusten (Lucas 9,58). Maar hij beleefde de armoede ook als vorm van solidariteit met de armen. We kunnen iets geven van onze overvloed om minderbedeelden te helpen, maar je kunt ook verder gaan met dat geven en worden als zij. Door koos Franciscus voor.

Franciscus kon dat in geloof. Hij geloofde in Gods liefde en zorg voor de mensen en de armen in het bijzonder. Hij maakte zich geen zorgen over wat hij zou eten of drinken. Er zullen de nodige tijden geweest zijn dat hij en/of zijn broeders met honger naar bed gingen. Maar dat deed niets af aan zijn geloof in Gods voorzienigheid. Niet bang zijn om afhankelijk te zijn is ook een aspect van de eenvoud zoals Franciscus die in praktijk bracht.

Sober leven hoort ook in deze tijd nog tot de spiritualiteit van de Franciscanen. De wereld is erg veranderd en veel ingewikkelder geworden en de meeste Franciscanen leven nu in kloosters in plaats van als bedelmonniken rond te trekken. Maar eenvoudig leven betekent voor hen nog steeds sober leven. Het vermijden van dingen die overbodig of overtollig zijn. Daar zit tegenwoordig ook een verlangen naar duurzaamheid achter. En proberen om mee te werken aan klimaatgerechtigheid. Want ons levenspatroon, hoe wij in het rijke Westen leven, heeft gevolgen voor mensen in arme landen. Door bewust te consumeren kun je proberen die negatieve impact te verminderen.

Van het kleine genieten

In een gesprek over eenvoud met iemand anders ging het juist over van het kleine kunnen genieten. Zij kende iemand die heel snel tevreden was en de kunst verstond om de gewone, dagelijkse dingen te kunnen waarderen. Zij hoefde niet op vakantie naar Verwegistan omdat ze in haar eigen omgeving al zoveel moois zag en beleefde. En dat gold voor meer dingen. Toen we daar even in een groepje over doorpraatten riep dat veel herkenning op. De waarde van gewone dingen, die misschien helemaal niet zo gewoon zijn voor iedereen: je gezondheid, de mensen om je heen. Hebben en zijn, en dat zijn belangrijker is dan hebben.

Eenvoudige mensen

Een ander wees me op de waarde van eenvoudige mensen. Dat hoeven geen arme mensen te zijn, of mensen met weinig opleiding. Nee, hij bedoelde iets heel anders. Mensen die gewoon zijn wie ze zijn. En die niet meer of beter hoeven te zijn dan een ander. En die anderen respecteren zoals ze zijn. Mensen uit één stuk, die je kunt vertrouwen.

Wat betekent eenvoud voor u?

Zo kwam ik er de afgelopen tijd achter dat eenvoud voor verschillende mensen verschillende betekenissen kan hebben. Een deugd, een eigenschap, een waarde. In de afgelopen tijd is het begrip “eenvoud” voor mij rijker geworden. De vraag nu is: wat betekent “eenvoud” voor u? Kunt u er wat mee? Of niet?

Tot slot

Graag wens ik – mede namens pastoor Jellema - iedereen een vruchtbare veertigdagentijd. Een tijd van meer tijd voor bezinning, gebed en naastenliefde, maar hopelijk vooral bewust worden van de rijkdom van ons geloof voor het leven. Zicht op wat belangrijk is en hoe we dat vorm kunnen geven, samen kunnen delen, beleven en vieren.

Pastor Myriam

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Bibliotheeknieuws

Interkerkelijke bibliotheek Emmauskerk Lewenborg Groningen

In het nieuwe jaar 2024 gaan wij door met de bibliotheek. Bij de verkoop van oude boeken op zondag 3 december, de gezamenlijke Hildegardviering, zijn er 19 boeken verkocht en : 's middags heeft de Restoration Church nog eens 9 boeken verkocht. Een mooie opbrengst van 28 euro. Genoeg voor weer een nieuw boek. Hartelijk dank voor uw aankopen; ik hoop, dat u er met plezier in leest. Er zijn intussen nog wat boeken bijgekomen, die ons deels geschonken zijn.

De geboorte van de kerststal, Antonio Targia

Hoe Franciscus in Greccio Kerstmis vierde.

In dit prentenboek vertelt opa het verhaal van de kerststal aan zijn kleinkinderen: Over hoe de eerste volgelingen van Franciscus samen met hem het kerstverhaal begrijpelijk maakte voor de gewone burgers van Italië toentertijd door de stal visueel te kunnen aanschouwen met een os en een ezel in de bossen van Greccio, Italië.

Het spirituele leven, Evelyn Underhill

Mystiek voor het dagelijks bestaan

De Engelse Evelyn Underhill, geboren in 1875, krijgt als ze trouwt een visioen, dat haar niet meer loslaat. Deze ervaring brengt haar naar mystieke verdieping, die ze omschrijft als aanbidden, je toevertrouwen en meewerken met God. Ze gaf hierover voordrachten op de radio en deze zijn gebundeld in het *Spiritual Life*. En in dit boekje vertaald door Renata Barnard en Marga Haas. Voor ieder die wil weten wat nou eigenlijk mystiek is. Achter in het boekje nog een bijlage voor als je met vragen blijft zitten.

Red hen die geen verweer hebben Huub Oosterhuis

Een 25-tal korte verhalen waarin Oosterhuis steeds refereert aan wat er in de bijbel staat over een rechtvaardige samenleving. In het jaar 2012, waarin dit boekje is geschreven worden gebeurtenissen van toen in het licht van bijbelse gedachten en verhalen geplaatst.

Deze boeken staan al in de catalogus op de website van de Hildegardparochie bij de Walfriedgemeenschap, de Restoration Church en PKN gem. Damsterboord, die op 1 januari 2024 weer is bijgewerkt. In de Emmauskerk kunt een papieren catalogus raadplegen.

Elke donderdagavond zijn we aanwezig voor het uitlenen van boeken van 19.30 u. tot 20.30 u. Behalve in de basisschoolvakanties. Het uitlenen is gratis, maar voor het te lang vasthouden van boeken vragen we wel een kleine vergoeding.

We zien u graag komen.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik

De Veertigdagen Kalender 2024

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Het thema voor de veertigdagentijd in 2024 is: **“Ga mee”**

Met leden van De Bron, Groningen Zuid en Hoogkerk is er een veertigdagen kalender samengesteld.

De kalender begint op Aswoensdag 14 februari en loopt door tot Paaszondag 31 maart 2024. Het bevat o.a. meditatieve teksten, gedichten, kunst, recepten en ook een kinderpagina.

Wie er een wil bestellen kan zijn naam en adres doorgeven aan Petra Visser via t: 06-12053887 e: visserpetra@hotmail.com Het is ook leuk om deze cadeau te doen.

De kalender kost € 6,- en wordt bij u thuisbezorgd.



Veertigdagen
kalender



Ga mee

2024

De netto-opbrengst gaat naar 'Camping Polemonium' in Opende, dat gratis vakantieweken organiseert voor mensen/ gezinnen met een smalle beurs. We wensen dat de kalender voor u een geïnspireerde voorbereiding op Pasen wordt.



Terugblik op Samen ontdekken! Van zondag 7 januari 2024

Met kerst hebben we de geboorte van het kindje Jezus gevierd, op 7 januari keken we hoe Jezus opgroeit. Het verhaal dat centraal staat gaat over Jozef en Maria die met Jezus naar Jeruzalem zijn geweest om het Paasfeest te vieren. Op de terugweg zijn ze Hem kwijt, ze moeten wel terug en vinden Hem in de tempel. Nadat we allemaal voorzien waren van koffie, thee, limonade en een nieuwjaarsrolletje legde Marjolijn uit wat er deze keer allemaal op het programma stond. We begonnen met 1 tegen (bijna) 100. Suze nam het op tegen ons allemaal en wist overal het goede antwoord op!



Vervolgens kon je kiezen uit verschillende activiteiten. Zo was er een hoek waar je een vlaggetjes kon versieren voor de feestelijke optocht naar Jeruzalem. Ook was er een tafel waar je met elkaar in gesprek kon en als het nodig was dingen op kon zoeken in een Bijbelse encyclopedie. Verder was er een speurtocht waar je met aanwijzingen de route kon volgen en onderweg een puzzel moest oplossen om

het goede antwoord te vinden op de vraag waar Jezus uiteindelijk te vinden was. Daarna nam Arie-Pieter ons mee in het verhaal. We gingen in een vrolijke optocht, onder begeleiding van allerlei klanken van de muziekinstrumentjes, op weg naar

Jeruzalem. Maar op de terugweg is het met die vrolijkheid gauw gedaan als blijkt dat Jezus onvindbaar is. Uiteindelijk vinden Jozef en Maria Hem in de tempel in Jeruzalem. Hij begrijpt niet dat zij niet wisten dat Hij daar zou zijn om meer te leren over de dingen van Zijn Vader.

Daarna stond de lunch klaar met o.a. een heerlijke gevulde groentesoep van Lex en een soort poffert met krenten, rozijnen, dadels en vijgen van Baukje en natuurlijk tosti's.

Er werd flink gegeten en er was volop gelegenheid om elkaar te spreken. Mooi om te zien hoe we iedere keer weer nieuwe mensen in ons midden welkom mogen heten. Daarnaast is het ook fijn om te merken hoe we elkaar steeds beter mogen leren kennen nu we langer met elkaar optrekken. We genieten van de verbinding die er zo ontstaat en dat we als groep hechter worden in de wijk!

Na de lunch was alles snel opgeruimd doordat iedereen meehielp. We waren dan ook mooi op tijd klaar.

De volgende Samen ontdekken is zondag 4 februari. Vanaf 11 uur is de inloop en ben je weer van harte welkom bij Samen ontdekken! in 't Kompas.

We gaan dan samen met Jezus naar een bruiloft en ontdekken hoe het feestje eruitziet.

Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken! is? Kijk dan op onze website <https://overstag-lewenborg.nl/> óf kom op de eerste zondag van de maand langs in 't Kompas van 11:00 -13:00 uur.

Namens het team, Annie van Dam

Vanuit Buurten met een Bakkie: Activiteiten in een koud Kraaienest



Wat begon met bezoeken aan de deur is uitgegroeid tot het opzetten van maandelijkse koffieochtenden in de Kraaienestflat, want er bleek duidelijk behoefte aan contact en verbinding. We zijn vaak met 10-15 mensen in de leeftijd variërend tussen de 70 en 101 jaar. Helaas zijn we aangewezen op een ongezellige, onverwarmde hal op de 5^e verdieping. Sinds 2019 zijn we in gesprek met Lefier voor verbetering van de ruimte. Tot nu toe is er alleen iets aan de geluidsisolatie gedaan, en inmiddels is het zo koud dat de bewoners met jassen aan naar de bijeenkomsten komen omdat ze het niet willen missen. De mensen zoeken elkaar nu ook

buiten de vaste ochtend op.

Vanuit die koffieochtenden zijn bovendien allerlei andere initiatieven ontstaan. Zo was er in 2022 het project Goudmakers waar een hele groep bewoners uit

Kraaienest aan heeft meegedaan. Gedurende een aantal maanden kwamen de mensen onder deskundige leiding geregeld bij elkaar en deelden ze hun levensverhalen. Hieruit werd een voorstelling gemaakt waarmee ze voor het eerst hebben opgetreden in Het Dok. Zij hebben nog steeds contact en hebben ook op Noorderzon opgetreden. Ze zijn gevraagd om binnenkort nog vier keer op te treden op verschillende plekken in de stad.

Daarnaast was er dit afgelopen jaar het project De Wijk De Wereld, waar ook een afvaardiging vanuit deze koffieochtenden aan meedeed. Als symbolisch protest, vanwege het gebrek aan een goede gemeenschappelijke ruimte, zaten we in de “bezemkast” van de Stadsschouwburg. Alle groepen kwamen op hun rondgang door het hele gebouw ook bij ons langs. Zo hebben wij allerlei mensen vanuit de gemeente en vanuit verschillende andere organisaties gesproken over deze problematiek in de hoop dat zij meer invloed hebben om iets te veranderen aan deze schrijnende situatie dan wij.

Inmiddels zijn de activiteiten op de 5^e verdieping ook verder uitgebreid. Zo is er elke dinsdagmiddag de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens het haken of breien. Elke donderdagmiddag kun je klaverjassen of andere spelletjes doen. Er is ook een project met studenten van het Noorderpoortcollege om een herinneringsverhaal/-kast te maken.

Daarnaast is er begin december een begin gemaakt met gesprekken over alles wat je bezighoudt. Dat kan te maken hebben met de wereld om ons heen, maar ook met de vragen die te maken hebben met het ouder worden. Hierbij is Arie-Pieter Schep van Overstag de gespreksleider. De bedoeling is om dat elke 1^e dinsdag van de maand te doen.

De nieuwe cultuurcoach van de wijk Lewenborg, Michiel Rasker, onderzoekt de mogelijkheid om een nieuwe culturele activiteit op te zetten, gericht op de bewoners van Kraaienest en andere ouderen.

Vanuit de koffieochtenden van Buurten met een Bakkie is er van alles in beweging gekomen in de Kraaienestflat. Er is duidelijk behoefte aan een gezellige, verwarmde ruimte in de flat, met wat faciliteiten. Wij houden hoop dat 2024 iets beters voor ons in petto heeft.

Namens ‘Buurten met een Bakkie’,
Annie van Dam en Binie Boerma

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 3 maart 2024 t/m 6 april 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 februari 2024**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



STEFANUSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord

Predikant: ds. Jan Wilts

Telefoon: 050-2808863. U kunt te allen tijde bellen. Als ik er niet ben, krijgt u het antwoordapparaat. Spreek gerust in, dan bel ik terug. In de regel ben ik 's morgens vanaf 9 uur (maar niet op dinsdag) en rond 12:15 uur bereikbaar en 's middags rond 17:30 uur.

E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

Vrije dagen: vrijdag en zaterdag.



Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
5 ^e van Epifanie zondag 4 februari	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
6 ^e van Epifanie zondag 11 februari	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Lieuwe Giethoorn	Schrift en Tafel
invocatie zondag 18 februari	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	1 ^e zondag in de 40 dagen Jeremia 1, 4-19
reminiscere zondag 25 februari	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
oculi zondag 3 maart	10.00 uur Stefanuskerk	college van diakenen	voorbereid en geleid door college van diakenen

Bij de kerkdiensten

Vanaf de eerste zondag in de 40 dagen tot en met Pasen stelt de Raad van Kerken voor om uit het Bijbelboeken Jeremia en Klaagliederen van Jeremia te lezen. Dat is een uitdaging! Het Bijbelboek Jeremia is een woedend boek en de Klaagliederen peilen het diepste diep.

Het rooster leest in deze weken kriskras door Jeremia heen – het is een Bijbelboek waarvan de opbouw ook brokkelig is en derhalve is 't ook niet verwonderlijk dat het in heel verschillende edities is overgeleverd.

Elke dinsdag komen we met een aantal collega's bij elkaar om de Bijbelteksten voor de komende zondag te bespreken. Dat is de vruchtbare bedding waaruit de preken worden voorbereid, geraakt ook door minder bekende woorden als die uit Jeremia. We beginnen op zondag invocabit met Jeremia 1, 4-19, de roeping van Jeremia en lezen dat naast de beproeving in de woestijn zoals door Marcus verwoord: Marcus 1, 12-15.

Op zondag 3 maart zal de diaconie de kerkdienst verzorgen. U hoort daar t.z.t. meer over.

Vrije week predikant

Van 5-11 februari ben ik vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met

mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com

mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl

of met mw. Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com of met

mw. Christina Huisman, tel 050.5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl

Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.

(Boven)aardse streken:

Lezing door Prof dr. Rick Benjamins over zijn recente boek
"Boven is onder ons"

op dinsdag 13 februari 2024, om 19:30 uur in Kerkenheem



In 2022 verscheen van Prof Benjamins het boek: “Boven is onder ons”. Benjamins is hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU. In het boek onderzoekt hij de betekenis van het woord “God” en waar het naar kan verwijzen in een tijd waarin kerk en christendom bepaald niet meer vanzelfsprekend zijn. “God” verwijst niet naar een realiteit of ideaal buiten onze wereld, maar maakt er deel van uit: “Boven is onder ons”. In deel 3 en deel 4 van het boek komen hedendaagse filosofen en theologen daarover aan het woord, onder wie John Caputo en Catherine Keller. Over hen heb ik colleges bij Rick Benjamins gevolgd die me op een beslissend moment geholpen hebben in mijn theologische ontwikkeling. Die ontwikkeling is vervolgens dienstbaar geworden aan mijn werk als predikant.

Eerder verzorgde Benjamins in 2018 een lezing in Kerkenheem. Het werd een geanimeerde avond over de grenzen aan “veiligheidsdenken” vanuit christelijk perspectief.

Rick Benjamins komt opnieuw voor een lezing, met name over de delen 3 en 4 van zijn boek.

aanmelding gewenst – zo mogelijk vóór 10 februari: janwilts@damsterboord.nl

[PS: voor Kerk in Stad schreef ik een recensie van “Boven is onder ons”. Die kunt u ook vinden bij de aankondiging van de lezing op de agenda van onze website]

Basiscatechese voor groep 6, 7 en 8 - oproep

Jaarlijks bied ik een korte catecheseronde aan. Zie het als een kennismaking met de kerk, het gebouw, het orgel en de belangrijkste rituelen van de kerk. De hele opzet sluit aan bij interesse van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en ook bij de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs. De catechisanten doen elk jaar enthousiast mee en ik vind het zelf ook prachtig om te doen.

De kinderen uit de die leeftijdsgroep worden persoonlijk uitgenodigd maar dat kan ik dit jaar niet doen, omdat er geen kinderen uit die leeftijdscategorie in onze ledenadministratie opgenomen zijn.

Als u dit leest en denkt: maar ik ken nog wel een kind uit groep 6, 7 of 8 in of rond Damsterboord dat mogelijk belangstelling heeft, vraag hem of haar of de ouders om contact met me op te nemen. Wie weet wat er dan mogelijk is! En een vriendje of vriendinnetje meenemen is altijd goed.

Als er belangstellenden zijn, start de catechese op maandag 4 maart en de volgende keren zijn dan 11, 18 en 25 maart. De kinderen kunnen uit school naar Kerkenheem komen, de catechese sluit aan op de schooltijden. We beginnen elke keer met een kop thee en even bijpraten. Daarna komen we bij het onderwerp, afwisselend aan tafel in Kerkenheem of in de kerk, bijvoorbeeld als we het orgel bekijken.

Laat het gerust aan me weten als er belangstelling is (of vermoed wordt)
janwilts@damsterboord.nl

ds. Jan Wilts

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk zijn bezorgd bij dhr. J. Wilts, mevr. R. Zonderman, Mevr. F. Schutte, mevr. C. Huisman, dhr. J. Syriërs en mevr. R. Zijlstra.

Collecte voor het voetlicht: 'Vul een bananendoos voor Oekraïne'

In februari is het twee jaar geleden dat er oorlog uitbrak in Oekraïne. De situatie daar is niet echt rooskleurig. Honderdduizenden mensen wonen in een gebied met weinig voedsel, water, elektriciteit of verwarming. Daarnaast leven ze onder grote spanning. Net als vorig jaar houdt de diaconie Damsterboord weer een inzamelingsactie voor Oekraïne. We sluiten hierbij aan bij de Stichting Friese Rijders: *Vul een bananendoos voor Oekraïne*.

Het is de bedoeling om etenswaren of hygiëneproducten in te zamelen. De actie

blijft dan ook beperkt tot alleen deze producten omdat het veel lastiger is geworden om andere hulpgoederen de grens over te krijgen.

Er zijn twee types bananendozen te vullen: een doos voor burgers voor mensen die in de frontlinie wonen en een doos voor militairen.

Hieronder volgt een lijst met producten die in de doos (voor burgers) kunnen.

Producten in blik hebben de voorkeur boven producten in glas. Huismerkproducten volstaan prima! Probeer deze lijst zoveel mogelijk aan te houden aangezien deze specifiek is opgesteld met de meest gevraagde producten.

Voedingsmiddelen

Rijst	Brinta
Suiker	Haverhout
Zout	Thee
Zonnebloemolie	Bouillonblokjes
Tarwebloem	Bonen
Macaroni	Knakworsten in blik
Melk	Rookworst
Snoep	Lucifers



Hygiëne

Shampoo	Tandenborstels
Tandpasta	Toiletzeep
Maandverband	Wc-papier

Ook kijken wij als diaconie heel dankbaar terug op de kerstcollecte voor Kinderen in de Knel die afgelopen kerst in het teken stond van kinderen in Oekraïne.

Wij zijn heel aangenaam verrast door de opbrengst van deze 3 collectes op 24 en 25 december samen (€ 1.871,46) en waanzinnig trots op u allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

De diaconie zorgt ervoor dat het geld op de goede plek terecht komt.

Verslag Kerkenraadsvergadering van 19 december 2023

De vergadering werd geopend met het lezen van een tekst uit het boek "Ik zag een nieuwe wereld..." van Huub Oosterhuis.

Als eerste onderwerp werd de profielschets voor de toekomstige predikant besproken. De tekst is (tekstueel) wat aangepast naar aanleiding van opmerkingen in de vorige kerkenraadsvergadering. De kerkenraad gaat met deze schets akkoord. Naast de profielschets van de predikant is ook de profielschets van de gemeente Damsterboord besproken. Na wat tekstuele wijzigingen gaat de

kerkenraad ook met deze profielschets akkoord. Beide profielschetsen worden voorgelegd aan de gemeente en besproken tijdens het gemeenteberaad in januari.

Daarna zijn we in gesprek gegaan over de binding tussen Overstag en Damsterboord. De kerkenraad vindt dat Overstag al veel positiefs bereikt heeft en vindt het te mooi om te laten vallen. Er wordt een doelgroep bereikt die wij als gemeente Damsterboord niet kunnen bereiken. Aan de ene kant willen we wel meer samenwerking, maar aan de andere kant vinden we het belangrijk dat Overstag de mogelijkheid moet krijgen om zich zelfstandig te ontwikkelen en te groeien. De pioniersplek Overstag is met 3 jaar verlengd met Arie-Pieter Schep als pionier. Wij willen dit project financieel en zo mogelijk met menskracht blijven ondersteunen. Ook vinden wij het belangrijk dat de toekomstige te beroepen predikant hier positief tegenover moet staan.

Verder is de begroting 2024 van Kerkrentmeesters besproken en goedgekeurd door de kerkenraad.

De vergadering wordt gesloten met een gedicht van Dorothee Sölle:

Ik zal niet geloven
in het recht van de sterkste,
in de taal van de wapens,
in de macht der machtigen.
Maar ik wil geloven
in het recht van de minsten,
in de open hand,
in de geweldloosheid.
Ik zal niet geloven
in ras of rijkdom,
in voorrechten,
in de gevestigde orde.
Maar ik wil geloven
dat alle mensen mensen zijn,
dat de orde van het onrecht,
wanorde is.

Janny Wieringa



Een jaar vliegt voorbij en 2023 was voor de wereld best wel een roerig jaar. Oorlogen duurden voort of braken uit, natuurrampen voltrokken zich, mensen ontvielen ons maar er gebeurden ook veel mooie dingen. We hebben mensen een steuntje in de rug mogen geven, we hebben succesvolle inzamelingsacties gehad en we hebben een diaconale themadienst gehouden.

In februari hebben wij een inzamelingsactie gehouden voor de Friese Rijders voor Oekraïne. Deze stichting zorgt ervoor dat hulpgoederen terechtkomen in Oekraïne; bijna wekelijks is er een transport. Wij hebben een inzameling gehouden waarbij er kleding ingezameld is maar ook houdbare levensmiddelen. We zijn met drie volgepakte auto's naar de Friese Rijders gegaan. Ook hebben we gecollecteerd voor de aanschaf van generatoren (met wat brandstof erbij); we hebben drie generatoren kunnen (laten) aanschaffen. Eigenlijk staat de collecte voor Oekraïne het hele jaar open. In 2023 heeft dit € 902,60 opgeleverd. Uit eigen middelen heeft de diaconie ook nog een generator gekocht ter waarde van € 314,-.

De diaconie heeft een dienst voor haar rekening genomen in juni. Het thema van deze dienst is de organisatie Because We Carry. In 2022 hebben wij voor BWC al eens een inzamelingsactie gehouden: kleding en geld dat door Joke Smit meegenomen is naar het vluchtelingenkamp op Lesbos. Dit jaar hebben we alleen gecollecteerd.

In de themadienst zijn we actief bezig geweest: na de opening was er gelegenheid om aan te sluiten bij een presentatie over vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp, kennis te maken met het fenomeen 'taalprobleem', waarbij bepaalde begrippen die je in een asielpcedure tegen kunt komen uitgebeeld werden, je kon kennismaken met eten uit andere culturen en je kon hele grote bellen blazen, waarbij deze bellen eigenlijk staan voor de grilligheid van het leven of het uiteenspatten van een droom. Na de activiteit hebben we geluisterd naar een vluchtelingverhaal en na afsluiting was er koffie met wat lekkers. Voor deze

themadienst hebben wij samengewerkt met Overstag. De collecte heeft €420,72 opgeleverd.

Na de zomer staat elk jaar, zoals gebruikelijk, de oogstdienst op het programma. Onze oogstdienst staat traditiegetrouw in het teken van de Voedselbank Groningen. We hebben met z'n allen fors ingezameld qua houdbare producten en andere (drogisterij)artikelen voor de Voedselbank. De inbreng van (een deel van) de oogst van gemeenteleden is verkocht en de opbrengst hiervan is ook bestemd voor de Voedselbank. Samen met de collecte heeft dit (naast de inzameling van producten) € 747,41 opgeleverd. Bewaar uw DE-spaarpunten, die kunt u bij de volgende oogstdienst inleveren!

Op moment van schrijven zijn we voor de winterperiode voor de bezoekers van de Open Hof nog sokken, handschoenen, mutsen en sjaals aan het inzamelen. Voor de Veertigdagentijd en voor kerst geven wij alle kerkgangers een *Open Deur*(tijdschrift) mee – voor inspiratie, bezinning en bezieling. Ook krijgen sommige mensen (in en buiten onze gemeente) met kerst een leuke attentie bij dit tijdschrift of wat extra ondersteuning. Fijn dat dit kan, jammer dat het laatste nodig is. En toch altijd weer een hoogtepunt van onze erediensten: de bos bloemen die ter verfraaiing in de kerk staat gaat na de dienst naar een gemeentelid. Hoewel de teller niet exact bijgehouden is zijn in 2023 ongeveer 45 bossen bloemen bezorgd bij hen die deze blijk van steun, bemoediging of dank naar ons inzien een heel mooi plekje konden geven.

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Geert Hielema tel: 06-51212565



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 3 maart 2024 t/m 6 april 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 februari 2024**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje met anderen! U bent van harte welkom!
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED NOVEMBER 2023

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
Zondag 4 febr. Emmauskerk	11.15 uur	eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema <i>m.m.v. Erik Voogd</i>
Zondag 11 febr. Emmauskerk	11.15 uur	woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting <i>m.m.v. Rolf Wassens</i>
Woensd. 14 febr. Emmauskerk	19.00 uur	Aswoensdag	dienst o.l.v. parochianen <i>m.m.v. het Emmauskoor & Cas Straatman</i>
Zondag 18 febr. Emmauskerk	11.15 uur	woord- en communieviering	pastor Marika Meijer <i>m.m.v. het Emmauskoor & Cas Straatman</i>
Zondag 25 febr. Emmauskerk	11.15 uur	eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema <i>m.m.v. Chris van Wissen</i>
Zondag 3 maart Emmauskerk	11.15 uur	woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting <i>m.m.v. Trevor Mooijman</i>

VANUIT DE WALFRIEDRAAD

OECUMENISCHE WERKGROEP DAMSTERBOORD-WALFRIED

datum	Voorganger en wat	Plaats
28 febr. '24	Vesper en oecumenische beziingsavond vastentijd Pastor Myriam Oosting en Ds. Jan Wilts	Emmauskerk



MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND

Op dinsdag 6 februari 2024 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

6 februari tijdens koffieochtend viering met zegen



Iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug nodig. De deelnemers van de koffieochtend vroegen of het mogelijk was om de ziekenzegen in een kleine informele viering te kunnen ontvangen. Natuurlijk kan dat. Maar je hoeft niet perse ziek te zijn om een zegen te willen ontvangen. En voor deze ochtend is iedereen uitgenodigd die graag de zegen wil ontvangen.

Om 10:00 uur staat de koffie klaar en om 10:30 beginnen we met de viering. Het is een gezamenlijke viering, niet persé omdat u ziek bent maar om sterkte, kracht en bemoediging in het leven.

Van harte welkom!

Emmauskoor

Op 5 november heeft het Emmauskoor in de Kloosterkerk in Thesinge een Ode aan Huub Oosterhuis gebracht.

De kerkzaal was goed gevuld en iedereen heeft genoten van de teksten en muziek van Huub.

Het was een erg geslaagde bijeenkomst.

De deurcollecte heeft meer dan 400,- opgebracht. Fantastisch!

Na aftrek van de gemaakte kosten gaat een groot deel naar een goed doel.



Foto: Kloosterkerk in Thesinge

Op 19 november is in de Emmauskerk Chrétien Schouteten in het zonnetje gezet met bloemen een lied en een speech èn een zilveren Gregoriusspeld vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van het Emmauskoor. Chrétien was zeer ontroerd door de aandacht.



Foto: Chrétien met Gregoriusspeld

AFSCHEID

'Ja, oma', zei mijn kleindochter van tien jaar. 'Ik wil graag spelen bij het afscheid van opa.' En zo zat een klein meisje met een grote cello op het plankier van de Lutherse kerk in de Haddingestraat in Groningen, bij de lichte kist met haar opa. Het was niet de eerste keer dat ze er zat: ze had vaker een optreden gehad op dat podium, maar niet eerder had dat te maken met het definitieve afscheid van haar opa. Ze deed het goed: een stukje Bach en twee kerstliedjes, want het was immers

Kersttijd. Opa zou het prachtig hebben gevonden.

Met haar onbevangen houding brak ze de spanning, die er toch was. Zonder tussenkomst van een priester of de uitvaartverzorger namen we afscheid van een geliefde man, (schoon-) vader en opa met een eigen ceremonie met mooie muziek en warme, liefdevolle woorden. Hier vierden we het leven van een bescheiden, aardige man, die zonder klagen de ziekte verdroeg en het einde uiteindelijk aanvaardde.

Hij hield niet van poespas, niet van grote woorden, niet van op de borstklopperij. In alle eenvoud namen we afscheid van hem, lieten we hem los, voor altijd in ons hart.

Clary Kortmann-Graafsma

Om te overdenken

Uit: Zangen van zoeken en zien

naar psalm 129

1. Het kwaad heeft niet het laatste woord
al tiert het welig, oeverloos:
het is als gras dat even groeit,
maar door de zon al snel verschroeit.

2. Het kwaad heeft niet de heerschappij
al toont het zich almachtig, vrij,
kleineert het de mensen mateloos:
het gaat ten onder vruchteloos.

3. Wie weerloos voor het goede kiest,
weet dat hij schijnbaar macht verliest:
maar tedere bewogenheid
beschaamt het onrecht, wint de strijd.

4. Wie kwetsbaar in het leven staan,
zij zullen niet ten onder gaan:
in hen ontwaakt de levenskracht
die slechts uit God wordt voortgebracht.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 maart 2024 t/m 6 april 2024 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 februari 2024**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl