

Nieuwsbrief Damsterboord:

oecumenische dienst zondag 21 januari

inzameling Oekraïne zaterdag 17 februari

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Zondag: 21 januari 10:30 uur Emmaüskerk

We starten de vernieuwde opzet van de oecumenische diensten met een viering in de week van het gebed voor de eenheid van de kerken. De dienst is voorbereid door een aantal parochianen en gemeenteleden en zal geleid worden door pastor Myriam Oosting en ds. Jan Wilts samen.

We volgen in grote lijnen de liturgie die wereldwijd op deze zondag gevolgd wordt, maar geven er ook een eigen creatieve invulling aan, onder meer met een aantal kunstwerken bij de lezingen. De lezingen, over Abraham die gastvrijheid verleent aan onbekenden, over de Samaritaan die een gewonde man redt, zijn dikwijls verbeeld. Zo zullen we kijken naar het beroemde icoon van Roebel en de stromende kleuren van Van Gogh. Het koor Ala Kondre zal zijn medewerking verlenen.

We zien ernaar uit elkaar op deze zondag in een inspirerende oecumenische sfeer te ontmoeten. Damsterboord en de Walfriedgemeenschap werken hierin samen, kerkgangers van wijkgemeente De Bron (Beijum) zullen ook aanwezig zijn en na dit begin zal De Bron ook partner worden in onze nieuwe oecumenische samenwerking.

Let op: afwijkende aanvangstijd: 10:30 uur! Geen kerkomroep.

Zaterdag 17 februari, 14-16 uur Kerkenheem

Na een eerdere succesvolle actie organiseert de diaconie opnieuw een inzamelingsactie "Vul een bananendoos voor Oekraïne". Welkom zijn houdbare voedselproducten (blik heeft de voorkeur boven glas) en hygiëneartikelen. Verse waar kan niet meegenomen worden. Een lijstje met de gewenste producten hangt bij de garderobe in Kerkenheem maar is ook te online te vinden op https://www.frieserijders.nl/wp-content/uploads/2023/11/Paklijst_burger_27112023.pdf.

We zien u graag komen!

Namens de voorbereidingsgroep van de oecumenische dienst en namens de diaconie
hartelijke groet, Jan Wilts

Dit is nieuwsbrief 160. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)