

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

programma

(BOVEN)AARDSE STREKEN

vier uitnodigingen voor gemeenteleden en andere belangstellenden

seizoen 2023-2024

(Boven)aardse streken vier uitnodigingen

“Het woord dat u ten leven riep

.....

is ook in de hemel niet,

hoe vaak gij ook naar boven ziet

en droomt van bovenaardse streken”

[Liedboek 316]

Hierboven staan enkele regels uit een lied van Jan Wit.

Ik houd van het lied, omdat het “geloven” zo aards en menselijk houdt. Ik houd ook van de “streek” van Jan Wit, dat hij het woord “streken” in de laatste regel meerzinnig gebruikt – haal geen streken uit, blijf met je beide benen op de grond!

De kerkenraad heeft me gevraagd of ik in het laatste seizoen dat ik als predikant aan Damsterboord verbonden ben, nog iets speciaals in de gemeente zou willen doen of organiseren. Dat is een mooie vraag waarover ik heb nagedacht. En het antwoord is dat ik graag dat wat me motiveert en in beweging brengt, wil delen in een programma voor gemeenteleden en wie maar belangstelling heeft.

Vier “streken”, vier uitnodigingen!

Graag tot ziens, ds. Jan Wilts

penseelstreken

excursie naar museum Catharijneconvent, afdeling middeleeuwen

zaterdag 7 oktober



Middeleeuwse schilderijen tonen een theologisch programma waarin de hoogheid en de nederigheid van Christus elkaar vinden. Dat ontroert me en het zien daarvan doet me realiseren hoe God ingaat in onze werkelijkheid. Nederig en vol van betekenis.

Ik kijk ernaar, deze penseelstreken, beelden, telkens weer. Vaak kwam ik in het Catharijneconvent, (evenals op de afdeling middeleeuwen van het Rijksmuseum). En ik kwam geïnspireerd weer thuis.

Op zaterdag 7 oktober is er een excursie naar het Catharijneconvent (<https://www.catharijneconvent.nl>) in Utrecht. We krijgen daar een rondleiding langs de middeleeuwse kunst.

De inschrijving moest al gesloten worden voordat dit programma uit kon komen.

pennestreken

**leeskring over de roman “Gilead” van Marilynne Robinson
woensdag 18 oktober, om 19:30 uur in Kerkenheem**



In 2005 kwam de roman “Gilead” van Marilynne Robinson uit. De roman wordt gevormd door één lange brief waarin een oude predikant, John Ames, zijn levensverhaal vertelt aan zijn zoon, die nog maar een jaar of 7 is. In dat levensverhaal vertelt Ames ook over zijn vader en grootvader – en zo omspannt het boek vier generaties. Ames is predikant in een klein onbetekenend dorp in de Midwest van Amerika: Gilead.

Ik vind het een wondermooi boek waarin Robinson met liefde de vormende kracht van de protestantse geloofsbeleving beschrijft en de ruimte die een kerkelijke gemeente aan mensen kan bieden.

We maken er een eenmalige leeskring van. Het is fijn als u het boek van tevoren kunt lezen. Dat kan uiteraard in het Engels, maar op deze avond nemen we de Nederlandse vertaling van Henk Schreuder als uitgangspunt.

Deze avond zal ik samen met Eveline de Smalen leiden. Eveline was tot haar verhuizing één van de deelnemers aan de 30+-groep, houdt van de boeken van Robinson en ze heeft Engels gestudeerd en is gepromoveerd in de literatuurwetenschap.

boekgegevens

titel	‘Gilead’, van Marilynne Robinson
paperback	ISBN: 9789029510158; € 24,99
2ehands	paperback of gebonden vanaf € 4,-- voldoende aanbod
e-boek	ISBN: 9789029539616; € 9,99
lenen	openbare bibliotheek, ook als e-boek

aanmelding gewenst – zo mogelijk voor 14 oktober bij ds. Jan Wilts,
janwilts@damsterboord.nl

aardse streken

lezing Prof dr. Rick Benjamins over zijn recente boek



“Boven is onder ons”

**dinsdag 13 februari (2024),
om 19:30 uur in Kerkenheem**

In 2022 verscheen van Prof Benjamins het boek: “Boven is onder ons”. Benjamins is hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU. In het boek onderzoekt hij de betekenis van het woord “God” en waar het naar kan verwijzen in een tijd waarin kerk en christendom bepaald niet meer vanzelfsprekend zijn. “God” verwijst niet naar een realiteit of ideaal buiten onze wereld, maar maakt er deel vanuit: “Boven is onder ons”. In deel 3 en deel 4 van het boek komen hedendaagse filosofen en theologen daarover aan het woord, onder wie John Caputo en Catherine Keller.

Over hen heb ik colleges bij Rick Benjamins gevolgd die me op een beslissend moment geholpen hebben in mijn theologische ontwikkeling. Die ontwikkeling is vervolgens dienstbaar geworden aan mijn werk als predikant. Eerder verzorgde Benjamins in 2018 een lezing in Kerkenheem. Het werd een geanimeerde avond over de grenzen aan “veiligheidsdenken” vanuit christelijk perspectief.

Rick Benjamins komt opnieuw voor een lezing, met name over de delen 3 en 4 van zijn boek.

aanmelding gewenst – zo mogelijk voor 10 februari 2024
bij ds. Jan Wilts, janwilts@damsterboord.nl

podiumstreken

een voorstelling Kaj van der Plas

Zaterdag 6 april 2024

in de Stefanuskerk/Kerkenheem, van 15:00 tot 17:00 uur

Al snel na mijn komst naar Noorddijk heb ik – dankzij één van onze kerkenraadsleden – contact gekregen met de bewoners van 't Roer, onderdeel van De Zijlen, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ik ben sindsdien altijd welkom in 't Roer en dat is prachtig. We zijn een maandelijkse gesprekskring begonnen – de Samenkring – en de ontvankelijke houding van de deelnemers werd een uitnodiging aan mij om verhalen vrij te vertellen. Ik voel mij daarmee verrijkt.

Een voorstelling dacht ik, een voorstelling waar iedereen plezier aan beleeft. En de eerste rij: die reserveer ik voor de bewoners van 't Roer.



Kaj van der Plas, collega, verhalenschrijver, verhalenverteller, theatermaker, komt op zaterdag 6 april 2024 met een voorstelling voor onze gemeente en wie er verder maar belangstelling heeft. Kaj maakt de voorstelling samen met een muzikant.

Ik hoop dat uit alle (wind-)streken van onze gemeente mensen samenkomen, de voorstelling zien en met iets lekkers erbij na afloop elkaar ontmoeten.

aanmelding gewenst – zo mogelijk voor 6 maart 2024 bij ds. Jan Wilts,
janwilts@damsterboord.nl