

Pastorale toerustingsmiddag, 23 oktober 2023 in Kerkenheem.

Op maandagmiddag 23 oktober a.s. is er een bijeenkomst voor vrijwilligers/gemeenteleden van Damsterboord, die regelmatig een bezoekje brengen aan ouderen en zieken, of eigenlijk aan iedereen, die dat wel op prijs stelt.

Betrokkenheid en zorg voor elkaar is een belangrijk onderdeel van ons pastorale werk als gemeente. Elk jaar probeert ds. Jan Wilts, samen met de pastorale werkgroep, een middag of avond te organiseren waarbij er met elkaar gesproken wordt over de ervaringen, goede en moeilijke momenten bij deze contacten.

Zo hebben we een avond gesproken over "Omgaan met emoties", waarbij we ook elkaar hebben kunnen steunen en verrijken met onze ervaringen.

In de coronaperiode zijn deze toerustingsavonden niet doorgedaan, maar nu kunnen we elkaar gelukkig weer 'normaal' ontmoeten.

Van verschillende bezoekers van ouderen hoorden wij dat zij liever niet 's avonds naar Kerkenheem gaan. Daarom hebben Jan en ik deze toerustingsbijeenkomst op een middag gepland.

Het thema is deze keer "Troost".

Waar en hoe kunnen we troost vinden, bieden en ontvangen bij verdriet en lijden.

We zullen o.a. hierbij ook het boek "Troost" van Michael Ignatieff gebruiken.

Aanvang : 14:00 uur in Kerkenheem. (tot 16:00 uur).

Van harte welkom !

ps. graag per mail of telefonisch aanmelden bij Jan Wilts of Ellen Rigtering.

janwilts@damsterboord.nl of pastoraat@damsterboord.nl

050-2808863

06-20418266