

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

GESPREKSGROEPEN SEIZOEN 2023-2024

In deze folder vindt u een ruime keus aan gespreksgroepen. Elke groep vormt een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een goed gesprek te voeren. De meest groepen vinden plaats in Kerkenheem.

Naast de reguliere groepen is er dit jaar ook een bijzondere reeks onder de titel “(boven)aardse streken”.

Alles op een rij

- * “(boven)aardse streken” (pag.2)
- * **gespreksgroep voor mensen rond de 30**, over wat ons bezighoudt in werk, relaties en leven en hoe kerk en geloof daar een helpend licht op kunnen werpen (pag. 3)
- * **gespreksgroep Stefanus**, een gespreksgroep over de waarden die er in ons leven toe doen (pag. 4)
- * **“aan boord bij”**, ontmoetingen in de Forumbibliotheek Lewenborg voor mensen uit Lewenborg en omgeving ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond (pag. 5)
- * **Bijbelkring**, een gespreksgroep over de verbinding tussen Bijbel en leven (pag. 6)
- * **gesprekskring Engelbert**, voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving (pag. 7)
- * **samenkring 't Roer**, voor mensen met een verstandelijke beperking (pag. 7)
- * **oecumenische gespreksavonden** pastor Myriam Oosting (Walfriedgemeenschap) en ds. Jan Wilts zullen in de adventstijd en de veertigdagentijd twee bezinningsavonden leiden (pag. 8)
- * **twee pubereetgroepen “Holy Meal”**, (pag. 9)
 - Holy Meal I voor bovenbouw VO
 - Holy Meal II voor onderbouw VO
- * **basiscatechese** voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 of de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs (pag. 9)

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Graag tot ziens.

namens de werkgroep pastoraat,
ds. Jan Wilts.

> “(boven)aardse streken”

penseelstreken, pennenstreken, aardse streken en toneelstreken

In het laatste seizoen voor mijn emeritaat breng ik (Jan Wilts) onder de titel “(boven)aardse streken” bij elkaar wat me in de loop van mijn predikantsjaren gevoed heeft. Daarin leg ik vier accenten: beeldende kunst, literatuur, theologie en verhalen vertellen.

beeldende kunst

- excursie naar Museum Catharijneconvent te Utrecht
zaterdag 30 september

literatuur

- eenmalige leesclubavond over het boek ‘Gilead’ van Marilynne Robinson
woensdagavond 18 oktober in Kerkenheem

theologie

- lezing van Prof Dr. Rick Benjamins over zijn boek ‘Boven is onder ons’
dinsdagavond 13 februari 2024 in Kerkenheem

verhalen

- toneelvoorstelling voor alle leeftijden in/rond Kerkenheem – ergens in april

Voor “(boven)aardse” streken wordt een aparte folder uitgegeven waarin alle informatie staat. Daar leest u over aanvangstijden, inhoud en ook hoe u zich op kunt geven. De folder staat ook op onze website.

In de weken dat er één van deze groepsactiviteiten is, zullen er geen andere gespreksgroepen gepland worden.

> **Gespreksgroep rond de 30**

een gespreksgroep voor jonge mensen over wat voor ons belangrijk is in werk, relaties en leven

Aan het werk, vaste relatie, ergens rond je 30^e gebeurt het, iets wat lijkt op set-telen. En dan: wie wil je zijn, hoe sta je in het leven. Wat blijft belangrijk en wat wordt belangrijk?

Daarover praten we. Dat doen we in een overzichtelijke groep. Een groep waar we echt bij elkaar komen heeft een meerwaarde ten opzichte van alle snelle communicatie. Die meerwaarde is tijd: we nemen tijd voor elkaar; die meerwaarde is diepgang: we luisteren echt naar elkaar.

We bespreken in het komend seizoen met elkaar de thema's die Alain Verheij in zijn boek "Ode aan de verliezer" aan de orde stelt. Een paar van die thema's: "waar vind ik vrijheid?", "hoe houd ik hoop?", "hoe moet ik leven?". Met een creatieve en verrassende bijbeluitleg geeft Verheij een aanzet om die thema's verder te verkennen.

Deelnemers kunnen het boek aanschaffen (€ 21,99), maar het is ook als e-boek te leen in de OB.

Heb je belangstelling om mee te doen, laat het in elk geval weten. Deze groep bestaat ondertussen uit 11 personen. Er is nog plaats voor één of twee mensen.

De eerste avond van dit seizoen is **woensdag 4 oktober**, van 20:00 tot uiterlijk 21:30 uur in Kerkenheem, Noorddijkerweg 12.

De volgende data zijn: 8 november en 13 december.

Telkens op woensdagavond om acht uur. Vervolg: dat spreken we later af.

Gespreksleider: ds. Jan Wilts.

Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl ; tel 050-2808863

> **Gespreksgroep Stefanus**

een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet in ons leven

Deze gespreksgroep is voortgekomen uit de gespreksgroep 50 +

Het is een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet in ons leven. Wat houdt ons bezig in deze tijd, wat vinden we belangrijk, welke vragen stellen we ons, hoe denken anderen daarover ? Welke waarden vinden we belangrijk en hoe hangen die samen met geloven ?

Per bijeenkomst wordt een thema besproken. Dit kan een actueel onderwerp zijn uit het nieuws, maar ook een thema van een podcast, een t.v. uitzending, een gedicht, een hoofdstuk uit een boek... Allerlei thema's kunnen aan bod komen en hoe geloven daar een rol in heeft in deze tijd.

In de regel vinden de bijeenkomsten plaats in Kerkenheem. Maar de eerste bijeenkomst van dit seizoen vindt op **woensdag 20 september** om 20:00 uur plaats in de Open Poort, Moesstraat 20, Groningen. Ds. Ignace Frenay vertelt een persoonlijk verhaal over een spirituele kloosterreis.

Iedereen is van harte welkom, de groep bestaat momenteel uit 5 leden en we zouden het fijn vinden als u wilt deelnemen.

De gespreksgroep 'werkt' zelfstandig; dominee Jan Wilts zal op verzoek aanschuiven, rekening houdend met de vermindering van zijn werkuren.

Opgave gewenst, dat kan bij Ellen Rigtering: edrigtering@hotmail.com

> **“Aan boord bij”, (in de Forumbibliotheek Lewenburg)**
voor inwoners van Lewenburg, Ulgersmaborg, Drielanden en omgeving

Damsterboord heeft een aantal jaren een gesprekskring in Het Dok aangeboden. Vorig seizoen hebben we de opzet veranderd. Damsterboord en de Forumbibliotheek Lewenburg werken samen in een aantal “rondetafelgesprekken”.

Het doel van deze gesprekken is: een verbinding leggen met de wijk waarvan we deel uitmaken. Als het over (levens)vragen gaat, blijken we veel met elkaar te delen, binnen en buiten een kerk, binnen en buiten het geloof en het blijkt van waarde te zijn om elkaar bij die vragen te zoeken en te vinden.

Op **woensdag 11 oktober**, 19:30 uur starten we ons tweede seizoen. We stappen dan “aan boord bij” onze wijkgenoot **Daan Wiers**, bekend van het Bewonersplatform en de “oude Bieb”. Wat brengt haar in beweging, wat motiveert haar? In de vorm van een interview zal Daan daarover vertellen. Rond de tafel kunnen met haar in gesprek.

Dus: woensdag 11 oktober, 19:30 uur is de Forumbibliotheek open. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De toegang is gratis, u bent welkom, maar we vinden het wel fijn als u zich opgeeft.

Dat kan via Het Dok: www.wijkcentrumhetdok.nl of via info@wijkcentrumhetdok.nl

PS: de tweede avond van dit seizoen is begin 2024. Dan komt Annet Zaagsma. Zij is dichtster en in haar poëzie klinkt haar betrokkenheid bij klimaat en milieu door. Ook zij zal vertellen wat haar beweegt en uiteraard zullen we haar gedichten horen en kunnen we ook daarover in gesprek raken. Als de datum bekend is, leest u dat in De Lewenborger en op de poster bij de balie van de bieb.

Gespreksleiders zijn Nienke Noordenbos (Forumbibliotheek Lewenburg) en ds. Jan Wilts (Stefanuskerk Noorddijk).

data: woensdag 11 oktober; 19:30 uur – 21:00 uur

Kosten: € 0,- per keer

Opgave: via www.wijkcentrumhetdok.nl

of via: info@wijkcentrumhetdok.nl

> Bijbelkring

een gesprekskring waarin Bijbelverhalen al luisterend naar en pratend met elkaar met ons eigen leven verbonden worden

De Bijbelkring kent een groep getrouwe en geïnteresseerde deelnemers die met elkaar in gesprek gaat over de relevantie van Bijbelverhalen voor het leven van vandaag.

Komend seizoen zal het boek "Ode aan de verliezer" van Alain Verheij opnieuw onze gids zijn. Verheij stelt met een creatieve en verrassende bijbeluitleg thema's aan de orde zoals "waar vind ik houvast?" "wie gaat ons helpen?" "waar vind ik vrijheid?", "hoe moet ik leven?". Deelnemers kunnen het boek aanschaffen (€ 21,99; e-boek: € 9,99), maar het is ook als e-boek te leen in de OB voor wie lid is.

We komen in Kerkenheem bij elkaar. Als dat qua vervoer bezwaarlijk is, laat het dan weten, dan doen we ons best om dat op te lossen.

Dit seizoen is de Bijbelkring om de maand. In de andere maanden zijn alle deelnemers van harte welkom bij één van de andere gespreksavonden van dit seizoen. Dat is op woensdagavond 18 oktober een gespreksavond over het boek Gilead van Marilynne Robinson en op woensdagavond 6 december een oecumenische bezinningsavond over de betekenis van advent. U leest daarover elders in deze folder meer.

U bent van harte uitgenodigd om aan dit alles mee te doen. Als u nog niet eerder meedeed: kom gerust een keer kijken.

De eerste keer van dit seizoen is op **woensdag 27 september**, van 10:00 - 11:30 uur in Kerkenheem; daarna op dezelfde tijd en plaats op de woensdag 8 november. Data voor 2024 spreken we samen af.

De kring staat onder leiding van ds. Jan Wilts.

Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl; tel: 050-2808863

> **Gesprekskring Engelbert**

voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving

De gesprekskring Engelbert is een kring waarin zowel mensen met als zonder kerkelijke achtergrond zich thuis voelen. Wat hen bindt is dat ze het fijn vinden af en toe een goed inhoudelijk gesprek te voeren met elkaar.

Meestal is dat een onderwerp dat één van ons bezighoudt: iets uit de politiek of de actualiteit, een gesprek over een boek. Eén of twee keer per jaar kijken we samen naar een film en praten daarover na.

We komen bij elkaar in de gastvrije huiskamer van Spoorheem.

Deed u nog niet mee? Kom gerust eens een keer proberen. De koffie en de thee staan klaar!

Vanaf **26 september** - ongeveer eens per zes weken op dinsdagmiddag in de huiskamer van Spoorheem, van 15:00 uur tot ongeveer 16:30 uur.
gespreksleider: ds. Jan Wilts.

Opgave gewenst: janwilts@damsterboord.nl; tel: 050-2808863

> **Samenkring 't Roer**

voor mensen met een verstandelijke beperking

Een gezellige kring waarin we verhalen uitwisselen, een spel doen, een Bijbelverhaal horen en natuurlijk ook met elkaar lachen!

Eens in de maand op woensdagavond van 19:00 – 19:45 uur.
leiding: Christina Huisman, Ammy de Raad, Tineke Brandsma
en ds. Jan Wilts.

Contactpersoon: Christina Huisman, christina.huisman@planet.nl

> Oecumenische bezinningsavonden

voor belangstellenden uit de RK Walfriedgemeenschap en de PG Damsterboord

In de periode voorafgaand aan kerst (advent) en de periode voorafgaand aan Pasen (veertigdagentijd, lijdenstijd of vastentijd) zullen de pastores van de Walfriedgemeenschap en van Damsterboord een oecumenische bezinningsavond leiden. We brengen onze geloofstradities met elkaar in gesprek en zo ontdekken we waar we elkaar kunnen verrijken.

De eerste (advents)avond is gepland op woensdagavond 6 december. Om 19:30 uur beginnen we met een vesperviering in de Stefanuskerk. Rond 20:00 uur gaan we verder in Kerkenheem en we gaan dan op zoek naar de betekenis van "advent". Wat kleurt de adventstijd? Wat geeft deze periode ons?

Die vragen zullen we op een creatieve manier uitwerken door samen een bijzondere adventskrans te maken.

In ons gezamenlijk kerkblad Rotonde leest u er later meer over – en vast ook wel in de eigen media van Walfried en Damsterboord. Dan leest u ook hoe u zich op kunt geven wanneer de avond in de veertigdagentijd van 2024 zal zijn.

datum woensdag 6 december, 19:30 uur,
 Stefanuskerk en Kerkenheem

leiding pastor Myriam Oosting en ds. Jan Wilts

> Puber-eetgroepen “Holy Meal” I en II

voor bovenbouw VO (I) en voor de onderbouw VO (II)

De pubereetgroepen komen een paar keer per jaar bij elkaar. We koken en eten dan samen in Kerkenheem. En tussendoor aan tafel praten we over dingen die ons bezighouden, van school, of thuis of wat ook. De tijd: zondagavond van half zes tot een uur of acht.

Geef je op, dan kijken we in overleg wat de meest geschikte startdata zijn.

Voor Holy Meal I (oudere pubers):

stuur een mailtje aan Joke Smit: jokejelle@ziggo.nl

Voor Holy Meal II (jongere pubers):

stuur een mailtje aan Petra Visser: visserpetra@hotmail.com

> Basiscatechese

voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs of de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs

In de weken voor Pasen is er een korte catecheseronde. Op maandagmiddag zijn leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs welkom in Kerkenheem.

We beginnen met een kop thee en even bijpraten. Dan bespreken we met elkaar een les over een onderwerp dat met kerk en geloof te maken heeft. Zulke onderwerpen zijn: Bijbelverhalen, avondmaal, dopen, de kerkdienst, het orgel en zo meer. Op de donderdag voor Pasen (witte donderdag) is er 's avonds een kerkdienst waaraan de catechisanten kunnen mee werken.

leiding: ds. Jan Wilts; aanmelding: janwilts@damsterboord.nl

data: 4, 11, 18 en 25 maart - na schooltijd

Alle jongeren die bij Damsterboord ingeschreven staan en tot de doelgroep voor Holy Meal of de basiscatechese behoren, krijgen een persoonlijke uitnodiging. Neem gerust een vriend of vriendin mee.