

# ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de  
Gemeente Damsterboord en de  
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg, Beijum en  
omgeving:  
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-  
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-  
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

---

JAARGANG 52, NR. 6

4 juni t/m 1 juli 2023

---



**De Heilige drie-eenheid**

## ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

### REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260  
Tini van Rein

E-mailadres: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)

Redacteur: Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel 311 1260

E-mailadres: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl)

**Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64** t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord  
o.v.v. bijdrage Rotonde

**Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!**

### PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: [www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl)

Predikant: ds. J. Wilts, [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl) 280 8863  
**Tel. bereikbaar:** zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587  
[scriba@damsterboord.nl](mailto:scriba@damsterboord.nl)

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

**Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490** t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089  
[ledenadministratie@damsterboord.nl](mailto:ledenadministratie@damsterboord.nl)

Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117  
[koster@damsterboord.nl](mailto:koster@damsterboord.nl)

### WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website [www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)

Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774  
[pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)

Secretaris: vacant  
[secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)

Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004

Ledenadministratie: e-mail: [walfriedledenadm@gmail.com](mailto:walfriedledenadm@gmail.com)

**Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131** t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115

Bespreken zaalruimte: e-mail: [emmausgroningen@gmail.com](mailto:emmausgroningen@gmail.com) en  
per telefoon.

## ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



**Rotonde** verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



### Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

### Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar [informatie@damsterboord.nl](mailto:informatie@damsterboord.nl) met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:

<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl) met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



## OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk om **11:15 uur**.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk **om 10:00 uur**.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een Samen Ontdekken! viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.

## GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

zondag 4 juni 2023 <i>Trinitatus</i>	Exodus 34: 4-9	Mattheüs 28: 16-20
zondag 11 juni 2023 <i>1<sup>e</sup> na Trinitatus</i>	Jesaja 57: 14-19	Mattheüs 9: 9-13
zondag 18 juni 2023 <i>2<sup>e</sup> na Trinitatus</i>	Jesaja 12: 1-6	Mattheüs 9: 35-10,15
zondag 25 juni 2023 <i>1<sup>e</sup> van de zomer</i>	Jeremia 20: 7-13	Mattheüs 10: 16-32
Zondag 2 juli 2023 <i>2<sup>e</sup> van de zomer</i>	Jeremia 29: 1.4-14	Mattheüs 10: 34-42



Er is deze Rotonde geen overweging.



## INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK

Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Voor de interkerkelijke bibliotheek zijn aangeschaft en gekregen de volgende twee boeken:

**'Het raadsel van God'**, Alister Mc.Grath

*Een memoir. Mijn ontdekkingsreis langs wetenschap, geloof & twijfel*

Uitgeverij Kok Boekencentrum, mei 2021

Een persoonlijk verhaal van de Ierse schrijver over zijn ontwikkeling van atheïst tot gelovige. Een verhaal over hoe wetenschap en religie zich tot elkaar verhouden en niet uitsluiten. De eerste twee delen zijn behoorlijk theoretisch met betrekking tot de cursussen, opleidingen, lezingen en het betaalde werk wat de schrijver heeft

gedaan. Het laatste deel echter geeft verrassende inzichten over her fenomeen (raadsel) van God.

**'De Fioretti'**, Knaven, vertaald door Linda Pennings  
*Verhalen over Sint-Franciscus*

Uitgeverij Gottmer Uitgevers Groep, oktober 1999

Deze bloempjes (Fioretti betekent bloempjes) zijn de beroemdste verhalen over het leven van Franciscus van Assisi (1182-1226), die een eeuw na de dood van Franciscus door een anoniem gebleven broeder zijn bijeengebracht. Dit werk is al verscheidene keren in het Nederlands vertaald. Deze wetenschappelijke vertaling van Linda Pennings wordt ingeleid door Franciscuskenner Gerard Pieter Freeman.

Het boek gaat niet alleen over de man Franciscus, maar ook over zijn metgezellen: Clara, Masseüs, Egidius, Leo, Bernardus, Antonius, Rufinus. Door de voortdurende contemplatie van Franciscus in het bidden tot God, zichzelf een verachtelijk schepsel vinden, vasten en bedelen, gebeuren er dingen waar zelfs dieren op reageren. Het brengt veel mannen tot bekering en worden er op plekken in Italië nieuwe verblijven voor de minderbroeders opgericht. Het leest als een sprookje.

Graag zien we u komen op een van de donderdagavonden buiten de schoolvakanties.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik-de Voogd



## **Vanuit Overstag**

### **Terugblik op Samen ontdekken!**

Zondag 7 mei was er weer een Samen ontdekken! Dit was in aansluiting op de meiweek van Overstag met elke middag knutselen aan de hand van het centrale thema van die dag. En elke middag en avond organiseerde de sportcommunity van Overstag sport en spel op het veld bij de Swoaistee voor jongeren van alle leeftijden.

We waren deze zondag met Samen ontdekken! Weer als vanouds vanaf 11 uur in Het Kompas. Het thema was "bron van hoop". Deze keer zijn we aan de slag gegaan met het verhaal waarin Abraham zijn slavin Hagar en haar zoon wegstuurt

omdat zijn vrouw Sara zijn vrouw de plagerijen niet meer aankon.

Er was weer van alles te doen. Aan de praattafel werden intensieve gesprekken gevoerd vanuit verschillende perspectieven. Begrijp je Sara die vraagt om Hagar en Ismaël weg te sturen en hoe was het voor Abraham om daar gehoor aan te geven? En voel je je ook wel eens ongewenst? Er bleken meer kanten aan het verhaal te zitten dan je in eerste instantie zou denken.

Je kon ook creatief aan de slag met gekleurd zand, er werden prachtige schilderijen gemaakt. Buiten was een parcours voor een estafette waar je in groepjes tegen elkaar uitkwam. Zo moest je met sponzen water overbrengen en de uitgang van een doolhof zien te vinden. Ook kon je een pijl en boog maken. Het moeilijkste was wel om de pijl een stukje weg te schieten. Daarna nam Arie-Pieter ons mee in het verhaal en maakten we zelf de emoties mee in het verhaal. We keken blij toen Sara eindelijk zwanger was en bezorgd en verdrietig toen Hagar met haar zoon werd weggestuurd. Gelukkig mochten Hagar en Ismaël ervaren dat God voor hen zorgde in de woestijn.

Toen was het alweer tijd voor de lunch. De broodjes met allerlei lekkers smaakten weer heerlijk. Na afloop hielp iedereen mee met opruimen, zodat alles weer snel aan kant was.

**De volgende Samen ontdekken! is op zondag 4 juni. Weer vanaf 11:00 uur en in 't Kompas.**

Het thema is op dit moment nog niet bekend maar het wordt weer iets voor jong en oud. Zoals altijd sluiten we af met een gezamenlijke lunch.

Ben je benieuwd naar wat we doen, je bent altijd welkom om aan te wippen.

Aanmelden is niet nodig. Heb je ideeën, dan horen we het graag.

Voor meer info en contactgegevens zie onze website: <https://overstag-lewenborg.nl/>



Kunstwerken



Praattafel

*Vanuit het team, Annie van Dam*



pijl en boog



zandschilderijen



Doolhof



Resultaat sponzenrace

### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 juli t/m 2 september 2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 juni 2023**

Per email: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)



STEFANUSKERK



**Protestantse Gemeente  
Damsterboord**

**Predikant:** ds. Jan Wilts

**Telefoon:** 050-2808863. U kunt te allen tijde bellen. Als ik er niet ben, krijgt u het antwoordapparaat. Spreek gerust in, dan bel ik terug. In de regel ben ik 's morgens vanaf 9 uur (maar niet op dinsdag) en rond 12:15 uur bereikbaar en 's middags rond 17:30 uur.

**E-mailadres:** janwilts@damsterboord.nl

**Vrije dagen:** vrijdag en zaterdag.



### Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
<b>1<sup>e</sup> na Pinksteren 4 juni</b>	11.15 uur Emmaüskerk	pastoor Arjen Jellema	oecumenische dienst
<b>2<sup>e</sup> na Pinksteren 11 juni</b>	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	ochtendgebed (tot ca. 10:45 uur), aansluitend gemeenteberaad
<b>3<sup>e</sup> na Pinksteren 18 juni</b>	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Lieuwe Giethoorn	
<b>1<sup>e</sup> van de zomer 25 juni</b>	10.00 uur Stefanuskerk	diakenen	themadiens dienst diaconie
<b>2<sup>e</sup> van de zomer 2 juli</b>	10.00 uur Stefanuskerk	pastor Hilda van Schalkwijk	oecumenische dienst

### Bij de kerkdiensten

Een afwisselend geheel van kerkdiensten! Dat kunt u in de komende periode verwachten. Oecumenische diensten op de eerste zondag van juni en juli.

Zondag 11 juni een ochtendgebed. Daarna, om ongeveer 10.45 uur, gemeenteberaad in Kerkenheem.

Een dienst geleid door onze voorzitter, ds. Lieuwe Giethoorn, op 18 juni.

Op 25 juli een themadienst samengesteld en geleid door het college van diakenen.

U leest elders in dit nummer meer over de diaconale kerkdienst en het gemeenteberaad.

## **Huwelijk**

Op vrijdag 2 juni trouwen van Eliza de Jonge en Sander van der Beek. De bevestiging en inzegening van hun huwelijk vieren we 's middags in een kerkdienst in de Stefanuskerk. En hun mooie tweeling Emma en Sofie zijn er in hun prille leven getuige van!

Eliza is doet sinds dit jaar mee met de gespreksgroep van mensen rond de 30 en inmiddels is het gezin ook aangesloten bij Damsterboord. Welkom in ons midden!

We wensen Sander en Eliza samen met vrienden en familie een feestelijke dag toe en blij en gelukkig huwelijk.

## **Studieverlof**

Van 6-9 juni heb ik studieverlof. Voor dringende zaken kunt u mijn telefoonnummer bellen en het antwoordapparaat inspreken: 050-2808863. Tussen 19:00 uur en 20:00 uur luister ik het elke avond af. Als het nodig is, kan ik u dan doorverwijzen naar een collega die mij vervangt.

Het studieverlof maakt deel uit van het vrije gedeelte in de Permanente Educatie. Met een bevriende collega ga ik naar het klooster Maria Toevlucht in Zundert. We voegen ons in het kloosterritme, maken de getijdediensten mee en bestuderen samen een theologisch boek. We praten er met elkaar over, stellen elkaar vragen en komen zo dicht bij de stof van het boek.

We hebben dit keer gekozen voor een boek dat past bij de Permanente Educatie die we eerder gevolgd hebben. Zowel in het vrije deel als aangeboden cursusdagen hebben we ons verdiept in de theologie van Catherine Keller. Eén van de gesprekspartners in haar boeken is de middeleeuwse kardinaal Nicolaas van Cusa - ook wel; bekend onder zijn Latijnse naam Cusanus. Hij was een belangrijk adviseur van de toenmalige paus. In het dreigende conflict met de islam om Constantinopel zocht hij de vrede en probeerde hij de tegenstellingen te verzoenen. Hij ontwikkelde zijn godsdienstvrede niet alleen uit politieke overwegingen, maar ook omdat hij in het bijhouden van tegenstellingen het hart van theologie en geloof voelde kloppen. De paus dacht politiek, dus Cusa's voorstellen haalden het niet. Deze gemiste kans is onderdeel van een groter geheel dat het wantrouwen tussen islam en christendom gevoed heeft en waarvan de gevolgen ook in onze dagen merkbaar zijn.

Van Nicolaas van Cusa zullen we een klein boekje lezen dat recent vertaald is: "de blik van God". Dat gaat over zien en gezien worden en hoe daarin God verschijnt.

We vullen dat aan met enkele essays over Cusa – zo hopen we (opnieuw) geïnspireerd te raken door het eigen geluid van Cusa en Keller.

### **Vrije weken**

Van woensdag 14 juni tot en met dinsdag 11 juli ben ik vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met

Mw. Christina Huisman, tel 050-5426553; e-mail: [christina.huisman@planet.nl](mailto:christina.huisman@planet.nl).

Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050-5491349; e-mail: [ha.hilberts@gmail.com](mailto:ha.hilberts@gmail.com).,

Mw. Tiny Rienstra, tel 050-5417391; e-mail: [j.rienstra@hetnet.nl](mailto:j.rienstra@hetnet.nl) of met

Mw. Gré Busz, tel 050-5414910, e-mail: [greebusz@gmail.com](mailto:greebusz@gmail.com) (alleen in juli).

Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.

### **Gemeenteberaad op zondag 11 juni na de kerkdienst**

De kerkenraad nodigt u hierbij uit voor een **gemeenteberaad op zondag 11 juni 2023 rond 11 uur** in Kerkenheem, direct aansluitend aan de kerkdienst . Dit beraad zal gewijd zijn aan **de toekomst van onze gemeente**, na het vertrek van onze predikant, ds. Jan Wilts. Rond 1 juli 2024 hoopt hij met emeritaat te gaan. Het beraad duurt **uiterlijk tot 12.30 uur**.

De kerkdienst zullen we deze zondag vieren in de vorm van een ochtendgebed en zal korter duren dan gebruikelijk. Het ochtendgebed begint om 10:00 uur. Welkom in de kerk – maar als het u beter past alleen het gemeenteberaad bij te wonen: evenzeer welkom in Kerkenheem na de dienst.

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, heeft de kerkenraad zich in de afgelopen tijd bezonnen op de vraag hoe wij als gemeente Damsterboord in de komende jaren verder zouden kunnen en willen gaan. Deze vraag is niet alleen urgent in verband met de aanstaande predikantsvacature. Ook het kleiner worden van onze gemeente en het mogelijk tekort aan voldoende ambtsdragers en vrijwilligers in de nabije toekomst maken deze bezinning noodzakelijk.

De kerkenraad heeft daarvoor wat voorwerk gedaan en wil u als gemeenteleden daarover raadplegen en ook verder betrekken bij het maken van een plan voor de toekomst. **Vanaf 1 juni zal op de website van onze gemeente ([www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl)) een notitie van de kerkenraad worden gepubliceerd.**

Daarin kunt u lezen in welke richting de gedachten van de kerkenraad tot nu toe gaan. U wordt van harte uitgenodigd om uw bijdrage daaraan te leveren en suggesties te doen.

Later in het jaar hoopt de kerkenraad op basis hiervan met concrete voorstellen bij u terug te komen over de aanpak van het beroepingswerk (profielschets van gemeente en predikant).

We hopen dat velen van u zich geroepen en genodigd voelen om op zondag 11 juni mee te denken (dromen mag ook) met de kerkenraad.

Lieuwe Giethoorn, voorzitter van de kerkenraad.

## **Vanuit de kerkenraad**

Na de opening door Bertha Buist met een gebed uit de Open Deur, hebben we als bezinningsonderwerp lied 601 gelezen. Een tekst van Huub Oosterhuis, die onlangs is overleden. Eenieder van ons heeft daar een zin uitgehaald die hem/haar het meeste trof. Dit leverde een mooie discussie op en een mooie start van onze kerkenraadsvergadering.

In het vorig jaar gestarte bezinningstraject maken we een doorkijkje naar de toekomst, welke accenten we willen zetten op de korte en lange termijn. Vanuit eerdere werkbijeenkomsten hebben vier groepjes hun eigen focus geformuleerd en vanuit die samenvatting hebben we op grote flappen geeltjes geplakt bij de belangrijkste aandachtsgedebieden voor de komende tijd. Eenieder kreeg 10 geeltjes en dat leverde een mooi beeld op van de prioriteiten zoals de kerkenraad die ziet. Een klein groepje maakt een top 8-document. Dit kan de kapstok zijn voor een discussie in een gemeenteberaad.

Een besturenoverleg met de Walfried gemeenschap heeft twee aandachtspunten opgeleverd waar we iets mee moeten. Dat is Rotonde, waarvan onze katholieke partners hebben aangegeven dat ze gezien hun inhoudelijke bijdrage de financiële kant niet meer kunnen opbrengen. Van onze kant zien wij het blad als een waardevol communicatiemedium. We kijken hoe we samen met Overstag dit blad in de lucht kunnen houden, waarbij er ruimte is voor een gastrubriek waar ook de Walfriedgemeenschap een bijdrage kan leveren. De frequentie van verschijnen en de uitvoering/ layout kan ook worden bekeken.

Daarnaast is er gekeken naar de werkwijze van de Oecumenische diensten. Het is belangrijk hiervoor een constructie te kiezen die voor beide partners goed werkt.

Ook de zakelijke kant kreeg nog even aandacht in de vorm van de concept jaarrekening van de diaconie die voorlag. Deze is door de kerkenraad goedgekeurd.

Bij de evaluatie van de kerkdiensten is de huidige vorm van het avondmaal besproken. Deze wordt op punten nog een beetje aangepast.

Henk Heidekamp

## Van de kerkrentmeesters:

Op de vergadering kwamen eerst enkele financiële zaken aan de orde.

- De kerkbalans loopt goed, veel van de toegezegde bedragen zijn al binnen of komen keurig per maand binnen. Onze “kerkbalansspecialist” houdt dit per maand nauwkeurig in de gaten. We zijn tot dusver tevreden over het toegezegde bedrag en hopen dat het aan het eind van het jaar allemaal binnen is. Meestal komen er ook nog wat bijdragen binnen van mensen die dat niet toegezegd hebben, maar toch nog besloten aan de kerk te doneren.
- Ons lidmaatschap van de energiecoöperatie Noorddijk (ECN) levert elk jaar wat geld op. Wij participeren in de coöperatie met 40 zonnepanelen die op het dak van een schuur aan de Noorddijkerweg liggen. Zelf panelen plaatsen is geen optie vanwege de monumentenstatus van zowel de kerk als Kerkenheem, maar op deze manier kunnen we wel duurzaam kerk proberen te zijn.
- We doen weer mee aan de jaarlijkse actie voor de solidariteitskas. Het verzoek valt in mei in uw brievenbus.

En verder?

Kerkenheem moet in de komende jaren versterkt worden, daarvoor zijn we nu voortdurend in onderhandeling met de provinciale aardbevingscommissies; een taaie en langdurige zaak, denken wij. En het duurt vast nog jaren voor het werkelijk gebeurt.

Tot slot:

De nieuwe glimmend koperen goten zijn afgelopen tijd geplaatst en de ramen van de kerk worden deze maand gewassen, zowel van binnen als van buiten. Dan is onze kerk eerst weer prachtig. En in het gazon rondom Kerkenheem worden wilde bloemen ingezaaid en er wordt minder gemaaid. Zo hopen we op een prachtige bloemenweide.



## **Uit de werkgroep pastoraat**

Omdat de gespreksgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep pastoraat, leek het ons een goed idee om een van die gespreksgroepen hier eens nader toe te lichten.

Sommige gespreksgroepen staan onder leiding van ds. Wilts, andere doen het zonder hem. Maar de gespreksgroep die ik eruit licht, de Samenkring, kan eigenlijk niet zonder dominee Jan!

Wij komen als Samenkring eens in de 4 à 5 weken bij elkaar, een groep bewoners van 't Roer, samen met vrijwilligers Ammy, Tineke en Christina en dominee Jan.

We beginnen met een vrolijk lied, het doorgeven van een bloem, met daarbij de woorden: "blij, dat je er bent" en het aansteken van de kaars. Daarna mag iedereen om de beurt vertellen wat hij of zij de afgelopen periode heeft meegemaakt. Soms zijn dat verdrietige zaken, maar soms ook heel fijne dingen, een uitstapje, het halen van een medaille, of een leuke ontmoeting. Soms wordt er gevraagd of er voor iemand gebeden kan worden en uiteraard gebeurt dat dan ook.

Dan vertelt dominee Jan een verhaal, meestal beginnend met een paar regels uit de Bijbel, en dan verder in zijn eigen woorden. Dat maakt het allemaal wat begrijpelijker! We hebben het onder andere gehad over Abraham en Sarah die bezoek kregen van drie mannen en hoorden dat zij op hun zeer hoge leeftijd nog een kind zouden krijgen! Maar ook over oorlog en vrede! De groep wist heel goed waar in de wereldoorlog was en we hoopten allemaal dat er snel vrede zou komen. Meestal is er daarna nog iets wat de bewoners mee mogen nemen na afloop van de Samenkring. Bij de avond over oorlog en vrede was dat een papieren duifje, wat opgehangen kon worden, zodat het net leek of hij echt vloog!

Tenslotte wordt er nog een liedje gezongen en daarna gaat iedereen weer vrolijk naar zijn of haar appartement terug.

Wat nu zo leuk is: de groep wordt steeds groter! Iemand neemt zijn of haar buurman/-vrouw mee en die vindt het vervolgens zo leuk dat hij/zij gewoon daarna ook weer komt!

Het is voor de bewoners van 't Roer een belangrijke ontmoeting en ik ben erg blij dat ik er als vrijwilliger aan mee mag doen: voor mij is het een verrijking!

Christina Huisman

## **Bloemengroet**

Als blijk van dank, medeleven of ter bemoediging hebben de volgende gemeenteleden een boeket mogen ontvangen: fam. Bruining, mevr. G. Busz, dhr. B. van Dop, mevr. P. Visser en mevr. G. ter Avest.

## **Collecte voor het voetlicht: Wilde Ganzen**

Wilde Ganzen is een organisatie die sinds 1957 zich inzet voor een wereld zonder armoede, in samenwerking met lokale aanpakkers en Nederlandse stichtingen. In 2022 heeft Wilde Ganzen 272 kleine projecten gesteund.

Van het bouwen van scholen tot de aanleg van moestuinen en van het geven van trainingen tot het aanleggen van een waterleidingen. Samen met Nederlandse stichtingen en kleine hulporganisaties ter plekke, heeft Wilde Ganzen zo armoede bestreden en mensen een duwtje in de rug gegeven. Het afgelopen jaar is het steeds meer organisaties in arme landen gelukt om in hun eigen omgeving geld op te halen en mensen die in armoede leven te betrekken bij een project. In 2022 is jammer genoeg ook de armoede wereldwijd toegenomen. De coronapandemie heeft er flink ingehakt bij veel gemeenschappen. Economische groei is niet vanzelfsprekend en de wereld is onrustiger geworden. Basisvoorzieningen zoals scholen en klinieken zijn op veel plekken achteruitgegaan. Overheden proberen daarnaast mensenrechten en de invloed van maatschappelijke organisaties steeds vaker in te perken.

De focus van Wilde Ganzen lag vorig jaar dan ook op meer steun aan de lokale partnerorganisaties die de projecten uitvoeren. Zij zijn vaak flexibel, innovatief en daadkrachtig en zorgen ervoor dat de mensen die het écht nodig hebben, ook daadwerkelijk bereikt worden. Dat maakt hun projecten erg succesvol.

Met uw steun kunnen we dit succesvolle werk blijven doen.



## **Mededelingen diaconie**

### *Oekraïne*

Ondertussen is er een derde 'Damsterboord-generator' naar Oekraïne gebracht via de Stichting Friese Rijders voor Oekraïne. We hopen dat dit niet de laatste zal zijn. De situatie in Oekraïne is helaas nog steeds belabberd en ook met de zomer voor de deur zijn generatoren hard nodig. We sparen dus nog even door zodat deze derde generator niet de laatste zal zijn.

Uw gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL28INGB 0000 847 490, t.n.v. diaconie PG Damsterboord o.v.v. Oekraïne.

### *Diaconale themadienst over vluchtelingen in Kerkenheem*

Op zondagmorgen 25 juni is er een bijzondere bijeenkomst in Kerkenheem, naast de kerk van Noorddijk.

De gemeente Damsterboord en Overstag nodigen jullie uit, om in de week van vluchteling, met elkaar te luisteren en na te denken over vluchtelingenproblematiek.

We doen dit met kerkelijke rituelen, met muziek, met spel en met gesprek. We luisteren naar het vluchtelingverhaal van Maria en horen hoe het is om als vrijwilliger te werken op Lesbos. Er is ook een inzameling voor *Because we Carry*, een organisatie die zich inzet voor met name moeders op de vlucht.



Iedereen is van harte welkom. We starten om 10.00. Na die tijd is er koffie en wat lekkers.

Tot dan!!



### **Autovervoer**

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Geert Hielema tel: 06-51212565



### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 juli t/m 2 september 2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 juni 2023**

**Per email:** [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)





R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen  
de  
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE  
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.  
5412115



\* Zie voor de adressen en voor de berichten  
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

## BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - [pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

[www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

E-mail [secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025

### ✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

## WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.
- Elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Ook is er dan jongercatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: [emmausgroningen@gmail.com](mailto:emmausgroningen@gmail.com) en
- per tel: 5412115.

## VIERINGEN WALFRIED JUNI 2023

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
zondag 4 juni Stefanuskerk	11.15 uur	oecumenische dienst RK	pastoor Arjen Jellema
zondag 11 juni Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	pastor Marika Meijer
zondag 18 juni Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor
zondag 25 juni Emmauskerk	11.15 uur	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
zondag 2 juli Stefanuskerk	10.00 uur	Oecumenische viering PKN	Pastor Hilda van Schalkwijk



### MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND

Op dinsdag **6 juni 2023** zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven!

### Vanuit de Walfriedraad

Woensdagavond 1 mei. Het parochiebestuur gaat elk half jaar bij de locatieraden langs en deze keer zijn ze bij ons op bezoek. Mark Brugmans, onze voorzitter, schetst de huidige situatie van de Walfried: de gemeenschap wordt voornamelijk gedragen door 70+'ers. Er is te weinig aanwas en dus zijn er te weinig nieuwe vrijwilligers. Dit betekent dat er meerdere vacatures zijn. Er blijft te veel werk liggen. Ale Jan Algra, de secretaris van het parochiebestuur, vertelt dat ook op het parochiële vlak keuzes gemaakt moeten worden. De huidige redactie van Vierkant wil er mee stoppen. Wij zien hiervoor vanuit de Walfried ook geen nieuwe mensen. We blijven natuurlijk wel zoeken. Ook stopt hij zelf per 1 juni als secretaris. Er is nog geen opvolger. Aad Stolwijk, de penningmeester van het parochiebestuur, vertelt over de stijgende energiekosten. Er wordt gezocht naar een nieuwe, goedkopere energieleverancier. De huurprijzen voor de Emmauskerk zijn in het kader van de hogere energiekosten al verhoogd. De energiekosten voor 2023 kunnen stijgen tot € 20.000.

Na het vertrek van het parochiebestuur handelen we nog wat agendapunten af, zoals bv. de ledenadministratie. Dit heeft Bob Bouchier al wat langer gedaan, maar in de laatste fase van zijn ziekte is dit stil komen te liggen. Nu heeft Rita Bergman toegezegd de ledenadministratie te gaan doen. We zijn hier natuurlijk erg blij mee. In ieder geval één zorg minder.  
Tot een volgende keer.

### **Wandelen met Walfried....**

Op zondag 7 mei ging er opnieuw een groepje mensen van de Walfriedlocatie op pad op initiatief van Lies Ensing en Clemens Ros.

Het doel: Moeke Vaatstra in Zuidwolde, een wandeling van circa 5 kilometer door het prachtige Groninger land.

Onderweg kwamen mooie gesprekken op gang en werd er informatie gedeeld over de natuur.

Een echte aanrader, om zo met een aantal parochianen op pad te gaan!

In Zuidwolde werd de groep verrast door nog eens 2 parochianen die niet zo'n eind konden/wilden lopen.

Het was erg gezellig en we lieten ons de koffie/thee met Appel- of Monchoutaart heerlijk smaken.

Loop de volgende keer gerust eens mee! Iedereen is welkom.

Foto:



## Een lied van Hanna Lam:

Van de vrede blijf je dromen, van een wereld in het groen,  
waar verdriet niet meer kan komen, waar geen mens je kwaad zal doen.  
Niemand bang meer en alleen, zon en warmte om je heen.

Samen zullen wij weer leren van de vrede, hoe dat moet,  
hoe je onrecht om kunt keren tot iets heels en tot iets goeds.  
Zodat alles anders wordt, dichterbij de droom van God

Van raketten en van zwaarden maken wij gewoon een ploeg  
en wij zaaien op de aarde graan voor allen, brood genoeg.  
Liefde huis in elke straat, niemand wordt er meer soldaat.

Van de vrede blijf je dromen, jij zult zien, soms, hier en daar,  
hoe er steeds meer mensen komen die niet vechten met elkaar.  
Die de wegen gaan van God, tot de aarde hemel wordt

### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2 juli t/m 2 september 2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 juni 2023**

**Per email:** [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)