

Nieuwsbrief Damsterboord: Goede Week en Pasen

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

De werkgroep eredienst heeft voor de Goede Week drie avondgebeden voorbereid en de Paasviering. Alle diensten worden gevierd in de Stefanuskerk.

Onze cantors Helmer Roelofs en Henk van Dijk zingen, onze organist Gerard van Reenen bespeelt het orgel, de lectoren Gré Busz en Lieuwe Giethoorn lezen en als voorganger spreek ik korte overdenkingen uit en we bidden en zingen samen.

witte donderdag, 6 april, 19.30 uur

We horen uit Johannes 13 hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast, als aller dienaar - in de dagen voor Pasen. De catechisanten van de basiscatechese zullen samen met ons het tafelgebed bidden. We delen brood en wijn in de kring.

goede vrijdag, 7 april, 19.30 uur

We horen het lijdensevangelie uit Matthéüs. De gelezen gedeelten wisselen we af met een klassiek lied: "Jezus om uw lijden groot" - in ons Liedboek nummer 558.

stille zaterdag, 8 april, 19.30 uur

Jezus wordt in een graf gelegd; wij wachten op de nieuwe morgen.

Paasmorgen, 9 april, 10.00 uur

De Heer is waarlijk opgestaan! (Matthéüs 28). De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en wij delen met elkaar brood en wijn – in de vorm van een "lopend" avondmaal. Het muziektrio van Gerard van Reenen (orgel), Femke van Reenen (viool) en Mireille Vermeulen (cello) speelt, verspreid over de dienst, delen van een sonate van Telemann.

En verder:

* De lezingen zullen uit Johannes 13 (Witte Donderdag) en Matthéüs 26, 27 (Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) en 28 (Pasen) zijn.

* In alle diensten hebt u een Liedboek nodig- voor wie er geen heeft: ze liggen voor in de kerk klaar, samen met de liturgieën. Ook staan de liturgieën enkele dagen vóór de diensten op onze website: <https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkroep/>.

* De werkgroep eredienst heeft een kleurkatern samengesteld met voor elke viering een passende afbeelding. De afbeeldingen zijn divers. We hebben twee afbeeldingen van hedendaagse Oekraïense kunst gekozen, één afbeelding komt uit het fotoarchief van Lieuwe Giethoorn en de afbeelding op Paasmorgen hangt voor in de kerk! Op Paasmorgen kunt het katern mee naar huis nemen. Ook het katern staat op de website.

* De inzameling van uw gaven is in de Goede Week bestemd voor Oekraïne. Op witte donderdag is er een rondgang in de kerk. U kunt voor deze drie dagen ook een gave overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490, t.n.v. diaconie PG Damsterboord. Wilt u als collectedoel "Oekraïne" daarbij vermelden?

Namens de werkgroep eredienst: een gezegend Paasfeest gewenst voor u en de uwen,
met een hartelijke groet,
ds. Jan Wilts.

Dit is de 150^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)