



ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg, Beijum en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogbrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 52, NR. 4

2 april t/m 29 april 2023



ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
Tini van Rein

E-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl

Redacteur: Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel 311 1260

E-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl

Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website www.hildegardparochie.nl

Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl

Budgethouder: Joop van Dieren 0594769004

Ledenadministratie: e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115

Bespreken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
per telefoon.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



DIGITALE ROTONDE

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

ROTONDE NIEUWSBRIEF

Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

- Damsterboord: naar <mailto:informatie@damsterboord.nl> met in de onderwerpregel: digitale rotonde
- Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

ONTVANGEN/OPZEGGEN

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.

Voorpagina [foto Falco via Pixabay](#)



OEUCUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk om **11:15 uur**.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk om **10:00 uur**.
- De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een Samen Ontdekken! Viering in CBS 't Kompas. Inloop **vanaf 11:00 uur**.

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

zondag 2 april 2023 <i>6^e van de 40 dagen</i>	Jesaja 50,4-7	Matteüs 26: 1-27, 66
donderdag 6 april 2023 <i>Witte Donderdag</i>	Exodus 12, (1)15-20	Johannes 13: 1-15
vrijdag 7 april 2023 <i>Goede Vrijdag</i>	Exodus 12, (1)21-28	Johannes 18: 1–19,42
zaterdag 8 april 2023 <i>Paasnacht</i>	Exodus 14,15–15,1a	Matteüs 28: 1-10(20)
zondag 9 april 2023 <i>1^e van Pasen</i>	Exodus 14,9-14	Johannes 20: 1-18
zondag 16 april 2023 <i>2^e van Pasen</i>	Genesis 8,6-16	Johannes 20: 19-23(31)
zondag 23 april 2023 <i>3^e van Pasen</i>	Jesaja 43,1-12	Johannes 21: 1-14
zondag 30 april 2023 <i>4^e van Pasen</i>	Nehemia 9,6-15	Johannes 10: 1-10



PASEN

In het Catharijneconvent, een museum voor religieuze kunst in Utrecht, wordt een misboek van de parochiekerk uit de Groningse plaats Hellum bewaard. Een Walfriduskerk! In dit misboek uit de 12e eeuw staat een kleine “musical”, een Paasspel op muziek dat tijdens de metten op Paasochtend werd gespeeld. Dit Paasspel wordt beschreven in het boek “Geleefd Geloof” verschenen in 2021 bij de Walburg Pers. Het boek beschrijft het geloofsleven van boeren en burgers in de late middeleeuwen in Noord-Nederland. De illustraties zijn van hoge kwaliteit.

Uit dit Paasspel een kort gedeelte over de vrouwen bij het graf:

de vrouwen: Wie zal voor ons de steen weggrollen van het graf? Wie zien wij daar het graf bewaken?

de engelen: Wie zoeken jullie, bevende en wenende vrouwen?

de vrouwen: Wij zoeken Jezus van Nazareth, de gekruisigde.

de engelen: Degene die jullie zoeken is hier niet. Ga snel weg en vertel aan zijn discipelen dat Jezus is opgestaan.

Het ontroerde me onverwacht toen ik het las. Het lijkt zo'n eenvoudige dialoog. Vier (verschillende) evangeliegetuigenissen die opgaan in een eenvoudige kern. Aan de buitenkant die simpele dialoog. Maar daaronder lichtte iets op. Het was dit: we willen het van harte, voor elkaar klaar staan in moeilijke tijden, wanneer de ander moet lijden en zijn kwetsbaarheid tegen hem gebruikt wordt. Dat moet ook – er voor elkaar zijn. Maar juist dan – in dat er voor elkaar zijn - dan ontsnapt de ander me ook. Want niemand valt samen met zijn lijden. Daar vind je hem niet. Er is een waardigheid die bij alles wat lijden teniet doet, eruit opstaat. “Degene die jullie zoeken is hier niet”. Hij staat op in en uit het lijden. Hij is hier niet.

Jezus is de eerste. Ik zie het begin van Jezus niet als het begin van een lijn, maar als het middelpunt in een cirkel. Zoals de zon in het midden staat. Alle stralen komen van hem en kaatsen weer terug naar hem. Niet de eerste in de tijd, maar de eerste in de kring. Daarom geloof ik dat wat voor hem geldt, voor ieder mens in de wereldkring geldt: niet lijden vertelt wie wij zijn, maar hoe we eruit opstaan met opgeheven hoofd.

Het is Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat we dat opgewekt, vrolijk en blij mogen vieren.

met een hartelijke groet, voor u allen, ds. Jan Wilts.



aantekeningen

** illustratie*

een gedeelte (niet het besproken gedeelte) uit het Missaal van Hellum (coll. Catharijne Convent) – de muzikale aanwijzingen staan in de linkerkolom boven. Weblink:

<https://adlib.catharijneconvent.nl/Details/collect/61036>

** genoemd boek*

Anneke Mulder-Bakker en Rolf H. Bremmer Jr. (redactie),
Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen.

Uitgeverij Walburg Pers, Zutphen, 2021.

[de prijzen van het boek wisselen, Afûk Websjop

hanteert de laagste prijs (€ 29,99). Het boek is ook online te lezen - en op papier – beide voor wie lid is van de OBJ



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 30 april t/m 3 juni 2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 14 april 2023**

Per email: redactie@kerkbladronde.nl

STEFANUSKERK



Protestantse Gemeente Damsterboord

Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts

Telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

Ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

Vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

afwezigheid predikant

Van 21 april tot en met 30 april ben ik vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met:

Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050-5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com;

Mw. Tiny Rienstra, tel 050-5417391, e-mail: j.rienstra@hetnet.nl;

Mw. Gré Busz, tel 050-5414910, e-mail: greebusz@gmail.com of met,

Mw. Christina Huisman, tel 050-5426553, e-mail: christina.huisman@planet.nl.

Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.



Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Geert Hielema tel: 06-51212565



Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
Palmpasen 2 april 2023	11.15 uur Emmaüskerk	pastor Myriam Oosting	gastdienst
witte donderdag 6 april 2023	19.30 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	Schrift en Tafel mmv catechisanten
goede vrijdag 7 april 2023	19.30 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
stille zaterdag 8 april 2023	19.30 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
Pasen 9 april 2023	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	Schrift en Tafel mmv muzikaal ensemble
Beloken Pasen 16 april 2023	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
derde zondag van Pasen 23 april 2023	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Marga Baas	
jubilate 30 april 2023	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Tiemo Meijlink	
cantate 7 mei 2023	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst

bij de kerkdiensten

In de Goede (of Stille) Week voor Pasen zijn er drie avonddiensten. We gedenken de weg die Jezus gaat naar het dragen van het kruis.

Op de eerste avond, witte donderdag, delen we brood en wijn met elkaar, zoals hij het met zijn vrienden deed. De catechisanten zullen daaraan meedoen.

Op de tweede avond, goede vrijdag, horen we het lijdens-evangelie uit Matthéüs, hoofdstuk 26 en 27. We verdelen het hoofdstuk en tussen de gedeelten door zingen we coupletten van Lied 558, "Jezus om uw lijden groot".

Op de derde avond, stille zaterdag, horen we het slot van Matthéüs 27.

Voor de drie avonden hebben we afbeeldingen gevonden, zowel uit oude beeldende kunst als uit recente Oekraïense kunst. Deze afbeeldingen zullen in een katern beschikbaar zijn.

Op Pasen vieren we dat Jezus opgewekt is – het graf is leeg, de nieuwe dag begonnen. Opnieuw delen we brood en wijn – ditmaal in lopende vorm om het muziekensemble dat Gerard van Reenen voor Paaszondag heeft gevormd ruimte te geven.

Voor alle diensten geldt: de liturgie staat een aantal dagen tevoren op onze website, daar vindt u de lezingen en de liederen.

Agenda gespreksgroepen

maandag	3 april	14.15 uur basiscatechese	Kerkenheem
woensdag	12 april	20.00 uur gespreksgroep Stefanus	Kerkenheem
woensdag	19 april	19.00 uur Samenkring	't Roer
woensdag	19 april	20.00 uur gespreksgroep 25-40	Kerkenheem

Wij gedenken



MARTJE GEERTRUIDA BRUINING- MUNNIK, Martje.

Op zondag 19 februari is Martje Bruining overleden in de leeftijd van 94 jaar.

Het grootste deel van haar leven woonde ze in Klein-Harkstede, wel 64 jaar.

Ze was een betrokken buurtgenoot, altijd belangstellend naar de ander. Ze kende iedereen en iedereen kende haar en door haar vaste telefoontjes bleef ze ook betrokken. Ze was actief tot het niet langer ging. Naast een trouw gemeentelid was Martje een actief lid van Vrouwenvereniging GIOS, die tot een aantal jaren geleden tweewekelijks samenkwam in Middelbert.

Twee jaar geleden raakte ze halfzijdig verlamd en kon niet langer zelfstandig thuis wonen. Ze ging naar Mercator waar haar dochter werkt en waar je zo even bij haar aan kon wippen.

Op vrijdag 24 februari kwamen we bij elkaar in de kerk in Middelbert om afscheid van haar te nemen. Daarna vond de crematie plaats in het crematorium in Paddepoel.

Martjes dochters, schoonzons, kleinkinderen, achterkleinkinderen, allen die om haar rouwen, wensen we lieve mensen om hen heen; dat ze troost vinden in de goede herinneringen en zich gesteund voelen door de liefde van God.

Bloemengroet



Ter bemoediging en ondersteuning zijn de bloemen in de kerk gegaan naar mevr. L. Collins, mevr. R. Zijlstra, fam. Wildeman, fam. Noordberger, mevr. Tuinema en gebr. Klop.

NIEUWS VAN DE DIACONIE

Themadienst

Het onderwerp voor onze themadienst in juni is de stichting *Because We Carry*. Deze stichting bekommert zich om moeders in vluchtelingenkampen en zorgt ervoor dat het minimale aanwezig is voor de nieuwe wereldburger zoals luiers, een kinderwagen, eten, kleertjes.

Wij denken, samen met de werkgroep Eredienst, nog even na hoe we deze dienst vorm gaan geven maar u bent allen meer dan welkom bij onze themadienst!

Oekraïne

We maken dit jaar, net als vorig jaar, een uitzondering tijdens witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. In deze periode zijn er normaliter geen collectes maar wij vragen wederom aandacht voor Oekraïne in deze periode. Dit betreft een girale collecte, met andere woorden; u kunt uw gift o.v.v. Oekraïne overmaken op ons gironummer NL 28 INGB 0000 847 490.



Instagram

Sinds kort zijn wij ook te vinden op Instagram! U kunt ons vinden als *diaconiedamsterboord*. Volg ons gerust!

UIT DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 9 MAART 2023

Als eerste punt na de opening kwam de kerkmuziek aan de orde. We hadden het met name over de rol van de muziek voor en na de dienst. Bij dit punt was ook onze organist Gerard van Rheenen aanwezig.

Een van de vragen die naar voren kwamen was: wanneer begint de kerkdienst echt? En als antwoord kwam daarop: als de ouderling de kaarsen heeft aangestoken.

Uit dit gesprek is een aantal voorstellen gekomen, die, na nader beraad in de werkgroep eredienst, ook aan de gemeente bekend zullen worden gemaakt. Het bezinningsonderwerp werd deze vergadering niet behandeld, omdat nog niet alle conclusies binnen waren van de drietallen die vorige vergadering hadden overlegd. In plaats daarvan werd een aantal zaken genoemd die alvast onderzocht kunnen worden in verband met het emeritaat van ds. Wilts en de daaropvolgende invulling van de vacature.

Het verslag van het jaargesprek met ds. Wilts werd goedgekeurd.

Op 29 maart a.s. is er een besturenoverleg Walfried/Damsterboord. In verband met de grote druk die op de pastores van de Walfriedparochie rust, is er van hun kant gevraagd het aantal oecumenische kerkdiensten terug te brengen naar 4. De oecumenische samenwerking is praktisch nihil, er is weinig menskracht aanwezig. We zullen van onze kant voorstellen om in ieder geval de gastdiensten te laten doorgaan.

Het rooster van kerkenraadsleden komt ook nog even aan de orde. De komende jaren zullen meerdere leden aan het eind van een ambtstermijn komen. Na de vakantie komt dit punt weer aan de orde.

Het nieuwe moderamen zal bestaan uit: Lieuwe Giethoorn, Jan Wilts, Henk Heidekamp (College van Kerkrentmeesters), Janny Wierenga en Immy Klöpping (College van Diakenen).

Na nog een aantal mededelingen en de rondvraag werd de vergadering door Lieuwe met een lied uit het Liedboek afgesloten.



OPROEP AUTOVERVOER

Er wordt dringend gezocht naar bestuurders met auto om kerkbezoekers van Mercator naar de Stefanuskerk heen en terug te rijden. Chauffeurs kunnen zich melden bij:

Julia Noordberger: 050-5420210; emailadres: <mailto:k.noordberger@ziggo.nl>

Mensen die mee willen rijden kunnen zich melden bij: Janny de Vries: 06-33053142

Damsterboord helpt Oekraïne

Februari 2023



INZAMELINGSACTIE DAMSTERBOORD HELPT OEKRAÏNE

De hele maand februari hebben wij aandacht gevraagd voor de situatie in Oekraïne. Op de laatste zaterdag van de maand (de oorlog in Oekraïne duurt dan al 1 jaar en 1 dag) hebben wij de deuren van Kerkenheem opengezet voor onze inzamelingsactie.

Het is hartverwarmend om te zien wat er binnen is gekomen aan warme winterkleding (nieuw en gebruikt), houdbare levensmiddelen en andere basisproducten zoals luiers, afwasmiddel, hygiëneproducten en wat dies meer zij. Een globale (en incomplete) telling maakt de volgende tussenstand:

<i>77 tandenborstels</i>	<i>68 tubes tandpasta</i>	<i>170 rollen wc-papier</i>
<i>10 kilo rijst</i>	<i>30 kilo bloem</i>	<i>18 liter melk</i>
<i>7 kilo suiker</i>	<i>21 liter mineraalwater</i>	<i>8 pond koffie</i>
<i>22 potten jam</i>	<i>8 potten pindakaas</i>	<i>3,5 kilo zout</i>
<i>30 pakken damesverband</i>	<i>6 doosjes paracetamol</i>	<i>10 potjes babyvoeding</i>
<i>16 blikken tomatenblokjes</i>	<i>11 blikken bonen (divers)</i>	<i>14 doosjes thee</i>

Om alles bij de het inleverpunt van Friese Ridders voor Oekraïne te krijgen waren drie auto's nodig. De stichting rijdt wekelijks (en soms twee ritten per week!) richting Oekraïne om hulpgoederen af te leveren.

Ondertussen is er ook voldoende geld binnengekomen om een tweede generator te kunnen bekostigen.



Jeugdig slachtoffer IS-bomaanslag zoekt veiligheid

Kirkuk, 2015. De 15-jarige Rebin en een vriend worden getroffen door een bomaanslag. Beiden raken zwaargewond, Rebin aan zijn buik en rechterbeen. Hij heeft scherven in zijn hele lijf, ligt 8 maanden in het ziekenhuis en zal nooit meer helemaal goed lopen.

Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof. Hij groeit op in een dorpje in Centraal-Irak. In 2014 valt IS het dorp aan. Het gezin vlucht net op tijd naar Kirkuk. Maar ook daar wordt vader bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan bij de Koerdische troepen en vecht tegen IS. Zo blijft het gezin een doelwit, ook na de bomaanslag op Rebin. Die heeft bovendien nog medische zorg nodig, waarvoor er thuis geen geld is. Hij besluit te vluchten.

De pijn blijft hels maar hij zet door en bereikt Griekenland. Vanaf daar mag hij naar Nederland. Als 17-jarige krijgt hij een vergunning voor een jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen. Maar de IND gelooft zijn verhaal niet en wijst het verzoek af. Rebin vecht dat besluit aan, tot aan de Raad van State, maar krijgt nul op het rekest. Ondertussen verzamelt hij bewijzen van zijn identiteit en zijn verhaal. Zijn doop als Kakai, de school waar hij naartoe ging. Zijn advocaat werkt nu aan een herhaalde asielaanvraag, Rebin zit in de opvang van INLIA in Emmen.

Hij blijft positief. "Er zijn hier goede mensen. Ik heb onderdak. En ik heb mijn pleeggezin." Een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in Griekenland heeft ontmoet. Zij kwamen ook naar Nederland en wonen in Emmer-Compascuum. Bij hen vindt Rebin geborgenheid. Nu nog de veiligheid van een verblijfsvergunning.



Protestantse Kerk Classis Groningen-Drenthe

Classispredikant classis Groningen-Drenthe ds. J. Hommes

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT CLASSIS GRONINGEN-DRENTHE
FEBRUARI 2023: **Beleid, bevoegdheid en kerkelijk werkers**



Op de foto: Oorlog Oekraïne, foto defensie.nl

*God zag alles wat Hij had gemaakt; het was zeer goed.’ (Genesis 1:31)
‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ (Johannes 1:5)*

Pasen, opstanding en opstaan, vormt de kern van onze christelijke traditie en ook van mijn bestaan. Geloof in het doorgaande verhaal van het leven van Jezus en in de kracht van Zijn opstanding geeft hoop en toekomst. Het is duidelijk dat het niet eenvoudig is dat vol te houden in de wereld waarin wij leven. In Oekraïne wordt alles kapot gemaakt wat maar kapot kan, is mijn indruk, en mensen zoeken hun weg tussen de brokstukken om verder te gaan. In Turkije en Syrië heeft de aardbeving zo onwaarschijnlijk veel schade aangericht, met allerlei oorzaken, dat mensen ook daar hun weg proberen te vinden tussen de brokstukken.

De hele nieuwsbrief van de Classis kunt u hier lezen:

<https://classisgroningendrenthe.nl/nieuwsbrief-februari-2023-beleid-bevoegdheid-en-kerkelijk-werkers/> of

<https://classisgroningendrenthe.nl> en dan in het menu naar **Nieuws-Nieuwsbrieven classis**



Terugblik op Samen ontdekken!

Op zondag 5 maart zijn we aan de hand van het verhaal van Abraham, die onverwachte gasten kreeg, aan de slag gegaan met het thema gastvrijheid. Als verrassing had Ingrid een chocoladecake gebakken. Marjolijn heette iedereen welkom en legde uit wat de bedoeling was. We deden eerst een namenrondje zodat we elkaar bij de naam konden aanspreken in het vervolg. Om helemaal in het thema te komen had Nienke een aantal stellingen die gingen over hoe gastvrij we in de praktijk zijn. Je kon in het “wel” of “niet” vak gaan staan. Wat doe je met een vreemde die bij jou naar de wc wil, of mag een nieuw kind meespelen als je het leuk hebt met je vaste vriendenclubje. En maakt het uit of je een echte vreemde bent, of dat je iemand al eens eerder ontmoet hebt. Hier moest je wel echt even over nadenken wat mooie gesprekken opleverde. Daarna ging iedereen aan de slag in de verschillende hoeken. Er werd een prachtige tent gebouwd waar Abraham zijn bezoek in de schaduw wat te eten kon aanbieden. Ook kon je welkomstmatten versieren en in de keukens werden er pannenkoeken gebakken waar leuke figuurtjes uit gestoken konden worden. De randjes die zo overbleven werden meteen opgesmuld. Veel te snel was het alweer tijd voor het verhaal. Arie-Pieter kroop in de huid van Abraham en nodigde de mannen die hij in de verte zag uit, om in de schaduw van zijn tent te komen zitten. De gasten hadden ook een boodschap voor Abraham en

zijn vrouw Sara. Hoe ongeloofwaardig het ook klonk, zij voorspelden dat Sara zwanger zou worden. Zij waren al oud en konden het maar moeilijk geloven.

We sloten weer af met soep en broodjes. Aan tafel werd er nog flink nagepraat.

De volgende Samen ontdekken is zondag 2 april. Weer vanaf 11:00 uur en in 't Kompas.

We gaan aan de slag met het thema "een nieuw begin". Deze keer staat het Paasverhaal centraal. We hebben weer leuke activiteiten bedacht voor jonge en oud. Zoals altijd sluiten we af met een gezamenlijke lunch.

Ben je benieuwd naar wat we doen, je bent altijd welkom om even binnen te lopen. Heb je ideeën, dan horen we het graag.

Voor meer info en contactgegevens zie onze website: <https://overstag-lewenborg.nl/>

Vanuit het team, Annie van Dam



welkomstmat

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 30 april t/m 3 juni 2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 14 april 2023**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.
- Elke 2^e zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Ook is er dan jongercatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en
- per tel: 5412115.

VIERINGEN WALFRIED APRIL 2023

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
zondag 2 april Emmauskerk	11:15 uur	Palmzondag RK Gastdienst	pastor Myriam Oosting
donderdag 6 april Stefanuskerk	19:00 uur	Witte Donderdag Gastdienst PKN	ds. Jan Wilts
vrijdag 7 april Emmauskerk	19:00 uur	Goede Vrijdag	dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor
zaterdag 8 april Livestream	19:30 uur	1^e Paaswake Viering in verbondenheid	https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk pastores Hildegardparochie
zaterdag 8 april Emmauskerk	22:00 uur	2^e Paaswake Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema m.m.v. het Emmauskoor
zondag 9 april Emmauskerk	11:15 uur	Paasmorgen Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting m.m.v. Ala Kondre
zondag 16 april Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor
zondag 23 april Emmauskerk	11:15 uur	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
zondag 30 april Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
zondag 7 mei Stefanuskerk	10.00 uur	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst PKN



MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND

Op dinsdag 4 april 2023 zal in de Emmauskerk weer de maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U bent van harte welkom om aan te schuiven!

Vanuit de Walfriedraad

Vandaag is er wat minder te vertellen. Veel items zijn nog niet afgerond.

Op 29 maart is er bijv. een overleg met Damsterboord, waarin we willen evalueren over de afgelopen jaren, dat we niet meer samen in één gebouw zaten. En ook hoe we de toekomst van de oecumene zien. Op welke terreinen kunnen we samenwerken, en dan kun je denken aan een gezamenlijke vesper in de 40 dagentijd, het weer oppakken van een gezamenlijke viering in de "Week van gebed voor de Eenheid". We houden u natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Ook spraken we over een viering op een woensdagmorgen in september, waarin we de zegen mogen ontvangen. Zoals voorheen bij de Ontmoetingsdagen. Ook hier hoort u later meer van.

En ik vertel u graag dat het probleem met de buxustakjes voor Palmпасen is opgelost. Een medeparochiaan heeft wel 50 takjes voor ons en vanuit één van de andere locatie kunnen we er nog 50 krijgen. Waarvoor hartelijk dank, want hier zijn we natuurlijk erg blij mee.

Namens de Walfriedraad, Lexia Koch



LANDELIJKE RK WEBSITE VIER.NU:

De landelijke website www.Vier.nu informeert breed publiek over de betekenis en vieringen van christelijke hoogfeesten. De website roept in deze Veertigdagentijd op om Pasen te vieren in de plaatselijke kerk in de eigen omgeving. De landelijke website stuurt geïnteresseerden door naar parochies in hun regio. Voor onze parochie [Hildegardparochie](#)

staat een vieringenrooster online. Het rooster laat zien welke vieringen wij organiseren, ook met het motto 'Vier.nu Pasen!'. Uiteraard is iedereen welkom. De Veertigdagentijd is een bijzondere periode in het kerkelijk jaar, waarin we toeleven naar het hoogfeest van Pasen: de Verrijzenis van Christus. Deze voorbereiding en de Paastijd komen tot uiting in bijzondere vieringen, zoals met Palmпасen, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk de Paaswake. Na een paar jaren beperkingen door het coronavirus, mogen we dit jaar deze hoogtijdagen van ons geloof weer samen met elkaar te delen. Wij nodigen u van harte uit daarbij te zijn.

Op onze parochiewebsite kunt u zien waar en wanneer alle vieringen staan gepland. We wijzen u ook graag op de landelijke website www.vier.nu die een aantal handige links en downloads biedt. Alle informatief over het vieren van Pasen. Voor kinderen is een mooie kleurplaat te downloaden. Er is een link naar het Paasevangelie en er worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd. Kijk voor meer informatie op de parochiewebsite en landelijk op [Vier.nu](#) en doe mee. Vier Pasen thuis en samen in de kerk!

[Kijk de video over vier.nu op rkkerk.nl.](#)

TER INSPIRATIE

Uit: “Als de graankorrel sterft”

Tekst: Marijke de Bruijne

*Aan de grenzen van ons weten,
een gedachte die niet gaan wil
en die wij niet durven denken....
toch houdt zij zacht kloppend aan.*

*Wat wil zij zeggen?
Siddering die ons doortrekt...
Dood schept ruimte voor iets nieuws.
Een huivering over de huid...*

*Laat wat geweest is achter je.
Tijd voor verandering.
Tijd voor iets nieuws.*

*Mogen wij?
Durven wij?
Is dit een weg?
In de akkers sterft het graan,
is gestorven.
Groen worden de velden,
gekiemd uit wat was.
Verandering.
Dood en wedergeboorte.
Diep geheim.
Onbegrepen.
Zo nabij...*



Marijke de Bruijne

1936 - 2020

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 30 april t/m 3 juni 2023 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 14 april 2023**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl