

# Nieuwsbrief Damsterboord: zondag 9 oktober - woensdag 12 oktober

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

## **zondag 9 oktober: Overstag en Damsterboord vieren samen**

Overstag, de pioniersplek die aan Damsterboord verbonden is, heeft in het afgelopen jaar een mooie maandelijkse zondagse traditie opgebouwd. Die heet 'SAMEN ontdekken'. Met verschillende activiteiten, die je goed samen kunt doen, wordt een thema uitgewerkt. Dat thema wijst naar een Bijbelverhaal dat na de activiteiten verteld en uitgebeeld wordt. Een gezamenlijk maaltijd sluit de bijeenkomst af.

Zondag 9 oktober vieren we samen met Overstag - we beginnen in Kerkenheem met diverse elementen uit SAMEN ontdekken, daarna gaan we met elkaar naar de kerk - daar horen we het Bijbelverhaal, bidden de gebeden en ontvangen de zegen. Dan gaan we weer terug naar Kerkenheem, waar we met elkaar zullen lunchen.

Het belangrijkste vooraf

- vanaf 9:45 uur inloop in Kerkenheem
- 10:15 uur, begin programma in Kerkenheem
- 11:15 uur, naar de Stefanuskerk
- ongeveer 12:00 uur: lunch; rond 12:30 afsluiting

We vragen ieder die komen wil: wilt u **iets voor de lunch meenemen**, een boterham met kaas, een stukje hartige taart, een kleine salade. We zetten alles op tafel en kunnen dat vervolgens met elkaar delen. Voor soep, fruit en drinken wordt gezorgd. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

## **woensdag 12 oktober: 19:30 uur "Aan boord bij" - Forumbibliotheek Lewenburg**

Misschien hebt u er wel al van gehoord, of was u erbij: vanuit Damsterboord verzorgde ik de afgelopen jaren een gesprekskring in Het Dok. Daar deed een mooie groep mensen aan mee. Dit jaar krijgt die gespreksgroep een ander vervolg.

Geen vaste groep, maar ieder kan elke keer Aan boord bij... opstappen. In de regel zal dat aan boord bij een wijkbewoner zijn, met wie we in gesprek raken over haar of zijn leven in de wijk.

De eerste keer, woensdag 12 oktober, zal dat wijkbewoner Jeroen zijn. Hij heeft veel meegemaakt in onze wijk. Een bewogen leven, met hoogten en diepten. Wat heeft het hem gebracht, waar heeft het hem gebracht? Met respect voor elkaar gaan we daarover in gesprek.

Gespreksleiders zijn Nienke Noordenbos (Forumbibliotheek Lewenburg) en ondergetekende. De avond wordt gehouden in de bibliotheek in Het Dok.

We richten ons op wijkbewoners en uiteraard zijn Damsterboorders daar ook van harte welkom.

**Opgave** gewenst: we vinden het fijn als u zich opgeeft; dat kan bij Het Dok:

[info@wijkcentrumhetdok.nl](mailto:info@wijkcentrumhetdok.nl). U kunt het ook even melden bij de infobalie.

Er verandert dan wel een en ander, maar het doel blijft hetzelfde: het gesprek dat we in onze wijk met elkaar kunnen voeren, ondersteunen.

## **herinnering vrijwilligersuitje**

### **zaterdag 8 oktober, 20.00 uur vrijwilligersuitje - theatervoorstelling**

U kunt zich nog opgeven tot en met 3 oktober. Iedereen is welkom om zich aan te melden. Aarzel niet, u hoort erbij, meld u zich gerust aan. De aanmelding kan tot **uiterlijk maandag 3 oktober** bij Bertha Buist, mailadres: [bertha.buist@gmail.com](mailto:bertha.buist@gmail.com). Dan kunnen de toegangskaarten tijdig gereserveerd worden. Meer informatie op onze website: <https://damsterboord.nl/agenda/>

Namens Overstag en de werkgroep eredienst, en namens de werkgroep pastoraat,  
een hartelijke groet, ds. Jan Wilts.

Dit is de 142<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)