

# Nieuwsbrief Damsterboord: crisisopvang vluchtelingen

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

De beelden van de mensonterende situatie van honderden asielzoekers, overnachtend in de open lucht op het grasveld voor het Aanmeldcentrum Ter Apel, kunnen niemand zijn ontgaan. Stichting INLIA heeft na een dringend verzoek van het COA, een coördinerende rol op zich genomen om te helpen in deze crisis.

Vanaf vorige week, zijn na een oproep aan alle kerkgemeenschappen in Groningen en Drenthe, al bijna 300 asielzoekers opgevangen in kerkelijke gebouwen. Een veilige plek waar het rustig is, wordt geboden door verschillende kerkelijke gemeentes. Deze crisisopvang duurt in ieder geval nog tot 10 september, de datum waarop de opvang in de kazerne van Zoutkamp opengaat.

De Protestantse Gemeente Damsterboord kan op dit moment geen geschikte opvanglocatie bieden, maar er zijn veel gemotiveerde vrijwilligers in ons midden. Deze mail is een **oproep om u op te geven**, als u daar een mogelijkheid voor hebt. En misschien gaf u zich ook al op, want Damsterboord is al vele jaren betrokken bij INLIA.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door een mail te sturen naar:  
[crisisopvang@inlia-projecten.nl](mailto:crisisopvang@inlia-projecten.nl)

Er is een collectieve verzekering afgesloten voor de vrijwilligers. Zoals het nu lijkt wordt u als vrijwilliger ingezet in diensten van 3 uur. U kunt door middel van een rooster aangeven wanneer u beschikbaar bent.

namens onze diaconie,  
Joke Smit en ds. Jan Wilts.

Dit is de 140<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)