

## Gemeentezondag

Wat een stralende zondag was het afgelopen 22 mei! Een dag waarop veel gemeenteleden en gasten de weg naar de Stefanuskerk wisten te vinden. We vierden een kort ochtendgebed met een prachtige overdenking waarin een verhaal van Tolstoj juist in deze tijden te denken gaf. Hoeveel vragen kan je stellen terwijl de antwoorden in het moment opgeslagen liggen

Aansluitend was er (verlate) koffie met taart op de picknickbanken in de zon achter Kerkenheem. Iedereen keuvelde er lekker op los, ouderen gingen met de jongste spruiten bij de schaapjes kijken. Er werd gerummikupt en kubb gespeeld op het grasveld onder de kastanjeboom.

Bijna 40 mensen hadden een foto vanuit hun jeugd meegebracht: dat leverde vele oh's en ah's op bij het zien van de kleine gekartelde zwart-wit foto's tot de in kleur uitgeprinte foto's van de laatste aanwas. Wie herkennen we?

Het lunchbuffet was een plaatje! Met een mix van soep, brood, wraps, salades en fruit was het een waar feestmaal waar iedereen meer dan genoeg aan had. Na de lunch maakte iedereen zijn of haar foto eigen bekend. Een enkel gemeentelid had bijna de helft van de foto's goed!

Al met al een heel geslaagde zondag.