

De Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse, het Centrum voor Religie en Erfgoed (RuG) en de Vereniging Vrienden Martinikerk hebben een expositie georganiseerd in de Martinikerk.

De Martinikerk en klooster Yesse waren twee heilige plaatsen: de Martinikerk vanwege de aanwezigheid van een belangrijk relik, de arm van JOHANNES DE DOPER, en klooster Yesse vanwege een wonderdoend MARIABEELD.

Rond 1220 kwamen de abt van klooster HEISTERBACH (aan de voet van het Zevengebergte nabij Königswinter) en zijn novicenmeester CAESARIUS kerk en klooster bezoeken.

Caesarius tekende de verhalen die hem tijdens zijn reis ter ore kwamen op in zijn DIALOGUS MIRACULORUM, een tweegesprek over wonderen, waarin ook enkele MIRAKELEN zijn opgenomen die plaatsvonden in het vrouwenklooster Yesse en in de stad Groningen.