

Vanuit het moderamen – februari 2022

Op het moderamen van februari mochten we een beslissing nemen hoe we verder willen gaan met de versoepeling van de regels omtrent covid-19. Wat wijsheid is in deze, zal de tijd moeten leren. We zullen ook moeten leren leven met corona.

Het besluit is genomen om vanaf 1 maart alle kerkbanken weer te gebruiken en dat aanmelden voor de dienst ook niet meer nodig is. Een mondkapje dragen hoeft niet maar mag wel. We rekenen op een beetje zelfregulerend vermogen qua onderling afstand houden.

De diensten worden weer wat 'gewoner', maar de cantor zal vooralsnog een belangrijke rol blijven vervullen, al mogen we weer meer zingen.

Wellicht heeft u, op het moment van lezen, al mogen genieten van de verruiming van de regels. De koffie na de dienst blijft voorlopig nog steeds in Kerkenheem geschonken worden.

Dat we weer een stap maken naar hoe het was wil niet zeggen dat de aandacht voor de thuisvierders verslapt. Er wordt nog steeds gekeken hoe de dienst audiovisueel ondersteund kan worden. Wat hierbij van belang is, is een kwalitatief goede verbinding maar ook het bedieningsgemak van de apparatuur in de kerk. Kortom, werk in uitvoering.

Een ander belangrijk onderwerp is de plaatselijke regeling. De regeling die er nu ligt dateert van 2005 en is al enige tijd niet bijgewerkt.

Deze regeling sluit ook niet meer aan bij de huidige situatie. Om een voorbeeld te noemen: in 2005 werd er nog beurtelings gekerkt in Noorddijk, Middelbert en de Emmauskerk.

Tegenwoordig is dit alleen nog maar in de Stefanuskerk.

Verder is het zo dat datgene wat al in de kerkorde staat, niet opgenomen hoeft te worden in de plaatselijke regeling.

De plaatselijke regeling krijgt dus een flinke update, die niet alleen recht doet aan de huidige situatie, maar die ook passend is voor de toekomst.

De bedoeling is dat de nieuwe regeling in april a.s. goedgekeurd kan worden door de kerkenraad.