

Nieuwsbrief Damsterboord: kerkdienst 13 maart Stefanuskerk

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden

Komende zondag, 13 maart, kunt u de **kerkdienst bijwonen zonder aanmelding vooraf**. Wees welkom, zoek rustig een plek. Vormt u met anderen één huishouden: deel de bank met elkaar. Komt u zonder 'huishouden'? Bewaar dan de goede afstand tot elkaar, alle banken zijn weer in gebruik, zoek de ruimte.

Voor wie thuis meeviert: de verbinding van de geluidsinstallatie in de kerk met de kerkomroep wordt, net als voor maart 2020, weer vlak voor 10.00 uur ingeschakeld en dus niet om 9.50 uur.

Op de liturgie voor komende zondag staan bij de mededelingen achterop nog een paar **veranderingen, die u thuis zult merken**.

De liturgie staat op onze website: <https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/>

Zondag 13 maart draagt de naam 'reminiscere'. Dat is ontleend aan de Psalm van de zondag, Psalm 25. Reminiscere betekent "gedenk", het eerste woord uit vers 6 van die Psalm. In onze vertaling: "denk aan uw barmhartigheid, Eeuwige". Dat bidden wij in alle tijden en deze tijd.

De afspraak kwam te laat voor de kopij voor onze kerkbladen – op **zondag 27 maart** houden Thom de Vries en Tineke Sikkema hun dochter Renate (zus van Matthijs en Lisanne) ten **doop**. Dat het water mag stromen en ons verkwikt.

Namens het moderamen: een hartelijke groet voor u allen,
Jan Wilts

Dit is de 133^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)