

Nieuws uit de kerkenraad

Op 3 februari is de kerkenraad bijeengewees. Na de opening hebben we vooral gesproken over de toekomst van onze kerk. Dit met als inspiratiebron een deel van de visienota van de PKN uit 2012 "De hartslag van het leven". Ieder mocht daaruit een zin aanstrepen die hem/haar het meest aansprak.

Een aantal zaken dat daaruit naar voren kwam was:

- De kerk als "plek" willen we vooral niet missen, maar de kerk als "instituut" is een andere zaak.
- Kijk naar wat we nu kunnen doen, en niet alleen naar vergrijzing.
- Als we ons richten op de kern en niet om de rompslomp heb je een heel andere vorm van kerk-zijn.
- Zouden we niet een aantal taken kunnen uitbesteden, zodat we ook met meer plezier kerk kunnen zijn.
- Overstag is goed bezig.
- De kerk als organisatie moet niet belangrijker zijn dan de inhoud.
- We moeten vooral naar de kerk *mogen*, en niet van alles *moeten*.

Daarna werden er nog een aantal zakelijke dingen afgehandeld.