

Vanuit Overstag, verslag van de kerstwandeling.



Op zondag 19 december stond er een kerstwandeling door de wijk Lewenborg op het programma. De start was bij Het Dok, met op de route verschillende stukjes uit het kerstverhaal. Deze werden gespeeld door jongeren van de sportcommunity. Het eindpunt met de stal en de kribbe was in Noorddijk naast de kerk bij Kerkenheem. Iets voor twee uur kwam het eerste groepje al aangelopen. Met een routekaart in de hand gingen ze op pad. Onderweg moest je op zoek naar letters waar je een zin mee kon maken. Nadat je de bebouwing achter je had gelaten kwamen er twee herders op je pad.

Zij vertelden heel enthousiast over de boodschap die ze hadden gekregen en gaven aanwijzingen hoe je het kindje in de kribbe zou kunnen vinden. Ze spraken iedereen aan, ook toevallige voorbijgangers.

Sommigen waren zo nieuwsgierig geworden naar deze wandeling dat ze besloten om de aanwijzingen te volgen om via het verhaal van de wijzen bij Kerkenheem uit te komen waar de kribbe met het kindje Jezus en Jozef en Maria onderdak hadden gevonden.

Ook de wijzen hadden de regels van de persconferentie in acht genomen. Zij waren nu maar met zijn tweeën en hadden de derde wijze alvast vooruit gestuurd.



Buiten bij Kerkenheem was wat te drinken met iets lekkers erbij. Vooral de warme chocolademelk vond gretig aftrek. Voor de kinderen was er een kleurplaat of kerstknutsel om mee naar huis te nemen. Ook kon je een kerstwens schrijven en in de boom hangen naast de stal van Jozef en Maria. Sommigen namen een kijkje in de naastgelegen Stefanuskerk en waren positief verrast door de intieme sfeer, de mooie muziek en de aangename temperatuur.

Lewenborg-tv was ook op de hoogte van deze wandeling en heeft wat opnames gemaakt. Zij zenden uit via YouTube, deze uitzending zie je hier: <https://www.youtube.com/watch?v=qDht2KCX8l4> met vanaf 2:20 min - 3:30 min de kerstwandeling.

We hebben veel enthousiaste mensen en kinderen gezien en gesproken en zijn blij dat we deze wandeling ondanks de beperkingen toch door konden laten gaan.

Op 30 januari hopen we dat jullie ons, van “Samen ontdekken!”, weer weten te vinden. Dan willen we, aan de hand van het Bijbelverhaal van Jozef, het thema “Toekomstdromen” met elkaar ontdekken. Hoe dat precies zal gaan hangt af van de dan geldende maatregelen. Op onze website vind je tegen die tijd de laatste updates daarover <https://overstag-lewenborg.nl/>

Annie van Dam