

Vanuit het moderamen – december 2021

Na de opening door Gré Busz met een scheppingsgebed hebben we als moderamen, ter voorbereiding op de volgende kerendraadsvergadering, gediscussieerd over de toekomst van onze gemeente.

Met een memo als vertrekpunt hebben we de prioriteiten voor de komende jaren benoemd. We hebben gesproken over de bemensing en de mogelijkheid hier de samenwerking te zoeken en de lasten te delen met andere gemeenten. Het gaat ook om elkaar kennen, waarbij het belangrijk is dat we die dingen doen die het leven van de gemeenschap ondersteunen.

In de discussie over onze kerkdiensten constateren we dat de huidige vorm waardevol is voor een vaste groep, maar dat we daar mogelijk wat variatie in aan kunnen brengen. We kunnen onze inhoud naar buiten toe wat meer accent geven. Daar kan onze diaconie een belangrijke rol in spelen door samen op te trekken met andere diaconieën of door gebruik te maken van het diaconie platform Groningen.

Het is helder dat de lange termijn, op korte termijn op de agenda moet. Lieuwe verwerkt de input van het moderamen in de memo. Dat is dan een mooi vertrekpunt voor een bezinningsdiscussie in de kerkenraad.

Ook de coronasituatie en ons protocol stond ter discussie. In de huidige lockdown heeft de PKN nieuwe richtlijnen. Wij besluiten deze iets op te rekken, omdat dit veilig kan. We gaan naast de ambtsdragers 5-10 kerkgangers toestaan. Roulerend, zodat we af en toe toch de verbondenheid kunnen proeven door echte aanwezigheid. We halen de veiligheidsmaatregelen uit de kast van de vorige lockdown. Het koffiedrinken gaan we tijdelijk stoppen, eventueel kunnen we af en toe een koffiemoment inlassen via Zoom.

Vanuit de kerkrentmeesters wordt onderzocht of we de kerkdiensten ook met betere audio- visuele middelen kunnen ondersteunen. Eén offerte is binnen, een tweede aangevraagd. Om de uitzending ook met video te ondersteunen moeten we ook een betere internetverbinding hebben in de kerk.