

# Nieuwsbrief Damsterboord: kerst 2021

*Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden*

Vier kerkdiensten in een week en een prachtige kerstwandeling. We vieren het kerstfeest. Hieronder leest u de aankondigingen.

## **vierde advent, zondag 19 december, 10.00 uur advents- en doopdienst**

Op deze zondag houden Niels en Nadia Vos hun jongste zoon ALEXANDER ANDRÉ ten doop. Laat het water stromen! Om meer ruimte te maken om samen deze dienst te vieren, richten we in Kerkenheem ook een vierplek in, waar een aantal mensen – voorlopig alleen met geluid – de dienst samen kan meevieren. De schriftlezing verhaalt van de priester Zacharias die de lof van zijn profetenkind zingt.

## **zondag 19 december, 14.00 uur kerstwandeling (ook geschikt met kinderen)**

Doe mee aan de kerstwandeling van Overstag, samen met de burens, met kinderen of kleinkinderen. De start is vanaf 14:00 uur bij Het Dok in Lewenborg, waar we in kleine groepjes onder begeleiding vertrekken. Tijdens de wandeling zie je iets van het kerstverhaal. Het eindpunt is bij Kerkenheem in Noorddijk naast de Stefanuskerk. Daar is koffie, thee, warme chocolademelk of limonade met wat lekkers erbij. Om helemaal in de kerst sfeer te komen zal het koor “Zin in zingen” van de Oude Bieb ook optreden. We vinden het fijn als je je opgeeft, maar ook zonder opgave ben je welkom. Opgave: [info@overstag-lewenborg.nl](mailto:info@overstag-lewenborg.nl)

## **vrijdag 24 december, kerstvooravond, 16.00 uur (en niet om 20.30 uur)**

U leest het goed: deze dienst is om vier uur (16.00 uur) 's middags – dit in verband met de avondlockdown. We horen het kerstevangelie uit Lucas 2 in het Gronings (met Nederlandse ondertiteling), onze cantor Henk van Dijk zingt uit de Messiah van Händel de eerste twee aria's: 'Comfort Ye' en 'Every Valley' en we zingen op ingetogen wijze met een uitbundig hart onze kerstliederen.

## **zaterdag 25 december, eerste kerstdag, 10.00 uur (ook geschikt met kinderen)**

Een kerstspel, dat kan nu niet. Maar wat wel kan is een mooi klassiek kinderverhaal – uit het hoofd verteld. En wat ook kan: “Zeg eens herder waar kom jij vandaan?” zingen. Kinderen (en al wie het kind in zichzelf wakker wil zingen) zingen de vraag, cantor Henk van Dijk zingt de antwoorden. Samen kerst vieren. Dat kan ook heel eenvoudig mooi zijn. En er is muziek: Gerard van Reenen, Ammy de Raad en Mireille Vermeulen vormen een muzikaal trio. En we zingen, op ingetogen wijze met een uitbundig hart onze kerstliederen. Met limonade en koffie na afloop.

## **zondag 26 december, tweede kerstdag, naamdag van Stefanus, 10.00 uur**

Op de tweede kerstdag wordt vanouds Stefanus, de naamgever van onze kerk herdacht. Stefanus was diaken in de eerste kerkgemeenschap. Die gemeenschap werd vervolgd en hij werd ter dood veroordeeld (door steniging). Later gaat hij als de eerste martelaar tellen en wordt hij heilig verklaard. En van dat laatste zijn oude brieven en preken bewaard en ik stel me voor daarnaar te kijken. Daar zit ook wel een luchtig element in. En verder zingen we op ingetogen wijze met een uitbundig hart onze kerstliederen. Met koffie na afloop.

## **aanmelden**

Meld u aan, meld u gerust aan voor één, twee, drie of alle vier de diensten. Doe het op tijd, in dit geval **voor woensdag 22 december, 18.00 uur** (dat geldt dus voor de drie kerstdiensten). Dan heeft het aanmeldingsteam (Gré Busz, Reinder de Jager en Jan Wilts) gelegenheid om de aangemelden evenwichtig te plaatsen.

Misschien denkt u: ik laat een ander voorgaan. Dat is nobel, maar als ieder dat denkt, meldt niemand zich aan. Dus meld u onbeschroomd aan en wees niet bevreesd dat u soms een afzegging moet ontvangen.

We kunnen nu al zeggen: kinderen gaan voor op eerste kerstdag 25 december. Maar ze vinden het vast fijn ook anderen te zien. Dus meld u onbevreesd aan.

Onze algemene preventiemaatregelen blijven onverkort van kracht: beperkte bezetting van de kerk, anderhalve meter, mondkapje bij verplaatsing, Liedboek meenemen. En wie thuis is, kan thuis meevieren en de kerstliederen meezingen, op uitbundige wijze, met een uitbundig hart.

Blijft u liever thuis? De verbinding reikt tot ver buiten de muren van de kerk. En de liturgieën staan allemaal op onze website.

aanmelden: [aanmelding-dienst@damsterboord.nl](mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl)  
(graag vóór donderdagavond 18.00 uur aanmelden)

kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843>  
liturgie inzien: <https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/>

Namens de werkgroep eredienst: gezegend kerstfeest en een hartelijke groet voor u allen,  
Jan Wilts

Dit is de 128<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)