

## Terugblik op het heden...

Kerstfeest, altijd een hoogtepunt van het kerkelijk leven en altijd weer de verrassing: hoe zal het dit jaar zijn?

Geen volle kerken in Noorddijk en Engelbert bij deze diensten, slechts 10 bezoekers naast het "grondpersoneel". De beleving was daardoor echter niet minder intens op kerstavond, kerstmorgen en 2<sup>e</sup> kerstdag in de Stefanuskerk in Noorddijk. Via kerkomroep voor iedereen die dat wilde te volgen.



Voor de kerstavondviering waren volgens 'traditie' met name ook de noabers van Noorddijk uitgenodigd om het getijdengebed mee te vieren. De evangeliëlezing (Lucas 2) hoorden we in het Gronings. De overdenking was naar het heden gehaald: de opvang van asielzoekers aan de Driebondsweg, en hebben wij niet de rol van herders die kwamen kijken? Aan het eind van de dienst hoorden we een gedicht dat prachtig werd voorgedragen door Gerda, noaber van de gemeenschap van Noorddijk en buurvrouw van onze kerk.

Op kerstmorgen werd het ochtendgebed zo gehouden dat gezinnen met kinderen dit thuis goed mee konden vieren. Het kerstverhaal, de overdenking, begon met een oud Frans kerstverhaal: een zwerver die op kerstavond alleen door de verlaten straten van een stad loopt. Onverwacht gezelschap krijgt van een hondje en met dit hondje samen ergens in een schuur overnacht.

's Morgens vroeg sprak dit hondje ineens als engel:

"Wat fijn dat je je over mij hebt ontfermd! Wat is jouw grootste wens?" De zwerver zei: "Ik hoef niet zo veel, maar ik zou graag een hondje willen hebben!" Waarna de engel aan zijn wens voldeed en de man en de hond samen op weg gingen. Dominee Jan Wilts wist dit verhaal heel beeldend te vertellen; zelfs als je er niet bij was zag je het als het ware voor je ogen gebeuren.

Tweede kerstdag: op zijn naamdag stond de heilige Stefanus centraal, de eerste diaken uit onze kerkgeschiedenis en naamgever van onze kerk. We hoorden gedeelten uit de brief van Lucianus en een preek van Augustinus. We hoorden dat de aandacht voor de heiligen van weleer vooral bedoeld was om hen vanwege hun bijzondere voorbeeld niet te vergeten. Vrede op aarde, altijd een centraal thema met de kerstdagen, is bereikbaar met het voorbeeld van Stefanus: heb je vijanden lief!

We zongen het Stefanuslied uit "Zingend geloven".

Omdat wij als gemeente zo rijk zijn dat we twee cantors hebben, en een organist die anderen weet op te zoeken om samen deze diensten met muziek en zang te omlijsten, werd iedere dienst ook nog eens een muzikaal feest. Een feest dat ons plaatst in het hier en nu en ons een opdracht meegeeft: er zijn voor de ander brengt vrede op aarde!

Hopelijk heeft iedereen, ook zij die de diensten thuis meebeleefd heeft, deze kerstcyclus als even inspirerend ervaren als ondergetekende.

Ria van Dijk-Hilberts