

# Nieuwsbrief Damsterboord: advent

*Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden*

Komende zondag, 28 november, begint de **adventsperiode**. Daar praten we u met deze nieuwsbrief graag over bij.

## **eerste advent, zondag 28 november**

Joke Smit wordt bevestigd als diaken. We zijn heel blij dat Joke – na een paar maanden meegedraaid te hebben in de werkgroep diaconie – nu ook bereid is om diaken te worden en zo ook mee te doen in de kerkenraad. Zondag wordt Joke dus bevestigd. U kunt dat in de kerk of thuis meevieren.

In het ochtendgebed komende zondag delen we ook brood en wijn. We vieren de Maaltijd van Christus – die zichzelf deelt als brood. U kunt ook dat in de kerk en thuis meevieren. Hoe dat gaat en hoe u dat thuis ook kunt voorbereiden leest u op onze website:

<https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-avondmaal-in-kerk-en-huis-1.pdf>

De schriftlezing verhaalt van de engel Gabriël die de priester Zacharias vertelt dat hij in zijn ouderdom vader van een profeet zal worden. Zijn vrouw Elisabeth zal zwanger worden.

## **tweede advent, zondag 5 december**

Oecumenische dienst met de RK Walfriedgemeenschap in de Stefanuskerk. Het voorbereidingsgesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Onze cantor zal in elk geval zingen lied 745, een heus Sint Nicolaaslied uit ons Liedboek.

De schriftlezing verhaalt van de engel Gabriël die de jonge vrouw Maria vertelt dat zij het kind van God zal dragen.

## **derde advent, zondag 12 december**

Dienst onder leiding van onze voorzitter en vaste gastvoorganger ds. L.O. Giethoorn.

De schriftlezing verhaalt van Elisabeth die Maria met een bezoek vereert – daar hoort een ontroerend middeleeuws beeld bij, door Lieuwe Giethoorn gefotografeerd.

## **vierde advent, zondag 19 december**

Op deze zondag houden Niels en Nadia Vos hun jongste zoon ALEXANDER ANDRÉ ten doop. Laat het water stromen! Om meer ruimte te maken om samen deze dienst te vieren, richten we in Kerkenheem ook een vierplek in waar een aantal mensen – voorlopig alleen met geluid – de dienst samen kan meevieren.

De schriftlezing verhaalt van de priester Zacharias die de lof van zijn profetenkind zingt.

## **voor alle vier adventszondagen**

In vier zondagen lezen we Lucas 1 helemaal door - anders dan in het klassieke rooster het geval is. Het is mooi om de verhalen eruit zo in samenhang te horen.

De werkgroep eredienst heeft net als vorig jaar bij elke lezing een afbeeldingen gekozen – een katern met deze afbeeldingen ligt in de kerk klaar en komt ook op de website beschikbaar.

Eén lied verbindt alle zondagen en dat is lied 464. Elke zondag zingt onze cantor twee coupletten en in de kerstnacht zullen de laatste twee gezongen worden.

## **aanmelden**

We blijven werken met ons aanmeldingsprotocol. Voelt u welkom en meldt u gerust aan. Er hoort een mondkapje bij, en anderhalve meter afstand, er hoort beperkt zingen bij, en een wat kortere dienst.

Maar als wij samen zijn valt dat in het niet bij het Woord dat ons verbindt. En blijft u liever thuis? De verbinding reikt tot ver buiten de muren van de kerk. Het doet ons goed dat het aantal mensen dat afstemt op de dienst via de kerkomroep zo stabiel is.

aanmelden: [aanmelding-dienst@damsterboord.nl](mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl) (graag voor donderdagavond 18.00 uur aanmelden)

kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843>

liturgie inzien: <https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/>

Graag tot ziens, op zondag of in de week.

Namens de werkgroep eredienst: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen,  
Jan Wilts

Dit is de 127<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)