

ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en
omgeving:

Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 50, NR. 9

3 oktober t/m 6 november 2021



ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij:	Margreeth Nagel Tini van Rein	311 1260
e-mailadres:	redactie@kerkbladrotonde.nl	
redacteur:	Anneliese Smoorenburg	
Administratie:	Margreeth Nagel	311 1260
e-mailadres:	administratie@kerkbladrotonde.nl	
Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64	t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord o.v.v bijdrage Rotonde	

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website:	www.damsterboord.nl	
Predikant:	ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord	280 8863
Scriba:	Janny Wieringa scriba@damsterboord.nl	541 4587
Postadres:	Postbus 9145, 9703 LC Groningen	
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490	t.n.v. Diaconie Damsterboord	
Ledenadministratie:	Mw. S. Kuper ledenadministratie@damsterboord.nl	541 3089
Koster Stefanuskerk:	Reinder de Jager koster@damsterboord.nl	06-50589117

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website	www.hildegardparochie.nl	
Pastoor:	Arjen Jellema pastor.jellema@hildegardparochie.nl	06-12717774
Secretaris:	vacant secr.walfried@hildegardparochie.nl	
Budgethouder:	Joop van Dieren	n.n.b.
Ledenadministratie:	H. van Eerden e-mail: walfriedledenadm@gmail.com	230 3757
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131	t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen	
Emmauskerk	Ra 4, 9733 HS Groningen	541 2115
Bespreken zaalruimte:	alleen telefonisch bij Mevrouw Wil Dol	541 3364

ROTONDE INFORMATIE

Het eerste gedeelte van **ROTONDE** bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



DIGITALE ROTONDE

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

ROTONDE NIEUWSBRIEF



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: **digitale rotonde**

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via: <http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: **opzegging papieren Rotonde**.



OEUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. Aanmelden is in de Emmauskerk niet langer verplicht, in de Stefanuskerk nog wel.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk om **11:15 uur**.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk om **10:00 uur**.

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

zondag 3 oktober 2021 <i>3^e van de herfst</i>	Maleachi 2,10-16	Marcus 10,1-16
zondag 10 oktober 2021 <i>4^e van de herfst</i>	Deuteronomium 15,1 -11	Marcus 10,17-31
zondag 17 oktober 2021 <i>5^e van de herfst</i>	Jesaja 29,18-24	Marcus 10,32-45
zondag 24 oktober 2021 <i>6^e van de herfst</i>	Jesaja 59,9-19	Marcus 10,46-52
zondag 31 oktober 2021 <i>7^e van de herfst</i>	Job 19,23-27a	Marcus 12,18-27
maandag 1 november 2021 <i>Allerheiligen</i>	Jesaja 60,1-11. 17-22	Matteüs 5,1-12
zondag 7 november 2021 <i>8^e van de herfst</i>	Leviticus 19,1. 9-18	Marcus 12,28-34



INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK

Zolang de kerk open mag blijven in verband met de maatregelen m.b.t. het indammen van het coronavirus is de bibliotheek open op de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, behalve in de basisschoolvakanties. We houden rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen en u kunt uw handen reinigen. Uitgezonderd de schoolvakanties, Witte Donderdag en Hemelvaartsdag

Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en kunt u dan ook boeken lenen. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie / Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.
Ineke Siersema

Bibliotheeknieuws

Zondag 7 november als er weer een oecumenische viering in de Emmauskerk is, willen wij een **boekenverkoop** organiseren. We hebben veel religieuze boeken gekregen en gedateerde uitgaven uit de boekenkast doen we ook in verkoop. Er is dan geen uitleenmogelijkheid.

Deze keer kunt u voor 50 cent een boek kopen.

De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van nieuwe boeken. In de eerstvolgende Rotonde zullen we u informeren over het bedrag, dat het heeft opgeleverd.

Komt allen, dan hebt u genoeg te lezen om de winter door te komen.

Coronamaatregelen zijn niet meer nodig.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik

Kring Het Groene Normaal

In *Het Groene Normaal* spreekt Alfred Slomp met negen 'groene' christenen, die vanuit hun eigen perspectief en deskundigheid aanhaken bij de trend van duurzaam leven. Ze wijzen op het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier van leven, vanuit verwondering en eerbied voor de schepping.

Het is een hoopvol en inspirerend boek vol aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te raken. Berichten over de klimaatcrisis en milieuproblematiek komen soms zo massief en onbeheersbaar over. Dit boek brengt het terug naar onze eigen invloedssfeer van waarden, inspiratie en concreet handelen.

Tijdens twee avonden gaan we aan de hand van een aantal interviews in gesprek over inspiratie uit de bijbel, waarden die ten grondslag liggen aan onze omgang met de Schepping en praktische tips.

“Hoop vind ik uiteindelijk niet in wat er om mij heen gebeurt, maar in Gods trouw aan deze wereld. De uitdaging is om van deze hoop geen doekje voor het bloeden te maken” (citaat Emmert Wesselink, directeur van A Rocha Nederland).

“De coronacrisis werkt als het ware als een soort contrastvloeistof en legt meer dan ooit bloot wat we eigenlijk al wisten: onze manier van leven is niet volhoudbaar” (citaat Carla Dik-Faber, politicus namens de ChristenUnie).

De avonden worden begeleid door Myriam Oosting (pastor Hildegardparochie) en Anita Akkerman (predikant protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid). Allebei maken ze deel uit van de werkgroep Groen Geloven Groningen,

www.groengelovengroningen.nl

Data: dinsdagavond 26 oktober en 9 november, graag opgeven voor 19 oktober

Tijd: 20.00 u.

Groepsgrootte: maximaal 12

Locatie:

26 oktober: Parochiezaal San Salvatorkerk (Van Starckenborghstraat 1)

9 november: Immanuelkerk (Overwinningsplein 1).

Na opgave ontvang je de interviews via de mail.

Info en opgave: pastor Myriam Oosting, pastor.oosting@hildegardparochie.nl

Anita Akkerman, acakerman1@gmail.com

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 7 november t/m 4 december 2021, dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 22 oktober 2021**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl





STEFANUSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord



Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts

Telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

Ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

Vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
3 oktober 3 ^e van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst
10 oktober 4 ^e van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	Ds. G Schoonman	
17 oktober 5 ^e van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. T Meiling	
24 oktober 6 ^e van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
31 oktober 7 ^e van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	doopdienst
7 november 8 ^e van de herfst	11.15 uur Emmaüskerk	pastor Myriam Oosting	oecumenische dienst

Bij de kerkdiensten

Terwijl ik dit schrijf hebben we in de kerkenraad afgesproken dat we voorlopig nog even voorzichtig aan doen in de Stefanuskerk. Dat lijkt ons met het oog op de

naderende herfst het beste en dan hoeven we onze preventiemaatregelen ook niet telkens te wisselen. We wegen mee dat de ventilatiemogelijkheden in de Stefanuskerk beperkt zijn. Verder kunnen we op deze manier rekening houden met elkaar.

Dat betekent dat we nog uit blijven gaan van anderhalve meter afstand van elkaar en een beperkte bezetting van de kerk. Er zijn 15 banken open, waar ongeveer 30 mensen kunnen plaatsnemen. Opgave vóór donderdagavond via aanmelding-dienst@damsterboord.nl.

Wie geen mailadres gebruikt kan bellen: (06) 50589117.

Voor het zingen hebben we wel een paar versoepelingen ingevoerd: we kunnen – met enige ingehouden bescheidenheid – een aantal coupletten in de dienst samen zingen. Na de dienst is er nog het ‘buitenlied’, daar kiezen we elke keer een bekend kerklied voor dat we uit volle borst mee kunnen zingen: in de buitenlucht op het plein achter Kerkenheem.

En we blijven ervanuit gaan dat we samen vieren: in kerk en huis. Alle diensten zijn live te beluisteren via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843>. De liturgie wordt wekelijks van tevoren op onze website geplaatst.

Als er nieuwe versoepelingen blijvend verantwoord lijken, voeren we dat uiteraard in; als het aanhalen van preventiemaatregelen nodig is, zullen we dat ook doen. Dat wordt dan op de website gepubliceerd en via de nieuwsbrieven bekend gemaakt.

zondag 3 oktober

oecumenische dienst, met medewerking van muzikaal trio: Gerard van Reenen, orgel, Femke van Reenen, blokfluit en Mireille Vermeulen, cello.

zondag 31 oktober

Doopdienst; Anna IJdema en Floris Sieffers houden hun zoon KARSTEN PITER ten doop. In kerk en huis samen hopen we daarvan getuige te zijn.

Agenda gespreksgroepen

dinsdag 5 oktober	19.30 uur, Kerkenheem, gespreksgroep rond de 30
woensdag 6 oktober	19.30 uur, Het Dok, “een goed gesprek”
woensdag 20 oktober	11.00 uur, Kerkenheem, Bijbelkring
woensdag 20 oktober	19.30 uur, Kerkenheem, gespreksgroep rond de 30
maandag 25 oktober	19.30 uur, Kerkenheem, pastorale toerustingsavond
woensdag 27 oktober	20.00 uur, Kerkenheem, gespreksgroep 50+
woensdag 3 november	19.30 uur, Het Dok, “een goed gesprek”

vervolgdata voor de gespreksgroep in Engelbert en de Samenkring zullen nog afgesproken worden

Vrije week predikant

Van vrijdag 8 oktober tot en met zondag 17 oktober ben ik vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel. 050-

5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com, of met Mw. Gré Busz, tel. 050-5414910, e-mail: greebusz@gmail.com, of met Mw. Christina Huisman, tel. 050-5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl. Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.

Open Kerk op Allerzielen.

Op dinsdag 2 november a.s. wordt Allerzielen gevierd. Op deze van oorsprong kerkelijke feestdag worden de overleden mensen herdacht.

Dat gebeurt op veel plekken in onze samenleving. Rouwcentra doen mee, verzorgingshuizen en meer.

Een bijzondere plek om wie zijn overleden te herdenken is de Stefanuskerk in Noorddijk. De intieme sfeer van de kerk, de rust en het gedempte licht helpen om tijd en ruimte te maken voor kostbare herinneringen.

Er is een hoekje met kaarsen – steek gerust een kaars aan. Er ligt een blad met gedichten die kunnen helpen om herinneringen op te roepen. Er zijn een paar gastvrouwen aanwezig, met wie u als u wilt even kunt praten.

Wat er niet is, dat is een kerkdienst. De kerk is gewoon open voor iedereen die een rustige plek zoekt om mensen, die gemist worden, te herdenken.

U bent van harte welkom om binnen te lopen.

Dinsdagavond, 2 November tussen 18.00 en 20.00 uur.

Plaats: Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, Groningen.

Pastorale toerustingsavond

Op maandag 25 oktober is er een pastorale toerustingsavond.

Het onderwerp is: “omgaan met emoties”.

Ieder die wel eens een bezoek brengt, weet dat emoties bij een gesprek horen.

Eigen emoties, emoties van de gesprekspartner. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Welke gezichtspunten kunnen ons helpen?

Daar besteden we aandacht aan op deze toerustingsavond. We kijken naar onze eigen ervaringen. Die delen we met elkaar. Daar zit vast een hoop herkenning in en misschien ook wel verrassende gezichtspunten.

Samen kijken we naar een kort filmpje (een paar minuten maar) van een gesprek met emoties en bedenken we hoe het gesprek verder zou kunnen gaan.

Tenslotte verkennen we “alternatieven” voor een pastoraal bezoek, zoals een wandeling, foto's kijken en meer.

Deze avond is bedoeld voor ieder die wel eens een bezoek brengt, spontaan, onderling binnen de gemeente, als ouderenbezoeker, welkomstbezoeker, ziekenbezoeker of nog anders.

We hopen u te mogen begroeten! Als er veel opgaven binnenkomen, zullen we de groep in tweeën delen. De tweede avond zal dan zijn op 8 november.

in het kort

wat pastorale toerustingsavond over omgaan met emoties
waar Kerkenheem (vervoer nodig? bel Ellen Rigtering: 06-20418266)
wanneer maandag 25 oktober, 19:45-21:45 uur
voor wie ieder die wel eens een bezoek brengt
leiding Ellen Rigtering en ds. Jan Wilts
opgave Ellen Rigtering, edrigtering@hotmail.com

Vanuit de kerkenraad

Op 2 september jl. kwam de kerkenraad voor het eerst weer bijeen na de zomerpauze. Dat was na een langere periode met een stevige agenda. Er werd stil gestaan bij het gebruikelijke jaarverslag van onze predikant, Jan Wilts. Er is in dit verslag niet alleen een overzicht van de werkzaamheden, maar er is ook teruggekeken naar het moment dat Jan kwam en het bevat een doorkijkje naar de toekomst, naar de tijd dat Jan met emeritaat is. In dat doorkijkje roept Jan een aantal vragen op die we de komende tijd als bezinningsonderwerp in de kerkenraad op tafel zullen leggen. In een mooie discussie spreken we onze waardering uit over de manier waarop Jan zijn pastorale activiteiten uitvoert en verwoord. We herkennen dat veel mensen zich betrokken voelen bij spiritualiteit. Het blijkt uit reacties tijdens bijvoorbeeld een open monumentendag en uit voorbedebriefjes die worden achtergelaten. Het belangeloos optrekken met de mensen is een uniek accent dat we zetten. We spraken over een mooi document met een mooie kapstok voor verdere discussie in het komend seizoen, die we hier graag met jullie gaan delen.

Ook de zakelijke kant van onze gemeente kreeg aandacht. De jaarrekening van de kerkrentmeesters stond op de agenda. Die liet dankzij een mooi beleggingsresultaat een positief resultaat zien. Maar de kerkrentmeesters hadden ook zorgen. Die afhankelijkheid van ons resultaat op vermogen, legt ook bloot dat de jaarlijkse bijdrage van onze leden via de kerkbalans achter blijft bij wat we mogen verwachten in vergelijking met andere gemeenten. Naast de zorgen over het moeilijk werven van ambtsdragers en werkgroepleden, zijn dit vraagstukken die

aandacht en creativiteit gaan vragen, als we als zelfstandige gemeente verder willen.

In verband met een uitzendingsdienst op 19 september was ook Overstag, onze pioniersplek, onderwerp van gesprek. We constateerden dat we moeten werken aan de zichtbaarheid van Overstag binnen onze gemeente.

De vertegenwoordiging van Damsterboord in het pioniersteam is besproken en we gaan een goede kandidaat benaderen. Op termijn gaat ook Annie van Dam stoppen met haar vertegenwoordiging in het team. Er komt dus nog een lege plaats. Liefhebbers mogen zich uiteraard melden.

Naast de genoemde zendingsdienst staat er voor 26 september nog een bijzondere dienst gepland: de jaarlijkse oogstdienst. Uiteraard doen we dat ook dit jaar weer 'coronaproof'.

Bloemengroet

Deze zomer hebben we de volgende personen een boeket uit de kerk kunnen bezorgen: mw. Ter Avest, mw. Spithof, fam. Van Dijken, fam. Bruining, dhr. Van Reenen, dhr. Kreuzer, mw. Scheringa, mw. Ritsema, fam. Buining, mw. Vinkes en mw. Van der Weide.

De bloemen worden door de ontvangers altijd zeer gewaardeerd. Ook u kunt een ander deze glimlach geven, er is altijd wel een plekje te vinden waarop u een boeket kunt 'leveren' voor de kerkdienst. Dit mag ook een financiële bijdrage zijn, dan zorgt de diaconie ervoor dat er een bos bloemen komt.

Collecte voor het voetlicht: Schone Poort (Beautiful Gate)

Stichting Beautiful Gate Nederland (voorheen De Schone Poort) ondersteunt een aantal organisaties en projecten die zich in Afrika inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. De nadruk van deze organisaties ligt op het gebied van het verbeteren van levensomstandigheden voor kansarme kinderen, het versterken van de draagkracht van gezinnen en het geven van informatie aan jong en oud. Het doel is om samen kinderen en families op een opbouwende manier te ondersteunen zonder dat de eigen verantwoordelijkheid wordt weggenomen. De ondersteuning is allereerst bedoeld om kinderen te laten zien en ervaren dat ze kostbaar zijn in Gods ogen.

Waar het uiteindelijk bij Beautiful Gate Nederland om draait is dat Afrikaanse kinderen, families en leefgemeenschappen weer op de been geholpen worden, zoals dit ook gebeurde met de verlamde man die bij een van de tempelpoorten zat. Beautiful Gate krijgt haar naam dan ook uit de Bijbel (Handelingen 3:2).

De diaconie Damsterboord houdt regelmatig een collecte voor Stichting Beautiful Gate. Dit is een dankbare collecte. Het is ontzettend fijn dat door onze bijdrage mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, vooral omdat ze dit zelf eerst niet voor mogelijk hielden.

Collecteopbrengsten tweede kwartaal 2021

Voedselbank Groningen	€ 220,42
Lilianefonds	€ 125,41
Gasthuis Groningen	€ 195,41
Inlia	€ 145,41
Eigen diaconie	€ 179,79
Kindervakantieweek Roemenië	€ 259,79
KiA zending Egypte	€ 169,80
Calcutta Rescue Fund	€ 174,79
Giro 555	€ 91,12
KPN missionair werk (kerk in het dorp)	€ 96,12



Beste gemeenteleden,

In de week van 30 oktober tot en met 7 november ga ik met een team vrijwilligers aan de slag in een vluchtelingenkamp op Lesbos. Ons team gaat dit doen vanuit de stichting Because We Carry.

Deze organisatie is al langere tijd, vanaf 2015, actief op Lesbos. Because We Carry levert broodnodige hulp (eten, tenten en droge kleren) ter plekke en doet dit met een aantal vaste medewerkers maar ook met wekelijks nieuwe teams vrijwilligers. Het is dus handen uit de mouwen, en praktische hulp bieden in die week. Het machteloze gevoel wat mij soms bekruipt hopelijk omzetten in hulp. Het klaarmaken van ontbijtpakketten, het schilderen van gebouwen, voetballessen geven, schoonmaken, het kan van alles zijn.

Ieder team probeert zoveel mogelijk geld te verzamelen om mee te nemen voor een week, zodat er geld is voor het ontbijt, maar ook om bijvoorbeeld op dat moment luiers te kopen, babymelk of andere noodzakelijke producten aan te schaffen. Iedere euro gaat met ons mee (we betalen zelf verblijf en vlucht) en komt terecht bij de mensen die huis en haard hebben achtergelaten.

In de dienst van 24 oktober hoop ik nog iets meer te kunnen vertellen over deze reis, maar ik ben al wel zo vrij om te vragen of jij/u mij financieel wilt steunen. Op de site van www.becausewecarry.org kunt u ook meer informatie vinden.

De bijdrage kan overgemaakt worden op de rekening van de diaconie van Damsterboord o.v.v. Lesbos:

NL28INGB0000847490

Alvast bedankt en ik houd jullie op de hoogte,
Joke Smit

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391
Geert Hielema tel: 06-51212565



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 7 november t/m 4 december 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 22 oktober**

Per email: kopij@damsterboord.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP
binnen de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



*** Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.**

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website:
www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmaüskerk (alg.) 050-5412115



E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025 of
Dhr. Jan van den Hende 050-5413239



Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/walfriedbrief>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.

Elke 2^e zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.

VIERINGEN WALFRIED OKTOBER 2021

datum/kerk	tijd	viering	voorganger
3-10-2021 Stefanuskerk	10.00 uur	Oecumenische viering PKN	pkn
10-10-2021 Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
17-10-2021 Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	DOLP
24-10-2021 Emmauskerk	11.15 uur	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
31-10-2021 Emmauskerk	11.15 uur	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
2-11-2021 Emmauskerk	19.00 uur	Woord- en communieviering	DOLP
7-11-2021 Emmauskerk	11.15 uur	Oecumenische viering RK	pastor Myriam Oosting

Voor uw agenda: 5 oktober Lezing 'Groen Geloven is duurzaam doen'

In de lezing 'Groen Geloven is duurzaam doen', vertelt Marjolein Tiemens-Hulscher hoe het geloof, de schepping en de Bijbel haar inspireren voor een levenshouding vanuit verbondenheid met de schepping. Met haar verhaal wil ze mensen bij milieubewustzijn brengen. Een van de belangrijkste dingen daarbij is dat we ervan doordrongen raken dat alles met alles samenhangt. Daarom doen de keuzes die we in het dagelijks leven maken zoals, wat we eten en waar we het kopen, ertoe. Die keuzes hebben invloed op onze medemens en de natuur. Marjolein is een groot voorstander van '*consumanderen*', ook minder consumeren, maar vooral anders. In haar lezing zal ze laten zien welke keuzes je kunt maken om je eigen ecologische voetafdruk, of eerlijk aarde-aandeel, te verkleinen. Niet als doel op zich, maar als een uitdrukking van 'Heb je naaste lief zoals jezelf.'

Er zijn mensen die al veel ervaring hebben met 'duurzamer' leven. Anderen willen wel, maar weten niet goed waar te beginnen. Na de pauze kunnen we elkaar

hierover vertellen en inspireren. Het lijkt vaak klein wat we als consument kunnen doen, maar daar moeten we ons niet in vergissen. Paus Franciscus zegt in Laudato si “Men moet niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen veranderen. Ze hebben een positief effect op de samenleving, vaak buiten ons weten om. Dit effect brengt steeds meer vruchten voort en verspreidt, vaak ongezien, steeds meer goedheid. Bovendien brengt dit gedrag ons het gevoel van eigenwaarde terug, brengt het ons tot een grotere levensdiepgang, laat het ons toe te ervaren dat het de moeite waard is op deze wereld rond te lopen.”

Marjolein Tiemens-Hulscher is landbouwingenieur, workshopleider bij Groen Geloven en voorzitter van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Nederland.

Zie ook haar website: <https://groengeloven.com>

Lezing ‘Groen Geloven is duurzaam doen’

Nicolaaskerk Haren

5 oktober 19.30 uur

Vrouwen in de Bijbel – OT

Door pastor Myriam Oosting

De Bijbel verhaalt over de geschiedenis van God met de



mensen. Veel Bijbelverhalen gaan over mannen. Vrouwen lijken meer op de achtergrond te fungeren. Toch zijn ze

wel te vinden: vrouwen die een verhaal met God hebben waarin wij ons, vandaag de dag nog kunnen herkennen. Vrouwen die ons iets te zeggen hebben.

We willen nader kennis maken met enkele

vrouwen uit het Oude Testament.

Avond 1: Mirjam: 4 november 2020 in de Emmauskerk, **aanvang 20.00 uur**

In verband met corona: graag van tevoren aanmelden bij pastor Myriam:

pastor.oosting@hildegardparochie.nl of 06-39175000.



Vanuit de Walfriedraad.

In de komende tijd willen we een paar mensen bedanken voor hun inzet. Op zondag 26 september zijn dit Hanneke Meijer en Jan Janssens. Hanneke Meijer is jarenlang dirigent geweest van het Emmauskoor. Ze heeft al een tijdje geleden bedankt voor deze functie maar door de coronamaatregelen is er niet eerder een goede gelegenheid geweest om haar te bedanken.

Jan Janssens heeft heel wat jaren gefunctioneerd als coördinator uitvaarten, waar we natuurlijk erg blij mee waren. Nu zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator, wat niet gemakkelijk is. Het is een specifieke en erg belangrijke taak om alles rond de uitvaarten in onze kerk te organiseren.

Na de viering houden we een Walfriedbijeenkomst, met specifieke aandacht voor het tekort aan vrijwilligers. Ook willen vragen we mensen om in een werkgroep zitting te nemen die de speciale bijeenkomsten van de gemeenschap wil organiseren, zoals de Nieuwjaarsreceptie en een vrijwilligersavond, die we in februari of maart willen gaan houden. Het belangrijkste van deze bijeenkomst is echter dat we de onderlinge verbondenheid na die al te lange Covid 19 tijd weer wat willen versterken.

We hopen dan ook op een grote opkomst.

Namens de raad: Lexia Koch-Hoogma.

Bedankje

Op een goede donderdagmiddag mochten wij, Pastor Myriam Oosting en ik, op bezoek bij Frans en Diet Haverkort. Frans en Diet waren onlangs 55 jaar getrouwd en wij mochten hen feliciteren met een mooi bos bloemen. Het was een gezellige middag, waarop we ook nog de vele kunstwerken (lees: quilts) van Diet konden bewonderen.

De belangrijkste reden echter van ons bezoek was, dat Frans vele jaren het werk als vrijwilliger voor kerkbalans heeft gedaan. Hij kan dit werk helaas niet langer doen en stilzwijgend heeft Diet het beetje bij beetje van hem overgenomen. En dit alles mocht wel beloond, vond de Walfriedraad en ze stuurden ons als afgevaardigden. Myriam heeft Frans en natuurlijk ook Diet heel hartelijk bedankt door het overhandigen van de Hildegard van Bingenpenning, samen met een Walfriedkaars.

We zijn blij met hun grote inzet. Frans en Diet, nogmaals bedankt.

Lexia Koch



Maandelijks Koffieochtend weer gestart

Op dinsdag 7 september zijn we weer begonnen met de maandelijks Koffieochtend. We konden weer een rondje doen van wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Zo was één van de aanwezigen, Bert Poelma, die gehandicapt is, kampioen geworden met zwemmen, bij de Gehandicapte Sportclub Groningen.

(foto rechts)

We hebben hem op de foto gezet met de bekertjes, die hij in de wacht heeft gesleept.

Het was leuk om elkaar na lange tijd weer eens te zien.



HET EMMAUSKOOR IS WEER BEGONNEN.

Na anderhalf jaar is het Emmauskoor weer begonnen met de repetities. En wel op een heel bijzondere en feestelijke manier! We namen afscheid van het oude bestuur en onze vorige dirigent, Hanneke Meijer. Gelukkig konden we ook meteen nieuwe bestuursleden kiezen, te weten Rita Bergman, Ina Halsema en Marga van den Hende, en ook kennismaken met onze nieuwe dirigent Cas Straatman!! Eindelijk konden we officieel afscheid nemen van Hanneke Meijer. Voor haar waren er na vele lange trouwe en belangeloze jaren prachtige woorden en een schitterend boek en een cadeaubon. Uiteraard ook een prachtig boeket bloemen. Gelukkig blijft Hanneke nog steeds de cantores verzorgen op de zondagen dat er geen koor is. Hierna was het de beurt aan onze nieuwe dirigent, Cas Straatman, om zich aan ons voor te stellen. We zien er naar uit om met hem de draad eindelijk weer op te pakken.

Ook waren er nog twee jubilarissen, Mieke Janssens en Bob Bouchier, te huldigen met hun 25-jarig koorjubileum. Helaas konden we alleen maar Mieke huldigen en in de bloemetjes zetten en een speldje en oorkonde van de Gregoriusvereniging overhandigen. Ook een houten jubileumonderzetter was er voor haar. Voor Bob doen we dat vanwege corona op een later moment.

Natuurlijk was er gebak, met daarop ons logo, bij de koffie en konden we een toost uitbrengen op de jubilarissen en op de scheidende en nieuwe bestuursleden en dirigenten.

Cas kreeg nog een half uurtje om ons even kennis te laten maken met zijn "repetitiestijl". Dat belooft hard werken te worden!!!

Na deze eerste bijeenkomst van het koor kunnen we niet wachten om weer als vanouds onze wekelijkse repetitiemiddagen bij te wonen.

Jan van den Hende



Ter inspiratie uit 'de Profeet' van Kahlil Gibran

Toen zei de rijke: 'spreek tot ons over geven'.

En de profeet antwoordde:

'je geeft maar weinig, als je geeft van je bezit.

Alleen wanneer je van jezelf geeft, geef je ten volle.

Want wat zijn je bezittingen anders dan dingen,

die je bewaart en bewaakt uit angst, dat je ze morgen nodig zult hebben?

En morgen, wat zal de dag van morgen brengen

aan de over-voorzichtige hond,

die beenderen begraaft in het zand,

terwijl hij de pelgrims volgt naar de heilige stad?

En wat is vrees voor nood anders dan die nood zelf?

Is juist niet de angst voor dorst, wanneer je put vol is, onlesbare dorst?

Er zijn mensen, die slechts weinig geven van het vele dat zij hebben -

en zij geven om gezien te worden

en hun verborgen wens maakt hun gaven onrein.

En anderen hebben weinig en zij geven alles.

Zij geloven in leven en de overvloed ervan en hun schatkist is nooit leeg.

Ook zijn er, die met vreugde geven en hun vreugde is hun beloning

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 7 november t/m 4 december 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 22 oktober 2021

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl