

Open Kerk op Allerzielen.

Op dinsdag 2 november a.s. wordt Allerzielen gevierd. Op deze van oorsprong kerkelijke feestdag worden de overleden mensen herdacht.

Dat gebeurt op veel plekken in onze samenleving. Rouwcentra doen mee, verzorgingshuizen en meer.

Een bijzondere plek om wie zijn overleden te herdenken is de Stefanuskerk in Noorddijk. De intieme sfeer van de kerk, de rust en het gedempte licht helpen om tijd en ruimte te maken voor kostbare herinneringen.

Er is een hoekje met kaarsen – steek gerust een kaars aan. Er ligt een blad met gedichten die kunnen helpen om herinneringen op te roepen. Er zijn een paar gastvrouwen aanwezig, met wie u als u wilt even kunt praten.

Wat er niet is, dat is een kerkdienst. De kerk is gewoon open voor iedereen die een rustige plek zoekt om mensen, die gemist worden, te herdenken.

U bent van harte welkom om binnen te lopen.

Dinsdagavond, 2 November tussen 18.00 en 20.00 uur.

Plaats : Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, Groningen.