

## van Zondag 25 juli tot Zondag 1 augustus

### deze kerkdienst

In de zomerperiode horen we gedeelten uit het bijbelboek Leviticus. Dat is een bijbelboek waarin tal van voorschriften over offers, over wat rein en onrein is en over wat geheiligd wordt, staan. Aangezien we geen tempel hebben, met een offerplaats, kan het al gauw lijken dat dit wat in dit boek geschreven staat “achterhaald” is. Maar dat lijkt maar zo. De eeuwen door hebben joodse en christelijke uitleggers doorgegeven hoe dit boek de grondslagen laat zien voor een leefbare samenleving. In dat spoor kunnen we luisteren en ontdekken waar het ons in de huidige maatschappelijke omstandigheden bij kan lichten.

Meer informatie over dit bijbelboek vindt u op onze website. Daar vindt u ook welke gedeelten de komende tijd gelezen worden in onze ochtendgebeden.

Deze zondag is er geen cantor. In de eerste plaats zijn we verheugd dat zoveel zondagen een cantor ons voor heeft kunnen gaan bij het zingen. Vandaag is het anders. Dat we zelf weer iets kunnen zingen, komt ons daarbij tegemoet. Van het eerste lied (281) zingen we twee korte coupletten, die ik samen maar als één reken. Ons mooi klassieke slotlied (867) kan in zijn geheel gezongen worden: twee coupletten. Het schriftlied na de lezingen (320) wordt instrumentaal omlijst en de lector spreekt er één couplet van. Thuis meezingen kan – in de kerk zingen we dit lied vast in ons hart mee.

Binnen de kerkmuren zingen: dat betekent: niet te luid, met gematigde stem.

Buiten bij de koffie zingen we voluit ons derde lied (216), het buitenlied. Neem uw Liedboek mee! En wie thuis meeviert: zing het thuis, of lees het en dank God.

De beide fluitisten van het ensemble zullen voorafgaand aan de dienst een coronatest doen en spelen uiteraard alleen als hun testuitslag negatief is, de voorste rij banken blijven onbezet.

### volgende kerkdienst

Gastdiensten: dat betekent dat parochianen van de Walfriedgemeenschap en gemeenteleden van Damsterboord om en om bij elkaar te gast zijn. Volgende week, 1 augustus, is Damsterboord te gast bij de parochieviering in de Emmaüskerk, die begint om 11.15 uur. De week daarna, 8 augustus om 10.00 uur, is het weer andersom en zijn de parochianen te gast in de Stefanuskerk.

### onderweg

#### *Stilte*

Mark de Jager, predikant in Dwingeloo en eerder betrokken bij onze pioniersplek, schreef een behartigenswaardig opinieartikel dat verscheen in Het Nederlands Dagblad. Met zijn toestemming publiceren we het op onze website. Moeten we snel weer van start met van alles, of moeten we juist ruimte zoeken voor rust? Lees zijn artikel op de website: <https://damsterboord.nl/onze-gemeente/nieuwsberichten/gemeenteberichten/>

#### *Kliederkerk gaat van start*

In de laatste week van de zomervakantie zal het kliederkerkteam elke ochtend een kidsclub organiseren. Daarbij sluiten we dan aan op het middag- en avondprogramma van de zomersportweek. Aan de hand van een Bijbels thema gaan we met elkaar aan de slag. We worden daarbij geholpen door World Servants. Deze organisatie kan vanwege corona geen projecten in het buitenland doen en gaat in Lewenborg aan de slag. Een klein groepje doet mee met de organisatie van kidsclub.

Wanneer: 16 t/m 20 augustus

Hoe laat: 10:00-11:30 uur

Voor wie: kinderen van 4 t/m 10 jaar

Waar: sportveld bij de Swoaistee

Opgave: niet nodig, kom gezellig langs en doe mee

Na de zomer staat eind september een buitenkliederkerk op het programma met als thema “vertrouwen”. Aan de hand van het verhaal van David en Goliath gaan we met elkaar op ontdekkingstocht. De volgende kliederkerk zal eind november zijn en gaat over “toekomstdromen”. We kijken dan naar het verhaal van Jozef en zijn toekomstdromen. Je hoeft je nergens voor op te geven. Je kunt gewoon langskomen en kijken of je het leuk vindt om mee te doen. Wij hopen jou tegen te komen bij één van deze activiteiten!