

Nieuwsbrief Damsterboord: kerkdiensten en versoepelingen

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

U hebt het vast in het nieuws gehoord en misschien ook al afgelopen zondag gemerkt: we kunnen weer een aantal versoepelingen toepassen op onze kerkdiensten.

Allereerst: **het zingen**. Op zeer bescheiden schaal kan er weer meegezongen worden en wel de laatste twee coupletten van ons slotlied. Dat moet nog wel zachtjes.

Maar: nu we weer buiten koffiedrinken na de dienst, kunnen we daar nog wat uitbundiger een “buitenlied” zingen, een bekend lied, dat we à capella kunnen zingen.

Ten tweede: het **aantal mensen** dat in onze (kleine) kerk veilig past, kan weer naar 30 omhoog. Het hangt een beetje van de indeling af, maar geef u dus gerust op. Ons uitgangspunt blijft dat het voor ieder veilig moet zijn.

Nog even in het kort:

1. U kunt u zich aanmelden als u een kerkdienst bij wilt wonen via aanmelding-dienst@damsterboord.nl
2. U kunt zich voor één of voor meer kerkdiensten tegelijk (maximaal voor een kalendermaand) aanmelden
3. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk donderdagavond 18.00 uur
4. In de loop van vrijdag of zaterdag ontvangt u een bevestiging met bijbehorend protocol
5. De landelijke preventiemaatregelen blijven onverkort van kracht, ook als u ingeënt bent
6. Houd onze website www.damsterboord.nl in de gaten voor mogelijke aanpassingen en verdere versoepelingen

Dan nog een paar andere punten.

Op Pasen en Pinksteren vierden we het **avondmaal**. We zijn benieuwd hoe dat thuis is gegaan. Van enkele mensen hebben we dat gehoord, maar als u uw ervaring met ons wilt delen, stellen we dat op prijs. Dat kan via mijn mailadres of telefoonnummer. Op de kerkenraad hebben we besloten dat we onze volgende avondmaalsviering na de zomer zal zijn.

Daar is ook ingestemd met het voorstel van de werkgroep eredienst om de zomerperiode (dus tot en met augustus) door te gaan met de vorm die we nu kennen: het **ochtendgebed**. In augustus kijken we hoe het daarna het beste verder kan.

Komende zondag horen we van het mosterdzaad – en we zullen ervan zingen! In het ochtendgebed op de zondag daarna, 20 juni, zullen we ook aandacht besteden aan de wereldwijde oproep om de **44.000 mensen** te gedenken die op hun vluchtroute naar Europa gestorven of vermoord zijn. De klassieke lezing is dan die van de storm op het meer uit Marcus 4. De leerlingen roepen: “Meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan?” En wij kunnen vragen: wat moet wie vlucht over water vrezen: de storm van God of de windstilte van andere mensen?

namens de werkgroep eredienst: alle goeds en een hartelijke groet,
met een hartelijke groet,
ds. Jan Wilts.

Dit is de 119^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website. Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst.