

ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 50, NR. 7/8

3 juli t/m 4 september 2021



De wonderbaarlijke spijziging

ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
Tini van Rein

e-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl
redacteur: Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel 311 1260
e-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl

Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: www.hildegardparochie.nl

Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl

Budgethouder: R. v. Nimwegen 541 4622

Ledenadministratie: H. van Eerden 230 3757
e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115

Bespreken zaalruimte: alleen telefonisch bij Mevrouw Wil Dol 541 3364

ROTONDE INFORMATIE

Het eerste gedeelte van **ROTONDE** bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



DIGITALE ROTONDE

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

ROTONDE NIEUWSBRIEF



Wilt u voortaan gebruik maken van de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar één van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: **digitale rotonde**

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:
<http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: **opzegging papieren Rotonde**.



OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. Aanmelden is verplicht! Zie blz. 10 en 19.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk om **11:15 uur**.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk om **10:00 uur**.

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

Zondag 4 juli 2021 <i>3^e van de zomer</i>	Ezechiël 2, 1-7	Marcus 6,1-6
Zondag 11 juli 2021 <i>4^e van de zomer</i>	Jesaja 52, 1-6	Marcus 6, 6b-13
Zondag 18 juli 2021 <i>5^e van de zomer</i>	Jeremia 23,1-6	Marcus 6, 30-44
Zondag 25 juli 2021 <i>6^e van de zomer</i>	Jesaja 63, 7-14	Marcus 6, 45-52
Zondag 1 augustus 2021 <i>7^e van de zomer</i>	Deuteronomium 10, 12-21	Marcus 7, 1-23
Zondag 8 augustus 2021 <i>8^e van de zomer</i>	2 Koningen 4, 8-18 (37)	Marcus 7, 24-30
Zondag 15 augustus 2021 <i>9^e van de zomer</i>	Jesaja 35, 1-10	Marcus 7, 31-37
Zondag 22 augustus 2021 <i>10^e van de zomer</i>	2 Koningen 4, 42-44	Marcus 8, 1-21
Zondag 29 augustus 2021 <i>11^e van de zomer</i>	Zacharia 8,4-8, 20-23	Marcus 8, 22-26
Zondag 5 september 2021 <i>12^e van de zomer</i>	Deuteronomium 4,1-2, 9-20	Marcus 8,27 - 9,1



Het loopt tegen het einde van een jaar in de gemeente en parochie. Een heel ander jaar dan anders. Een jaar getekend door corona. Een jaar waarin vieringen op aangepaste wijze gelukkig door konden gaan, maar veel andere dingen niet. Nu is er licht aan de horizon. Dankzij de vaccinatiecampagne is er steeds meer mogelijk. En we hebben goede hoop dat we in het najaar naar het “oude normaal” terug kunnen gaan.

Helemaal zoals vroeger zal het niet worden. Corona heeft de kwetsbaarheid van onze moderne maatschappij bloot gelegd. Hopelijk hebben we van deze crisis geleerd. Ongebreidelde economische groei en aantasting van leefgebieden van dieren kunnen niet doorgaan. Een andere leefwijze en omgang met de schepping zijn noodzakelijk.

Hopelijk komen er bezinning en noodzakelijke veranderingen op gang. De coronacrisis staat niet op zich. Vandaag las ik in het nieuws dat onderzoek aantoonde dat driekwart van de Nederlanders voorstander is van ambitieuzer klimaatbeleid. Beleid is het terrein van overheden, maar ook wijzelf mogen erover nadenken wat wij anders of beter kunnen doen. Hoe kunnen we zelf duurzamer leven? En ook: hoe kunnen we mensen, die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, helpen?

De vakantietijd is vanouds een tijd om even los te komen van het gewone dagelijks leven. En daarom ook wel een tijd die op eigen manier uitnodigt tot bezinning. Bezinning op vragen als: waar ben ik dankbaar voor? Wat wil ik meenemen? Waar heb ik spijt van? In de rust van de vakantietijd gaan mensen niet alleen op reis naar andere oorden en landen, maar is er ook gelegenheid voor een reis naar binnen. Het woord vakantie is afgeleid van de uitdrukking “vacare Deo”, ruimte maken voor God. Ik hoop dat we die reis naar binnen allen mogen gaan. Dat de vakantietijd ook een tijd van vernieuwing en herbronning van ons geloof moge zijn.

Graag wens ik iedereen die dit jaar op reis gaat een fijne vakantie, en iedereen die thuisblijft ook een goede tijd, en ik eindig deze inleiding graag met een wens van Ellen Vanduynslagers:

Vakantiewens

Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd.

Ik wens je tijd

om verheugd te zijn, en te lachen,

en wanneer het je past,

daar iets mee te doen.

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen
maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd,
niet tot haasten en lopen
maar tijd voor rust en gemoed.

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering,
voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.

Ik wens je tijd
om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien...

Ik wens je tijd
om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur
als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken!

pastor Myriam



INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK

Zolang de kerk open mag blijven in verband met de maatregelen m.b.t. het indammen coronavirus is de bibliotheek open op de donderdagavond van 19.30 u. tot 20.30 u. Behalve in de basisschoolvakantie, die begint op 10 juli t/m 22 augustus 2021. We houden rekening met de anderhalve meter afstand tussen personen, mondkapje voor en u kunt uw handen reinigen.

U kunt een keuze maken uit ruim 700 religieuze boeken. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.

Op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord kunt u de catalogus met alle boeken van de IBL vinden. De nieuwste boeken worden in december toegevoegd.

juli 2021

Bibliotheeknieuws

Voor de basisschoolvakantie zijn weer drie nieuwe boeken aangeschaft.

Eucharistie, krachtbron voor Geestelijk leven - Nicolas Buttet

Een uitgave van de Sint Petrus Canisiusstichting, Nijmegen, 2014

In dit boek gaat uitgebreid in op alle aspecten van de eucharistie in de Rooms Katholieke eredienst. Wat uniek is dat er veel praktijkverhalen zijn: voorbeelden van grote en kleine heiligen in zijn vermeld, als om te bewijzen dat ervaringen omtrent eucharistie echt zijn. Voor wie nou eens uitgebreid wil kennismaken met alle betekenissen van eucharistie van offer tot gemeenschap met het lichaam en bloed van Jezus Christus.

Spiegelzalen - JW. v. Dommelen, M de Jong-Kruijff en A. Slootweg

Een reflectie op huwelijk en scheiding – Uitgeverij Groen, 2021

In dit boek een huis met drie verdiepingen. Op elke laag verhalen van christenen uit de praktijk van het huwelijk. Bovenin de Bijbelse waarden, die een huwelijk betekenis geven en glans geven. In het midden van het huis verhalen over diverse huwelijksmoeilijkheden. En beneden op de begane grond gesprekken met de gezinsbegeleider, relatietherapeut, de mediator en de pastor. Voor wie dit leest is er vooral begrip voor een moeilijk huwelijk en echtscheiding.

Dingsigheidjes - Roelof Jonker

Een gedichtenbundel uitgegeven in eigen beheer 2021

De opbrengst van de verkoop ervan komt ten goede aan Inlia vluchtelingenhulp/-werk. In het boekje speelse korte overweginkjes van alle dag in dichtvorm. Onderwerpen als water en planten, regen, onschuld, een dag. Leegkerk en Meerstad. Soms gerelateerd aan de vraag naar het bestaan van God. Het is van een simpele eenvoud, door iedereen te begrijpen.
(De auteur is op 28 april jl. overleden)

Helaas is Jacoba van Mourik's echtgenoot overleden aan de gevolgen van een eerder opgelopen coronabesmetting. Het is dan ook waarschijnlijk dat ik het bibliotheekwerk lange tijd alleen zal moeten doen. Toch zie ik u graag komen.

Ineke Siersema

Buurten met een bakkie gaat weer op stap.

Buurten met een bakkie is vanwege corona een tijd in winterslaap gegaan. In 2019 zijn we gestart in Kraaienest en hebben daar hele mooie gesprekken gevoerd. Helaas konden we daar heel lang geen echt vervolg aan geven. De afspraken die toen gemaakt zijn worden nu opnieuw bekeken om te zien waar we mogelijkheden zien voor een vervolg.

Daarnaast gaan we eind juni/begin juli opnieuw de wijk in en hopen we weer mensen te spreken over hoe ze in hun buurt leven, of ze zich er thuis voelen, wat hun hobby's zijn, wat voor ideeën of dromen ze hebben om hun buurt leuker of socialer te maken. Of misschien is alles al helemaal naar wens en kunnen we er wat van meenemen naar wijken waar dat nog niet zo is. Kortom, we hebben er weer zin in en zien uit naar nieuwe ontmoetingen.

Wij zijn vrijwilligers die zich inzetten voor meer verbinding en ontmoeting in de wijk. We nemen koffie, thee en koekjes mee. De buurt die we willen bezoeken krijgt een week van tevoren een flyer in de bus met daarop wanneer we op de stoep zullen staan.

Buurten met een bakkie is een initiatief van de proeftuin Lewenborg, Golvend Lewenborg, De Oude Bieb, WIJ Lewenborg, werkgroep Eenzaamheid en de kerk.

Namens Buurten met een bakkie,
Annie van Dam



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 5 september t/m 2 oktober 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 20 augustus 2021**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



STEFANUSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord



Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts

Telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

Ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

Vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
4 juli	11.15 uur	pastor Arjen Jellema	oecumenische dienst
3 ^e van de zomer	Emmaüskerk		
11 juli	10.00 uur	ds. G. Schoonman	
4 ^e van de zomer	Stefanuskerk		
18 juli	11.15	pastor Myriam Oosting	gastdienst
5 ^e van de zomer	Emmaüskerk		
25 juli	10.00 uur	ds. Jan Wilts	gastdienst
6 ^e van de zomer	Stefanuskerk		
1 augustus	11.15 uur	pastor Myriam Oosting	gastdienst
7 ^e van de zomer	Emmaüskerk		
8 augustus	10.00 uur	ds. Jan Wilts	gastdienst
8 ^e van de zomer	Stefanuskerk		
15 augustus	11.15 uur	parochianen	gastdienst
9 ^e van de zomer	Emmaüskerk		
22 augustus	10.00 uur	ds. Jan Wilts	gastdienst
10 ^e van de zomer	Stefanuskerk		
29 augustus	10.00 uur	ds. Jan Wilts	
11 ^e van de zomer	Stefanuskerk		

5 september 12 ^e van de zomer	11.15 uur Emmaüskerk	??	oecumenische dienst
---	-------------------------	----	---------------------

Bij de kerkdiensten

U hebt het vast in het nieuws gehoord en misschien ook al gemerkt: we kunnen weer een aantal versoepelingen toepassen op onze kerkdiensten.

Allereerst: het zingen. Op zeer bescheiden schaal kan er weer meegezongen worden en wel de laatste twee coupletten van ons slotlied. Dat moet nog wel zachtjes.

Maar: nu we weer buiten koffiedrinken na de dienst, kunnen we daar nog wat uitbundiger een “buitenlied” zingen, een bekend lied, dat we à capella kunnen zingen.

Ten tweede: het aantal mensen dat in onze (kleine) kerk veilig past, kan weer naar 30 omhoog. Het hangt een beetje van de indeling af, maar geef u dus gerust op. Ons uitgangspunt blijft dat het voor ieder veilig moet zijn.

Nog even in het kort:

1. U kunt u zich aanmelden als u een kerkdienst bij wilt wonen via aanmelding-dienst@damsterboord.nl
2. U kunt zich voor één of voor meer kerkdiensten tegelijk (maximaal voor een kalendermaand) aanmelden.
3. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk **donderdagavond 18.00 uur**
4. In de loop van vrijdag of zaterdag ontvangt u een bevestiging met bijbehorend protocol.
5. De landelijke preventiemaatregelen blijven onverkort van kracht, ook als u ingeënt bent.
6. Houd gedurende de zomer onze website www.damsterboord.nl in de gaten voor mogelijke aanpassingen en verdere versoepelingen.

Wij gedenken

GEERTJE NIEWOLD. Geertje Niewold overleed maandag 7 juni op 66-jarige leeftijd in Mercator. Op de reis die haar leven was, kwam ze in Lewenborg te wonen en via “buurten met een bakkie” van de Oude Bieb kwam ze in contact met onze gemeente. Zij vond het fijn en het deed haar goed om bij een gemeenschap te horen, Damsterboord in dit geval, die weet van een welkom dat altijd groter is dan wij: de liefde van Christus.

Ze voelde zich verbonden, via de kerkomroep, in onze gebeden, dankzij bloemen. Misschien was het maar kort, nog geen twee jaar – kort maar intens. Op zaterdag 12 juni hebben we in de Stefanuskerk afscheid genomen. Daarna vond de crematie plaats in Winschoten. We hoorden in de kerk uit 1 Korintiërs over de liefde. Liefde is meer dan hoop of geloof – het is gezien zijn, bemind zijn. Zo vond Geertje Niewold het woord waarin ze gekend was.

RENSJE BUTER – VAN VONNO

Op 10 juni jongstleden overleed Rens Buter - van Vonno op 97-jarige leeftijd in De Dilgt in Haren. Tot voor zeer kort woonde ze aan de Kajuit, bijna 40 jaren lang. Het dorp Putten, op de Veluwe, lieten zij en haar man begin jaren '80 achter, om hier in deze stad nieuw te gaan wonen. Al in de eerste maand hier overleed haar man Dolf en moest ze alleen verder met wat ze meedroeg en wat ze hoopte.

Wie haar buiten zag, zag haar – toen ze dat kon - misschien protesteren tegen onrecht, hier op het kruispunt verderop of in de stad of in Amsterdam. Maar verder was ze veel thuis en dat kan maken dat we haar misschien niet zo goed kennen. Onze ouderenbezoeker Ben Spruijtenburg had een goed contact en ze vertelde me een keer dat juist daardoor zij haar verbondenheid met “kerk” bevestigd zag. Zij hoorde erbij.

Op woensdag, 16 juni, is Rens Buter begraven op de begraafplaats te Noorddijk; voorafgaand in de afscheidsdienst in de Stefanuskerk hoorden we over Noömi (“Lieflijke”) die zich Mara (“Bitter”) wil laten noemen – maar de Schrift zingt een eigen wijs en blijft haar met hoop Noömi noemen.

De kinderen van Geertje Niewold, Tamara en Andor en hun gezinnen – de zoons van Rens Buter, Dick en Michael en hun gezinnen, anderen die hen missen: dat ze troost vinden in de liefde die hen met elkaar verbindt.

ds. Jan Wilts

Vrije dagen

Vanaf dat Rotonde bij u in de bus valt **tot en met 11 juli** ben ik vrij.

Ook in augustus heb ik nog een week vrij. En wel van **9 tot en met 14 augustus**.

Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met,

Mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl

Mw. Christina Huisman, tel 050.5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl

Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com

(Ria van Dijk is pas bereikbaar ná 26 juni.)

Mw. Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com

(Gré Busz is alleen bereikbaar in augustus)

Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.

Agenda gespreksgroepen

woensdag 21 juli, 19.30-21.00 uur; groep “een goed gesprek” (Dok) in Kerkenheem

Na de zomer

Als ik dit schrijf (half juni) gaat het de goede kant op met het aantal covidbesmettingen. Dat betekent dat we in allerlei verband vooruit aan het kijken zijn naar het nieuwe seizoen.

De ochtendgebeden blijven we in deze vorm vieren in juli en augustus, maar als het veilig is restricties qua zingen en ontmoeting te versoepelen, doen we dat. Houd de website in de gaten (www.damsterboord.nl)

Ik hoop verder vooral dat de gespreksgroepen weer door kunnen gaan.

De plannen zal ik in juli uitwerken.

Twee bijzondere diensten zijn inmiddels gepland – die data kunnen we alvast geven.

* op zondag 19 september de “zending “van Arie-Pieter Schep voor zijn werk bij Overstag in Lewenborg

* op zondag 26 september de oogstdienst die we dit jaar graag met en voor opgroeiende kinderen en wie er om hen heen zijn voorbereiden.

En op 31 oktober hopen we de doop te vieren.

Verslag vanuit de kerkenraad – juni 2021

Op 3 juni, donderdag en vanaf nu onze vaste vergaderdag, kwam de kerkenraad vóór de zomerstop bijna voltallig in Kerkenheem bijeen. De vergadering werd geopend met een gebed uit het liedboek pag. 1355, toegeschreven aan Franciscus van Assisi beginnend met: ‘Heer, maak van mij een instrument van vrede’. Onze nieuwe voorzitter, Lieuwe Giethoorn, leidde voortvarend de vergadering en bood, na een welkomstwoord, over en weer de mogelijkheid voor wie dat wilde een afspraak te maken voor nadere persoonlijke kennismaking. Lieuwe zal voor maximaal 2 jaar het voorzitterschap waarnemen, en dus blijft onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter gewoon doorgaan, en daarnaast ook nog naar een extra notulist voor de KKR.

Lieuwe wil graag met de KKR de komende tijd kijken hoe diverse taken uitgebalanceerd kunnen worden en welke expertise we op welk moment, op welke manier kunnen inzetten.

Voor de tijd van zijn voorzitterschap stelt hij voor om, deels ter invulling van het bezinningsonderwerp, in onderdelen de kerkorde met elkaar te gaan doornemen.

Nu spraken wij aan de hand van een artikel van Peter Verhoeff, classispredikant in

Noord-Holland, in Kerk in opmaat over de vraag: hoe start je activiteiten weer op in coronatijd? We hebben ons voornamelijk gericht op de wat er goed ging en wat niet sinds de invoering van de coronamaatregelen.

Het ochtendgebed zoals bij ons georganiseerd en uitgevoerd is een goed en gewaardeerd alternatief waarmee we vooreerst tot september doorgaan. Wij hadden graag meer mensen in de dienst willen kunnen uitnodigen maar door o.a. de beperkte ventilatiemogelijkheden in onze kerk is dat niet gewenst. Het is fijn dat wij een goed functionerende kerkomroep hebben die uitkomst biedt. Over het ontbreken van live-beeld van de diensten, dat door veel gemeenteleden gemist wordt, zijn de meningen verdeeld. Inmiddels is door onderzoek van de KRM naar de technische mogelijkheden duidelijk geworden dat ons kerkgebouw minder geschikt is voor beeldopnames; ook ontbreekt het ons voorlopig aan technische menskracht. Onze koster Reinder de Jager, zal zich bij speciale diensten blijven inspannen om nog eens via YouTube een optimale verbinding tot stand te brengen.

Een aantal mensen die niet in de kerk kunnen komen blijven via persoonlijk opgezette telefooncirkels met elkaar in contact en ook het koffiedrinken via ZOOM en buiten achter Kerkenheem, voor zover het weer het toelaat, geeft een gevoel van verbondenheid en gezelligheid. Verdere activiteiten zijn vrijwel stilgevallen, alleen de gespreksgroep 25-40 is digitaal doorgaan.

De KRM vergadert ad hoc, vergaderen via Zoom is niet voor iedereen bevredigend en niet iedereen haakt aan. De jaarrekening van de KRM is helaas nog niet beschikbaar. De KKA heeft het financiële jaarverslag niet tijdig kunnen leveren en is er nu met spoed mee bezig.

Vanuit de diaconie wordt gemeld dat de giften ruimhartig zijn en zij zijn daar verheugd over. Ook de bijdragen voor het kerkelijk werk zijn goed. Daarvoor dank! De begroting van de diaconie is goedgekeurd en zal z.s.m. op de website gepubliceerd worden.

Bijzondere diensten en diensten zomerperiode.

Zoals gezegd worden de ochtendgebeden eerst tot september voortgezet. Gelukkig zijn er weer wat versoepelingen, mag er weer aan het eind van de dienst zachtjes meegezongen worden, en kunnen er weer meer kerkgangers komen. Er wordt door de WGE bekeken of er deze zomer bij mooi weer een keer een viering in de buitenlucht gehouden kan worden.

Op 9 juni vond de laatste vluchtelingenwake plaats in de Stefanuskerk. Na de zomer plannen we een brainstormsessie over hoe we verder willen.

Op 19 september is er een speciale dienst waarin Overstag pionier Arie-Pieter Schep vanuit de gemeente de kerkelijke zending krijgt.

Voor het overige:

Er wordt een afgevaardigde uit de werkgroep diaconie gezocht voor Overstag, die filosofisch ingesteld is, theologische kennis en kennis van de wijk heeft en het geluid van Damsterboord kan vertegenwoordigen vanaf medio september. Dit komt na de zomer in het moderamen aan de orde.

Er is contact geweest met de werkgroep wijkvernieuwing Lewenborg i.v.m. het 50-jarig bestaan van de wijk. De vraag is of en hoe we mee willen/kunnen doen. Of is dit meer iets voor Overstag? We zien nu geen mogelijkheden en wachten de ontwikkelingen af.

De vergadering eindigde met de vraag van Lieuwe aan ds. Wilts wat hij heeft ervaren sinds de veranderingen door corona. Jan gaf aan dankbaar te zijn dat ieder op zijn plek van besturen is gebleven en veel kerkleden op allerlei manieren naar elkaar omzien, ook w.b.t. ouderenbezoeken. Ook vindt hij de ochtendgebeden goed gaan. Hij beleeft het intenser. Hij is ook blij dat het wekelijks overleg met de voorzitter bleef plaatsvinden voor het doorspreken van alle taken, en dat de samenwerking met de werkgroep eredienst, organist, cantors, koster e.a. heel goed gaat! Het lukt om mensen betrokken te houden en meer tijd voor studie te hebben. Jan geeft wel aan last te hebben van corona-beperkingen m.b.t. ziekenhuisbezoeken, huisbezoeken en uitvaarten. Hij mist ook de verschillende gespreksgroepen en het contact met de bewoners van 't Roer.

Na afsluiting met een gebed uit liedboek pag. 515 gingen wij uit elkaar.

Allen een goede zomer gewenst namens de hele kerkenraad.

Bertha Buist

Actief met Overstag

In het vorige bericht werd al aangekondigd dat ook dit jaar weer de zomersportweek wordt georganiseerd. Omdat de wijk Lewenborg dit jaar 50 jaar bestaat worden er de hele zomervakantie allerlei kinderactiviteiten georganiseerd.

In de laatste week, **van 16 tot 20 augustus**, was er nog veel ruimte in het rooster. De zomerweek vanuit Overstag bleek een hele goede invulling van die ruimte te zijn, zodat die activiteiten nu opgenomen worden in het boekje dat op alle scholen in Lewenborg wordt uitgedeeld in het kader van de “Onvergetelijke zomer”.

Alle activiteiten die vanuit Overstag worden georganiseerd zijn op **het sportveld bij de Swoaistee**.

Wat kun je in die laatste week verwachten:

Elke ochtend is er van 10:00-11:30 uur kidsclub voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Hierbij moet je denken aan knutselen en ontdekken aan de hand van een Bijbels thema. We worden ondersteund door World Servants. Omdat zij i.v.m. corona geen projecten in het buitenland kunnen doen gaan ze actief aan de slag in Lewenborg. Een klein groepje helpt mee met de kidsclub.

Elke middag van 14:00-15:30 uur kun je actief aan de slag met sport en spel. Dit gebeurt o.l.v. de sportcommunity van Overstag en Next Move en is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Op vrijdag wordt er afgesloten met een zeskamp.

Elke avond is er van 19:00-20:30 uur sport en spel voor de oudere kinderen vanaf 10 jaar.

Je hoeft je nergens voor op te geven. Je kunt gewoon langskomen en kijken of je het leuk vindt om mee te doen. Wij hopen jou die week tegen te komen bij één van deze activiteiten!

Namens Overstag, *Annie van Dam*

Bloemengroet

De prachtige boeketten zijn de afgelopen weken gegaan naar mev. A. Henkel, fam. Wildeboer, mev. M. Kloosterman en dhr. H. Scholte.



Collecte voor het voetlicht: Kerk in Actie

De wereld kent roerige plaatsen waar hulp en ondersteuning zeer gewenst zijn. Kerk in Actie probeert die hulp en ondersteuning te bieden. Zoals bijvoorbeeld voor de gestrande vluchtelingen in Griekenland.



Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit.

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

En dan is er ook nog eens covid-19.... Via Apostoli, de diaconale organisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk, biedt Kerk in Actie noodhulp aan slachtoffers van covid-19 in Griekenland. Een project dat via 100 lokale kerken in Groot-Athene wordt uitgevoerd en hulp geeft aan vluchtelingen en arme Grieken, waaronder daklozen. De situatie op het vasteland van Griekenland is niet makkelijk voor vluchtelingen. De hulp bestaat uit een voedselkeuken en voedselwaardebonnen. Verder ontvangen mensen in de vluchtelingenkampen zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vluchtelingen Lesbos' of doneer online. Hartelijk dank!

Bezinning: Wat is jouw deugd?

Iedereen kent wel het verhaal *A Christmas Carol* van Charles Dickens over de ultieme vrek Ebenezer Scrooge. Hij is een mooi voorbeeld van de hoofdzonde *Aviritia* (hebzucht, gierigheid). Van de hoofdzonden zijn er zeven en omdat er in alles een balans is, staan er tegenover de hoofdzonden de deugden. Oorspronkelijk waren er geen zeven deugden, maar slechts vier: de kardinale deugden. Later kwamen er nog drie bij: de theologische deugden.

Een deugd is een positieve eigenschap waarover iemand beschikt of het betreft een ethisch goede manier van handelen. Dat goede handelen is het werkveld van de werkgroep diaconie.

Welke zijn dan die zeven deugden? De vier kardinale deugden zijn: Prudentia (voorzichtigheid, verstandigheid, wijsheid), Iustitia (rechtvaardigheid, rechtschapenheid), Temperantia (gematigdheid, matigheid, zelfbeheersing) en

Fortitudo (moed, sterkte, vasthoudendheid, standvastigheid). Deze kardinale deugden zijn op schrift gesteld door Plato en later door Aristoteles verder uitgewerkt.

De christelijke wereld heeft het concept 'deugd' overgenomen en in de theologie geïntegreerd. Maar in de bijbel staan ook een paar deugden. Deze christelijke deugden staan in 1 Korinthiërs 13:13 en deze drie kennen we allemaal: Fides, Spes, Caritas - geloof, hoop en (naasten)liefde.

Ieder van ons beschikt in meer of mindere mate over deze deugden (en ja, de ondeugden horen er ook bij), maar wat doe jij er mee? Doe je er iets mee? Wil je er iets mee doen?

Dus wat is jouw deugd? Je handelt er waarschijnlijk vaker naar dan je zelf denkt. Doe er iets mee! Kijk gerust eens rond op de vrijwilligersvacaturebank, jouw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Uiteraard mag je ook aanschuiven bij de werkgroep diaconie van Damsterboord (of een andere gemeente). Je mag altijd via e-mail contact opnemen: diaconie@damsterboord.nl



Rondje bij Noorddijk

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Geert Hielema tel: 06-51212565



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 september t/m 2 oktober 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 20 augustus 2021**

Per email: kopij@damsterboord.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP
binnen de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel.
5412115



*** Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.**

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website:
www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115



E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025 of
Dhr. Jan van den Hende 050-5413239



Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/walfriedbrief>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenborg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.

Elke 2^e zondag van de maand is er *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.

VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP

datum	tijd	viering	voorganger
27 juni	11:15 uur	Woord- en communieviering	Pastor Myriam Oosting
4 juli	11:15 uur	Oecumenische viering RK	pastor Arjen Jellema
11 juli	11:15 uur	Woord- en communieviering	Pastor Marika Meijer
18 juli	11:15 uur	Gastdienst Walfried	Pastor Myriam Oosting
25 juli	10:00 uur Stefanuskerk	Gastdienst Damsterboord	ds. Jan Wilts
1 augustus	11:15 uur	Gastdienst Walfried	Pastor Myriam Oosting
8 augustus	10:00 uur Stefanuskerk	Gastdienst Damsterboord	ds. Jan Wilts
15 augustus	11:15 uur	Gastdienst Walfried	
22 augustus	10:00 uur Stefanuskerk	Gastdienst Damsterboord	ds. Jan Wilts

Alle diensten zijn in de Emmauskerk en beginnen om 11:15 uur, tenzij anders aangegeven.

Aanmelden is in de Emmauskerk niet meer verplicht, maar wij vragen u zich wel te registreren bij binnenkomst.

Voor de regels bij de gastdiensten van Damsterboord verwijzen wij u naar de website www.damsterboord.nl

Verder geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Houdt u de website van de Hildegardparochie (hildegardgardparochie.nl) en de nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.

Eerste Heilige Communicatechese en Vormselcatechese

Het afgelopen kon de EHC- en de Vormselcatechese helaas niet doorgaan, vanwege corona. Maar nu er steeds meer versoepeld kan worden, willen we graag de EHC- en Vormselcatechese weer opstarten.

In september ontvangen alle ouders van kinderen die in aanmerking komen voor deze catechese een uitnodiging. Mocht u een uitnodiging verwachten en er geen krijgen, wilt u het ons dan laten weten?

We hopen dat veel kinderen zich zullen opgeven en kijken al uit naar de ontmoeting met jullie allen!

een hartelijke groet van
pastoor Jellema en pastor Myriam

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 5 september t/m 2 oktober 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 20 augustus 2021

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl