

Nieuwsbrief Damsterboord: Pinksteren

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Pinksterzondag – dat vieren we! God raakt mensen aan en wij zullen elkaars taal leren verstaan.

We vieren het in de kerk, in onze huizen, zelfs als we onderweg zijn voor een vakantie.

We vieren het met brood en wijn.

En we vieren de verbintenis van een nieuwe ambtsdrager aan onze kerkenraad.

Lieuwe Giethoorn, welkbekend in ons midden, zal **verbonden worden aan de kerkenraad van Damsterboord**. Hij is ambtsdrager en dat blijft zo. Als predikant en lidmaat in onze gemeente zal hij in een bijzondere bediening komen te staan. Die bediening is het voorzitterschap van onze kerkenraad. Wij zijn blij dat hij en onze gemeente deze verkiezing met 'ja' beantwoorden. Hij wordt de opvolger van Annie van Dam, die in de laatste moderamenvergadering haar voorzitterschap afgerond heeft.

Brood en wijn, dat delen we. We deden in deze periode eerder met Pasen – en zo willen we het weer doen. Een handreiking hiervoor staat op onze website: <https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-avondmaal-in-kerk-en-huis-1.pdf>

Het vraagt enige voorbereiding, ook thuis; dat leest u in de handreiking.

Wij nodigen u allen van harte uit thuis of in de kerk de maaltijd van de Heer mee te vieren met brood en wijn.

Als u vragen hebt over de handreiking, neem contact op met ondergetekende.

Het ochtendgebed op de Pinkstermorgen is ook te zien.

Onze koster heeft geëxperimenteerd met een **beeldverbinding** via een YouTubekanaal.

Dat ging een keer mis. Maar we hopen dat het nu allemaal goed komt. U kunt zonder wachtwoord verbinding met YouTube zoeken.

Dit ochtendgebed kunt u dus op drie manieren meevieren:

* in de kerk, na aanmelding en uitnodiging per mail aan aanmelding-dienst@damsterboord.nl (meld u gerust aan; er is weer wat meer plek in de kerk; de uitnodigingenlijst is vervallen)

* thuis via de kerkomroep (alleen geluid) <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843>

* thuis via YouTube (beeld en geluid) <https://youtu.be/E0rhzE4sLjw>

namens de werkgroep eredienst: een blij Pinksterfeest gewenst,
met een hartelijke groet,
ds. Jan Wilts.

Dit is de 118^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst.