

VAN ZONDAG 11 april TOT ZONDAG 18 april

deze kerkdienst

Op de eerste twee zondagen na Pasen wordt op zondag in de kerk een keus gemaakt uit de verschijningsverhalen. Dat zijn de verhalen die vertellen dat Jezus als de Opgestane Heer verschijnt aan zijn discipelen en anderen. In het A- en B-jaar wordt de lezing daarvan uit Johannes gekozen, in het C-jaar uit Lucas. Dit is een B-jaar en op het rooster staat dan hoe Jezus **Thomas** op de achtste dag van Pasen uitnodigt de wonden in zijn zij en handen te voelen. Komt het zover? Dat wordt niet verteld.

Voor wie geïnteresseerd is: er is een mooi boek van de Tsjechische priester Tomáš Halík verschenen dat dit Bijbelgedeelte als bron heeft. Het heet "Raak de wonden aan". Ik schreef er eerder over voor de Rotonde van mei 2019. U kunt het boek lenen in de bibliotheek van de Emmaüskerk en ook in de Forumbibliotheken (zelfs als e-boek). Toen het in december even kon, was ik in het Museum Catharijne Convent bij een tentoonstelling van middeleeuwse kunst. Ik zag er houten beeld uit de 15^e eeuw van Thomas die Jezus' zij aanraakt. Het bijzondere is dat Jezus en Thomas niet naar elkaar kijken. Jezus kijkt omhoog – alsof hij al bezig is de aarde los te laten en Thomas kijkt aan Jezus voorbij, alsof hij zo de oproep uit de schrift volgt om zonder te zien te geloven (mijn interpretatie). Als mijn duiding juist is, dan komt dit oude ontroerende beeld dichtbij Halík's opvatting dat wij Jezus kunnen herkennen in de wonden op aarde. We hoeven niet hem "zelf" te zien.

Onze opvattingen over de Bijbel kunnen bevroren worden in spreekwoorden. Eén zo'n gezegde is "de ongelovige Thomas". Dit middeleeuwse beeld en het boek van Halík ontdooien het gezegde en er komt een gelovige Thomas tevoorschijn, inclusief zijn weerbarstige vraag om Jezus' wonden te voelen.

Een foto van het houten beeld uit Thüringen staat op onze website (bij de liturgie van 11 april).

Onze organist speelt uit oefenmateriaal dat de oude **Bach** voor zijn zoon Wilhelm Friedemann bijeenbracht. U leest er meer over op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klavierb%C3%BCchlein_f%C3%BCr_Wilhelm_Friedemann

Na de dienst kunnen we **om 11:00 uur** – ieder met zijn eigen koffie – thuis verder praten via een **ZOOM verbinding**. We zijn ook benieuwd naar uw reacties op de avondmaalsviering met Pasen. Hoe hebt u dat beleefd, hoe lukte het wel of niet thuis?

Join zoom meeting: <https://zoom.us/j/92663874360?pwd=Tkd6M1VTc0F0NWI2SnJkLytSVkVIUT09>

volgende kerkdienst

In het evangelie van Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag (Johannes 20, 22; bij Lucas zitten er 50 dagen tussen). Pasen wordt dan in het leesrooster voor de liturgie over drie zondagen verdeeld. Dat betekent volgende week, **18 april**, opnieuw een verschijningsverhaal (Johannes 21, 15-21) en in de weken daarna gedeeltes uit de lange redevoering, eigenlijk is het een gebed, van Jezus die voorafgaat aan zijn gevangenneming en veroordeling. Dat gebed begint in Johannes 13,31 en loopt door tot en met hoofdstuk 17. Jezus bidt hier de heilige Geest aan zijn leerlingen toe. Zo bereidt het gebed voor op Pinksteren.

uit onze gemeente

Deze week is er een **kerkenraadsvergadering**. Op het moment dat ik dit schrijf, moet die nog plaatsvinden. We hebben het zo gepland dat een deel van de vergadering bijeenkomt in Kerkenheem en een ander deel thuis meevergadert via een ZOOM verbinding. Zo kunnen we voldoen aan de covidrestricties en toch samen vergaderen zonder een al te vol beeldscherm.

Op de agenda staan lopende zaken en de personele invulling van onze kerkenraad. Er komen (uitgestelde) vacatures die we hopen in te kunnen vullen. Verder behandelen we de jaarrekening 2020 van de diaconie die er verzorgd uitziet en geheel voldoet aan alle voorwaarden die de PKN daaraan stelt.

onderweg

Achter de Stefanuskerk, in het riet- en bosgebied van Noorddijk, raken de vogels in voorjaarsstemming. De rietgors kwam eind februari, de blauwborst half maart en de tjiftjaf eind maart. Er zwemt en broedt een keur aan eenden: slobbeend, krakeend, wilde eend, bergeend, kuifeend en de meest brutale eend die nijlgans heet en zijn scherpe oog ook laat vallen op de galmgaten van de toren. Eén van de noabers heeft zelfs de zeearend gespot.

Wij kunnen daar **pastoraal wandelen**. En van de vogels komt het dan vanzelf op iets anders. Maak gerust een afspraak. U bepaalt de route!

ds. Jan Wilts.