

Paascadeautje voor de kinderen van Damsterboord.

Dit jaar helaas wéér geen feestelijk Paasontbijt in Kerkenheem en ook geen paaseieren zoeken en snoepen in de kerk.

Gelukkig was daar wel Joke Smit, die voorstelde om alle kinderen en jeugdigen van onze Damsterboordgemeenschap een paasattentie te brengen. Om hen te laten merken dat we aan hen denken en dat ze erbij horen. Goed idee!

Joke shopte – ondanks de (corona)winkelbeperkingen – in sneltreinvaart 31 leuke, lekkere verrassingen bij elkaar. Variërend van knutselwerkjes en slingers tot chocoladepaashazen.

Elke attentie werd feestelijk verpakt en voorzien van een goud- of zilverkleurig kaartje met daarop een persoonlijke groet. Voor sommigen was er ook nog een paaskleurplaat bij.

Enkele vrijwilligers hielpen mee om alles op tijd te bezorgen. Zij konden zelf alvast genieten van blijde gezichten.

Nogmaals dank Joke.