

## Paasviering De Samenkring

Voor de bewoners van 't Roer die in de pré-corona tijd De Samenkring bezochten, duurt het allemaal wel erg lang! Ze zouden zo graag weer bij elkaar komen, vooral met dominee Jan erbij.

Helaas is dat nog niet mogelijk, maar gelukkig mag ik, als kerk-vrijwilliger, wel naar binnen. We hebben daarom voor het paasfeest een PowerPointpresentatie gemaakt, die ik de donderdagavond na Pasen mocht presenteren.

De groep was niet groot, omdat een aantal bewoners net uitgeziet was van corona, maar het nog niet aandurfde om naar de grote zaal te komen, en één bewoner komt al zolang de epidemie heerst niet beneden.

Aan het begin van de avond ging, net zoals bij de bijeenkomsten van de Samenkring in de oude tijd, de bloem rond, waarbij gezegd werd "blij dat je er bent". Daarna heb ik verteld dat gewoonlijk met Pasen een nieuwe kaars de kerk wordt ingedragen, en dat we daarom ook een nieuwe kaars hebben voor de Samenkring. Vervolgens is die kaars ook aangestoken.

Toen volgde de presentatie, waarin dominee Jan het welkomstwoord tot de groep richtte, daarna zong Grietie een aantal paasliederen, begeleid door onze organist Gerard. Daarna kwam dominee Jan weer aan het woord. Hij vertelde het verhaal van de Emmaüsgangers en daarbij werden mooie platen getoond.

Halverwege heb ik de presentatie even stopgezet, zodat er ook tijd was voor een kopje thee of koffie met een sprits en paaseitjes erbij!

Het verhaal ging verder en daarna zong Grietie nog een keer, waarna dominee Jan iedereen veel goeds toewenste en de hoop uitsprak dat we elkaar toch binnenkort weer een keertje in levenden lijve zullen ontmoeten. Dat zorgde even voor een paar tranen bij een aantal bewoners, want dat willen ze ook wel heel erg graag.

Het slotbeeld van de presentatie gaf de namen met foto's weer van degenen die dit hadden georganiseerd: dominee Jan, Antje, Gerard, Grietie, Ammy en Christina.

En als klap op de vuurpijl kreeg iedereen nog een Open Deur en een bakje met blauwe druifjes mee.

Een van de bewoners zei: "Wat een mooie tulpjes", maar what's in a name, nietwaar?

*Christina Huisman, vrijwilliger bij Stichting de Zijlen, locatie 't Roer.*