

AVONDWAKES

- 500 seconden – bij 500 vluchteling-kinderen

Elke tweede woensdag van de maand – 19:30 uur - Stefanuskerk Noorddijk

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april 2021

Inleiding

In Nederland is ruimte voor 500 vluchteling-kinderen die nu op Griekse eilanden verblijven onder moeilijke omstandigheden. Politieke besluitvorming om de kinderen ook daadwerkelijk in ons land te kunnen ontvangen, blijft achterwege. De wakes die in kerken en op andere plekken worden gehouden zijn bedoeld om niet te vergeten en aandacht levend te houden voor het lot van deze kinderen.

Waken

Waken kan in de kerk en thuis. De opzet is elke keer als volgt

- * **kaars** aansteken onder het zeggen of zingen van Lied 458
- * korte impressie van de **hoop die de vluchtelingen koesteren** – die kiezen we meestal van één van ondergenoemde websites
- * **gedicht**
- * **500 seconden** stil waken
- * **gebed**
- * **slotwoord**: *dat we in vrede gaan, dat we elkaar en de wereld tot zegen zullen zijn!*

De teksten die gekozen zijn, staan vóór woensdagmiddag 17.00 uur hier op de website.

Meer informatie

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Jan de Beer, hij is één van de initiatiefnemers van de wakes: beerjg@hotmail.com . Als u hem een mail stuurt, ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief.

U kunt ook kijken op de volgende websites:

Raad van Kerken in Nederland

> <https://www.raadvankerken.nl/meedoen/bidden-voor-500kinderen/>

of naar de website van INLIA

> <https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1080/groningen-vluchtelingen-zijn-hier-welkom>

en naar de website van Kerk in Actie:

> <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/>

werkgroep eredienst