

# Nieuwsbrief Damsterboord: aanmelding kerkdiensten

*Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden*

Onze kerkdiensten vieren we nu al bijna een jaar op aangepaste wijze. Dat zal nog wel even zo blijven.

Dat betekent dat als u in de kerk mee wilt vieren, dat u zich aan moet melden. Maar ja, dan is het ineens zaterdagavond en dan lukt het aanmelden niet meer.

Ons voorstel is het om het omgekeerde mogelijk te maken. Dat u zich niet hoeft aan te melden, maar dat we u uitnodigen.

U alleen, of misschien vindt u het fijn een keer tegelijk met een bekende uitgenodigd te worden, of als gezin. Geef dat allemaal gerust aan. We gaan ermee aan de slag.

U krijgt dan een uitnodiging van ons en uiteraard kunt u kijken of het u dan schikt.

En net als voorheen geldt: we horen graag uiterlijk vrijdagochtend of u wel of niet komt.

We willen graag een overzicht maken van wie er voor zo'n uitnodiging in aanmerking wil komen.

**Daarom: als u af en toe uitgenodigd wil worden, wilt u dan uw naam doorgeven aan [aanmelding-dienst@damsterboord.nl](mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl) en daarbij vermelden dat u op de uitnodigingenlijst wilt staan.**

Het aanmeldingsadres blijft ook open staan om u gewoon aan te melden, dus als u op een dag denkt: ik wil de nieuwe week in de kerk beginnen, dan kunt u zich nog steeds zelf aanmelden.

U krijgt dan bericht of er wel of geen plek is. We kunnen onder de huidige omstandigheden ongeveer 10 mensen in onze kerk herbergen.

Namens het aanmeldingsteam een hartelijke groet voor u allen, ds. Jan Wilts

Dit is de 111<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)