

# Nieuwsbrief Damsterboord: 500 vluchtelingkinderen

*Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden*

## **500 seconden waken op woensdag 2, 9, 16 en 23 december, 19.30 uur Stefanuskerk**

We maken ons zorgen over de vluchtelingkinderen op de Griekse eilanden. Het zijn er veel. De omstandigheden zijn slecht. Burgerlijke gemeenten (waaronder Groningen) in Nederland zijn bereid samen 500 kinderen van Lesbos en de andere eilanden in Nederland onderdak te bieden. Tot nu toe kon dit niet gerealiseerd worden.

Enkele kerkelijke gemeenten komen met een initiatief om in de adventsperiode in onze kerken wakes te houden bij leven en lot van deze kinderen. Het moderamen heeft besloten dat Damsterboord daarbij aansluit. Vier woensdagen in advent is de kerk open voor een korte wake.

De wake is bedoeld om bestuurders, politici en burgers bij het lot van deze kinderen te blijven bepalen. De wakes vinden in kerken overal in het land plaats en sluiten aan bij de petitie die voorgangers uit de hele breedte van kerken in Nederland eerder aan het parlement aanboden.

In de wake is een stilte van 500 seconden, één seconde voor elk kind dat wacht.

Gré Busz en ik hebben samen een opzet gemaakt.

We houden het kort en eenvoudig. Een kaars wordt aangestoken, een korte tekst ter bezinning, dan de stilte van 500 seconden en we sluiten af met een gebed.

De wakes duren ongeveer een kwartier.

U bent van harte uitgenodigd te komen. **De kerk is open vanaf 19.20 uur.** We verwarmen de kerk niet op woensdagavond. Neem de bekende covidmaatregelen in acht. Opgave is niet nodig.

### **Wie thuis mee wil doen:**

de teksten staan op onze website: <https://damsterboord.nl/gemeenteberichten/>

– u kunt ze alleen of samen in de huiskamer uitspreken en ook 500 seconden stil zijn (8 minuten en 20 seconden). Er zal geen verbinding met kerkomroep zijn.

Wilt u achtergrondinformatie, ga dan naar de website van de Raad van Kerken in Nederland, daar kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over de acties voor 500 kinderen:

> <https://www.raadvankerken.nl/meedoen/bidden-voor-500kinderen/>

of naar de website van INLIA

> <https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1080/groningen-vluchtelingen-zijn-hier-welkom>

en naar de website van Kerk in Actie:

> <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kerst-2020-geef-licht/>

De diaconie van Damsterboord heeft de kerstcollecte ook voor de vluchtelingkinderen op de Griekse eilanden bestemd (via Kerk in Actie). Als u rondom deze wakes iets extra zou willen en kunnen geven, kunt u dat via de diaconie doen.

Het rekeningnummer van de diaconie van Damsterboord is: NL 28 INGB 0000 847 490.

Vermeld dan ook: kerstcollecte.

Wie een suggestie heeft voor een passend gedicht: meld het gerust. Of als u een gedicht wilt lezen of het gebed wilt bidden, wees welkom!

En de week begint met zondag:

**advent 1, zondag 29 november, Stefanuskerk, 10.00 uur**

Psalm: 25, 1-6

lezing: Romeinen 13, 11-14 (ad te domini levavi, ik hef mijn hart tot u)

lied: Verwacht de komst des Heren (439) – vers 3 over het hart past bij de naam van de zondag (uit Psalm 25) en “bereid je voor” en de teneur van het lied bij de Romeinenlezing.

Bij de adventsdiensten hoort ook steeds een afbeelding. In de kerk wordt deze uitgedeeld, samen met de liturgie. Op de website staat deze afbeelding ook bij de [liturgie](#) of onder [Agenda](#).

Graag tot ziens, op zondag of in de week.

Namens Gré en de andere leden van het moderamen: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen,  
Jan Wilts

Dit is de 106<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)