

Nieuwsbrief Damsterboord: advent

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden

“Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland kom in onze nacht”. Zo begint Lied 433 en die ene zin geeft aan waar advent om gaat. Gelukkig zijn er elke zondag in de Stefanuskerk een cantor en een organist in ons midden. Zelf mogen we alleen thuis hardop zingen; in de kerk gaan zij ons voor in de muziek – en van binnen zingen we mee.

We beginnen de ochtendgebeden biddend, met een Psalm – volgens het oude Psalmenrooster voor advent. Elkaar spreken we de Psalm toe waarmee de ‘dienst’ opengaat.

De overdenking hoop ik elke week vanuit een lied te laten beginnen. Dat stemt de toon in de overdenking. Uit de Bijbel volgen we een heel oude klassieke keus van brieflezingen, die leggen in de overdenking de verbinding met ons leven en werken. En elke week is er een afbeelding. Die kleurt ons verlangen.

De liturgieën en de afbeeldingen (foto's van Lieuwe Giethoorn – beeldende kunst uit Franse kerken) vindt u elke week in de kerk en op onze website.

Zo ziet de opzet eruit

advent 1, zondag 29 november, Stefanuskerk, 10.00 uur

Psalm: 25, 1-6

lezing: Romeinen 13, 11-14 (ad te domini levavi, ik hef mijn hart tot u)

lied: Verwacht de komst des Heren (439) – vers 3 over het hart past bij de naam van de zondag (uit Psalm 25) en “bereid je voor” en de teneur van het lied bij de Romeinenlezing.

advent 3, zondag 13 december, Stefanuskerk, 10.00 uur

Psalm: 85, 2-12

lezing: Romeinen 15, 4-13 (gaudete, verblijd u)

lied: Zijt Gij waarop de wereld wacht (446) - hier past het ‘leiden tot elkander’ mooi bij de lezing – in het lied klinkt ook de evangelielezing door. 20^e -eeuwse klassieker van componist Willem Vogel en dichter Muus Jacobse.

Op deze zondag, 13 december, worden in het ouderlingschap bevestigd: Christina Huisman en Evert Benthem. Christina wordt pastoraal ouderling en Evert ouderling-kerkrentmeester. Martina Panman heeft vanwege fysieke klachten haar kosterswerk neer moeten leggen; wij moeten afscheid nemen van haar kosterschap, maar gelukkig niet van haar! Na de dienst staan we hierbij stil.

advent 4, zondag 20 december, Stefanuskerk, 10.00 uur

Psalm: 19, 2-6

lezing: Filippenzen 4, 4-9 (rorate coeli, dauwt hemelen)

lied: Verblijd u in de Heer te allen tijde (450) - vers 1: de Heer is zeer nabij, past wel voor de laatste advent! 20^e -eeuwse klassieker van componist Frits Mehrrens, en dichter Willem Barnard.

En op deze zondag mogen we iets weggeven: van een gemeentelid dat afstand heeft gedaan van haar engelenverzameling hebben we heel veel engeltjes gekregen om er iets moois mee te doen rondom Kerst. We gaan ze inpakken en ze zullen persoonlijk worden uitgedeeld op **zondagmiddag 20 december in de Stefanuskerk tussen 13 en 17 uur**. Als u dit een mooi idee vindt dan bent u van harte welkom.

Op de **tweede adventszondag**, 6 december is er om 11.15 een oecumenische dienst in de Emmaüskerk.

Voor de kinderen

Vanuit de Nieuwe Kerk in de stad is een prachtig initiatief ontwikkeld in samenwerking met OOG-tv:

“Beleef deze winter samen een speciale tijd van uitzien en verwachten met de verfilmde adventsvertellingen vanuit de Nieuwe Kerk. Ga met elkaar op reis door de tijd, dwars door Europa naar het verleden, en leef samen toe naar Kerst!... De adventsverhalen worden vanaf 1 december verteld vanuit het geheime torentje van de Nieuwe Kerk en zijn dagelijks te bekijken op OOG TV om 12.00 en 17.00 uur. De afleveringen zijn terug te kijken via de websites en YouTubekanalen van de Nieuwe Kerk en OOG TV. Elke aflevering duurt 7 - 8 minuten. Ga samen zitten op een moment dat jullie past, kruip in de kussens, en beleef zo dit unieke adventsproject. Meer informatie: <https://nieuwekerkgroningen.nl/mysterie> -- <https://www.youtube.com/user/NieuweKerkGroningen> -- <https://oogtv.nl> “

aanmelden!

We weten het en het blijft gelden: meld u aan – voor elke dienst die u wilt meevieren in de kerk: aanmelding-dienst@damsterboord.nl .

Voor wie naar de kerk komt: wilt u uw eigen Liedboek meenemen? (helaas niet om te zingen, maar om de liederen mee te kunnen lezen).

Graag tot ziens, op zondag of in de week.

Namens de werkgroep eredienst: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen,
Jan Wilts

Dit is de 105^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)