

Nieuwsbrief Damsterboord: gedachtenisdienst

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden

zondag 22 november– gedachtenisdienst, 10:00 uur Stefanuskerk

Op zondag 22 november gedenken we hen die uit onze kerkgemeenschap in het afgelopen jaar zijn overleden. Zoals het nu is zijn dat er vier. Hun families zijn uitgenodigd en hebben (deels) ook gehoor gegeven aan de uitnodiging. Voor hen zal eerst plaats gemaakt worden in de kerk. Maar dan blijven er nog meer dan twintig plaatsen over, meld u dus gerust aan voor deze dienst. De dienst zal – met het oog op de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus - een ander verloop hebben dan eerdere jaren. We zijn gewend dat kerkgangers naar voren komen om kaarsen aan te steken bij ieder die we gedenken. Een grote kaars voor hen die het afgelopen jaar overleden, waxinekaarsen voor ieder die we al langer blijven herdenken. Zo kan het dit jaar niet.

De lector zal de vier kaarsen aansteken bij het noemen van de namen van het die het afgelopen jaar gestorven zijn. Daarnaast zal er een vijfde kaars op tafel staan. Die steken we aan om allen te gedenken uit onze persoonlijke levenskring van alle jaren. **Als u wilt dat daarbij een naam genoemd wordt van iemand die u gedenkt, nodig ik u van harte uit die naam door te geven.** Stuur gerust een mail of laat het op een andere manier aan me weten.

En als u thuis meeviert? Zo zou het kunnen: als u in het begin van de liturgie een kaars hebt aangestoken en nog een (waxine)kaars klaarzet op tafel (bij uw laptop of smartphone), dan kunt u op het moment dat in de kerk een kaars aangestoken wordt bij wie u wilt gedenken, thuis uw eigen kaars aansteken. U kunt daarbij één of meer namen ook noemen.

aanmelden!

We weten het en het blijft gelden: meld u aan – voor elke dienst die u wilt meevieren in de kerk: aanmelding-dienst@damsterboord.nl .

Voor wie naar de kerk komt: wilt u uw eigen Liedboek meenemen? (helaas niet om te zingen, maar om de liederen mee te kunnen lezen).

Maar eerst wordt het nog **zondag 15 november (10.00 uur Stefanuskerk)**. Roelof Jonker en ik hebben samen de dienst voorbereid. Als thema kozen we die lastige Bijbelteksten die een god/God weerspiegelen die nogal gewelddadig lijkt. Welk gezag hebben zulke Bijbelteksten? Daarover zal het gaan. We horen onder meer gedeelten uit 2 Koningen 10 en 2 Timotheüs 3, 16 en 17. Verder is er aandacht voor de synodeverklaring die bij de herdenking van de Kristallnacht is afgelegd ten overstaan van de joodse gemeenschap in Nederland (<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de-protestantse-kerk-tijdens-kristallnachtherdenking-2020/>)

Graag tot ziens, op zondag of in de week.

Namens de werkgroep eredienst: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen,
Jan Wilts

Dit is de 104^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)