

## **Kookgroep voor mannen**

*Een stevige maaltijd met een goed gesprek*

Nu zullen we het hebben: een kookclub voor mannen.

Zo gek is dat nu ook weer niet; de meeste “chefs”, bazen in restaurantkeukens, zijn mannen.

Die kunnen er dus wel wat van. Wij, Henk van Dijk en Geert Hielema, denken dat er onder ons, mannelijke leden van onze kerkelijke gemeente, ook veel talent sluimert dat nodig boven water moet komen.

We gaan het niet al te ingewikkeld maken. Liflafjes zijn niet des Gronings, maar we willen elkaar wat kunstjes leren, die in al hun eenvoud het eten net wat bijzonderder maken.

En natuurlijk, de uitkomsten gaan de mannen tezamen oppeuzelen, waarbij het goede gesprek ons wel eens van onze kookproducten kan afleiden. Beide is goed natuurlijk.

Een aardigheidje, een keer of 4 per jaar. In verband met corona slechts 5 deelnemers mogelijk naast Geert en Henk als vaste organisatoren. Per keer kun je inschrijven, dus vis je de eerste keer achter het net, volgende maal meer kans. De eerste keer zal begin november worden - in principe in Kerkenheem. Een eigen bijdrage van € 2,50 wordt op prijs gesteld.

Wie wil dit experiment wel eens meemaken? Bel of app 06-51212565 (Geert) of 06-23231466 (Henk)

Geert Hielema en Henk van Dijk