

# WIE WAS STEFANUS ?



Stefanus wordt in de Bijbel genoemd, in het Nieuwe Testament, in Handelingen 6 en 7. Die hoofdstukken gaan over het begin van de kerk in Jeruzalem onder leiding van de eerste leerlingen van Jezus, de apostelen, onder wie Petrus en Jacobus.

Zij moeten werk delegeren, want hun taak is te groot. Zij staan veel weduwen bij, ook zij die (nog) niet bij de "kerk" horen. De apostelen besluiten met het oog op een eerlijke verdeling van het brood voor de weduwen, diakenen aan te stellen en één van hen heet Stefanus. (een diaken is een volgeling van Jezus die de dienst van barmhartigheid uitoefent). Overtuigd van zijn heilige opdracht gaat hij aan het werk.

Hij vat zijn taak ruim op.

Op een gegeven moment wordt hij ervan beschuldigd Mozes en God te beledigen. Dan wordt hij gevangengenomen en de aanklacht tegen hem wordt voorgelezen. Hij houdt een indrukwekkende verdedigingsrede. Maar zijn rechters ontsteken in woede en veroordelen hem tot dood door stening.

Als hij sterft, herhaalt hij de woorden van Jezus aan het kruis. En wie het verhaal in Handelingen 6 en 7 helemaal leest, zal zien hoe Stefanus het lijden van Jezus spiegelt.

De kerk heeft in Stefanus de eerste martelaar herkend. Een martelaar is een volgeling van Jezus die omwille van zijn geloof moet sterven. De kerk heeft hem ook al snel als heilige vereerd.

Dat gaat zelfs zo ver, dat in 415 een expeditie onder leiding van een zekere priester Lucianus uitgerust wordt, om de plek van Stefanus' graf op te zoeken en zijn beenderen daarop te graven. Dat lijkt te lukken en wat opgegraven wordt, wordt in vele delen verdeeld en raakt als relikwieën verspreid over Europa. Kerken wilden maar wat graag een stoffelijk aandenken aan deze martelaar bewaren.

Daarna, in de middeleeuwen, groeit Stefanus' roem verder; kerken en parochies worden aan hem gewijd. De kerk in Noordijk is één van de vele kerken die aan deze voorbeeldige martelaar gewijd wordt.

Rondom Stefanus ontstaan later legenden, (beschrijving van het leven van een martelaar) die allemaal zijn verzameld in de 'gulden legende', een samenvattend handboek van legenden.

Beeldende kunstenaars houwen hem in steen, schilderen hem op paneel of doek. Vaak zien we hem dan met een boek (dat aan zijn kennis van het Oude Testament refereert) en een of meer stenen (verwijzend naar zijn doodstraf).



*In maart 2019 is er een gemeentavond geweest over Stefanus. Naar aanleiding van deze avond was er een workshop o.l.v. Joke Gerds waarin men zijn/haar eigen verhaal over Stefanus kon weergeven op doek of met klei.*

*Joke Gerds, die deze workshop leidde, schonk de door haar gemaakte Stefanus aan deze kerk*

